

34

14 februari 2021

Je hebt het niet van mij...

Bijbel: Marcus 1:40-45

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuïnt het overal rond.

Het gaat als een lopend vuurtje.

Werkblad 1

We volgen het spoor van het nieuws met een bordspel.

Spelregels: de regels corresponderen met de regels van ganzenbord. Er is een apart document te vinden op www.kindopzondag.nl

Nodig: kleurpotloden, pennen, 1 dobbelsteen per 5 kinderen, voor elk kind 1 pion, correspondentiekaarten of A5-papier, eventueel spiegel.

Werkblad 2

Op dit werkblad staat een brief. Zou de genezen man die misschien geschreven hebben? Wie weet, schreef hij zijn familie over zijn blijdschap. De kinderen lezen de brief over zijn schouder mee. Wat schreef hij? Is dat handig om op te schrijven als je er niet over mag spreken? Wie weet leest de postbode stiekem mee...

Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen.