



**Protestantse
Kerk**

Programma 2023 – 2024

Vormings- en toerustingsactiviteiten



Hervormde Gemeente Tjamsweer

PKN Gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum



**Protestantse
Gemeente
Appingedam**

WOORD VOORAF

Voor u ligt het programmaboekje voor de Vorming & Toerustingsactiviteiten van de Protestantse Gemeente Appingedam, de Hervormde Gemeente Tjamsweer en de Protestantse Gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum voor het seizoen 2023-2024. We hopen van harte dat u door het boekje geïnspireerd raakt om mee te doen aan deze activiteiten.

Immers, geloven doe je niet alleen. Met elkaar vormen we een gemeenschap, een geloofsgemeenschap die zich niet door gemeentegrenzen laat inperken. Fijn dat we dit als 'cluster-gemeentes' zo mogen beleven en ervaren.

De samenleving is complex en biedt vele mogelijkheden om ons leven in te richten. Bij het bepalen van onze eigen en ook zeker onze gemeenschappelijke weg is de Bijbel een belangrijke richtingwijzer. Maar ook andere boeken en verhalen, films, en ervaringen van anderen, helpen bij het vinden van onze eigen manieren van geloven en handelen.

Dit boekje geeft een overzicht van de activiteiten die voor het komende seizoen voor de leden van de drie geloofsgemeenschappen zijn gepland. Het aanbod varieert van vaste activiteiten, zoals catechese en Bijbelkringen en samen zingen, tot eenmalige activiteiten, zoals een filmavond, een inspiratiewandeling en Bijbels koken.

We hopen van harte dat het boekje u inspireert en dat u iets van uw gading vindt. Als u van plan bent om te komen, is het handig dit te melden (bij de activiteiten staat aangegeven hoe dat kan). De reden om dit te vragen is dat de activiteiten pas door kunnen gaan als er zich voldoende mensen hebben aangemeld.

We kijken uit naar dit nieuwe seizoen van Vorming en Toerusting!

De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Appingedam, de Protestantse Gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum en de Hervormde Gemeente Tjamsweer.

namens hen de Commissie Vorming en Toerusting

JEUGDWERK

Kring 18+

Deze kring is bedoeld voor jongvolwassenen (ca. 18-30 jaar) uit de gemeenten Appingedam, Tjamsweer en Garrelsweer-Winneweer-Wirdum. Het afgelopen seizoen hebben ook mensen uit Spijk-Losdorp hieraan meegedaan. Het is de bedoeling elkaar te ontmoeten, en samen te verkennen wie God is en wat geloven betekent voor ons leven, zodat je een handvat krijgt hoe je in deze tijd je geloof een plek kunt geven in je leven. We doen dat op een serieuze, maar ook ontspannen en laagdrempelige manier: soms door een Bijbelstudie, maar ook door bijvoorbeeld een film te kijken of een spel te doen. Je bent van harte welkom om een keer (vrijblijvend) te komen kijken!

Praktische informatie:

- Doelgroep: Jongvolwassenen (ca. 18-30 jaar) uit de gemeenten van Appingedam, Tjamsweer en Garrelsweer-Winneweer-Wirdum
- Frequentie: 1x in de 2 à 3 weken

- Tijd/plaats: Wordt nog bekend gemaakt aan de deelnemers
- Informatie: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702 of e-mail: dsjvandenber@solcon.nl

Belijdeniskring

De belijdeniskring is bedoeld voor mensen die graag belijdenis willen gaan doen. In eerste instantie zijn zij welkom bij de Kring 18+ (zie de informatie hierboven). Daarbij geldt in principe geen leeftijdsgrens, maar als daar vragen over zijn, neem dan gerust contact op met uw predikant.

Als in de loop van het seizoen blijkt dat de wens om belijdenis te doen aanhoudt of zelfs groter is geworden, gaan we in een aparte Belijdeniskring dieper in op het waarom en hoe van belijdenis doen. Ook bereiden we dan samen de belijdenisdienst voor. We komen dan een keer of zes samen op datums en tijden die we onderling afspreken. De datum van de belijdeniszondag wordt in overleg met de kerkenraden vastgesteld.

De avonden vinden plaats in clusterverband, dat wil zeggen met belangstellenden uit Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, Tjamsweer en Appingedam samen. De leiding is in handen van een van de gemeentepredikanten.

Praktische informatie:

- Inlichtingen: Uw /jouw (wijk)predikant.

Factor voor jongeren

Ontdek jezelf en je geloof in deze tienerbijeenkomsten! Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de tieners worden diverse groepen gevormd voor de tienerbijeenkomsten, bijvoorbeeld een groep voor 12-14 jarigen en een groep voor 15-17 jarigen. De onderwerpen die worden besproken, passen bij wat jouzelf bezighoudt. Jouw vragen en bezigheden zijn belangrijk. De bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld gaan over jouw leven, je levensstijl, je geloof en/of je twijfels. Maar ook maatschappelijke onderwerpen kunnen aan bod komen. Jij bepaalt mee welke onderwerpen we bespreken. Gezelligheid is daarbij zeker ook een belangrijke factor! We hopen dat je (weer) meedoet!

Praktische informatie:

- Plaats, tijdstip en leiding alsmede de eerste avond zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
- Inlichtingen: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702
of e-mail: dsjvandenbergh@solcon.nl

Jongeren event

Ongeveer 2 tot 3 keer per jaar organiseren we een leuke event voor jongeren vanaf 12 t/m 16 jaar die betrokken zijn bij de kerk. Deze activiteiten worden regionaal georganiseerd vanuit de verschillende kerken in de gemeente Eemsdelta, zodat de jongeren elkaar kunnen ontmoeten en op een laagdrempelige manier met elkaar kunnen kennis maken en over het geloof kunnen praten. We hebben al een aantal activiteiten gedaan zoals schaatsen in Kardingse, kanoën en daarna marshmallows maken bij een

vuurtje en vragen uit de Kletsplot beantwoorden en we hebben het Jachtseizoen gespeeld.

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef dan je emailadres door en dan houden we je op de hoogte.

Praktische informatie:

- Informatie: stuur een mailtje naar jongereneventeemsdelta@hotmail.com.

Jeugdwerk in Garrelsweer-Winneweer-Wirdum Kindernevendienst

Bijna iedere zondag wordt er voor de kinderen een nevendienst gehouden, muv de vakanties. Tijdens een gedeelte van de kerkdienst luisteren de kinderen samen naar een Bijbelverhaal, worden er liederen gezongen en wordt er een passende knutsel of spel gedaan. De leiding werkt naar aanleiding van het programma van BijbelBasics.

Kinderoppas

Indien nodig doet de leiding van de kindernevendienst de kinderoppas (0-4 jaar).

Kinderkerk

Naast de kindernevendienst, zijn we ook weer begonnen met Kinderkerk, ongeveer 1x per 6 weken. Alle kinderen (vanaf nul jaar) zijn de hele dienst welkom. We proberen er telkens een gezellig uurtje van maken met baby's, peuters, kleuters, tieners en pubers, met als doel: elkaar ontmoeten! Dit doen we door samen te spelen, te knutselen, te luisteren naar een kort Bijbelverhaal en door te muziek luisteren.

Verder wordt er door een groepje vrijwilligers regelmatig activiteiten voor kinderen georganiseerd in de

schoolvakanties, zoals speurtochten, de verhalenverteller, etc.

Activiteiten voor alle tieners van de dorpen (vanaf 10 jaar)

De Hang-Out iedere eerste vrijdag van de maand. Hierbij gaan we elkaar ontmoeten, chillen, spelletjes doen en iets bakken.

Praktische informatie:

- Hangout: Marjelle Schutter, tel. 06-40502015 of email: marjelleschutter@live.nl
- Overig: Harriët Wals, tel. 0612897312 of email: heinoenharriet@home.nl

EENMALIGE ACTIVITEITEN

Historische gebruik van de Nicolaikerkerk

Het kerkgebouw, een gebouw om in te loven en te leven

We staan er misschien niet altijd bij stil, maar als gemeente mogen wij samenkomen in een bijzonder gebouw.

Generaties voor ons hebben eraan gebouwd, allemaal in het besef dat het om een plek voor God en voor de mensen zou zijn. Zowel de buitenkant als de binnenkant zit daarom vol symboliek, die op allerlei aspecten van het Christelijke geloof wijst. Maar de kerk is geen museum, interessant om in rond te lopen. De Nicolaikerkerk is een ruimte om te gebruiken. Eigenlijk is het niet één ruimte maar een verzameling van verschillende ruimtes die in de loop van de eeuwen verschillende functies hebben gehad. Die zouden ons kunnen uitdagen om met een nieuwe blik naar het interieur van onze kerk te kijken en opnieuw na te denken over hoe we de kerk, als plek voor God en voor de mensen, kunnen gebruiken: een gebouw om in te loven en te leven!

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Rudolf Oosterdijk
- Doelgroep: Ieder die interesse heeft voor de Nicolaikerkerk
- Datum en tijd: Donderdag 19 oktober, 20:15 uur
- Plaats: Franse School
- Informatie: Ds. Rudolf Oosterdijk, tel: 0598-786001

Verbond en testament

We kennen de Bijbel als een verzameling van twee testamenten: een oud en een nieuw testament. Als je er echter even bij stilstaat, dan is het best gek dat nu juist dat woord 'testament' wordt gebruikt voor een aanduiding voor de verhouding tussen God en mensen. Immers, een testament is een wilsbeschikking die iemand opstelt voordat die gaat sterven en de kern van het christelijk geloof is nu juist dat God door de dood heen Zijn mensen, Christus voorop, vasthoudt. Zoek je even verder, dan valt vervolgens al snel op dat die term 'testament' (Grieks *diathèkè*) een speciale vertaling is voor het Hebreeuwse woord voor 'verbond' (*berit*). God sluit met Noach, Abraham, David, maar vooral ook met het volk Israël bij de berg Sinaï een verbond en belooft aan de profeet Jeremia in de crisis van de ballingschap een nieuw verbond. Waarom spreken we dan toch van een testament? Welke bedoelingen hadden de eerste christenen en hun voorgangers toen ze het idee van 'verbond' verruilden voor de term 'testament'? Is in het Christendom van meet af aan iets verloren wat het joodse geloof van origine beter heeft bewaard of is het theologisch veel toepasselijker om de verhouding tussen God en mens niet als een overeenkomst tussen gelijkwaardige partners te beschouwen? In deze bijeenkomst kijken we naar een aantal belangrijke verbondsteksten uit het Oude Testament en liederen uit ons liedboek die juist dit thema bezingen. De avond wordt geleid en begeleid door Michaël van der Meer en Vincent Hensen-Oosterdijk. Van der Meer en Hensen-Oosterdijk hebben de laatste jaren steeds samen een avond van Vorming en Toerusting verzorgd. Op verzoek van de deelnemers komen zij ook nu weer samen

in actie. Michaël van der Meer verzorgt de inleiding. Hij is docent godsdienst aan het Hermann Wesselink college te Amstelveen, tijdelijk docent Oude Testament aan verschillende Nederlandse universiteiten geweest, en momenteel docent aan de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing van de Universiteit van Leiden. Vincent Hensen-Oosterdijk, de cantor-organist van de Protestantse Gemeente Appingedam, zorgt voor de muziek, die de inleiding afwisselt en ondersteunt.

Praktische informatie:

- Datum: donderdag 26 oktober
- Aanvangstijd: 20:15 uur
- Plaats: Franse School (voor de delen inleiding) en (onverwarmde) Nicolaikerker voor de muziek
- Inlichtingen: Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of via mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
- Opgave: voor 15 oktober 2023 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)

Ubuntu als Afrikaanse filosofie - en wat is de mens?

Mensbeelden in de bijbel en in de Ubuntu filosofie

(Afrikaanse filosofische stroming)

Iets leren over en van het 'wij-gevoel' van Afrika (met name Tanzania en Burkina Faso)

De bekende uitspraak van de filosoof René Descartes: "Ik denk dus ik ben" is onlosmakelijk met ons denken in Europa verbonden. In delen van het Afrikaanse continent bestaan daar ook heel andere gedachten over. Daar begint het bestaan niet met een 'ik' die denkt en dus bestaat. Daar begint het bestaan met een 'wij'. Omdat iemand onderdeel

is van een 'wij', bestaat hij of zij. De kerngedachte is dan: "Ik besta omdat ik allereerst deel uitmaak van een groep mensen." Dit laatste wordt verder uitgewerkt in de Ubuntu-filosofie.

In deze bijeenkomst(en)/gespreksavond(en) presenteert Bartjan Pennink eerst de filosofie van Ubuntu. Vervolgens vertelt hij over zijn eigen ervaringen met deze levensvisie, opgedaan tijdens zijn werkreizen in Afrika (van 1990 tot nu), indien gewenst aan de hand van zelfgemaakte foto's...

Daarna zal ds. Johan van den Berg eerst kort iets vertellen over het 'wij-gevoel' in de kerk(geschiedenis). Aansluitend gaan we het gesprek aan met elkaar over beide kernuitspraken "Ik denk dus ik besta" versus "Ik besta omdat ik bij een groep mensen hoor". Hoe zijn deze kernuitspraken te verbinden met onszelf en ons eigen geloof? Hoe kan het 'wij-gevoel' vorm krijgen in onze eigen kerkgemeenschap maar ook daarbuiten, en welke grenzen en welke mogelijkheden zien we daarin?

Bartjan Pennink zegt daarover: "Zelf heb ik (gelukkig) geen pasklare antwoorden en ik ga graag in gesprek met anderen over Ubuntu. Ik hoop dat we in staat zullen zijn om een boeiend gesprek met elkaar te hebben waardoor we vorm kunnen geven aan dat 'wij-gevoel'."

Dit onderwerp is al eerder aangeboden en de inleiders zullen proberen nu met een wat andere insteek weer nieuwe dingen naar voren te brengen.

Praktische informatie:

- Gespreksleiders: Bartjan Pennink en
Ds. Johan van den Berg

- Datum en tijd: Nog nader te bepalen avond(en)
in het najaar, 19:30/20:00 – 22:00 uur
- Plaats: Franse School
- Opgave: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702
of e-mail: dsjvandenbergh@solcon.nl

Ontmoeting christenen-moslams

Dit seizoen hopen we weer een ontmoeting te hebben met onze moslimvrienden van de moskee. Nadere gegevens zijn nu nog niet bekend. Als we meer weten over datum en invulling zult u een uitnodiging ontvangen via de kerkbladen en zondagsbrieven.

Praktische informatie:

- Inlichtingen: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702
of e-mail: dsjvandenbergh@solcon.nl

Bijbels koken

Omdat het zo goed bevallen is gaan we dit seizoen weer een keer Bijbels koken. Samen gaan we gerechten klaarmaken en opeten die in de Bijbel staan. Ben je nieuwsgierig hoe dat gaat, en wat voor gerechten je zoal in de Bijbel kunt vinden? Van harte welkom! Wie al eerder mee heeft gedaan is uiteraard ook weer welkom. De recepten zijn niet al te ingewikkeld, dus iedereen kan meedoen.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Gerlinde van den Berg

- Datum: Februari/maart 2024, nog nader te bepalen in overleg met de deelnemers
- Tijd: 17:00 uur (aanvang koken) – 21:30 uur
- Plaats: Pastorie aan de Farmsumerweg 1
- Kosten: We delen de gemaakte kosten
- Opgave: Bij Ds. Gerlinde van den Berg tel: 0596-788702
of email: dsgvandenbergh@solcon.nl

Paaskaars ontwerpen en maken

Als wij op zondag in de kerk komen, brandt daar al de paaskaars. Het is bijna alsof de vlam op ons wacht. Zo is het eigenlijk ook: de paaskaars symboliseert de aanwezigheid van Christus. En Hij wacht op ons als Zijn gemeente. In de paasnacht, als we de opstanding van Christus vieren, wordt ieder jaar een nieuwe kaars aangestoken. Die kaars is versierd met symbolen om aan te geven dat het hier gaat om een bijzondere kaars met een bijzondere functie in onze kerk. Meestal bestellen we lang voor de paasnacht een kaars van de kaarsenfabriek. De keuze van symbool of symbolen, kleuren etc. is dan al voor ons gemaakt. Wij kunnen ook zelf een paaskaars ontwerpen en zelfs maken. Op een avond willen we ons verdiepen in mogelijke symbolen voor een paaskaars en hun betekenis. Hebben wij een keuze gemaakt, dan helpt de kaarsenmakerij in Eenrum om ons ontwerp te realiseren. Daar wordt voor was in verschillende kleuren gezorgd en alle materialen voor de 'handenarbeid' en kunnen we op een zaterdagmorgen aan de slag!

Praktische informatie:

eerste bijeenkomst

- datum: dinsdagavond 23 januari 2024
- tijd: 19:30 uur
- plaats: Franse School

tweede bijeenkomst

- datum: een zaterdag in maart
- tijd: 10:00 uur
- plaats: Kaarsenmakerij Eenrum
- Leiding/opgave: Ds. Rudolf Oosterdijk, tel: 09636-786001
of rpoosterdijk@hetnet.nl

Filmavond ‘The Last Temptation of Christ’

‘The Last Temptation of Christ’ is een religieuze film uit 1988 die geregisseerd werd door Martin Scorsese. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door William Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey en David Bowie. Het levensverhaal van Jezus in deze film is gebaseerd op de roman ‘De laatste verzoeking van Christus’ van de Griekse auteur Nikos Kazantzakis. Kazantzakis heeft aan zijn verhaal een bijzondere draai gegeven, die in de vier Evangelieën niet terug is te vinden. Om die reden zorgde de film indertijd voor opschudding. De vraag is of deze film het Evangelieverhaal van Jezus’ leven, lijden en sterven afzwakt of juist versterkt. Daarover gaan we naderhand met elkaar in gesprek.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Johan van den Berg
- Datum / tijd: avond in de 40-dagentijd, 19:30 – 22:00 uur
- Plaats: Franse School

- Informatie: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702
of e-mail: dsjvandenber@solcon.nl

Lezing en gesprek over Dietrich Bonhoeffer

Een naam die regelmatig klinkt in preken en overdenkingen is die van Dietrich Bonhoeffer. Deze Duitse predikant heeft grote indruk gemaakt met zijn verzet tegen Hitler en het Nationaal Socialisme. Als gevolg daarvan werd hij 78 jaar geleden op 9 april – net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog – op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd. Daarnaast is zijn theologie van grote invloed geworden op de Protestantse kerken, tot op de dag van vandaag. Die theologie is mede daarom de moeite waard, omdat Bonhoeffer vooruitdacht aan een tijd waarin de meerderheid van de mensen niets meer van het Christelijk Geloof of van de kerk nog zouden weten. Wie was deze man en wat is zo bijzonder aan zijn theologie?

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Rudolf Oosterdijk
- Datum en tijd: Dinsdag 9 april, 20:15 uur
- Plaats: Franse School
- Informatie: Ds. Rudolf Oosterdijk, tel: 0598-786001

De Kerk bij overlijden en uitvaart

Met een uitvaart hebben we allemaal, vroeg of laat, te maken. Dat kan zijn omdat een dierbare gestorven is of omdat ons eigen levenseinde in zicht is gekomen. Dan komt de vraag op ons af: hoe moet ik aan deze uitvaart invulling geven? Vroeger verliepen uitvaarten volgens een vast patroon. Tegenwoordig speelt de persoonlijke voorkeur van de familie of van de overledene een belangrijke rol. Uitvaartondernemers en uitvaartbegeleiders staan klaar om te helpen een uitvaart volgens die voorkeur te laten verlopen. Vanouds speelt ook de kerk of de geloofsgemeenschap een rol bij overlijden en uitvaart. Iedereen mag een beroep doen op een predikant of geestelijk verzorger voor pastorale bijstand rond overlijden en het gestalte geven aan een kerkelijke uitvaart. Wat mag u van een predikant of geestelijk verzorger verwachten en wat is eigenlijk een 'kerkelijke uitvaart'? Daarover willen we u graag informeren en met u in gesprek gaan op de bijeenkomst rond 'de Kerk bij overlijden en uitvaart'.

Praktische informatie:

- Doelgroep: Belangstellenden van binnen en buiten de kerk
- Datum en tijd: avond in de eerste helft van 2024
- Plaats: Franse School
- Informatie: Ds. Rudolf Oosterdijk, tel: 0598-786001, ds. Gerlinde van den Berg, tel: 0596-788702 of e-mail: dsgvandenbergs@solcon.nl

Inspiratiewandeling



Met elkaar wandelen geeft de gelegenheid om tijd voor elkaar te hebben en met elkaar in gesprek te gaan. Bij een inspiratiewandeling beginnen we met een korte inspirerende tekst uit de christelijke traditie en gaan in die 'geest' aan de wandel met elkaar: deels in stilte, deels in gesprek. Zo doen we nieuwe inspiratie op.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Johan van de Berg
- Datum en tijd: Waarschijnlijk mei/juni
- Startpunt: De Gelukssteen
van Greet en Jan Boekweg,
Wierhuizerweg 3, Appingedam
- Opgave: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702
of e-mail: dsjvandenbergh@solcon.nl

ACTIVITEITEN VAN TWEE OF MEERDERE BIJEENKOMSTEN

Algemeen

De hieronder genoemde kringen en gespreksgroepen staan per gemeente bij elkaar. Ze zijn echter bestemd voor de leden van alle drie de clustergemeenten. Dus schroom niet om 'gemeente-overschrijdend' uw keuze te maken!

V-Café

Waar we voor de jeugd al jaren T-café hebben, willen we iets dergelijks ook aanbieden aan de groep 30-60-jarigen (ben je een beetje jonger of ouder, dan ben je uiteraard ook meer dan welkom, we sluiten niemand uit). Een avond ongedwongen kletsen, ontmoeten, bijpraten of een spelletje doen onder het genot van een hapje en drankje. Kom je ook?

Praktische informatie:

- Coördinatie: Janet Ploegh-de Groot
- 1^e bijeenkomst: Vrijdag 15 september
- Aanvang: 20:00 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstr. 30, Appingedam
- Inlichtingen: Janet Ploegh-de Groot,
telefoon 0596 620234 en 06 30682955,
of e-mail: janeth510@gmail.com
Marianne Kuizenga-Bos,
telefoon 06 15378149,
of e-mail: mariannebos@hotmail.com

Bijbelgesprekskring Appingedam

We gaan na de zomer verder met de Bijbelkring. Er is voorgesteld om de aandacht eens te richten op de 11 deuterocanonieke ofwel apocriefe boeken, zoals Tobit, Judit, Makkabeeën en Wijsheid, die in onze protestantse bijbeluitgaven meestal niet zijn opgenomen. We beginnen op 5 oktober in elk geval met een korte inleiding op deze bijzondere groep Bijbelboeken en de bespreking van het kortste ervan: Het gebed van Manasse.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Johan van den Berg
- Bijeenkomsten: maandelijks van oktober tot en met mei, eerste donderdag van de maand
- Tijd: 20:15 – 21:45 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstr. 30, Appingedam
- Opgave: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702
of e-mail: dsjvandenbergh@solcon.nl

De namiddag van het Christendom

In *De namiddag van het christendom* schetst Tomáš Halík op profetische wijze de toekomst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Al de crises die de kerk nu doormaakt, zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen. Hij ziet de volwassener kerk als een kerk die over haar grenzen heen stapt en een wereldwijd broederschap helpt vormen. Het boek biedt een uiterst scherpe analyse van de huidige tijd en is met grote overtuigingskracht geschreven. Tomáš Halík denkt namelijk dat de huidige

crisis de deur kan openen naar een nieuw middag-tijdperk in de geschiedenis van het christendom.

Sinds jaar en dag komen mensen aan de Regentesselaan samen om een met elkaar een boek te lezen en te bespreken. De gespreksgroep verandert steeds wat van samenstelling. Wat echter niet verandert, is dat de groep een plek is waar mensen in openheid met elkaar nadenken en praten over leven en geloven. We bespreken per bijeenkomst 1 of 2 hoofdstukken of delen van hoofdstukken. De deelnemers krijgen de teksten tevoren toegestuurd. Op de bijeenkomst vertellen de deelnemers elkaar wat hen in de tekst al of niet aanspreekt, en hoe zij een gedachte wellicht in het dagelijkse leven (kunnen) toepassen. Zo leren de deelnemers van elkaar en verrijken ze elkaar. Zo zijn zij samen gemeente. Zoals boven al gemeld, de groepen hebben elk jaar een ietwat andere samenstelling. Dit betekent: oude en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Praktische informatie:

- Leiding: Mijna Hadders-Algra
- Bijeenkomsten: 4 à 5
- Eerst keer: Maandagmiddag 9 oktober
- Aanvangstijd: 14.00 uur
- Plaats: Regentesselaan 17
- Inlichtingen: Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420
of via m.hadders-algra@umcg.nl
- Opgave: Voor 25 september bij
Mijna Hadders-Algra (zie boven)

Kring voor alleengaanden

Afgelopen seizoen zijn we drie keer bij elkaar geweest om van gedachten te wisselen over de plek van alleengaanden in de bijbel, het geloof, de maatschappij. En waar loop je zoal tegenaan in het dagelijks leven? De gesprekken voerden we aan de hand van een boekje over singles in de bijbel. Komend najaar zullen we weer drie keer bij elkaar komen.

Van harte welkom, ook om nu nieuw aan te sluiten. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan
- Bijeenkomsten: Drie bijeenkomsten in de periode oktober-november 2023
- Eerste keer: Dinsdag 10 oktober 2023
- Aanvangstijd: 19:30 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstr. 30, Appingedam
- Opgave: Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan,
tel. 788702
of e-mail: dsgvandenbergs@solcon.nl

Geschokt en versterkt – informatie- en ontmoetingsavond(en) over wat de versterkingsoperatie met je doet

De versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied brengt heel wat teweeg. Niet alleen op materieel en financieel vlak, maar ook – en soms juist – op maatschappelijk en geestelijk vlak. Alles wat erbij komt kijken roept emoties op: inspecties, gesprekken, briefwisseling, besluiten, tijdelijk verhuizen, keuzes die

gemaakt moeten worden enz. enz. Wat het met mensen doet, kan heel verschillend zijn, maar onberoerd laat het niemand: de direct betrokkenen niet en ook hun omgeving niet. Het kan daarom goed zijn om je verhaal ‘in perspectief’ te zien en ook eens te kunnen delen met mensen buiten je vaste kring, die je er soms niet meer mee wilt lastigvallen. Daarvoor zijn deze avonden bedoeld. Ze worden zorgvuldig voorbereid, opgezet en ingeleid door en met mensen van de Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied en het Platform Kerk & Aardbeving met oog voor wat de versterkingsoperatie met mensen doet en met veilige ruimte voor ieders verhaal.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Johan van den Berg i.s.m. Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied en Platform Kerk & Aardbeving
- Plaats: Franse School / Nicolaïkerk
- Frequentie: 2 of meer avonden door het seizoen
- Dag: nader te bepalen, i.o.m. inleiders/ sprekers
- Tijd: 20:00 – 22:00 uur
- Opgave: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702 of e-mail: dsjvandenbergh@solcon.nl

Gesprekskring “De Uitverkoren volk? – Bijbellezen met het oog op het Israëliisch-Palestijns conflict

Het conflict van Israël met de Palestijnen levert onder christenen veel discussie op. De bijbel spreekt over Israël als Gods uitverkoren volk. God zelf geeft het land aan Israël. Hoe lezen we dit vandaag, oog in oog met Israëls bezetting van de Westbank? Geldt Gods belofte ook voor de

Palestijnen? Is de belofte van het land niet onlosmakelijk verbonden met de opdracht om te werken aan vrede en gerechtigheid? Hoe beoordelen wij het zionisme in al zijn schakeringen? Spannende vragen, die Walter Brueggemann uitwerkt in vier thema's met gespreksvragen.

Het boek "Uitverkoren volk?" van Walter Brueggemann kunt u voor € 10,00 aanschaffen via ds. Johan van den Berg (winkelprijs € 16,99) – zolang de voorraad strekt.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Johan van den Berg
- Plaats: Franse School
- Data: 4x: 10 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april,
- Aanvang: 19:45 – 22:00 uur
- Opgave: Ds. Johan van den Berg, tel. 788702
of e-mail: dsjvandenbergsolcon.nl

Het goede leven – zorg voor de schepping

De zorgen om en problemen met het klimaat nemen in rap tempo toe en worden ook voor ons steeds zichtbaarder en voelbaarder. Als christenen hebben we van God de opdracht gekregen zorg te dragen voor de schepping. Hoe kunnen we dat doen? Wat ligt binnen onze mogelijkheden? Hoe voorkomen we dat we moedeloos worden? Wat heeft het geloof ons hierin te zeggen?

De gesprekken gaan over geloofsvragen, maar ook over heel praktische onderwerpen, zoals hoe we minder plastic kunnen verbruiken, geen eten verspillen etc. Van harte welkom om mee te praten en te denken!

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan
- Bijeenkomsten: Drie bijeenkomsten in de periode januari - februari 2024
- Datum/tijd: 1^e - Maandag 15 januari 2024, 19:30 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30
- Opgave: Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan, tel. 788702
of e-mail: dsgvandenbergsolcon.nl

Twee bijeenkomsten rond liturgie

In het afgelopen seizoen hebben we in een kring gesproken over de orde van dienst zoals die in de loop van de eeuwen ontstaan is en die we nog altijd volgen, als wij op zondagmorgen in de Nicolaïkerk bij elkaar komen. In twee bijeenkomsten willen we het nu hebben over nieuwe vormen van eredienst. Op de eerste bijeenkomst is een nieuwe vorm voor de morgendienst onderwerp van gesprek: de zogenaamde Thomasviering waarin allerlei nieuwe ideeën verzameld zijn. Op de tweede bijeenkomst zullen we het hebben over diensten op andere tijden of dagen: op de zondagavond of op een doordeweeks moment. Juist voor zulke diensten zijn er de laatste tijd verschillende vormen uitgedacht. Het is interessant en nuttig om daar mee kennis te maken.

Praktische informatie:

- Leiding: Ds. Rudolf Oosterdijk
- Doelgroep: Ieder die interesse heeft voor liturgie
- Datum en tijd: Donderdagen 8 en 15 februari, 20:15 uur
- Plaats: Franse School
- Informatie: Ds. Rudolf Oosterdijk, tel: 0598-786001

Huiskamergespreksgroep Garrelsweer

De huiskamergespreksgroep is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In deze kleine groep(en) willen we het geloofsgesprek stimuleren. Eens in de 3 weken in een huiskamer rond een open Bijbel.

De groepen bestaan uit 6 tot 8 personen.

We komen (meestal) samen op een woensdagavond van september tot en met juni.

Het Evangelisch werkverband van de PKN biedt hiervoor materialen. Deze avonden worden onder anderen voorbereid door: Piet Ketting en Nico Schutter

Praktische informatie:

- Inlichtingen: Nico Schutter. tel. 0653711311

Bijbelkring Garrelsweer

Sinds jaar en dag komt de Bijbelkring bij elkaar. Het doel van deze kring is de kennis van de Bijbel te vergroten, en met elkaar het geloof te delen. De bijeenkomsten (ongeveer 8x per jaar) worden voorbereid door ds Christel Minnaard, of Femmie van der Veen en Ike Postma. Wie mee wil lezen, praten en denken: van harte welkom.



Praktische informatie:

- Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer
- Inlichtingen: Mw. F. van der Veen. Tel. 0596–571503

MUZIEK EN ZANG

Cantorij Protestantse Gemeente Appingedam

De cantorij verleent het hele jaar door muzikale medewerking aan de diensten in de Nicolaikerkerk, bijvoorbeeld in de Adventstijd, in de Stille Week, met Pinksteren en op Gedachteniszondag. Ook ondersteunt ze soms de gemeentezang in gewone zondagsdiensten.

Praktische informatie:

- Contact: Cantor-organist Vincent Hensen – Oosterdijk
tel. 06-21406271 of
email: hensenv@gmail.com
- Repetities: Van 1 september tot Pinksteren
op donderdagavond van 19:00 – 20:00 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam

Gospelkoor Simi Jadech

Simi jadech (Hebreeuws voor "Geef me je hand") is een fijn en hecht koor met ruim 40 enthousiaste zingende leden en een combo. We staan onder leiding van Joke Scholten onze dirigent. Onze gezamenlijke passie is muziek maken en hierbij getuigen van ons geloof.

We bestaan dit jaar 30 jaar (in 1993 ontstaan uit een zanggroepje tijdens de startdienst) en geven op 18 november een jubileumconcert in Appingedam.

Naast de medewerking aan kerkdiensten zijn we tegenwoordig ook bezig om zelf een complete dienst te verzorgen, zo hebben we al 2 jaar een Lutje Passion dienst verzorgd in verschillende kerken waar zowel het koor als het publiek zeer enthousiast over was.

Heb je zin om met ons mee te zingen, of gewoon een keer te komen kijken? Je bent van harte welkom.

Praktische informatie

- Repetities: Vanaf 30 aug. 2023 repeteren we weer op woensdagavond van 20:00 uur – 22:00 uur
- Plaats: Opwierderkerkje in Appingedam.
- Info: <http://www.simi-jadech.nl>
- Contact: Renée Oudman, tel. 06-13675889
Jolanda Graveland tel. 06-13583663

Christelijke Zanggroep Cantare Fides

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Onze naam is “Christelijke Zanggroep Cantare Fides”. Dat betekent “Zingend Geloven”. Wij zijn gestart in januari 2019 en momenteel bestaat het koor uit ruim 40 leden. Wij zijn een gemengd koor met zeer enthousiaste leden. Ons doel is medewerking te verlenen aan kerkdiensten, of een optreden te verzorgen in verzorgingscentra. Om te laten horen dat zang een prachtig instrument is om mensenharten te raken.

Ons repertoire bestaat uit christelijke liederen, zowel Nederlands- als Engelstalig. Wij zingen met veel plezier onder leiding van onze dirigent/pianist Jan Beukema.

Hebt u belangstelling en houdt u ook van zingen? Schroom niet en kom eens een keer kijken en meezingen. Wij zijn in het bijzonder nog op zoek naar bassen, tenoren en alten.

Praktische informatie

- Repetities: Dinsdagavond van 20:00 – 22:00 uur
- Plaats: Franse School, Appingedam
- Informatie: Secretaris Riet Rijskamp tel. 0596-572809,
of email: Irijskamp@ziggo.nl

Praiseband The Messengers

Praiseband The Messengers is een enthousiaste groep uit de omgeving van Garrelsweer die graag muziek maakt om hun geloof uit te dragen en te delen met anderen. Ze hebben een uitgebreid en divers repertoire met o.a. nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap. Naast het verzorgen van de muzikale ondersteuning tijdens de dienst kunnen zij ook een hele kerkdienst verzorgen.

Praktische informatie:

- Oefenen: 1x in 2 weken
- Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer
- Contactpersoon: Marjelle Schutter, tel. 06-40502015 of pbthemessengers@gmail.com of

Cantorij Garrelsweer

Voor diverse gelegenheden komt de cantorij van Garrelsweer in beweging. In de praktijk is dit meestal met Pasen, Israëlzondag en Kerst. Dit wordt voorbereid door voor de betreffende kerkdienst een aantal keren samen te komen om te oefenen. We zouden heel graag wat mensen erbij willen hebben, want eigenlijk zijn we met te weinig mensen om goed 4-stemmig te kunnen zingen. Het repertoire is geestelijke liederen van allerlei snit en kleur.

Praktische informatie:

- Leiding: Dhr. K. Wendel.
- Data: Op afroep
- Inlichtingen: Leida Heersema, tel: 0596-572204 en Nel Vreeling, tel: 0596-572681

Liedgroep Tjamsweer

Ook al leren we niet meer elke maand een nieuw lied uit het Nieuwe Liedboek, toch is het fijn om met elkaar bekende en minder bekende liederen te zingen. Elke donderdagavond doen we dat een half uurtje in de kerk van Tjamsweer (behalve in de schoolvakanties). Jan Beukema begeleidt ons op de piano. We kiezen liederen met aansprekende melodieën. Als de (gast)predikant onbekende liederen opgeeft voor de komende eredienst, oefenen we ook deze. Soms zingen we mee in een bijzondere dienst. We zijn dringend op zoek naar mensen die met ons mee willen zingen. Liefhebbers zijn welkom om de groep te versterken, graag zelfs!

Praktische informatie:

- Leiding: Jan Beukema
- Plaats: Kerk van Tjamsweer
- Tijd: Donderdagavond van 19:30 – 20:00 uur
- Eerste keer: Donderdag 22 september
- Opgave bij: Jan Beukema,
jan.beukema57@gmail.com