

*Aanbod kringwerk
seizoen 2016-2017*

Protestantse Gemeente Appingedam
Protestantse Gemeente Garrelsweer-
Winneweer-Wirdum
Hervormde Gemeente Tjamsweer

Woord vooraf

Ook dit jaar bieden wij u weer het 'groene boekje' aan. Het gezamenlijke overzicht van alle gespreksgroepen, leer-avonden, activiteiten van de drie clustergemeenten: de Hervormde Gemeente te Tjamsweer, de Protestantse Gemeente te Garrelsweer-Winneweer-Wirdum en de Protestantse Gemeente te Appingedam.

Het is goed als het persoonlijke geloof gedeeld kan worden met anderen, als het gevoed kan worden en beproefd, als het getoetst kan worden aan dat van anderen. Daarvoor is dit aanbod bedoeld. Er is opnieuw geprobeerd om tot een zo groot mogelijke variatie te komen zodat er voor iedereen wel iets van zijn/haar gading bij zit. Naast de vaste activiteiten als catechese en Bijbelkringen zijn er eenmalige activiteiten zoals de avond met ds. Pieterman over de Bijbelvertaling in het Gronings, dr. v.d. Meer verzorgt ook weer een avond, nu over het thema vreemdelingschap, ballingschap in de bijbel en liederen, er is weer de filmavond, een avond over (het toneelstuk over) ds. Zelle. Opnieuw de avond over de mogelijkheden en onmogelijkheden om als oma en/of opa het geloof door te geven aan de kleinkinderen.

We leven in een tijd waarin we moeten ervaren dat kerkelijke gemeenten in grootte afnemen en we bezinnen ons op de toekomst van de kerk in ons deel van de wereld. Hierbij komt dan ook het besef dat we elkaar in de toekomst als gelovigen en als gemeenten steeds meer nodig zullen hebben. Dan is het goed om elkaar als gelovigen te ontmoeten, elkaar te leren kennen. Dat betekent dat wij u van harte uitnodigen om over gemeentegrenzen heen te kijken en deel te nemen aan een activiteit van de andere clustergemeente. Geloof met elkaar delen, elkaar in geloof bemoedigen is meer dan ooit nodig.

Daarom hopen we van harte dat u dit boekje zult willen doornemen en mee zult doen aan één of meerdere activiteiten.

We willen u wel vragen om u ook aan te melden; bij de activiteit staat aangegeven hoe dat kan. Een activiteit kan immers alleen doorgang vinden als er zich ook voldoende mensen hebben aangemeld.

Wij wensen u een heel goed, leerzaam en bemoedigend seizoen
2016-2017 toe!

Namens de kerkenraden van de Hervormde Gemeente te
Tjamsweer, de Protestantse Gemeente te Garrelswear-Winneweer-
Wirdum en de Protsetantse Gemeente te Appingedam,

de commissie Vorming &Toerusting



Garrelswear

Inhoud

Catechese

- Factor 12+	6
- Factor 15+	7
- Factor 17+	7
- Voortgezette catechese	8
- Catechese Garrelsw eer 12-17	8
- Catechese Garrelsw eer 18+	9
- Belijdenisgespreksgroep Garrelsw eer -Tjamswe er – Appingedam	9

Activiteiten voor één dagdeel

- “Want je was zelf vreemdeling.....”	10
- Ds. Zelle	11
- Geloof en kleinkinderen: zoals de ouden zongen	12
- Hoezo gezag van de Bijbel? – Ontmoetingen met een wonderverhaal	12
- Vrouwen in het protestantisme- 500 jaar reformatie	14
- Filmavond: Knielen op een bed violen	15
- Biebel	16
- Weekend in een klooster	17

Activiteiten voor twee of meer dagdelen

- Musical- het theater komt!	18
- Duurzaamheid	18
- Leerhuis Hebreuws Garrelsw eer	19
- Gesprekkring “De dertigers” Tjamswe er	20
- Gesprekkring “De vijftigers” Tjamswe er	20
- Bijbelgesprekkring De gelijkenissen	20
- Bijbelkring Garrelsw eer	21
- Bijbelkring Tjamswe er	22
- Ontmoetingen ‘De Paasweide’	22
- Gespreksgroep alleengaanden - jonger dan 65 jaar	23
- Gespreksgroep alleengaanden - 65+	23
- Doornse catechismus	24
- Kindernevendienst- kinderkerk Garrelsw eer	25
- CJV Garrelsw eer	25
- Huiskamergespreksgroep 25-45 jaar Appingedam	26
- De Middengroep Appingedam	27
- Het Trefpunt Garrelsw eer	27
- Gebedskring Appingedam	28

- Huis van Gebed, Garrelsweer	29
- De cantorij van de Protestantse Gemeente Appingedam	30
- Zingen in de pastorie van Garrelsweer.....	30
- Liedgroep Tjamsweer	30
- Praiseband The Messengers	31
- Praiseband Solace	31



Appingedam

Catechese

Jongerencatechese Appingedam-Tjamsweer

Er zal in dit nieuwe seizoen opnieuw catechese worden gehouden voor jongeren in de leeftijd van 12-14 jaar (factor 12+), jongeren in de leeftijd van 15 jaar en ouder (factor 15+) en daarboven (factor 17+)

Factor 12+ Factor 15+

Ontdek je geloof met deze tienercatechese

De onderwerpen die besproken worden, passen bij wat je bezighoudt. Jouw vragen zijn belangrijk. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over jouw leven, over een christelijke levensstijl, over je geloof of je twijfels.

Naast het praten over God, Jezus en geloof is natuurlijk ook de gezelligheid een belangrijk element.

Factor 12+

Deze catechese is bedoeld voor iedereen vanaf de brugklas tot de derde klas van het voortgezet onderwijs, dus jongeren vanaf ongeveer 12 t/m 14 jaar.

We komen één keer per maand op de vrijdagavond bij elkaar. In de Franse School.

We beginnen om 20.00 uur.

Praktische informatie :

- doelgroep : jongeren **12 - 14 jaar**
- tijd: vrijdagavond, 20.00 uur
- plaats: Franse School
- inlichtingen: Grietha Brinkema, tel. 06-25283727 of griethabrinkema@hotmail.com en Arnoud Patberg, tel. 624446 of arnoud@4pb.nl

Factor 15+

Deze catechese is bedoeld voor iedereen vanaf de derde klas van het voortgezet onderwijs. Vanaf ongeveer 15 jaar.

We komen één keer in de maand bijeen, in de Franse School.

We beginnen om 19.00 uur.

We komen bij elkaar op vrijdag 30 september, dan maken we verdere afspraken

We hopen dat je (weer) meedoet !

Praktische informatie :

- Doelgroep: jongeren van **15, 16 jaar**
- Leiding: Marja Dijkstra en Erwin Lalkens
- 1^e keer: vrijdag 30 september
- Tijd: 19.00 uur
- Plaats: Franse School
- Inlichtingen: Marja Dijkstra, tel. 623517 of marjadijkstra@hotmail.com en Erwin Lalkens, tel. 611817 of erwinlalkens@hotmail.com

Factor 17+

Met jongeren vanaf 17 jaar willen we op een ontspannen manier praten over verschillende geloofsonderwerpen, zoals :

- wat is nu eigenlijk geloven ?
- wat zegt de kerk mij ?
- wat betekent het voor mijn manier van leven als ik geloof ?
- gespreksonderwerpen die door de jongeren zelf worden aangedragen

We doen dat meestal in de soos-zaal van de Franse School.

Praktische informatie :

- Doelgroep: jongeren van **17 jaar en ouder**
- Leiding: predikant(en)
- Bijeenkomsten: in principe op de 1^e dinsdag van de maand, maar in onderling overleg is een andere avond mogelijk;
- 1^e keer: **dinsdag 4 oktober**
- Tijd: 20.00 - 21.00 uur
- Plaats: Franse School
- Inlichtingen: ds. R. Lafeber, tel. 851010 of

rmlafeber@home.nl en

ds. B.B. Wolters, tel. 622663 of bbwolters@planet.nl

Voortgezette catechese

Verder praten over je geloof. Een bepaald (geloofs)onderwerp nog eens wat nader met elkaar bespreken. Daar gaat het in deze gespreksgroep om.

Mensen die in eerdere jaren belijdenis hebben gedaan, komen bij elkaar om verder te praten over het geloof en alles wat daarmee samenhangt.

Anderen die korter of langer geleden belijdenis hebben gedaan (alle leeftijden !) worden van harte uitgenodigd om mee te doen met deze groep.

Met elkaar bepalen we over welke onderwerpen we het in het komende seizoen willen hebben. De plaats van samenkomsten is om beurten bij een aantal van de deelnemers thuis.

Praktische informatie :

- Leiding: ds. R. Lafeber
- Bijeenkomsten: 1x in de maand op een dinsdagavond;
1^e keer op dinsdag 27 september
- Plaats: Farmsumerweg 1
- Opgave bij ds. Lafeber, tel. 851010 of rmlafeber@home.nl

Catechese Garrelsweer

Catechese 12-17 jaar

Voor de jeugd van **12-17 jaar** ligt in de catechese de nadruk op het geloofsgesprek. Op creatieve wijze worden Bijbelverhalen, geloof, kerk en maatschappij aan de orde gesteld. Het catecheseseizoen wordt afgesloten met de catechesedienst, waaraan de jeugd een grote bijdrage levert (zondag 12 maart 2017, om 11.00 uur).

Praktische informatie:

- Datum en frequentie: de startdatum wordt nog bekend gemaakt
- Tijd en duur: maandagavond om 19.15 – 20.00 uur
- Plaats: in de zaal achter de kerk van Garrelsweer

Catechese 18+

Ook voor de groep 18+ is er catechese

Praktische informatie:

- Leiding: ds. J. Schimmel van Spijk.
- Data: nog niet bekend
- Tijd en duur: 19.00 – 20.00 uur
- Inlichtingen: Marjelle Schutter tel. 572773.
- Opbouw: de 18+ catechese is verdeeld over twee blokken van zes bijeenkomsten. Het eerste blok valt tussen september en Kerst 2016, het tweede blok valt in de periode februari - mei 2017.

Belijdenisgespreksgroep Garrelsweer- Tjamsweer - Appingedam

Deze gespreksgroep is bestemd voor jong-belijdende leden en voor mensen die zich willen voorbereiden op het doen van belijdenis. Het accent ligt op de inhoud en betekenis van belijdenis doen en dus op het (geloofs)gesprek.

Tijdens de bijeenkomsten willen we praten over de eigen geloofsvragen, de inhoud en de betekenis van de Bijbel voor ons, en wat verder maar door de deelnemers van de groep als onderwerp naar voren wordt gebracht.

Belijdeniscatechese is een goede manier om met anderen eens dieper na te denken over verschillende zaken die met het geloof te maken hebben. Uiteraard kan iedereen aan het einde van het seizoen zelf bepalen wel of geen belijdenis te doen.

praktische informatie

- leiding: predikant(en)
- bijeenkomsten: vanaf september, plaats, tijd en frequentie in onderling overleg
- informatie: ds. C.G. Spijker, tel. 851082,
cgspijker@hotmail.com
ds. R. Lafeber, tel. 851010, rmlafeber@home.nl
ds. B.B. Wolters, tel. 622663, bbwolters@planet.nl

Activiteiten voor één dagdeel voor

Appingedam, Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, Tjamsweer

"..Want je was zelf vreemdeling in het slavenhuis van Egypte.."

Het afgelopen jaar is Europa overspoeld door vluchtelingen uit Syrië en andere brandhaarden in Oost-Afrika en Azië. Iedereen is geschokt bij het zien van de grote aantallen vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee. Tegelijkertijd roept de komst van zulke grote groepen vluchtelingen ook veel vragen op; vragen waar geen gemakkelijk en eenduidig antwoord op te geven is.

Die ontwikkelingen roepen ook vragen op naar onze eigen herkomst en zoektocht. In de Bijbel wordt immers vaak gesproken over de metafoor van "Gods volk onderweg". Regelmatig wordt er verwezen naar de tijd van de slavernij in Egypte en de bevrijding daaruit. Dat thema wordt in de Bijbel zelf al hergebruikt en toegepast op de situatie van ballingschap in Babylon en de bevrijding daarvan. In verschillende geboden in het Oude Testament wordt opgeroepen compassie te hebben met buitenstaanders, "omdat je zelf ook ooit vreemdeling bent geweest". Hoe zit dat precies? Hoe verhoudt die zienswijze zich tot de vaak vreemdeling- onvriendelijke passages elders in de Bijbel (bijvoorbeeld in de boeken Ezra en Nehemia)? Het thema van ballingschap en bevrijding wordt ook vaak uitgedrukt in psalmen, liederen en gedichten. Deze avond gaan we niet alleen luisteren naar Bijbelteksten, maar ook naar liederen die dat thema verwoorden. Wie weet gaan we ook wel wat liederen zelf zingen en wie weet worden we ons zo ook wat meer bewust van onze eigen omzwervingen en zoektocht naar geluk en gerechtigheid.

Michaël van der Meer

Dr. Michaël N. van der Meer is oudtestamenticus en godsdienstleraar in Amsterdam-Amstelveen. Hij verzorgde colleges Oude Testament aan de universiteiten van Leiden, de VU en in Groningen (2010-2014). Hij was al meermalen te gast bij de Protestantse Gemeente van Appingedam en sprak onder andere over de Dode Zeerollen en de uitleg van het verhaal van Noach (aan de hand van de gelijknamige film).

Praktische informatie:

- Inleider: dr M. van der Meer
- Datum: donderdag 20 oktober 2016 , 20.15 uur
- Plaats : Tjamsweersterstee of kerk van Tjamsweer
- Inlichtingen: Mijna Hadders-Algra
- Opgave voor 10 oktober 2016 bij Mijna Hadders-Algra tel 628420 of m.hadders-algra@umcg.nl

Dominee Zelle

Vele (inmiddels wat) ouderen hebben ds. Zelle nog wel meegemaakt op de preekstoel. Over deze zeer markante voorganger is een toneelstuk gemaakt.

Dat toneelstuk willen we via DVD met elkaar bekijken en daarna kunnen we er met elkaar nog over praten.

Het toneelstuk 'ZELLE' heeft een lange aanloop gehad. Freark Smink liep al jaren met het idee rond. Met Bearn Bilker is hij twee jaar lang mensen gaan interviewen die van dichtbij ds. Zelle hebben meegemaakt. Deze interviews, het boekje van Willem van der Veen over ds. Zelle, en de eigen ervaringen van Freark Smink over die kerkelijke periode vormden de basis voor het toneelstuk 'ZELLE', dat uiteindelijk door de acteur Smink zelf geschreven is.

Johannes Hendrikus Zelle leefde van 1907 tot 1983. Hij werd geboren in Leeuwarden en is daar ook overleden. Hij was een ver familielid van Mata Hari (Margaretha Geertruida Zelle).

Ds. Zelle was predikant binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Zeven jaar lang was hij dominee in Rockanje. Daarvoor en daarna preekte hij overal waar hij maar gevraagd werd, soms wel vijf keer op een zondag. 's Zomers fietste hij in korte broek naar de gemeente waar hij moest voorgaan. Op de preekstoel sprak hij met bulderende stem over hel en verdoemenis. De kerken waar hij sprak waren afgeladen vol. Hij schuwde het onorthodoxe niet.

"Als mensen wegdommelden, pakte hij de bijbel en sloeg er hard mee op de preekstoel. Er moest naar hem geluisterd worden",

Zingen deed Zelle ook graag; als hij zong was het orgel nauwelijks meer te horen. Hij was een fanatiek sporter, leefde Spartaans en liet zich door niemand de wet voorschrijven. En het wel en wee van gemeenteleden stond niet bovenaan het prioriteitenlijstje van Zelle.

Geen vriendelijk persoon, streng en dreigend, niet geheel vrij van narcisme. Hij ging prat op z'n sportiviteit en werd gekenmerkt door een ziekelijke zuinigheid die hem uiteindelijk ook fataal is geworden. Over ds. Zelle hoor je de meest zonderlinge verhalen. Smink...was het zó erg? Erger! Een zonderling mens die er eigen regels op nahield



De voorstelling laat zien wie Zelle was. Smink wil weten wat deze dominee vandaag nog te zeggen heeft.

De voorstelling is in het Fries, alle Friezen kunnen dus hun hart ophalen. Voor wie het Fries niet machtig is: de DVD heeft ondertiteling.

Freark Smink is vanaf 1975 werkzaam als acteur. Het merendeel van de voorstellingen speelt hij in Friesland bij het toneelgezelschap Tryater te Leeuwarden.

Muzikant Hoite Pruiksmaschreef de muziek voor het stuk. Als veertienjarige jongen heeft hij Zelle nog op het kerkorgel begeleid.

Praktische informatie :

- Leiding: ds. R. Lafeber
- Datum: zondag 13 november
- Aanvang: 19.00 uur
- inlichtingen: R. Lafeber, tel. 851010 of rmlafeber@home.nl

Geloof en kleinkinderen

zoals de ouden zongen.....piepen de jongen

Dit is een avond voor oma's en opa's.

In het seizoen 2014-2015 was deze avond opgenomen in het aanbod van Vorming & Toerusting en de aanwezigen toen hebben het als een hele goede, zinvolle avond ervaren. Vorig seizoen is de avond rond dit thema niet doorgegaan omdat maar een paar mensen zich hiervoor hadden aangemeld. Als daar dit seizoen nog een paar mensen bijkomen kan de avond wél doorgaan. Daarom deze avond nog één keer in dit boekje.

Grootouders zijn betrokken op het leven van hun kleinkinderen. Maar wat doe je wanneer die groot worden gebracht met andere principes dan jijzelf je kinderen hebt meegegeven? Opvoedkundig, maar ook qua geloofsoverdracht kunnen er verschillen zijn in opvatting.

Wat staat er eigenlijk in de bijbel over opa's en oma's?

Kun je als grootouder(s) je kleinkind(eren) iets meegeven aan geloof?

Zo ja, hoe dan? Wat kan wel en wat kan niet in jouw rol als oma/opa?

Wat, als er vragen komen van de kleinkinderen waar je zo één-twee-drie geen antwoord op hebt?

De rol van opvoeder als oma en/of opa lijkt misschien gering.

Hoewel er heel wat 'oppas-oma's en oppas-opa's' zijn die iedere week toch min of meer die rol hebben.

En hoe zit dat dan met de geloofsoverdracht? Hoe gaan andere grootouders hier mee om?

Het is boeiend om daar als 'ervaringsdeskundigen' eens met elkaar over van gedachten te wisselen, nieuwe ideeën te krijgen en 'toegerust' naar de kleinkinderen toe te gaan.

Praktische informatie :

- Datum en tijd: zondag: 22 januari 2017, 19.00 uur
- Plaats: Franse School, Appingedam
- Leiding: ds. R. Lafeber, tel. 851010, rmlafeber@home.nl
- Opgave vóór 12 januari 2017

Hoező gezag van de Bijbel?

Ontmoetingen met een wonderverhaal.

Heeft de Bijbel gezag? Dat klinkt zo massief. Gezag houdt verband met iets te zeggen hebben en zich laten gezeggen.

Gezag van de Bijbelse boodschap moet blijken in een open contact met wat er in het lezen van Bijbelteksten met je gebeurt. Vooral als je verwacht in de ontmoeting met een Bijbelverhaal heil van Gods wege te ervaren.

Ds Evert Jonker is ook dit seizoen bereid ons aan de hand te nemen in de vragen rond zeggingskracht en autoriteit van de Bijbel naar aanleiding van een passage uit een van de evangeliën.

Hoe ontmoeten wij de ander, onszelf en God hierin?

Wat versta je? Letterlijk? Zit er een moraal in het verhaal? Hoe krijgen we een beeld van Gods toekomst?

Praktische informatie:

- Leiding: Evert Jonker, Appingedam, emeritus hoogleraar praktische theologie.
- Datum: donderdag 2 februari 2017
- Tijd: 20.00-22.00 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam
- Inlichtingen via Erik Ritzema
- Opgave: voor 19 januari 2017 bij Erik Ritzema, tel. 622092 of hbritzema@hetnet.nl

Vrouwen van het Protestantisme – “Goeie genade, wat een portretten !”

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis en de uitwerking hiervan wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu 'protestantisme' noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.



Vanaf 31 oktober 2016 (Hervormingsdag) tot en met 31 oktober 2017 organiseert de Protestantse Kerk tal van activiteiten rond 500 jaar protestantisme. Op 31 oktober 2016 start er in Amsterdam een estafette van activiteiten door het hele land die

eindigt met een slotviering in de Domkerk in Utrecht op 31 oktober 2017.

In deze estafette is in Groningen het thema “Vrouwen van het Protestantisme”. In een feestelijke bijeenkomst met de subtitel

'Goeie genade, wat een portretten' zal de bijdrage van vrouwen aan de doorwerking van de boodschap van het protestantisme in het licht worden gesteld, vanaf het prille begin tot op heden.

Er zal een lezing gegeven worden, er zal een eigentijdse cantate klinken, en na workshops naar keuze voor gesprek, zang, creatieve verbeelding of dans volgt er een afsluitende viering. Allemaal met het oog op de bevrijdende kracht van genade in en door vrouwen.

Praktische informatie:

- De dag is voor vrouwen én mannen
- Plaats: Nicolai Kerk en Franse School, Appingedam
- Datum: 4 maart 2017
- Inlichtingen: via Eppo Vroom, vroom28@xs4all.nl
- Opgave t.z.t. mogelijk bij Afien Tiesma, artiesma@ziggo.nl

Voor verdere informatie zie:
facebook pagina reformatie 2017

www.500jaarprotestant.nl

www.refo500.nl

FILMAVOND: "Knielen op een bed violen"

Velen hebben het indrukwekkende boek van Jan Siebelink gelezen waarin hij jeugdherinneringen aan zijn vader heeft verwerkt.



Een intens en pijnlijk verhaal over een zachtmoedige man die onder invloed van strenggelovigen worstelt met God, zichzelf, de eeuwigheid. En daardoor geen, of weinig, oog heeft voor wat dat doet met zijn vrouw en kinderen. Geobsedeerd door, bang voor, zijn eeuwig zieleheil, vergeet de man in het heden te leven.

Met alle schrijnende consequenties van dien. Van dit boek uit 2005 is in 2016 een Nederlandse film gemaakt.

En als je een boek hebt gelezen houd je altijd je hart vast als je dan naar de verfilming ervan gaat kijken. Wat blijft er van het boek over? De meningen over deze boekverfilming lopen uiteen, maar het viel mij (R.L.) zeker niet tegen. Natuurlijk kan de film niet zo uitgebreid zijn als het boek, en voor wie het boek niet heeft gelezen kunnen

sommige scènes misschien wel wat al te ‘ingedikt’ zijn, maar dan nog krijg je door de film een goed beeld van het boek. En van wat dat hele ‘zware’ geloof kan doen met mensen.

We willen zoals inmiddels gebruikelijk samen naar de film kijken om er daarna nog met elkaar over in gesprek te gaan.

Praktische informatie :

- Datum en tijd: zondag 12 maart 2017,
- Tijd: 19.00 uur
- Plaats: Franse School, Appingedam
- Leiding: ds. R. Lafeber
- Opgave via ds. Lafeber, tel. 851010, rmlafeber@home.nl

Biebel

Wie de Nieuwe Bijbelvertaling NBV vergelijkt met een vorige bijbelvertaling, ziet dat er verschillen zijn. Bij het tot stand komen van de Grunneger Biebel kregen de vertalers in beeld welke verschillen er zo al kunnen ontstaan. In de vertaling van Biebel kun je zien welke keuzes de vertalers hebben gemaakt. Ds. Klaas Pieterman,



destijds de leider van het Biebelvertoalkerwaai, vertelt deze avond over het ontstaan van Biebel; over de organisatie vooraf, over vertaalregels die van te voren werden opgesteld, over de praktische uitvoering. En natuurlijk over het resultaat.

Om zelf te ervaren hoe het werkt, mogen de deelnemers zelf ook een stukje bijbel in het Gronings vertalen.

Praktische informatie :

- Datum en tijd: donderdag 23 maart 2017, 20:00 uur
- Plaats: Franse School, Appingedam
- Leiding: ds. K.G. Pieterman uit Niekerk
- Opgave via ds. Lafeber, tel. 851010, rmlafeber@home.nl

Weekend in een klooster

Ook in 2017 willen we weer een kloosterweekend aanbieden. Aankomst in het klooster op vrijdagavond, vertrek op zondagmiddag. In dit weekend draait het om de kennismaking met het kloosterleven. Je neemt deel aan de diensten en er is veel tijd en stilte voor bezinning op je eigen geloof, je inspiratiebronnen, je leven.

Hebt u/jij belangstelling, laat het ons weten! Met elkaar vullen we het weekend nader in. Marika Meijer (pastor van Oosterwijdwerd) zal ons begeleiden.

Er is landelijk veel belangstelling voor de kloosters, dus een groepsweekend moet tijdig worden afgesproken. Voor informatie en opgave kunt u zich **voor 1 oktober 2016** melden bij Mijna Hadders-Algra via m.hadders-algra@umcg.nl of tel: 628420.



Tjamsweer

Activiteiten voor twee of meer avonden

Musical

Het Theater Komt: opnieuw een musical: en als je nog mee wilt zingen dan.....

Een mooie (hopen we) voorstelling maken en met elkaar een band opbouwen.

Nog een keer weer? Ja maar dan wel zo dat het iets anders gaat worden dan "Paulus". Samen gaan we er ook deze keer een mooie musical van maken.

En we zijn al begonnen! Er zijn al mensen voor het toneel, de organisatie, kleding en zingen. In het weekend van 13/14 mei van 2017 gaan we de musical uitvoeren. Gezien de grote belangstelling van de vorige keer, starten we nu met een try-out voorstelling op de vrijdagavond. Op zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond zijn de echte voorstellingen. Prijzen en precieze tijdstippen worden later bekend gemaakt. Natuurlijk is de Nicolaikerk onze theaterzaal maar ook het plein voor de kerk wordt er bij betrokken.



Als alles al in de steigers staat, waarom dan toch in dit groene boekje deze oproep? Er kunnen nog steeds mensen bij en dan met name bij het koor.

U bent van harte welkom maar enige haast is er wel bij. Eind september sluit toch

echt de inschrijving want er moet en mag veel geoefend worden.

Leuk als u/jij mee wilt doen.

Opgeven kan bij Grietje Holwerda, grietjeholwerda@hotmail.com

Duurzaamheid: de zorg voor de aarde

Hoe maak je dat concreet in onze kerk en in Appingedam?

Dit is een initiatief van de Musical Werkgroep en de Diaconie en heeft als doel om na te denken over hoe de kracht van de liefde

(voor de aarde), een hoofdthema uit de musical, te vertalen is naar de dagelijkse werkelijkheid in Appingedam en hoe dat concreet uitgewerkt zou kunnen worden.

In onze kerkelijke gemeente zijn al wat stappen gezet om meer duurzaam te worden. Het is een goede zaak om meer mensen bewust te maken van dit thema. Daarmee willen we beginnen in onze kerkelijke gemeenschap, en ons hierbij voornamelijk richten op concrete, realiseerbare projecten die een voorbeeldfunctie zouden kunnen gaan hebben.

We zijn met een aantal mensen hieraan begonnen en zoeken nu meer mensen om met ons hierover van gedachten te wisselen en nieuwe ideeën aan te dragen. Daarna gaan we kijken hoe onze inzet kan bijdragen aan een duurzamere samenleving. (En natuurlijk beginnen we dan met het omschrijven wat we daarmee bedoelen). Een eerste, meer concrete, gedachte is om het thema “Plastic Soup” te kiezen en daar een aantal dingen aan te koppelen. Wellicht een aantrekkelijke manier om duurzaamheid als thema meer zichtbaar te maken in onze kerk en in Appingedam.

De eerste keer komen we bij elkaar na de zomervakantie op 12 september om 20.00 in de Franse School en u/jij bent van harte welkom.

Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij Bartjan Pennink, bartjan@pennink.nl of 0596-623813

Leerhuis Hebreeuws Garrelsweer

In september 2016 herstarten we het Leerhuis Hebreeuws voor gemeenteleden. Kom gerust een keer meedoen of – luisteren. U zult er van genieten! Wij komen wekelijks bijeen in twee blokken: de eerste in september – oktober – november 2016, de tweede in februari – maart – april 2017.

Praktische informatie:

- Leiding: ds. C.G. Spijker
- Data: kijk op www.pkngww.nl
- Plaats: in de zaal achter de kerk in Garrelsweer
- Inlichtingen: ds. C.G. Spijker, tel. 851082 of cgspijker@hotmail.com

Gesprekskring “De Dertigers” Tjamsweer

Aan het begin van het seizoen 2016-2017 zal de gespreksgroep ‘De Dertigers’ weer starten. Ds. Wolters zal de gesprekken begeleiden. In deze kring kan een breed scala aan onderwerpen aan de orde gesteld worden. Soms ontmoeten we elkaar aan de hand van een langer lopend thema (bv geïnspireerd door een boek), maar meestal worden de gespreksonderwerpen door de leden van de groep zelf aangedragen.

Naast het van gedachten wisselen over actuele thema’s is ook het onderlinge contact heel belangrijk. De naam ‘Dertigers’ betekent niet dat alleen dertigers mee mogen doen, wel dat de meeste deelnemers rond de dertig zijn.

Praktische informatie

Frequentie: eenmaal per maand, in onderling overleg

Plaats: bij deelnemers thuis

Duur: we beginnen om 20:00 uur en stoppen rond 21:30 uur

Opgave en informatie: bij ds. Wolters: bbwolters@planet.nl
of Margriet Smit, m.smit-brakels@hotmail.com

Gesprekskring “De Vijftigers” Tjamsweer

Anders dan de naam doet vermoeden zijn de deelnemers aan deze gespreksgroep zeer divers in leeftijd. Na een voorzichtige start in het afgelopen jaar willen we dit seizoen weer voluit met elkaar in gesprek gaan. Ook ds Wolters zal van de partij zijn. In onderling overleg bepalen we de thema’s die we gaan bespreken.

Praktische informatie

Frequentie: eenmaal per maand, in onderling overleg

Plaats: Tjamsweersterste

Duur: we beginnen om 20:00 uur en stoppen rond 21:30 uur

Opgave en informatie bij Bart de Haan, haanzijlstra@home.nl

Bijbelgesprekskring: de gelijkenissen

Vorig seizoen zijn we begonnen met het lezen van gelijkenissen en daar willen we het komende seizoen mee doorgaan.

Gelijkenissen worden vaak gezien als een soort beeldverhaaltjes die wat gemakkelijker te begrijpen zijn. Maar of dat nu altijd zo is, en of ze eigenlijk zo ook wel bedoeld zijn, is nog maar de vraag. We gaan ons daar de komende maanden opnieuw mee bezig houden.

De bijbelkring is tot nu toe steeds op de eerste donderdag van de maand gehouden. Wilt u wel graag meedoen, maar kunt u niet op de donderdagavond, laat het even weten, misschien dat er dan toch een andere avond te kiezen is.

Praktische informatie :

- Leiding ds. R. Lafeber
- Aantal bijeenkomsten: 7, Vanaf oktober 2016 t/m april 2017
- Datum eerste bijeenkomst: donderdag 6 oktober 2106
- Aanvangstijd: 20.00 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam
- Opgave bij ds. R. Lafeber, tel. 851010 of rmlafeber@home.nl

Bijbelkring Garrelsheer

Sinds jaar en dag komt de Bijbelkring bij elkaar. Het doel van deze kring is de kennis van de Bijbel te vergroten, en met elkaar het geloof te delen. De bijeenkomsten worden voorbereid door Ds. Spijker. Het afgelopen jaar hebben we gesproken over het bijbelboek Jesaja. Op de eerste bijeenkomst kiezen we een nieuw onderwerp.

Praktische informatie:

- Leiding: ds. C.G. Spijker
- Frequentie: iedere eerste woensdag van de maand
- Aanvangstijd: 20.00 uur
- Plaats: in de zaal achter de kerk in Garrelsheer
- Inlichtingen: mevr. F. van der Veen, tel. 571503

Bijbelkring Tjamsweer

Het afgelopen jaar hebben we met elkaar gesproken over het evangelie van Johannes. Daar zullen we in het nieuwe seizoen nog even mee doorgaan. Naast het gesprek over het thema is er veel ruimte om met elkaar persoonlijke ervaringen te delen en van gedachten te wisselen over de actualiteit in kerk en samenleving. De leiding is in handen van ds Wolters.

De meeste leden van de kring zijn al wat ouder. Voel u vrij om aan te schuiven!

Praktische informatie:

- Frequentie: 2x per maand (dinsdagmiddag)
- Plaats: Tjamsweersterstee
- Duur bijeenkomst: 14.30 tot ongeveer 16.00 uur
- Informatie en opgave bij mevr. G. Lambeck, tel. 623764 of g-lambeck@hotmail.com

Ontmoetingen 'De Paasweide'

Ook in het nieuwe seizoen zullen de bewoners van Paasweide en Bolwerk elkaar zo'n vier tot zesmaal ontmoeten in de beschikbaar gestelde ruimte van Paasweide. De bedoeling van de samenkomsten is de band met de (Tjamsweerster) geloofsgemeenschap te onderhouden.

Een mooie gelegenheid om gemeenteleden, die vaak niet meer naar de kerk kunnen komen, te ontmoeten. Het onderlinge contact staat dan ook centraal, en natuurlijk is iedereen daarbij van harte welkom! Ds Wolters houdt een inleiding en leidt het gesprek.

Praktische informatie:

- Frequentie: 4-6x per seizoen
- Plaats: Kleine zaal de Paasweide
- Duur bijeenkomst: (meestal) op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.15 uur
- Informatie: dhr. J. Bouma, tel. 628536 of jbouma01@hetnet.nl

Gespreksgroep alleengaanden - jonger dan 65 jaar

Waar loop je tegenaan, wanneer je op middelbare leeftijd alleengaande bent? Hoe richt je je leven verder in? Hoe ervaar je 'de kansen en de keuzes' die je in deze fase van je leven hebt?

Herkenbare vragen misschien voor iedereen die in deze positie is, en tegelijk kijkt een ieder er weer anders tegen aan en gaat iedereen er anders mee om.

Er zijn geloofsvragen waar je mee kunt worstelen, maar ook de uitdaging om (weer) wat van het leven te maken, alleen, of samen met anderen.

We komen een paar keer, door het seizoen heen, bij elkaar om met elkaar over deze dingen te praten. Steeds bij iemand thuis.

De groep is dus gedeeltelijk een gespreksgroep, maar ook een groep die gezamenlijk dingen onderneemt, zoals uitstapjes, zo'n twee keer in het seizoen.

Het is goed om elkaar als alleengaanden te kunnen ontmoeten, inhoudelijk met elkaar over dingen in gesprek te zijn, maar ook om leuke dingen met elkaar te ondernemen.

De groep bestaat op dit moment uit 6 personen, vrouwen en mannen. Maar het is zeker mogelijk om bij de groep aan te sluiten.

Praktische informatie:

- Leiding: ds. R. Lafeber
- Bijeenkomsten: plaats en tijd in onderling overleg
- Frequentie: zo'n 4x per seizoen
- Eerste bijeenkomst: maandag 17 oktober, 13.30 uur
- Opgave bij ds. R. Lafeber, tel. 851010 of rmlafeber@home.nl

Gespreksgroep alleengaanden - 65+

Waar loop je tegenaan, wanneer je op oudere leeftijd alleengaande bent? Je hebt dan vaak te maken met het gemis van een partner.

Hoe ga je daar mee om? Hoe richt je je leven verder in? Er zal herkenning zijn als het gaat om deze vragen.

We praten met elkaar over geloofszaken, er kunnen geloofsvragen zijn waar je mee worstelt, maar ook de uitdaging om (weer) de draad van het leven op te pakken, alleen, of samen met anderen.

Herkenbaar misschien voor iedereen die in deze positie terecht is gekomen, en tegelijk kijkt een ieder er weer anders tegen aan en gaat er anders mee om en kun je misschien van elkaar leren.

De groep komt zo'n vier keer, door het seizoen heen, bij elkaar. Om met elkaar over deze dingen te praten. Op een morgen, steeds bij iemand van de deelnemers thuis.

De groep bestaat nu uit 8 deelnemers, maar het is zeker mogelijk om bij de groep aan te sluiten.

Praktische informatie:

- Leiding: ds. R. Lafeber
- Bijeenkomsten: plaats en tijd in onderling overleg
- Frequentie: zo'n 4x per seizoen
- Eerste bijeenkomst: dinsdagmorgen 20 oktober, 10.00 uur
- Opgeve bij ds. R. Lafeber, tel. 851010 of rmlafeber@home.nl

Doornse Catechismus

De meeste mensen huiveren bij het woord *catechismus* – 'vreselijk' denken ze, 'het gaat vast over dogma's en wat er allemaal moet en niet mag'. Niets is minder waar! Catechismus is afgeleid van een Grieks woord dat 'onderricht' betekent. Essentieel in dit onderricht is het met elkaar nadenken en praten over waar het om gaat in leven en geloof.

Dat is ook precies waar het om draait in de Doornse catechismus. Het boekje met deze titel werd geschreven door verschillende predikanten uit onze tijd. Het idee van het boekje werd geboren in het Theologisch Seminarium Hydepark in Doorn – vandaar de naam. Het boekje behandelt in 2-3 bladzijden een onderwerp. Dit aan de hand van een vraag.

Vorig jaar overdacht de gespreksgroep weer een aantal hoofdstukken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld 'Is God dezelfde als Allah?', 'Is God een aanhanger van de vrijheid van meningsuiting?', 'Wat is de betekenis van het sterven van Jezus?' en 'Wordt mijn leven beoordeeld?'

Het komende seizoen komen o.a. de volgende vragen aan bod 'Gebeuren er nog wonderen?', 'Wat merk ik van de Heilige Geest?', 'Wat zijn engelen?', en 'Wat is de kerk?'

In de kring behandelen we per bijeenkomst meestal twee thema's. De deelnemers krijgen de tekstjes van tevoren toegestuurd. Op de bijeenkomst vertellen de deelnemers elkaar wat hen in de tekst al of niet aanspreekt, en hoe zij een gedachte wellicht in het dagelijkse leven (kunnen) toepassen. Zo leren we van elkaar en verrijken we elkaar. Zo zijn we samen gemeente. Oude en nieuwe deelnemers aan de groep zijn van harte welkom!

Praktische informatie

- Leiding: Mijna Hadders-Algra
- Aantal bijeenkomsten: 4 à 5
- Datum eerste bijeenkomst: dinsdag 11 oktober 2016
- Aanvangstijd: 20.00 uur
- Plaats eerste bijeenkomst: Regentesselaan 17
- Inlichtingen bij Mijna Hadders-Algra, tel. 628420 of m.hadders-algra@umcg.nl
- Opgave voor 24 september 2016 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)

Kindernevendienst – Kinderkerk Garrelsweer

Elke zondagmorgen is er Kindernevendienst. De eerst zondag van de maand is er Kinderkerk. We proberen kinderen uit het dorp er bij te betrekken. Afsluiting van het seizoen vindt plaats op zondag 2 juli 2017.

CJV Garrelsweer

De Christelijke Jongeren Vereniging is er voor de jeugd vanaf 16 jaar. Zij hebben hun programma in eigen beheer, en daar maken ze dan ook altijd iets moois van. Tijdens de bijeenkomsten worden o.m. christelijke en maatschappelijke onderwerpen behandeld. De CJV betreft ook andere gemeenteleden bij hun activiteiten. Zo organiseren ze de goed bezochte 60+ avond of -kerkenraadsavond. Velen kijken uit naar het jaarfeest, met iedere keer weer een geweldige verrassing. Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd met ander CJV's in de omgeving.

Praktische informatie:

- Voorzitter: Robert Mertens
- Datum en frequentie: september 2016, 1x per 14 dagen
- Aanvangstijd: 19.30 uur op zondagavond
- Plaats: zaal van de kerk in Garrelswaer
- Inlichtingen: Robert Mertens: 06-53508916

Huiskamergespreksgroep 25-45 jaar Appingedam

De afgelopen jaren kwamen een aantal mensen uit deze leeftijdsgroep bij elkaar. De bijeenkomst is bij een van de mensen thuis, vandaar de naam 'Huiskamer-gespreksgroep'.

Na de opening wordt er een onderwerp besproken dat aansluit bij de belevingswereld en het geloof van deze leeftijdsgroep. Te denken valt aan diverse geloofs- en levensvragen: 'wie zijn God en Jezus nu eigenlijk voor mij?', 'Wie is Jezus nu eigenlijk voor mij?', 'hoe houd ik me staande in mijn drukke bestaan?', 'hoe kan ik geloof in God nu rijmen met alle ellende in de wereld?'. Zeer uiteenlopende onderwerpen. Er ontstaan vaak boeiende gesprekken.

Er draaien momenteel twee gemengde groepen van ongeveer 12 personen en een damesgespreksgroep van ongeveer 10 personen. De deelnemers ervaren de gesprekken als inspirerend en daarnaast blijf je bij elkaar betrokken en deel je lief en leed.

Voel je je aangesproken om deel te nemen: wees welkom!

Praktische informatie

- Inlichtingen bij Jenny Baron, tel. 0595-442515 of jenny.baron@hetnet.nl

De Middengroep Appingedam

Graag willen we ons presenteren als een groep die midden in het leven staat. De Middengroep is opgericht in 1974 als een groep van 30-50 jarigen vanuit de toenmalige Gereformeerde Kerk met als doel om met elkaar van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen. Dikwijls naar aanleiding van een inleiding van een van de leden. Dat gebeurt nu ook nog wel, maar vaker komt er een spreker van buitenaf. Een deel van de oorspronkelijke groepsleden is nog steeds lid van de groep. Dit betekent ook dat de

leeftijdssamenstelling van de groep geleidelijk aan wat veranderd is en een wat grotere spreiding kent.

De bijeenkomsten verlopen in een gezellige en ongedwongen sfeer. Het is goed om tijd te nemen voor bezinning, en we voelen het dan ook als heel zinvol om eens per maand een bepaald onderwerp te bespreken. Momenteel bestaat de groep uit ongeveer 40 leden, maar graag verwelkomen we nieuwe leden, zowel mannen als vrouwen. Incidentele gasten zijn ook altijd van harte welkom.

De groep komt één maal per maand bijeen in de maanden september tot en met april. In mei wordt het gespreksjaar afgesloten met een gezellige middag uit.

Praktische informatie

- Coördinatie: Piet Holwerda
- Aantal bijeenkomsten: 1x per maand (vierde dinsdag van de maand) van september - april
- Datum eerst volgende bijeenkomst: dinsdag 24 september 2013
- Aanvangstijd: 19.45 uur
- Plaats: Franse School
- Inlichtingen bij Piet Holwerda: telefoon 623073



www.pknngww.nl

Het TREFPUNT Garrelswaer

De laatste woensdagmiddag van de maand is er TREFPUNT. Het is Open Kerk voor zowel volwassenen als kinderen. Er is een gastvrouw of -heer aanwezig en er wordt koffie geschonken. Gezelligheid en een goed gesprek, het kan allemaal. Het is ook een goede gelegenheid voor een gebed.

Voor de kinderen is er een afzonderlijk programma. Er wordt gespeeld, geknutseld en gezongen. Om 17.30 uur gaan we met elkaar aan tafel, voor een fijne warme maaltijd. De kinderen (zonder ouders) worden thuisgebracht.

Zowel aan het middagprogramma als aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden.

Praktische informatie:

- Leiding: Anke Prins.
- Datum: het hele jaar door.
- Aanvangstijd: 15.30 uur.
- Plaats: in de zaal achter de kerk in Garrelswaer.
- Inlichtingen: Anke Prins, 06-14354739, of ankeprins@hotmail.com

Gebedskring Appingedam

Om de schroom voor het bidden serieus te nemen en ook enigszins te overwinnen is deze kring in 1997 ontstaan. Eerst kwam men één keer in de twee weken bij elkaar. In de praktijk is dat gegroeid naar iedere week.

De kring komt elke week bij elkaar, 's avonds van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Er wordt begonnen met het aansteken van de kaars, er worden een paar liederen gezongen, uit de Evangelische Liedbundel of het Liedboek.

Dan wordt er begonnen met gebed.

Hierna wordt een gedeelte uit de bijbel gelezen. Een gedeelte dat van te voren al is afgesproken. Meestal is er gedurende een aantal weken een doorlopende lezing uit een Bijbelboek. Iedereen heeft thuis het gedeelte al gelezen en daar aantekeningen bij gemaakt. Vragen, opmerkingen, gedachten naar aanleiding van het gelezen gedeelte zijn op papier gezet. Dit wordt om de beurt voorgelezen, zodat men van elkaar kan horen wat ieder bij het gedeelte heeft gedacht. Na dat rondje is er gelegenheid om elkaar daarover vragen te stellen. Maar heel belangrijk: er wordt niet gediscussieerd. Alleen verteld en naar elkaar geluisterd.

Daarna worden nog een paar liederen gezongen en volgen de gebeden. De gebedsintenties worden met elkaar genoemd, groepen, mensen, dichtbij of veraf, die het moeilijk hebben, voor wie gebeden kan worden. De deelnemers bidden om beurten. Maar dat is natuurlijk niet verplicht. Het mag, maar móet niet.

Dan worden de gebeden afgesloten met het 'onze Vader'.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het hand in hand zingen van 'Heer, ontferm U over ons'.

Hierna wordt er koffie of thee gedronken.

De kring wordt altijd in een huiskamer gehouden.

Op dit moment is het elke dinsdag, bij Svetlana Hakobjan, K. ter Laanstraat 19A, Appingedam.

De gebedsgroep nodigt van harte mensen uit om aan deze kring deel te nemen.

Deze korte wekelijkse ontmoeting mag een rustplaats zijn, een goede en veilige plek, waar onderling vertrouwen is, waar zorgen, vreugde, verdriet met elkaar gedeeld kan worden en waar alles samen in het gebed ook bij God gebracht kan worden.

Interesse om mee te doen?

informatie: mevr. Didy de Vries, tel. 623385

Huis van Gebed, Garrelsweer

De gebedskring heeft in Garrelsweer oude papieren. Ook komende winter 2016-2017 willen we – voorafgaande aan de Bijbelkring - weer bij elkaar komen om gebeden te zeggen en te zingen. U mag komen meedoen. U kunt ook om gebed vragen, voor uzelf of anderen, ook zonder dat u aanwezig bent. Schroom niet om dat te doen!

Praktische informatie:

- Leiding: ds. C.G. Spijker
- Data: iedere eerste woensdag van de maand, om 19.00 uur
- Plaats: in de zaal achter de kerk in Garrelsweer
- Inlichtingen: ds. C.G. Spijker, tel. 851082 of cgspijker@hotmail.com

De Cantorij van de Protestantse Gemeente Appingedam

...geeft muzikale medewerking aan diensten door het hele jaar in de Nicolaïkerk in Appingedam. Doorgaans zingen wij onder andere met Gedachtenis der Namen (begin november) en met de dienst van het Werelddiaconaat (begin februari). Ook hebben wij in het verleden Liedboekavonden verzorgd in samenwerking met prof. Jonker en maakten wij nog eens een uitstapje naar een andere kerk. Onlangs heeft de Cantorij een Cantate gezongen die geschreven was door de cantor zelf.

Praktische informatie:

- Contact: cantor-organist Vincent Hensen hensenv@gmail.com
- Repetities: donderdagavond 19.00 tot 20.00 uur
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30 in Appingedam

Zingen in de pastorie van Garrelsweer

Voor diverse gelegenheden komt de cantorij van Garrelsweer in beweging. In vele feestelijke – of gedenkdiensten levert zij een bijdrage. Iedereen mag meedoen, ook als je weinig tijd hebt om te oefenen. We zingen geestelijke liederen van allerlei snit en kleur.

Praktische informatie:

- Leiding: ds. C.G. Spijker
- Data: zondagavond van 19.00 – 20.00 uur, op afroep
- Plaats: in de pastorie naast de kerk van Garrelsweer
- Inlichtingen: dhr. K. Wendel, tel. 0596 – 571615,
k.wendel@ziggo.nl

Liedgroep Tjamsweer

Met de komst van het nieuwe liedboek heeft het lied van de maand een ander accent gekregen. We leren elke maand een nieuw lied, dat beurtelings wordt gekozen door de Protestantse Gemeente Appingedam en de Hervormde Gemeente Tjamsweer. Om dit lied in te studeren komt de liedgroep elke donderdagavond samen in de kerk van Tjamsweer (behalve in de schoolvakanties). Jan Beukema begeleidt ons op de piano. Uiteraard zingen we niet alleen het lied van de maand. We kiezen ook liederen met aansprekende melodieën. Als de (gast)predikant onbekende liederen opgeeft voor

de komende eredienst, oefenen we ook deze. Zo zijn er op zondag altijd een aantal mensen die de gemeentezang kunnen ondersteunen.

Soms zingen we mee in een bijzondere dienst en in de Stille Week. Liefhebbers zijn welkom om de groep te versterken, graag zelfs!

Praktische informatie:

- Leiding: Jan Beukema
- Plaats: in de kerk van Tjamsweer
- Tijd: donderdag, 19.30- 20.00 uur
- Opgave bij: Jan Beukema, jan.beukema57@gmail.com

Praiseband "The Messengers"

Deze band is samengesteld uit jonge leden van de gemeente Garrelsw eer – Winnewe er – Wirdum en Spijk. Zij zingen prachtige opwekkingsliederen en (bege)leiden regelmatig de eredienst of een Lofprijzing.



Praktische informatie:

- Contact: Marjelle Schutter
- Oefenen: op afspraak
- Plaats: in de zaal achter de kerk in Garrelsw eer
- Inlichtingen: marjelleschutter@live.nl

Praiseband Solace

Wij willen ons graag aan u voorstellen!

Praiseband Solace bestaat uit een enthousiaste groep mensen die samen door middel van muziek het geloof willen uitdragen.

Begin 2016 zijn we opgestart als gelegenheidscombo in de Hervormde Gemeente Tjamsweer. We gaan nu door als een Praiseband met de naam 'Solace'. Onze naam staat voor troost/verlichting. We repeteren 1 keer per week op verschillende dagen in de kerk van Tjamsweer.

Op uitnodiging kunnen wij medewerking verlenen bij onder andere kerkdiensten en praise- en worshipavonden.

De band bestaat op dit moment uit zangers en zangeressen en een drummer, pianist, elektrische gitarist en akoestische gitarist. We zijn nog op zoek naar een goede basgitarist en eventueel een dwarsfluitist die binnen onze groep passen.

Bent u op zoek naar een Praiseband om uw dienst te begeleiden?

Aarzel dan vooral niet om contact op te nemen.

Contact: pbsolace@gmail.com

Contactpersonen: Margriet Smit-Brakels en Lydia Heerema-Spijker



Tjamsweer



Garrelsweer



Appingedam

Foto's: diverse bronnen.
© PGA-PKNGWW-HGT-2016