

**Protestantse  
Gemeente  
Appingedam**



**kerkblad**  
**september 2023**

**32e Jaargang, nr. 01**  
**Kopij**

september 2023

Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn **op ZONDAG 17 september 2023** om 17:00 uur (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen

Via de e-mail: [kerkblad@pg-appingedam.nl](mailto:kerkblad@pg-appingedam.nl)

**en als het niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk,**  
Wijkstraat 30  
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

**Bezorging:**

Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: [ledenadministratie@pg-appingedam.nl](mailto:ledenadministratie@pg-appingedam.nl)

of:

**in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30**

**Advertenties:** dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

=====

**Van de redactie**

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is.

De tijdelijke redactie bestaat uit:

Didy de Vries

Jannie Bos

Johan Scholtanus & Joke Smit

Wij vragen alle schrijvers en aanleveraars van kopij uiterlijk om 17:00 uur op **ZONDAG 17<sup>de</sup> september kopij aan te leveren, graag zo mogelijk ruim voor de 17<sup>de</sup>.** De redactie gaat niet attenderen of er nog mededelingen zijn.

**Abonnement Kerkblad 2023**

**Kerkblad**

U krijgt in het vervolg niet meer een aparte brief met daarin het verzoek om uw contributie voor het kerkblad te voldoen. Bij dezen wordt een ieder verzocht om zelf de contributie van €10,00 te voldoen door dit bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding "Kerkblad 2023".

**U kunt ook gebruik maken van de QR-code**



## Meditatie

Als het kerkblad in de bus valt, is de zomer grotendeels voorbij. De zomer waarin veel kerkelijke activiteiten op een laag pitje stonden. Het was een tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Om te reflecteren. Ik stond zelf stil bij de volgende vragen. Waar gaat het heen met onze wereld, met de toenemende spanningen, met de klimaatveranderingen met zijn verwoestende invloeden, met ons land zonder daadkrachtig bestuur? Ook: waar gaat het heen met de kerk in zijn algemeenheid en met onze gemeente in het bijzonder? Ik ken de antwoorden op deze vragen niet. We leven in een tijd van onzekerheid. Dat kan tot somberheid leiden en gemopper: "Was het maar weer zoals vroeger". En bij vroeger denken we het liefst niet langer terug dan een paar decennia. In die vroegere tijd leek alles duidelijker en zekerder, toen ging alles bergopwaarts. En nu?

Nu lijkt het wel een woestijntijd. We kunnen denken aan het verhaal uit Exodus 16. De Israëlieten waren net door God bevrijd. God had hun slavernij beëindigd en Hij had de Israëlieten net op wonderbaarlijke wijze door de Rietzee geleid. Maar nauwelijks een paar dagreizen ver in de woestijn – inderdaad een bestaan vol onzekerheid en gevaren – begonnen de Israëlieten te mopperen. Ze klaagden dat vroeger (in Egypte!) alles beter was. Daar was immers voldoende water en brood. Dat eten en drinken ontbrak in de woestijn. Mozes, die al vele jaren woestijnervaring achter de rug had, wist dat je juist in de woestijn leert dat vertrouwen op God de essentie van het leven is. En zie, inderdaad, daar was opeens voldoende zoet water en er was manna als brood.

Op God vertrouwen betekent ook keuzes maken. Kiezen voor de weg van Gods koninkrijk, de weg van recht en gerechtigheid. Omzien naar de ander die het moeilijk heeft, waarbij het niet uitmaakt of die ander nu een gemeentelid is of een

vluchteling uit Afrika. Een keuze maken voor iemand die het moeilijk heeft, betekent voor die ander zorgen, zoals de Barmhartige Samaritaan ons voordeed. Het betekent niet: met een boogje om het probleem heen lopen en de andere kant opkijken, zoals de priester en de Leviet in diezelfde gelijkenis deden. Die laatste strategie is wel het gemakkelijkste: je doet net of er geen probleem is en je gaat verder met de orde van de dag. Maar het is niet de weg van Gods koninkrijk. De weg van God en Jezus, de weg van liefde en trouw, is lang niet altijd gemakkelijk. Dat ondervond Jezus als geen ander aan levende lijve. Toch bleef Hij trouw aan God. Jezus verwoordde de keuzes zelf zo (in de woorden van het Matteüs evangelie): "Jullie kunnen niet God dienen én de mammon." Met andere woorden, als volgelingen van Jezus moeten we keuzes maken, hoe moeilijk we dat ook vinden. Maar dan mogen we ook denken aan de woorden waarmee Jezus in het Matteüs evangelie vervolgt: "Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken.... Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?" (Mat 6:25-26). Het gaat dus om vertrouwen, vertrouwen in God. Dit vertrouwen is prachtig verwoord in het pelgrimslied Psalm 121 – een lied dat ons op elke levensdag mag vergezellen, hoe ingewikkeld die dag is. In de woorden van de Bijbel in Gewone Taal luidt Psalm 121 zo: "Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaag. Daar is de Heer, hij helpt mij. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. Hij beschermt je, hij slaapt niet. Hij slaapt nooit, hij let goed op. Hij beschermt zijn volk Israël altijd. De Heer beschermt je. Hij gaat met je

mee, bij hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht.

De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je, overal waar je ook gaat, je leven lang.”

Mijna Hadders\_Algra



### Agenda voor de maand september

4 sep		Schoonmaak Nicolaikerk
4 sep	20:00	Vergadering diaconie
4 sep	20:00	Vergadering pastoraat
11 sep	19:45	Vergadering kerkrentmeesters
13 sep	13:30	Vergadering moderamen
17 sep	17:00	Sluitingsdatum en tijd inleveren kopij kerkblad
25 sep	19:30	Vergadering kerkenraad



## Kerkdiensten in september 2023

**03 september** 09:30 uur  
11<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Groen

ds. Johan van den Berg  
Collecte  
Diaconie – KIA: Werelddiaconaat Israël  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### Paasweide

**03 september** 15:30 uur  
11<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Wit

### Viering Heilig Avondmaal

ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan  
Collecte  
Diaconie  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

**10 september** 09:30 uur  
12<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Wit

### Viering Heilig Avondmaal

ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan  
Collecte  
Diaconie – Kinderen en jongeren (Nederland)  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### Damsterheerd

**10 september** 15:30 uur  
12<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Wit

### Viering Heilig Avondmaal

ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan  
Collecte  
Diaconie  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### IKE - Nicolaikerk

**10 september** 19.00 uur  
12<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Groen  
m.m.v. C.M.A. Assen

Pastor Petra de Kruijf, Assen  
Collecte  
IKE  
Kerk

**17 september** 09.30 uur  
13<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Groen

### STARTZONDAG

ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan  
ds. Johan van den Berg  
ds. Rudolf P. Oosterdijk  
Collecte  
Diaconie – Nederlands-Vlaams  
Bijbelgenootschap  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

**24 september** 09.30 uur  
1<sup>e</sup> zondag van de herfst  
Groen

ds. Gerrit J. Gardenier, Beilen  
Collecte  
Diaconie – Vredesweek Syrië  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

## Bij de diensten

### **en toelichting diaconale collecten voor de maand september 2023.**

- Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen

### **Zondag 3 september**

Voor deze zondag staan de volgende bijbelgedeeltes op het Gemeenschappelijk (Oecumenisch) Leesrooster: Jeremia 7:23-28, Psalm 105:1-7, Romeinen 12:1-8 en Matteüs 17:14-20. In deze laatste lezing geneest Jezus een maanzieke jongen, die de discipelen niet konden genezen. De vader van de jongen vraagt Jezus om hulp. In de versie van Marcus (9:14-29) roept de vader daarbij: 'Ik geloof! Kom mijn ongelof te hulp.' Als de leerlingen Jezus later vragen waarom zij de jongen niet konden genezen, antwoordt Hij: 'Vanwege jullie gebrek aan geloof (kleingeloof).' En Hij vervolgt: 'Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.' Hoe zit het eigenlijk met ons (klein)geloof? En wat kunnen wij zelf doen om ons geloof te laten groeien?

### **Collecte KIA: Werelddiaconaat Jongeren in Israël leren meer over mensenrechten**

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdienst begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika.

Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël.

### **Paasweide**

Op 3 september is er om 15:30 uur een kerkdienst in Paasweide. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger in deze dienst is ds. G.M. van den Berg-de Haan.

### **Zondag 10 september**

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. En we lezen Matteüs 18:15-20. Dat gaat over hoe we de onderlinge verhoudingen goed kunnen houden. Dus ook: hoe we samen aan de Tafel van de Heer kunnen. Dat dat soms nog best moeilijk kan zijn is dus van alle tijden. Jezus geeft heel concrete aanwijzingen.

### **Collecte Protestantse kerk 2023- Kinderen en jongeren (Nederland)**

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

**Damsterheerd** - Op 10 september is er om 15:30 uur een kerkdienst in Damsterheerd. Ook in deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger in deze dienst is ds. G.M. van den Berg-de Haan.

## **Zondag 17 september**

Eerste zondag van de herfst - Startdienst  
In deze Startdienst van het nieuwe kerkenwerkseizoen wijken we af van het Leesrooster. Vandaag lezen we Matteüs 6:24-34, waarin Jezus zijn leerlingen de volgende conclusie voorhoudt: 'Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen (levensonderhoud, voedsel, kleding) je erbij gegeven worden.' Dat geeft ons direct de gelegenheid om de canon 'Zoek eerst het koninkrijk van God' er goed in te krijgen! Het thema van de Startdienst is hetzelfde als het landelijke jaarthema van de PKN: Ga mee! Met de voorbereidingsgroep zijn verschillende actieve onderdelen voor de dienst bedacht, zoals een preekbingo en een liedverkiezing.

Met deze dienst onderstrepen wij dat we ons kerkelijk leven in het nieuwe seizoen willen laten bepalen door de kansen en mogelijkheden die God ons biedt, en niet door de beperkingen van ons eigen soms zo bezorgde klein geloof (zie 3 september). Zo sporen we elkaar blijmoedig aan om mee te gaan op de weg van Gods koninkrijk, achter Jezus aan!  
Na de Startdienst is er nog een heel programma, waarover u elders in dit kerkblad meer kunt lezen.

## **Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap**

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

We hebben vijf kernwaarden ontwikkeld die we in alles wat we doen centraal stellen.

- We werken vanuit liefde voor de Bijbel.

- We werken als collega's zorgvuldig, gedreven en vol enthousiasme aan de missie.
- We willen de Bijbelse boodschappen doorgeven aan mensen, op een manier die aansluit bij hun behoeften.
- We willen samenwerken met alle soorten kerken in Nederland en Vlaanderen.
- We zetten ons in ons werk in voor een leefbare aarde.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Voor Nederland en Vlaanderen werken we bijvoorbeeld aan verschillende Bijbelvertalingen, debijbel.nl, en de app Mijn Bijbel. Daarnaast gebruiken duizenden kinderen de kinderdienstmethode Bijbel Basics en boeken als de *Samenleesbijbel* of de *Prentenbijbel*. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel. Ook wereldwijd brengen we de Bijbel dichtbij. Als mensen de Bijbel niet kunnen lezen in de taal van hun hart, werken we samen met vertalers ter plaatse aan een vertaling. We willen er ook voor zorgen dat de Bijbel voor mensen bereikbaar is. Daarom zorgen we voor gratis Bijbels of goedkope edities, of we helpen bijvoorbeeld mee aan een audio-versie. En we ontwikkelen samen met andere Bijbelgenootschappen kinderproducten, omdat we willen dat ieder kind de kans krijgt om kennis te maken met de Bijbel. Want wij geloven dat de Bijbel er is voor iedereen.

## **Zondag 24 september Vredesweek Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel**

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan

eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.

Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en

gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië.

## Opbrengst collecten

### Collecten voor de Diaconie

Zondag	2 juli	Werelddiaconaat	€ 200,--
Zondag	9 juli	Missionair werk Prot. Kerk	€ 229,50
Zondag	16 juli	UMCG-pastoraat	€ 60,--
Zondag	23 juli	Armenië	€ 156,--
Zondag	30 juli	Amnestie	€ 87,50
Zondag	6 aug	Roemenië	€ 362,--

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half juli 2023 t/m half augustus 2023, € 385,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen.

Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven.

Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

### Opbrengst Collecten voor de Kerk

zondag	09 juli	€ 112,45
zondag	16 juli	€ 99,20
zondag	23 juli	€ 66,45
zondag	30 juli	€ 158,30
zondag	6 aug	€ 102,35
zondag	13 aug	€ 64,27
Brievenbus gift		€ 10,00



Digitaal ontvangen € 856,00

De giften kunt u, **bij voorkeur**, iedere week overmaken via **de site van de Protestantse Gemeente Appingedam** onder de kop: **Collecte PG Appingedam**.



Eventueel kunt u uw giften **voor de diaconie** ook overmaken via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

**NL93 RABO 0373701357 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam**

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Graag de collectegelden, die **bestemd zijn voor de kerk**, overmaken naar rekening:

**NL31 RABO 0373715374 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam**

Of met behulp van onderstaande QR-codes



Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!

## Uit de KERKENRAAD



### Protestantse Gemeente Appingedam

#### **Verslag Kerkenraadsvergadering 26 juni 2023.**

Dit is de laatste vergadering voor de zomervakantie.

Onze interim-voorzitter Jan Kooi heet iedereen van harte welkom, waarna ds. Johan van den Berg de vergadering opent. De agenda wordt vastgesteld en de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. De diaconie kondigt een actie voor de Voedselbank aan, die in september gehouden zal worden. Men wil dan wasmiddelen en verzorgingsproducten inzamelen. Bij de diaconie wordt voor het nieuwe seizoen een voorzitter en een penningmeester gezocht. Vanuit de Jeugd wordt gemeld dat het kampweekend weer zeer geslaagd was. Op 16 juli zal er afscheid van de

kinderen en de leiding van de Kindernevendienst worden gehouden. Er wordt gevraagd of er dan niet iets anders voor de kinderen gedaan kan worden. Ds. van den Berg wil samen met enkele kerkenraadsleden en de Jeugdraad hiernaar gaan kijken. Op 23 juli zullen de heren Erik Ritzema en Bert Blok bevestigd worden als resp. ouderling en diaken. Er is door een aantal mensen voorgesteld om de groep 40+ bij elkaar te laten komen op een gezellige informele avond voor een hapje en drankje en een gesprek. Dit initiatief wordt door de kerkenraad van harte gesteund. Ds. van den Berg zal met enkele initiatiefneemsters zich hier verder over buigen. Er wordt gewerkt aan een nieuw

beleidsplan. In mei zijn we daar als kerkenraad mee bezig geweest. Het moet nu nog verder uitgewerkt worden. De vacature voorzitter kerkenraad komt nog weer ter tafel.

De periode van de interim-voorzitter zit er op. Hij wil eventueel nog wel blijven coachen, maar het zou beter zijn als er een nieuwe voorzitter gevonden wordt. Het moderamen blijft hier naar uitkijken. Mocht er in september nog niemand beschikbaar zijn, dan wordt er een

profiel schets gemaakt en in het Kerkblad geplaatst. We sluiten deze vergadering gezamenlijk met het bidden van het Onze Vader. Iedereen wordt een goede zomer gewenst.

Didy de Vries-Kuiper, scriba.

### **"Zondagse Lunch" in de Franse School.**

We gaan weer van start!

Wij hebben er zin, jullie ook? van harte welkom!

Zondag 3 september

Zondag 1 oktober

Je kunt je opgeven bij:

- Janneke Weidenaar mail [janneke@4pb.nl](mailto:janneke@4pb.nl) of  
06 21614587

- Janneke Pennink mail [janneke@pennink.nl](mailto:janneke@pennink.nl) of  
06 19278675

of via de intekenlijst achter in de kerk.

Tot ziens, de activiteitencommissie



STARTZONDAG 17 SEPTEMBER

## “GA MEE”



KERKDIENST: 9.30 UUR

KOFFIE/ THEE, met lekkers.....

EEN TOAST uitbrengen op het nieuwe kerkelijke  
seizoen met een HAPJE en een DRANKJE

BINGO!

GEZAMENLIJKE LUNCH met heerlijke pannenkoeken  
en hamburgers (ook vegetarisch)

### IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!!

#### **Oproep voor startzondag 17 september!**

We willen er met startzondag weer een gezellig samenzijn van maken: een fijne start van het nieuwe kerkseizoen. Met koffie / thee, een hapje en een drankje en als afsluiting een lunch met pannenkoeken en hamburgers. Om iedereen te verrassen zou het leuk zijn als er heerlijkheden worden meegenomen door ons allemaal. Iets voor bij de koffie / thee, of een salade voor de lunch bijvoorbeeld. Wil je van tevoren doorgeven wat je meebrengt? Dat kan via onderstaande mailadressen (voor 14 september):

Krista Vieveen: [kristahouwerzijl@hotmail.com](mailto:kristahouwerzijl@hotmail.com)

Janneke Pennink : [janneke@pennink.nl](mailto:janneke@pennink.nl)

Wasmiddelenactie Voedselbank Eemsdelta.



# Was je mee met VbE?

**Actiezondag 24 september 2023.**

**Klanten van Voedselbank Eemsdelta (VbE) hebben er ook schoon (niet) genoeg van.**

De Voedselbank Eemsdelta (VbE) verstrekt in principe alleen voedsel aan onze klanten. Incidenteel soms andere producten zoals toiletpapier en luiers.

Wasmiddel is zo'n product dat niet door de supermarkten wordt aangeboden. Toch hebben u en onze klanten wasmiddel nodig.

**Daarom organiseren de diaconieën en Voedselbank Eemsdelta een inzamelingsactie onder het motto:**

# Was je mee met VbE?

**Actiezondag 24 september 2023.**



**Actie verzamelen wasmiddelen voor de Voedselbank.**



In het vorige kerkblad hebben wij hier al uw aandacht voor gevraagd, maar we willen het graag bij deze nog eens doen. De gezamenlijke diaconieën van de gemeente Eemsdelta gaan op zondag 24 september in de kerken wasmiddelen inzamelen voor de cliënten van de Voedselbank Eemsdelta in Delfzijl. Zie ook de poster die in dit kerkblad is afgebeeld. Hoofddoel van de Voedselbank is uiteraard het inzamelen op allerlei manieren van levensmiddelen voor hun cliënten, maar men wil deze eenmalige wasmiddelenactie ook eens uitproberen. Deze middelen zijn relatief duur voor hun cliënten om aan te schaffen. Het geeft zodoende een beetje verlichting in hun uitgaven.

Wij van de diaconie hopen dat wij met elkaar als gemeente deze actie tot een groot succes zullen maken en we vele producten mogen inzamelen. De eigenlijke actie is voor en na de kerkdienst van zondag 24 september, maar we stellen onze bekende winkelwagen ook al een week eerder op in de kerk en wel op zondag 17 september. Zo hebt u meer mogelijkheden uw te doneren producten in te leveren.

Zo kunnen wij met elkaar als kerkgemeenschap onze medemens in onze regio, die het om wat voor reden dan ook niet breed hebben een steuntje in de rug geven. U doet toch ook mee? Zet deze datum in uw agenda en wij van de diaconie en de Voedselbank rekenen op u

Alvast heel hartelijk dank namens de diaconie.

### **Bloemendienst**

In september regelt Anja Breedijk e-mail: [wa@wabreedijk.nl](mailto:wa@wabreedijk.nl); tel. 0596-623474 de bloemen.

### **Week tegen Eenzaamheid**

Als kerkelijke gemeente zijn wij, naast zo'n 80 organisaties, aangesloten bij het Pact tegen Eenzaamheid Eemsdelta. Met elkaar willen we binnen onze organisaties extra aandacht aan eenzaamheid geven. Er is meer eenzaamheid dan we denken. Als kerk geloven we in een God die juist ook in onze eenzaamheid ons een hart onder de riem wil steken, door de mensen om ons heen. Daarom vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij dit pact. Elk jaar wordt er landelijk een week tegen eenzaamheid georganiseerd (29/9 – 06/10) Ook de regio Eemsdelta doet hieraan mee. De diaconie organiseert in deze week (**op zaterdag 30 september a.s.**) een gezellige inloopmiddag in de Franse School, van 15:00 tot 17:00 uur (opgave is niet nodig). Onder het genot van koffie of thee met wat lekkers hopen we elkaar te ontmoeten.

Tevens wordt er een rondleiding door de Nicolaïkerk gegeven. Deze bijeenkomst is open voor iedereen, dus ook voor mensen die niet zijn aangesloten bij onze gemeente. Van harte welkom!

## Een verslag van Berkat Ambon uit de andere kant van de wereld.



We zijn enorm blij en mede door uw bijdrage hebben we o.a. één van de gezinnen uit hun moeilijke situatie weten te helpen. Aanvullend treft u hieronder een verslag in verkorte versie van Berkat Ambon.

Welkom stichting Masohi en alle kerkgangers van de Nicolaïkerk in Appingedam. We zijn de Heer zeer dankbaar met de donaties voor Berkat Ambon die door de kerkgangers van de Nicolaïkerk zijn ingezameld en aan ons zijn gegeven om minder bedeelde mensen in Ambon te helpen. De donatie van de Nicolaïkerk viel samen met de behoefte van een 44-jarige mevr. Ika P. die echt hulp nodig had om haar BPJS-achterstand (Ziekenfondspremie) van Rp.(Rupia) 10.200.000,- (ruim € 600; IDR 1.000.000 is ongeveer € 60) af te betalen. Haar man dhr. Albin werkt als taxichauffeur. Bij Ika werd in 2008 een cyste in haar baarmoeder

vastgesteld. Tot op heden werd ze regulier behandeld. Kort geleden op 1 juni 2023 werd een bloeding geconstateerd en op 2 juni 2023 werd ze onderzocht door Dr. Dani T. en werd de diagnose Endometriose cyste vastgesteld. Vervolgens werd geadviseerd om direct geopereerd te worden. Wegens financiële redenen, nadat ze gestopt is met werken kon ze de premies niet meer voldoen. Door Berkat Ambon werd besloten om met de ontvangen donaties van st. Masohi en Nicolaïkerk Appingedam de achterstallige betalingen helpen af te betalen, zodat ze onmiddellijk geopereerd en behandeld kan worden en spoedig beter kan worden en vervolgens haar gezin en Gods werk kan dienen.

Puji Tuhan, Terimakasih kepada BPK RR di Holland untuk donasi sebesar Rp 2.000.000 dan Juga untuk Yayasan Masohi /Nicolaïkerk Appingedam untuk donasi Rp 11.091.985 untuk menunjang pelayanan Berkat Ambon Tuhan Yesus memberkati selalu dan senantiasa

Vertaling: Prijs God, dank u dhr. RR in Holland voor een donatie van IDR 2.000.000 en tevens voor de Masohi/ Nicolaïkerk Appingedam Foundation voor een donatie van IDR 11.091.985 ter ondersteuning van de Ambon Zegendienst . God Jezus zegene u immer en altijd.

### Van de Kerkrentmeesters

#### Actie Kerkbalans 2023

In verband met de zomervakanties deze keer geen update.

Stand van zaken m.b.t. vrijwilligers voor diverse taken

De stand van zaken voor wat betreft het vervullen van (vrijwilligers)taken in onze gemeente is als volgt:

- Janneke Weidenaar is in het beheer van de Nicolaïkerk en de Franse School de vaste partner van Janneke Pennink en Krista Vieveen. Janneke Weidenaar zorgt

voor de inkoop. Zij is samen met Abel Kuizenga geslaagd voor het tamelijk pittige SVH-examen. Dit betekent dat Janneke en Abel het diploma Sociale Hygiëne hebben gehaald, een diploma dat verplicht is voor gelegenheden waar alcoholhoudende dranken geschonken worden.

- Kosten: we zijn blij met alle kosteren en hulpkosteren. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten in de Nicolaïkerk goed uitgevoerd kunnen worden.

- Kerkblad: het voorlopige redactieteam bestaat uit: Janny Bos, Joke Smit, Johan Scholtanus en Didy de Vries

- Zondagsbrief: het voorlopige team bestaat uit Herman Bultema en Didy de Vries

- Liturgieën maken bij rouw- en trouwdiensten: het voorlopige team bestaat uit Afien Kloosterhof-Tiesma en Johan Scholtanus. Zij bereiden de liturgie digitaal voor, in noodgevallen neemt Mw. Oosterdijk hun functies over; Didy de Vries zorgt voor het afdrukken van de liturgie. Het is duidelijk dat we vooral voor het gereedmaken van documenten (kerkblad, zondagsbrief en liturgieën) nog meer mensen nodig hebben.

Voor die bezigheden worden geen ingewikkelde computervaardigheden gevraagd. Als u een email kunt versturen, kunt u ook deze taken verrichten. Vaak horen we als argument om niet mee te helpen: "Dan ben ik zo gebonden". Maar juist als het team wat groter is, valt dat gebonden zijn erg mee. Dus nogmaals doen we een beroep op u: maak de taken van de voorlopige teams lichter, door aan te schuiven en een handje te helpen. Voor informatie en opgave kunt u zich melden bij Mijna Hadders-Algra (tel: 628420 of [secretariscvk@pg-appingedam.nl](mailto:secretariscvk@pg-appingedam.nl))

## Collectes

**Collectemunten** kunnen niet meer contant worden betaald. Dit betekent dat u voor het bestellen van collectemunten nu de volgende stappen zet:

1. Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening  
NL74 INGB 0000 0776 46  
ten name van de Protestantse  
Gemeente Appingedam, onder  
vermelding van "**collectemunten**" en  
het **aantal** en het **soort**  
**collectemunten** dat u wilt ontvangen  
en bij wie u deze wilt afhalen;
2. Een e-mail sturen aan  
[collectemunten@pg-appingedam.nl](mailto:collectemunten@pg-appingedam.nl),  
waarin u schrijft hoeveel en welk soort  
collectemunten u wilt ontvangen en bij  
wie u deze wilt afhalen. U kunt i.p.v.  
een e-mail sturen ook bellen naar Mw.  
Z. Dik-Hund, 0596-625779. U krijgt  
daarna bericht dat het geld is  
ontvangen en de munten klaarliggen op  
het gewenste afhaal punt'

Er zijn natuurlijk ook **andere manieren** om  
geld aan de collectes te doneren:

- M.b.v. contanten in de collecteschaal
- Wellicht hebt u het al gezien: gebruik  
maken van QR-codes in de zondags-  
brief of bij de uitgang van de kerk.
- Collectegaven overmaken via de  
website van de PGA

## VORMING & TOERUSTING

Bij dit kerkblad ontvangt u het Groene Boekje met Vorming- en Toerustingsactiviteiten voor het seizoen 2023-2024 van de Protestantse Gemeente Appingedam, de Hervormde Gemeente Tjamsweer en de Protestantse Gemeente Garrelsw eer-Winn eweer-Wirdum.

De activiteiten in het Groene Boekje variëren van catechese en Bijbel- en gesprekskringen, activiteiten van twee of meer dagdelen, zoals het maken van een Paaskaars of gesprekken over de versterkingsoperatie, tot éénmalige activiteiten zoals een filmavond, Bijbels koken, of een avond over het historische gebruik van de Nicolaiker k.

We hopen van harte dat het boekje u inspireert en dat u iets van uw gading vindt. Immers, samen nadenken en spreken over geloof, de ander ontmoeten in geloof, zijn essenties van het kerk zijn.

De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Appingedam, de Protestantse Gemeente Garrelsw eer-Winn eweer-Wirdum en de Hervormde Gemeente Tjamsweer



## IKE en activiteitencommissie IKE

Op zondagavond 10 september komt het groot Christelijk Mannenkoor Assen meewerken aan een IKE dienst in de Nicolaikerk in Appingedam.

Het koor telt meer dan 100 leden die graag zingen. Dit koor staat wijd en zijd bekend in de regio. Ze zingen deze avond meerdere bekende liederen waaronder : " Een toekomst vol van hoop" en "Ik zal er zijn".

Dirigent van het koor is Bert Duijst en wordt begeleid op orgel en vleugel door Ronald IJmker.

Ronald IJmker zal ook de samenzang begeleiden.

Voorganger in deze dienst is Pastor Petra de Kruijf uit Assen.

Ze heeft gekozen voor het thema: "Geduld is een schone zaak".

Inhoud van het thema;

Het CMA zingt voor ons bemoedigende en hoopvolle liederen.

Toch lijkt dat Koninkrijk van God soms nog zo ver weg , door alles wat we zien en horen. Er word blijkbaar "geduld "van ons gevraagd, veel geduld. Door samen te zingen , te luisteren en elkaar te bemoedigen lukt het misschien om dat geduld op te brengen.

Aanvang van deze avond is 19.00 uur.

Er zal gecollecteerd worden in de dienst, en na afloop is er gezamenlijk koffie drinken. De dienst wordt live uitgezonden op Kerkdienstgemist en Youtube.

Iedereen van harte welkom.



### **I K E. ONTMOETINGSMIDDAG**

Al jaren een vaste traditie . In September starten we weer onze maandelijkse ontmoetingsmiddagen en wel op donderdag 28 september in de Franse School Aanvang 14.30 uur. De leiding is dan weer in handen van mevr. A. Perdok en de meditatie zal worden verzorgd door ds. J. van der Wal uit Appingedam. Verder doen er enkele leden weer mee van het Christelijk Mannenkoor uit Appingedam. Mocht U weer gehaald willen worden, neemt U dan even contact op met dhr. H. Perdok (tel. 0651053559).

Dan tot 28 september.



## Beste leden van de Protestantse Gemeente Appingedam

Het was bijna een traditie dat u in de maand september (of oktober) een acceptgirokaart kreeg van de IKE met het verzoek een bijdrage over te maken voor het werk van de IKE. Per 1 juni van dit jaar worden er geen acceptgirokaarten meer uitgegeven.

Maar gelukkig kunt u ook op een andere wijze het werk van de IKE steunen.

In dit Kerkblad vindt u een QR-code waarmee u op een gemakkelijke wijze een bedrag kunt overmaken voor het werk van de IKE.

Maakt u liever geen gebruik van de QR-code dan kunt u ook op een andere wijze het werk van de IKE steunen door een bijdrage over te maken op rekening.

**NL31RABO0373715374**

t.n.v. de Protestantse Gemeente Appingedam

**s.v.p. vermelden: voor de IKE**

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

namens de IKE-Appingedam

*Ineke Blokzijl-Jager, penningmeester*



## Amnesty International



**Protestantse Gemeente Appingedam**



### Schrijfactie Rusland

Op zondag 3 september vragen we als PGA aandacht voor verpleegkundige Irina Danilovich. Irina Danilovich bracht misstanden binnen de gezondheidszorg op de Krim naar buiten. In april 2022 werd ze ontvoerd door de Russische veiligheidsdienst. Ze werd gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Dat lukte niet. Daarop plaatsten ze explosieven in haar eigendommen. Daarvoor kreeg ze 7 jaar cel opgelegd.

Irina Danilovich zit dus onterecht opgesloten in de gevangenis van Simferopol. Bovendien weigert het gevangenispersoneel haar goede gezondheidszorg te geven. Inmiddels is ze bijna doof door een blijvende oorinfectie. Daarom ging ze in maart 2023 in hongerstaking. Ze werd voor even naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze dringend hulp nodig heeft. Die wordt tot op de dag van vandaag niet gegeven.

Op [www.amnesty.nl](http://www.amnesty.nl) kunt u meer lezen over acties van Amnesty

**Amnesty brief:**

Tatiana Moskalkova  
Commissaris voor de mensenrechten  
Smolensky Boulevard, 19, c 2  
119121 Moskou  
Russische Federatie

**Kopie aan:**

Z.E. Alexander Vasilievich Shulgín  
Ambassade van de Russische Federatie  
Andries Bickerweg 2  
2517 JP Den Haag

Appingedam, 3 september 2023

Geachte mensenrechtencommissaris,

Wij schrijven u met het verzoek om snel in actie te komen om verpleegkundige Irina Danilovich te ondersteunen. Zij zit onterecht gevangen na een oneerlijk proces in de Krim in December 2022. Dat proces werd haar aangedaan, omdat ze zich kritisch had uitgelaten over de gezondheidszorg en over de corruptie in de zorg. Ze werd toen veroordeeld tot 7 jaar gevangenschap. Nadat ze beroep had aangetekend, werd er één maand van de straf afgetrokken. De rechter handhaafde echter de foutieve ten lasten **n** legging.

Irina Danilovich zit nu in de SiZO-1 gevangenis van Simferopol. Daar lijdt ze nu al maanden aan hevige oor- en hoofdpijn. De gevangenisautoriteiten verstrekken echter geen adequate zorg. Daardoor is ze nu al een groot deel van haar gehoor kwijtgeraakt. De slechte verblijfsomstandigheden en het weigeren van adequate zorg maken dat Irina Danilovichs conditie achteruit gaat. De zorgelijke toestand brengt ook haar leven in gevaar.

Wij dringen er bij u op aan om al uw gezag te gebruiken om te bewerkstelligen dat

- Irina Danilovich onmiddellijk en onvoorwaardelijk wordt vrij gelaten;
- alle valse beschuldigingen worden ingetrokken;
- Irina Danilovich – zolang zij nog gevangen zit - adequate gezondheidszorg ontvangt en niet wordt blootgesteld aan marteling en andere vormen van slechte behandeling.

Vol hoop wachten wij op uw antwoord.

Hoogachtend,  
Protestantse Gemeente Appingedam

## Regio - diversen

### OPROEP

#### Vrijwilligerspool Crisisopvang Buitenslapers

De kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA verwacht dat er ook deze periode weer asielaanvragers buiten in de open lucht moeten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De voorgangers van de gezamenlijke kerken in de gemeente Eemdelta hebben besproken wat we als kerken zouden kunnen doen, als INLIA de kerken in Groningen opnieuw oproept om voor crisisopvang te zorgen. Een van de eerste stappen is het uit voorzorg opzetten van een Vrijwilligerspool Crisisopvang. Die moet gaan optreden als een soort

vliegende brigade die direct vrijwilligers kan leveren aan kerken die ruimte voor crisisopvang beschikbaar stellen. We weten dat veel kerken niet de mogelijkheid zien en/of hebben om zelf ruimtes voor crisisopvang te bieden. Maar in alle kerken zijn wel gemeenteleden die graag bereid zijn om een helpende hand te bieden op plekken waar asielzoekers voor nood moeten worden opgevangen. Er zijn vrijwilligers nodig als dagelijkse begeleiding op de opvanglocatie (vaak in ploegen: ochtend, middag, avond, nacht),

als begeleiders bij doktersbezoek, bij uitstapjes (zwembad, speeltuin), spelletjes doen, taalles geven, boodschappen doen en koken. Er zijn natuurlijk ook coördinatoren en roostermakers nodig, en steeds weer: luisterende oren en helpende handen.

Wie zich aanmeldt voor de Vrijwilligerspool Crisisopvang Buitenslapers, geeft aan op de een of andere manier wel een handje te willen helpen. Er wordt niet gevraagd naar diploma's, maar naar harten die openstaan voor medemensen in nood. Heb je iets speciaals te bieden, zoals goede kennis van Engels of Frans, of een

keuken waar gekookt kan worden, geef dat dan a.u.b. aan.

Zelfs als je maar één dagdeel per week kunt, word je van harte uitgenodigd om je aan te melden. Je komt dan op de contactlijst te staan. Als er ergens in de buurt een crisisopvang wordt opgezet, krijg je een bericht met de vraag of je daar zou kunnen komen helpen. INLIA ([www.inlia.nl](http://www.inlia.nl)) en de plaatselijke kerk/organisatie zorgen daarbij voor de nodige ondersteuning en begeleiding. Aanmelden voor de Vrijwilligerspool kan bij onze diaconie e-mail: [diaconie@pg-appingedam.nl](mailto:diaconie@pg-appingedam.nl)

### **Orgelconcert Vincent Hensen-Oosterdijk in de Nicolaïkerk in Appingedam**

De hoofdorganist van het Hinsz-orgel in de Nicolaïkerk in Appingedam, Vincent Hensen-Oosterdijk, geeft op zaterdag 2 september het laatste orgelconcert in de serie marktconcerten.

Vincent speelt werken van G. Böhm(1661-1733), een arrangement van P. Wolf(\*1947) op de spiritual "Swing low, Sweet chariot" en een eigen compositie met variaties op het thema "Zoals er mensen zijn op aarde". Het concert vindt plaats van 11.30 uur tot 12.00 uur. De toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Organisatie:

Stichting Concerten Nicolaïkerk

Wim Havinga

06-13987155

### **StayTuned naar het Hinsz-orgel Nicolaïkerk**

Op dinsdag 25 juli waren een tiental jonge organisten te gast in de Nicolaïkerk. Onder begeleiding van professionele organisten bezochten zij van maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli Groningen (Stad en Ommelanden) en Leeuwarden. Vanzelfsprekend bespeelden ze het beroemde orgel in de Martinikerk én het Müller-orgel in de Grote Kerk van Leeuwarden. De 'Orgeltuin' van Groningen werd ook bezocht. Te denken valt aan de prachtige orgels in Appingedam, Farmsum, Zeerijp en Loppersum. Iedereen tussen 12 en 19 jaar oud die orgel of piano speelt kon (en kan!) zich aanmelden om mee te doen aan dit project, dat StayTuned heet. De reizen van StayTuned bracht al veel jonge organisten en aspirant-organisten op beroemde historische orgels, zoals die in het de Rotterdamse Laurenskerk, in de Bavokerk in Haarlem en in de Domkerk van Utrecht. Uiteraard past het Hinsz-orgel ook in dit lijstje van belangwekkende orgels. Op [www.staytuned.nu](http://www.staytuned.nu) kunt u meer informatie vinden.

Vincent Hensen-Oosterdijk



**In Memoriam I. Anders.** (niet te verwarren met H. Anders)

Het bericht van overlijden van onze dorpsgenoot Iemand Anders, één van de meest waardevolle en ijverigste leden van onze gemeente, heeft ons diep bedroefd.

Iemand Anders laat een lege plaats na, die moeilijk op te vullen zal zijn.

Iemand Anders heeft jarenlang veel meer voor ons gedaan dan men normaal van een mens kan en mag verwachten.

Als er iets gedaan moest worden of wanneer er hulp nodig was, hoe dikwijls hoorde men dan eenstemmig: "Laat Iemand Anders het maar doen".

En vroeg men aan een van ons om een taak op zich te nemen, dan was heel vaak het antwoord: "Dat kan Iemand Anders beter dan ik".

Of "daar heeft Iemand Anders meer verstand van".

Iemand Anders was een bijzonder mens, dikwijls een wondermens.

Maar een persoon kan niet alles doen en men verwachtte te veel van Iemand Anders.

Helaas, hij is niet meer.

Wij zullen het nu zelf moeten doen.

Allemaal samen.

N.N.

Overgenomen, met dank, uit BijEen, kerkblad van PG Uithuizen.

Het **Historisch Tijdschrift GKN** nr. 48 is in juli 2023 aan de abonnees toegezonden.

Het eerste artikel voert ons naar de Zuidoosthoek van Friesland, waar ds. Geert Noordhof rond 1900 zich krachtig inzette voor het lenigen van materiële nood. Wel 15 tot 30% van de kerkelijke inkomsten ging in deze streek naar de armen. Harm Noordhof doet u uit de doeken hoe zijn grootvader zijn ambt in deze omstandigheden uitoefende.

Daarna gaan we naar Urk in de jaren zeventig. Daar worstelde men met de ruimte die de landelijke kerk gaf aan nieuwe theologische inzichten. Urk moest daar niets van hebben, dat was helder. Maar hoe te protesteren? Jezelf schorsen ('doleren') binnen het kerkverband? Of zelfs uitreden uit dat kerkverband? Het trieste is dat terwijl de Urkers onderling één waren in hun geloof, de spanning over de landelijke kerk er toch toe leidde dat twee groepen met hun lokale Urker kerk braken. Egbert Terpstra legt u de geschiedenis uit.

Op 6 januari 2022 overleed dr. Ben Wentsel. Kerkelijk Nederland kende deze predikant vooral van zijn publicaties. Vele jaren was hij verontrust over hoe de Gereformeerde Kerken zich ontwikkelden. Daar wilde hij met passie iets tegenoverstellen door de gereformeerde leer aan de nieuwe tijd te presenteren. De redactie vroeg prof. Kees van der Kooi Wentsels geestelijke nalatenschap te typeren.

Ieder nummer bieden wij u romanfragmenten uit een publicatie waarin de gereformeerde wereld een rol speelt. Deze keer leest u mee in De erfenis van Cornelis de Oude door Constand Wassink uit 2010. Een Zeeuw maakt de overgang van het bevindelijk Schouwen-Duiveland naar de wereldstad Rotterdam met al haar sociale moeiten. De gekozen fragmenten laten zien hoe het geloof van de gereformeerde hoofdpersoon hierdoor een andere invulling krijgt.

Tot slot worden in de 'In Memoriams' de levens beschreven van de overleden predikanten Barend Jan Aalbers, Reinier Akkerman, Rudolf van Benthem, Rinze van den Berg, Johan Marie Brinkman, Albert Jan Leonard Hoogkamer, Jan Pieter Kakes, Theodoor Korteweg, Gert Labots, Johannes Pasveer, Hidde Gerrit Rang, Frederik Hendrik Veenhuizen; Gerben van Ziel; Saco Wybrand Jan Zoutman en Laurens Zwaan.

Alle nummers van Historisch Tijdschrift GKN uit de periode 2002-2021 zijn in PDF-vorm te vinden op [www.historischtijdschriftgkn.nl](http://www.historischtijdschriftgkn.nl).

Historisch Tijdschrift GKN schrijft over het verleden van de Gereformeerde Kerken die in 2004 deel werden van de Protestantse Kerk in Nederland en verschijnt twee keer per jaar. Een abonnement kost € 17,50 per jaar; losse nummers € 10,00 (inclusief portokosten).

Voor informatie: [www.historischtijdschriftgkn.nl](http://www.historischtijdschriftgkn.nl).

Aanmelding: [aw.aarnoutse@xs4all.nl](mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl)

## Gratis proefflessen bij de EC-Bijbelcursus van het Evangelisch College

Dit seizoen gaat de bekende **Bijbelcursus** van het Evangelisch College weer van start op 50 leslocaties in Nederland. In de afgelopen veertig jaar zijn al tienduizenden christenen gezegend door het volgen van deze cursus. Wat maakt deze cursus zo geliefd?

- **Bijbelgericht:** alle Bijbelboeken komen aan bod
- **Interkerkelijk:** cursisten en docenten met verschillende kerkelijke achtergronden
- **Toegankelijk:** aangeboden op 50 locaties en/of online; 2 lessen per maand
- **Verdiepend:** de lessen worden gegeven door inspirerende en deskundige docenten

### Gratis kennismakingslessen in september

Om uw gemeenteleden gelegenheid te bieden vrijblijvend te ontdekken of deze cursus bij hen past, zijn de lessen in september gratis te volgen op alle leslocaties in Nederland, ook bij u in de buurt.

Wil jij een keer de héle Bijbel lezen, de rode draad door het Oude en Nieuwe Testament ontdekken en meer leren over de achtergrond van de Bijbel? Dat kan met de Bijbelcursus van het Evangelisch College. De EC-Bijbelcursus is een inspirerende cursus die of online of op locatie te volgen is. Elke maand wordt een boek uit het Oude Testament en een boek uit het Nieuwe Testament behandeld. Jaarlijks volgen circa 1100 deelnemers deze cursus, afkomstig uit de volle breedte van de kerk.

In september kun je vrijblijvend een les volgen op één van de leslocaties.

Zie voor meer informatie:

[www.evangelisch-college.nl/ec-bijbelcursus](http://www.evangelisch-college.nl/ec-bijbelcursus).



Kleurplaat: Petrus wordt door Jezus uit het water gered

