

**Protestantse
Gemeente
Appingedam**



kerkblad
maart 2023

Kopij

Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn **voor** de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen

Via de e-mail: kerkblad@pg-appingedam.nl

en als het niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk,
Wijkstraat 30
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

Bezorging:

Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: ledenadministratie@pg-appingedam.nl

of:

in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30

Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

Van de redactie

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is. De tijdelijke redactie bestaat uit

Didy de Vries
Jannie Bos
Johan Scholtanus

Wij vragen alle schrijvers en aanlevertaars van kopij uiterlijk om 17:00 uur op de 20^{ste} van de maand de kopij aan te leveren, graag zo mogelijk ruim voor de 20^{ste}.
De redactie gaat niet attenderen of er nog mededelingen zijn.

Abonnement Kerkblad 2023 - betaling

U krijgt in het vervolg niet meer een aparte brief met daarin het verzoek om uw contributie voor het kerkblad te voldoen. Bij dezen wordt een ieder verzocht **om zelf de contributie van €10,00 te voldoen** door dit bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding "**Kerkblad 2023**".

Schoonmaak kerk - zie agenda

Meditatie

Sterven en leven!

bij II Timotheüs 2: 8-13

Eén van de schilderijen van Rembrandt die het meest indruk op mij maken, is zijn portret van Paulus. Het laat de apostel zien in gevangenschap in Efeze. We weten dat Paulus verschillende malen gevangen heeft gezeten. Zijn leven moet zelfs in de kerkers geëindigd zijn. Maar gevangenschap weerhield hem er niet van te blijven denken over zijn geloof en zijn geloofsgenoten te bemoedigen. Op het schilderij van Rembrandt zit Paulus op de rand van een brits, de sandalen uitgeschopt. Hij heeft papier op schoot en een schrijfstift in de hand. Zijn ogen zien in de verte met een energieke, nieuwsgierige blik. Hier is een mens die in de loop van zijn leven nogal wat heeft meegemaakt en daar, letterlijk en figuurlijk, de littekens van draagt. Maar ook een mens die vooruit blijft kijken en haast niet wachten kan op de toekomst. Vol vuur schrijft hij aan zijn broeders en zusters, om hen een hart onder de riem te steken. En richt hij zich tot zijn leerling Timotheüs, die hij als een zoon beschouwt.

'Volharding' is het sleutelwoord dat hij gebruikt. Christen zijn, Christus navolgen betekende lijden in die dagen. De Romeinen beschouwden het Christelijk geloof, het nalopen van een gekruisigde, als een dwaasheid. Vervolgelingen waren er, onvoorspelbaar en wreed. In die misère, waarin geen Christen zeker kon zijn van zijn veiligheid, zegt Paulus: Houd Christus voor ogen. Hij had aan het lijden deel, werd beschuldigd en gekruisigd, maar dat lijden liep uit op de opstanding. Paulus houdt de Christenen de geschiedenis van Jezus van Nazareth voor, omdat die ook voor hen een belofte inhoudt. Niet de dood heeft het laatste woord, maar het leven. Nieuw leven door God geschonken. Gelovigen kunnen beschuldigd worden, apostelen zelfs in de

kerker gegooid, maar het Woord van God laat zich niet gevangenzetten. Het komt er dus op aan te volharden, het uit te houden.

Maar volharden in het geloof is niet makkelijk. Geloof is een geweldige bron van kracht. Het brengt je leven in verband met God en met de mensen om je heen. Het inspireert je om samen dingen te doen. Het maakt je tot een ander mens. Maar juist daarom heeft geloof ook iets teers. Niet voor niets is voor veel mensen hun geloof 'heilig'. Dat is omdat het zo dicht tegen hun gevoel aanligt, zozeer zaak van hun hart is, zo met hun identiteit verweven is. Geloof is een plantje dat flinke schade op kan lopen. Door wat in een mensenleven nu eenmaal gebeurt aan verdriet en verlies, aan tegenslag. Maar ook door wat geloven tegenspreekt. Door wat in de wereld speelt aan geweld, aan onrecht en schijnbaar onoplosbare vraagstukken. Of door wat in de kerk gebeurt en wat je niet met je geloof kunt rijmen. Van de weeromstuit ga je de omgekeerde beweging maken. Niet meer naar anderen toe, maar steeds meer in jezelf teruggetrokken. Teleurgesteld in je geloofsgenoten en misschien zelfs in God. Om te voorkomen dat wat jou heilig is, wat in jouw hart leeft, nog meer schade oploopt.

Maar wie teleurgesteld is, heeft nog niet opgegeven. Dat lijkt wel zo, maar zo is het niet! Verborgen onder, misschien wel vele lagen, bescherming zit nog iets van hoop, van verwachten. En hoe vreemd het ook klinkt: wie niet meer aan God wil denken, die gelooft toch in Hem en wacht, in zekere zin, op Hem.

Dat Paulus weet hoe moeilijk volharden in het geloof kan zijn, blijkt uit wat hij aan Timotheüs schrijft: "Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven; als wij volharden, zullen we ook met

Hem heersen; als wij verloochenen, zal Hij ons verloochenen; als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf kan Hij niet verloochenen". Daar zit een merkwaardige tegenspraak in. Als wij verloochenen, dan verloochent Hij ook. Maar als wij ontrouw zijn, dan is Hij trouw, ondanks alles. Uiteindelijk geldt alleen Gods trouw. Niet ons geloof - hoe stevig of wankel ook - is de grond waarop we staan,

maar Gods trouw. Niet of wij volharden in waar wij in geloven, brengt Gods toekomst dichterbij, maar Zijn Geest die onzichtbaar misschien nieuwe wegen gaat. De basis van ons geloven ligt niet in ons. Die is in God die doet wat Hij zegt. Daarom hebben wij zicht op leven!

Met een hartelijke groet uit Zuidbroek,
Ds. Rudolf P. Oosterdijk

Agenda voor de maand maart

06 mrt	09:00	Schoonmaak kerk. Doet u ook weer mee? U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
06 mrt	19:45	Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School
06 mrt	20:00	Vergadering Diaconaat, Franse School
06 mrt	20:00	Vergadering Pastoraat, Franse School
10 mrt	16:00-19:00	Gezellige samenkomst contactpersonen in de Franse School
12 mrt	11:00	Zondagse lunch
14 mrt	13:30	Moderamenvergadering, Franse School
17 mrt	19:30	Alle vrijwilligers van de Nicolaikerk en de Franse School, die daar werkzaam zijn, worden uitgenodigd om de nieuw ontstane situatie rond coördinatie en werkzaamheden met elkaar te bespreken. Klaas Brontsema zal daarbij ook uitleggen over nieuwe formulieren. Locatie Franse School
27 mrt	19:30	Kerkenraadsvergadering Franse School
30 mrt	14:30	Ontmoetingsmiddag IKE
16 apr	11:00	Zondagse lunch
17 apr	20:00	Vergadering pastoraat

Jeugdagenda, zie bij Jeugd



Kerkdiensten in maart 2023

Zondag 05 maart – 09:30

2^e zondag 40-dagentijd

Kleur: paars

Collecte

ds. Jan Hommes Haren

Diaconie – KIA
zendingscollecte Palestina
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

Tjamsweersterkerk

Woensdag 08 maart – 19:30

Biddag voor gewas en arbeid

Kleur: paars

Collecte

Ds. Ineke B.B. Wolters

Diaconie – voedselbank
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

Zondag 12 maart – 09:30

3^e zondag 40-dagentijd

Kleur: paars

Viering Heilig Avondmaal

Collecte

ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan

Diaconie – KIA
Omzien naar gevangenen
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

Zondag 19 maart – 09:30

4^e zondag 40-dagentijd

Kleur: paars/roze

m.m.v. Cantorij

Collecte

ds. Johan van den Berg

Diaconie – KIA - Ontdekken in kliederkerk
zie toelichting bij de diensten
Kerk

Zondag 19 maart – 19:00

4^e zondag 40-dagentijd

Kleur: paars/roze

IKE Groningerdienst

m.m.v. Toalschatten uut Beem

Collecte

ds. T. Oldenhuis Coevorden

IKE
Kerk

Zondag 26 maart – 09:30

5^e zondag 40-dagentijd

Kleur: paars

Collecte

Ds. Rudolf Oosterdijk

Diaconie – Bloemendienst PGA
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

Bij de diensten

Diaconale toelichting Collecten voor de maand maart 2023.

- Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen

Zondag 5 maart: Zendingscollecte, KIA (Palestina – Samen Bijbellezen opent deuren, 40dagentijd)

Deze zondag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een Bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor Palestijnse christenen van harte aan.

Woensdag 8 maart: Collecte Biddag voor gewas en arbeid t.b.v. de Voedselbank. De Voedselbank Eemsdelta gaat uit van de Stichting Voedselbank Eemsdelta. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Eemsdelta te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan. Hieronder verstaan we:

- Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan

- Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving
- Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. De Voedselbank Eemsdelta zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel heeft in sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de richtlijnen als opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit. De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.

Zondag 12 maart:

We vieren we het Heilig Avondmaal. Uit de bijbel lezen we het gedeelte over die bijzondere ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw, bij de put (Joh. 4:5-26). Jezus vertelt haar over het levende water dat Hij geeft. In het Avondmaal vieren we dat Jezus het brood des levens is. Het zijn betekenisvolle beelden om bij stil te staan.

Collecte Kerk in Actie (40dagentijd, Binnenlands diaconaat)

Omzien naar gevangenen.

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.

Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Zondag 19 maart: Collecte KIA (40dagentijd, Missionair werk) - Ontdekken in kliederkerk
Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk.

Liturgische schikkingen veertigdagen tijd.

Op Aswoensdag (22 februari) is de Veertigdagentijd begonnen. De Veertigdagentijd is de periode van zes weken voorafgaand aan Pasen. Men rekent veertig dagen terug, maar telt de zondagen niet mee. Het is de tijd voor Pasen en Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Dit is een periode om stil te staan bij het lijden in de wereld, elders en in de eigen omgeving. De schikking voor deze veertig dagen zal sober zijn. De hoofdkleur is paars. Paars voor het koninklijke van Jezus, maar in deze tijd is het de kleur van soberheid, bezinning, inkeer, rouw en boete. Op de derde zondag van de veertigdagentijd wordt de kleur eventjes roze, die symboliseert de vreugde omdat Pasen bijna aanbreekt. Zwart voor de donkere dagen.

Jute symboliseert de vergankelijkheid. Ook al zijn dit sombere dagen er zijn veertig lichtjes. - Iedere zondag zullen er een olopende aantal kaarsjes branden symboliserend het aantal dagen, die we al hebben gehad van de veertig dagen. We zijn op weg naar het kruis.

Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land.

Zondag 26 maart:

Pasen is dichtbij gekomen: nog twee zondagen en we vieren het feest van de Opgestane. Deze voorlaatste zondag is genoemd naar Psalm 43: 'doe mij recht, o Heer'. Ons klinkt zo'n kreet wat misplaatst in de oren. Kunnen mensen iets eisen van God? En toch in de Bijbel komt die roep om recht steeds weer terug. Centraal op Zondag Judica staat het verhaal van de opwekking van Lazarus in Johannes 11. Lazarus is gestorven, omdat Jezus niet in de buurt was. Zoiets lijkt zijn zuster Maria – op een verwijtende en dus eisende toon – te zeggen (vs. 32). Zij weet nog niet dat het moment dichtbij is waarop Jezus zich zo met ons zal identificeren dat ook Hij het graf in gaat. Wij zullen er het prachtige lied van Willem Barnard en Willem Vogel bij zingen: Lied 948, "Als Gij er zijt, wees dan aanwezig!".

Collecte bloemendienst

In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij de mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Opbrengst collecten

Collecten voor de Diaconie

Zondag	15 januari	Vluchtelingenwerk Nederland	€ 62,00
Zondag	22 januari	Missionair werk (KIA)	€ 67,00
Zondag	29 januari	Hospice 'De Schutse'	€ 99,00
Zondag	05 februari	Werelddiaconaat (Pakistan)	€ 147,00

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half januari 2023 t/m half februari 2023, € 230,- ontvangen voor meerdere collectedoelen.

Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Collecten voor de Kerk

Zondag	15 januari	€ 152,45
Zondag	22 januari	€ 107,80
Zondag	29 januari	€ 180,05
Zondag	05 februari	€ 87,30

Digitaal ontvangen € 859,00

De giften kunt u, **bij voorkeur**, iedere week overmaken via **de site van de Protestantse Gemeente Appingedam** onder de kop: **Collecte PG Appingedam**.

Eventueel kunt u uw giften **voor de diaconie** ook overmaken via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

NL93 RABO 0373701357 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Graag de collectegelden, die **bestemd zijn voor de kerk**, overmaken naar rekening:

NL31 RABO 0373715374 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam

Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!



Uit de gemeente



Uit de Damster pastorie

Terwijl ik dit schrijf hebben we net de prima georganiseerde Wijkmiddag van de wijken 4 en 7 achter de rug en moet de preek voor zondag 19 februari nog op papier. Die preek mag kort omdat we gospelkoor “El Jakim” uit Zuidwolde (Dr.) te gast hebben. En dat is maar goed ook, want na twee weken griep op bank en bed heb ik nog niet zoveel puf. En dat terwijl ik vanaf februari weer gewoon mijn volle aantal uren aan het werk ben. Ik hoop dat onze voorjaarsvakantieweek tot 6 maart de batterij weer wat extra kan opladen. In elk geval is het een leuke opsteker dat Gerlinde en ik op zondag 26 februari weer eens mogen voorgaan in onze vorige gemeentes, Schoonrewoerd en Leerdam. Verder mochten we op 14 februari de achttiende verjaardag van Dieke vieren, die we in het weekend nog eens dunnetjes overdoen met de familie. Terugkijkend besef je opeens hoe snel de tijd gaat, want die 18 jaren zijn voorbijgevlogen bijna zonder dat je het beseft. Tegelijk is er van alles veranderd in de wereld en in ons leven – dat geldt zelfs al voor de afgelopen drie jaren sinds de coronapandemie uitbrak. Het heeft alles veranderd, en toch lijken de dingen alweer helemaal teruggekeerd naar normaal. Alleen in de kerk vragen voorgangers en dienstdoende ouderlingen zich nog af of ze een hand moeten geven of elkaar eerbiedig toe moeten knikken; of we weer met de collectezak kunnen rondgaan, of het toch bij de schalen bij de uitgang houden. De

maatschappij rolt ondertussen verder alsof alles weer het oude is – ondanks de prijzen die de pan uitrijzen.

Maar ik moet eerlijk zijn: in de kerk wordt ook vooruit en om ons heen gekeken. Half februari kwam het Pastoresconvent Eemsdelta bij elkaar in Delfzijl: de halfjaarlijkse vergadering van alle christelijke voorgangers in de gemeente Eemsdelta. Er is gepraat over het diaconaal platform en hoe diaconieën kunnen bijspringen in de bestrijding van armoede, die zeker in onze streken heel veel mensen treft. Het gaat dan bijvoorbeeld over het project “Schuldhulpmaatje” dat ook in Eemsdelta is opgestart. Verder kwam het landelijke initiatief “Thuisgevers” aan de orde. Een project van de PKN en plaatselijke overheden om statushouders voor een half of heel jaar vanuit de kerken een woning aan te bieden, waardoor in de AZC’s ruimte komt om acute asielzoekers weer deugdelijk op te vangen. Daarna moet de burgerlijke gemeente dan een woning en inburgeringsplek voor deze mensen rond hebben. Het is een project waarbij kerken voor persoonlijke begeleiding en woonruimte zorgen (bijvoorbeeld een leegstaande pastorie, of een vakantiewoning) en de overheid voor de financiering en juridische inkleding. Samen met drie collega’s van de Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Doopsgezinde Kerk en de Ver. van Vrijzinnig Protestanten, probeer ik in Eemsdelta die kar te trekken, ondersteund vanuit de landelijke kerk. Zo proberen we als Kerk van Christus licht te brengen in het donker dat ook aan de gemeente Eemsdelta niet voorbijgaat. Zo getuigen we van Gods trouw die kracht schenkt voor vandaag, en blijde hoop voor de toekomst.

Met een hartelijke groet uit de pastorie, ook namens Gerlinde en de kinderen,

ds. Johan van den Berg

Uit de Kerkenraad



Protestantse Gemeente Appingedam

Verslag kerkenraadsvergadering 23 januari 2023.

Op deze eerste vergadering van het nieuwe jaar opent de interim-voorzitter Jan Kooi met de woorden: veel heil en zegen, zowel persoonlijk als bij het werk in de kerk. De begrotingen van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters zijn zonder opmerkingen beoordeeld door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

De diaconie organiseerde in december een actie voor de Voedselbank; ook werd hier een collecte voor gehouden. De opbrengst was ongeveer € 1000,-; daarnaast elke week een doos boodschappen.

Voorlopig worden de collectes nog via de schalen ingezameld; in het voorjaar wordt er opnieuw bekeken of het weer via de collectezakjes kan.

Even afwachten hoe corona/griep om zich heen slaat.

Het college van kerkrentmeesters heeft Henk Emmelkamp gevraagd toe te treden in het college. Hij heeft toegezegd als lid te willen functioneren, niet als ouderling. Hij gaat zich bezig houden met de techniek. Aangezien de gasprijzen nog schrikbarend hoog zijn en de kerk niet kan profiteren van het prijsplafond, wordt er voorgesteld om de temperatuur in de kerk te laten dalen tot, in eerste instantie, 17 graden. Mocht het buiten erg koud worden, dan kan er altijd nog uitgeweken worden naar de Franse School. De kerkenraad stemt hiermee in. In de kerk liggen plaids voor degenen die het koud krijgen; je jas aanhouden is ook een goed alternatief. Helaas is op 14 januari overleden Gea Kolk-Scheltens. Zij deed erg veel administratieve taken binnen de kerk. Haar werkzaamheden zullen verdeeld gaan worden. Hier willen we meerdere mensen

uit de gemeente voor vragen. Tijdelijk wordt er veel waargenomen zoals de Zondagsbrief en het Kerkblad, zodat dit gewoon door kan gaan.

De ledenadministratie zal in handen van Jan Palsma komen, bijgestaan door Afien Kloosterhof-Tiesma.

De verhuur van de Nicolaïkerk is voorlopig in handen van Janneke Pennink-Dijkman; zij is ook de coördinator van de Franse School.

Het college van kerkrentmeesters heeft een vertrouwenspersoon benoemd: mw. Kirsten Arntzen-van den Berg.

Het pastoraat meldt dat er op 21 januari een middag voor nieuw-ingekomen gemeenteleden is geweest; deze is bezocht door 19 personen.

De predikanten melden dat er in februari weer diensten op de Paasweide en Damsterheerd worden gehouden.

Ds. J. v.d. Berg heeft een gesprek met de leiding van de kindernevendienst gehad. Zij geven aan dat er bijna geen kinderen meer komen, er geen nieuwe aanwas is en er weinig betrokkenheid vanuit de ouders is. Tot de zomervakantie worden er nog een aantal kindernevendiensten gehouden, daarna stopt het. De kindermomenten in de eredienst zullen elke zondag blijven.

Vanuit het moderamen wordt gemeld dat er, op verzoek van de regiopredikant Heleen Maat, een overleg zal zijn met de Hervormde Gemeente Tjamsweer, om te kijken of we als gemeenten iets voor elkaar kunnen betekenen. De kerkenraad kan zich hierin vinden.

Er moet een nieuw beleidsplan komen.

Hiervoor is de hulp ingeschakeld van gemeenteadviseur Tineke Klei. Zij zal ons handreikingen gaan geven.

Vanuit de I.K.E. kwam de vraag om samenwerking tussen de kerken in

Appingedam. In maart wordt er met afgevaardigden van alle kerken een avond gehouden om hierover te brainstormen.

Nadat er niets meer voor de rondvraag is,

wordt de vergadering gesloten met het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader".

Didy de Vries-Kuiper, scriba.

Contactpersoon

Mw. Ina Linstra - Nieboer, Speenkruidstraat 12, is gestopt met haar functie als contactpersoon voor wijk 6- 9. Ze heeft dit vele jaren met volle inzet gedaan. Ook vanaf deze plaats bedanken we Ina en wensen haar het allerbeste toe in de komende jaren.

Helaas is er nog geen vervanger voor haar. Bij deze een oproep aan diegenen die dit mooie werk willen oppakken.

Van de Diaconie

Thuis viering Heilig Avondmaal.

Op zondag 12 maart a.s. hopen we weer het heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Voor degene die hierbij niet aanwezig kunnen zijn en deze viering thuis via internet meebeleven, kan de diaconie bij u een pakketje met brood en druivensap thuis bezorgen. Dit zodat een ieder zich met elkaar verbonden weet.

Schroom niet als u dit graag wilt en wij als diaconie doen het met liefde.

Dit wordt dan door een diaken daags tevoren aan het eind van de middag gebracht .

Zo kunt u, weliswaar op enige afstand, het Heilig Avondmaal en de gemeenschap in ons geloof met elkaar meebeleven. U kunt zich hiervoor opgeven via mijn mailadres h_j_pijper@hotmail.com (achter de h en de j een onderliggend streepje) of een telefoontje mag ook. Tel. 0596 628301

Harm Jan Pijper, secr. Diaconie

Bloemendienst

In maart wordt dit verzorgd door Mevr. Anja Breedijk,
E-mail wa@wabreedijk.nl tel: 623474

Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.



Activiteitencommissie Zondagse lunch

Op **zondag 12 maart 2023** en op **zondag 16 april 2023** wordt er een "Zondagse Lunch" georganiseerd.

Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven. Aanmelden kan ook telefonisch of via de mail bij:

Janneke Pennink: janneke@pennink.nl of tel.nr.: 06-19278675

Janneke Weidenaar: janneke@4pb.nl of tel.nr.: 06-21614587

U bent allen van harte welkom ! Activiteitencommissie Zondagse Lunch

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023

De vrijwilligers hebben ook dit jaar veel goed werk verricht voor de Actie Kerkbalans. Hartelijk dank, broeders en zusters! Jullie activiteiten geven aan dat we met elkaar kerk zijn. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de geldelijke toezeggingen die we binnenkregen – ook dat is een teken van het gezamenlijk dragen van de kerk, het lichaam van Christus. Met elkaar zegden we een bedrag van € 139.219 toe. Dat is bijna net zoveel als vorig jaar en dat ondanks dat de gemeente krimpt!

Bij de Actie Kerkbalans ging niet alles goed: niet iedereen die daarvoor in aanmerking kwam kreeg de Kerkbalansbrief. Dat dit soms misging had verschillende oorzaken, zoals alle tijdelijke verhuizingen i.v.m. de versterkingsoperatie. We roepen dan ook **iedereen die geen oproep kreeg voor de bijdrage aan Kerkbalans** de kerkelijke bijdrage dit jaar op een andere manier te regelen. Dit kan door:

- Zelf éénmalig of periodiek een bedrag over te maken op NL31 RABO 0373 7153 74 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Appingedam
- Contact op te nemen met Ale Ploegh hoe u een en ander wilt regelen (tel.: 0596-620234; e-mail: aleploegh@ziggo.nl). U kunt dan bijvoorbeeld melden, dat u het net zo wilt regelen als het vorige jaar.

Het runnen van de Nicolaïkerk en de Franse School

Sinds januari 2021 verzorgen we het beheer van onze gebouwen zonder betaalde krachten. Het CvK ziet dat we dit heel goed doen met elkaar, ook financieel gezien. Veel dank aan alle vrijwilligers die zich voor dit werk inzetten. Ook hierin laten we zien dat we als kerk veel voor elkaar en de gemeenschap kunnen betekenen.

Oproep voor vrijwilligers voor diverse taken

Gea Kolk verrichtte veel verschillende taken in onze gemeente. Nu Gea overleden is, zullen anderen haar taken gaan overnemen. Voor een deel is deze reorganisatie al geregeld. Maar we zijn nog wel op zoek naar mensen die deel uit willen maken van:

- Een extra coördinator voor de verhuur van de Nicolaïkerk en Franse School
- Het team dat zorg gaat dragen voor de zondagsbrief
- Het team dat zorg gaat dragen voor het kerkblad
- 1 of 2 mensen die in Word liturgieën in elkaar kunnen knutselen

U ziet het goed: we zoeken voor de meeste werkzaamheden niet één persoon, maar een groepje mensen. Op die manier betekent een taak slechts een kleine belasting. We denken aan de woorden van Lied 320 (vers 3): “Bied uw naaste de helpende hand”. Voor informatie en opgave kunt u zich melden bij Mijna Hadders-Algra (tel: 628420 of secretariscvk@pg-appingedam.nl)

Abonnement Kerkblad 2023

U krijgt in het vervolg niet meer een aparte brief met daarin het verzoek om uw contributie voor het kerkblad te voldoen. Bij dezen wordt een ieder verzocht **om zelf de contributie van €10,00 te voldoen** door dit bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding “**Kerkblad 2023**”.

Collectemunten

Collectemunten kunnen niet meer contant worden betaald. Dit betekent dat u voor het bestellen van collectemunten nu de volgende stappen zet:

1. Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam en onder vermelding van: **“collectemunten”** en het **aantal** en het **soort collectemunten** dat u wilt ontvangen, en

bij wie u deze wilt afhalen;

2. Een e-mail sturen aan **collectemunten@pg-appingedam.nl**, waarin u schrijft hoeveel en welk soort collectemunten u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen. U kunt i.p.v. een e-mail sturen ook bellen naar mw. Z. Dik-Hund 0596-625779. U krijgt daarna bericht dat het geld is ontvangen en de munten klaarliggen op het gewenste afhaalpunt.

Wat natuurlijk ook te overwegen valt: niet doneren m.b.v. collectemunten maar uw collectegaven digitaal over te maken.

Activiteiten van VORMING & TOERUSTING

- “Jullie doden zullen herleven, lijken zullen opstaan” (Jesaja 16:19). Op donderdag 2 maart leiden Dr. Michael van der Meer en cantor-organist Vincent Hensen-Oosterdijk samen een avond over dit thema. We staan op deze avond stil bij de niet eenduidige uitspraken in de Bijbel over opstanding uit de dood. Zo proberen we door te luisteren, met elkaar te spreken en te zingen, zicht te krijgen op het thema leven na de dood en vaak ook: leven voor de dood. De avond begint om 20.15 in de Franse School. Voor het muzikale deel verhuizen we naar de Nicolaikerk. Iedereen is van harte welkom!

- De Bijbelgesprekskring komt op donderdag 9 maart weer bij elkaar, om 20.15 uur in de Franse School. Deze keer bespreken we Psalm 23 vanuit de Naardense Bijbelvertaling. We gaan kijken naar de opbouw van deze psalm, en hoe die structuur ons helpt te begrijpen waarom de stok en de staf van de herder troost bieden aan David, de dichter van dit lied. De al aangemelde deelnemers hebben de tekst al per e-mail ontvangen. De leesvragen volgen nog.

Wie graag wil aansluiten, kan dat aangeven bij ds. Johan van den Berg (dsjvandenber@solcon.nl of (0596) 788702) en krijgt dan de teksten ook toegestuurd. Om alvast in de agenda te

noteren: net als in maart zal ook onze bijeenkomst in april niet op de eerste maar op de tweede donderdag van de maand zijn: donderdag 13 april.

- Kloosterweekend: op 10-12 maart bezoekt een groep van onze gemeente het klooster de Bron in Nijmegen.

- Op maandag 13 maart om 14.00 uur is de volgende bijeenkomst van de gespreksgroep Van God spreken. De afgelopen keer spraken we over de canon. Op 13 februari is het thema de incarnatie (de vleeswording van Christus) en de triniteit (de drie-eenheid). Hebt u zin om aan te haken: weet u van harte welkom. Aanmelden kan bij Mijna Hadders (telefoonnummer 628420 of via mijna.hadders-algra@kpnmail.nl)

- Avond over het levenseinde: de veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In deze tijd staan we meer dan anders stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat bepaalt ons indirect ook bij ons eigen levenseinde. We weten allemaal dat we niet het eeuwige leven hebben, maar praten over het einde van ons leven doen we toch niet zo gemakkelijk. Daarom nemen we daar op deze avond de tijd voor. Wat kan je helpen

om dit onderwerp bespreekbaar te maken met je dierbaren? Wat zijn dan belangrijke dingen om te bespreken? Hoe voer je gesprekken over dit onderwerp? Deze avond staat onder leiding van

Ds. Gerlinde van den Berg.

De datum wordt bepaald in overleg met de deelnemers, we denken aan de 2e helft van maart 2023, van 19:30 tot 21:30 uur in de Franse School.

Opgave: uiterlijk 5 maart bij Ds. Gerlinde van den Berg, tel. (0596) 788702 of dsgvandenbergh@solcon.nl

- Kerk bij overlijden en uitvaart. De avond over dit onderwerp zal niet op 30 maart plaats vinden (zoals aangekondigd in het Groene Boekje), maar op een later moment plaatsvinden.

- De kring Het goede leven – zorg voor de schepping. Als u dit leest hebben we drie gespreksavonden achter de rug. 'Zorg voor de schepping' blijkt een heel concreet onderwerp, waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Tijdens de gesprekken wisselen hoop,

moedeloosheid, dankbaarheid, bezorgdheid en de wil om je in te zetten, elkaar af. De bijbel roept ons enerzijds tot de orde, anderzijds worden we erdoor bemoedigd. Of deze gespreksgroep nog vaker bij elkaar komt (of bijvoorbeeld later in het jaar), dat is op het moment van schrijven nog niet bekend.

- In het 'Groene Boekje' staat voor het voorjaar een Inspiratiewandeling aangekondigd met als startpunt 'De Gelukssteen' (Wierhuizerweg 3). Door de beschikbare mogelijkheden wordt dit nét over het randje van de zomerzonnwende getild, naar het eerste weekend van de zomer: zaterdag 24 juni. Of het een ochtend- of middagwandeling wordt, hangt nog even af van de mogelijkheden van start- en eindpunt en de organisatie. Maar wie zin heeft om meditatief, geïnspireerd en gezellig mee te wandelen kan zich alvast opgeven, evt. met voorkeur voor de middag of de ochtend: ds. Johan van den Berg, dsjvandenbergh@solcon.nl of (0596) 788702.

Jeugd

Jeugdagenda maart 2023

Club groep 5 t/m 8

Woensdag 8 maart: groep 5 meisjes/jongens: Maartje, Nathalie en Maria

Dinsdag 21 maart: Groep 6 meiden: Tjitske, Maartje, Nathalie en Maria

Dinsdag 7 maart: Groep 6 jongens: Jantine en Martine

Dinsdag 14 maart: Groep 7 jongens: Jan Willem en René

Zaterdag 18 maart, 14-16u: Groep 7 meisjes: Christina en Maarten

Woensdag 8 maart: Groep 8 meisjes/jongens: Henderika en Pia

T-café

Vrijdag 10 maart: groep 8

Vrijdag 17 maart: klas 1 en 2

Vrijdag 24 maart: klas 3 en 4

Vrijdag 31 maart: groep 7

Vrijdag 14 april: groep 8

Factor 12+ en 15+

Dinsdag 28 maart

19.30 uur – 21.00 uur

12+ (tijdens de kerkdienst)

Zondag 12 maart

Op de volgende zondagen zal er kindernevendienst zijn:

- Zondag 9 april (Pasen);
- Zondag 28 mei (Pinksteren);
- (Onder voorbehoud) zondag 25 juni.

Kampweekend 2023

JAAA! We gaan weer op kamp!

Noteer het in je agenda:

Vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni

De locatie van Klein Finland is ons vorig jaar goed bevallen dus ook dit jaar zetten we daar onze tenten op!!

We zijn druk bezig met de voorbereidingen en zullen jullie snel op de hoogte brengen!

Maar voor dit kamp hebben we nog wel vrijwilligers nodig! Lijkt het je leuk om mee te gaan als leiding of jeugdleiding (jeugdleiding vanaf 16 jaar)?

Geef je dan op via pgclubkamp@gmail.com

Groeten van de hoofdleiding,
René, Marieke, Daphne en José



Commissie eredienst

Zo eens in de twee maanden komt de Commissie Eredienst bij elkaar om bijzondere diensten te organiseren maar ook om zich te bezinnen op verschillende aspecten van de kerkdienst. Iedere zondag komen wij in de Nicolaikerk bij elkaar en houden de dienst. Die wordt voorbereid door de voorganger en de organist. Dat wil zeggen: de schriftlezingen worden vastgesteld, een preek geschreven en gebeden voorbereid door de dominee; liederen worden door dominee en organist uitgezocht en de organist bedenkt wat hij voor en na de dienst zal spelen. De kerkdienst ligt klaar om gehouden te worden. Liturgie wordt het pas, als we als gemeente samen luisteren, bidden en zingen. Dan gaan we met elkaar iets beleven. Dan kun je tegen elkaar zeggen: er gebeurt iets in de kerk, we worden aangesproken, in het hart geraakt. Dat willen we natuurlijk graag iedere zondag meemaken. Dat lukt niet altijd. Dat kan aan dominee of organist liggen: lange schriftlezing, moeilijke preek, ingewikkeld orgelspel. Het kan ook aan jezelf liggen. Om wat voor reden dan ook heb je die ochtend niet je antenne uitstaan om signalen te ontvangen. Je gedachten zijn ergens anders. Zoiets overkomt ons allemaal af en toe.

In de laatste vergadering hebben we 'orgelspel'. Niets is zo gewoon als het orgel in de kerk en toch kan het bijzonder zijn. Hoe ervaren wij het orgelspel in de dienst? Vincent Hensen-Oosterdijk hield een verhaal voor de commissie over waar het orgelspel in de kerk vandaan komt en hoe het vaak gefunctioneerd heeft. Het was en is belangrijk als hulp bij het

zingen: vooral moeilijker liederen zingen we veel gemakkelijker met begeleiding dan zonder. Maar het orgel had en heeft vaak ook een eigen 'rol', namelijk om iets van de betekenis van een Bijbelverhaal of -boodschap te laten horen. Muziek kan beeldend zijn: bijvoorbeeld, psalm 23 kan tijdens het Heilig Avondmaal zo gespeeld worden dat je je, met de kudde, buiten waant onder de hoede van de Heer die onze herder is. Muziek kan je ook in een bepaalde stemming brengen: meditatieve muziek voor het begin van de dienst kan je stil maken en je helpen om je al op de dienst die komen gaat je voor te bereiden. In de commissie kwamen we tot twee conclusies. De eerste is dat smaken verschillen en er mensen zijn die van orgelmuziek houden en die het niets zegt. Daar kunnen we niet zoveel aan veranderen. De tweede conclusie is dat kerkgangers vaak niet weten waarom de organist op een bepaald moment een bepaald stuk speelt. Er is geen uitleg bij. Daar kunnen we misschien wel wat aan doen. Als we weten wat een muziekstuk wil zeggen, spreekt het ons waarschijnlijk meer aan. Ik heb wel eens een kerkganger na afloop van de dienst horen zeggen: "Dominee, u hebt mooi gepreekt, maar de organist ook!". En zo kan het zijn: één preek van de kansel en één van de orgelbank.

Wilt u op bovenstaand stuk reageren, graag! Uw mening is welkom op mijn mailadres of, gewoon mondeling, na de kerkdienst.

Ds. R.P. Oosterdijk rpoosterdijk@hetnet.nl
Voorzitter Commissie Eredienst

Groene kerk PGA

Landelijke opschoondag

Zaterdag 18 maart is de landelijke opschoondag. In Appingedam kunt u ook meedoen aan de landelijke opschoondag.

Er wordt gestart om 14 uur vanuit de Franse school, naast de Nicolaïkerk.

Met elkaar steken we de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen.

Hoe schoner onze omgeving, hoe meer het uitnodigt om het schoon te houden.

Help jij mee?



Volkstuin bij Opwierderkerk

Achter de Opwierderkerk ligt een stuk grond van 17x20 m.

We hebben het plan om er een groene tuin van te maken en deze met enkele personen te onderhouden.

We zoeken iemand met ervaring die ons kan adviseren en wil je meedoen meld je dan aan. groene-nicolaïkerk@pg-appingedam.nl

Namens de werkgroep de groene Nicolaïkerk,
Gerben van Dijk

IKE en activiteitencommissie IKE

Grunniger kerkdienst in de Nicolaïkerk te Appingedam

Op **zondagavond 19 maart 2023** om zeven uur s.oavonds is der in de Nicolaïkerk ain kerkdienst in het Grunningers mit t thema "Oap, wat hest mooie jongen".

Dominee is dan Tammo Oldenhuus oet Coevorden. Der is mitwaarken van de Toalschatten uut Beem, twai wichter mit zang en gitaar. Órganist is Hendrik Ritsema oet Holwier.

Het beloofd weer ain mooie dainst te worden woar joe allemoal slim welkom bin'n.

Noa ofloop is der nog gezoamelijk koffie drinken.

De IKE commissie

Donderdagmiddag 30 Maart 2023

hopen we weer onze ontmoetingsmiddag te houden in de Franse School.

AANVANG 14.30 uur. De meditatie zal deze keer verzorgd worden door Ds. J. van den Berg en de medewerking zal zijn van de Cantorij o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk.

De leiding is deze middag in handen van dhr. G. Middelkamp.

We willen U allen dan ook graag weer ontmoeten. Mocht U opgehaald willen worden, neemt U gerust contact op met mevr. I Blokzijl -Jager Tel 629536 of dhr. G Middelkamp Tel. 629592 Allemaal weer van harte welkom.

Amnesty International



Protestantse Gemeente Appingedam



Schrijfactie Honduras: milieuactivisten vermoord

Wij schrijven als PGA een brief aan de procureur-generaal van Honduras. Een procureur-generaal is een belangrijke adviseur van de Hoge Raad. Onze brief gaat over het doodschieten in januari 2023 van twee milieuactivisten (Aly Magdaleno Domínguez Ramos en Jairo Bonilla Ayala) door gewapende mannen. De activisten waren lid van een beweging die de Guapinol-rivier in het noorden van Honduras beschermt tegen vervuiling door een mijnbouwbedrijf. De Guapinol-rivier is een belangrijke bron voor schoon drinkwater voor de omwonende gemeenschap. De activisten die deze rivier beschermen, worden als criminelen weggezet door het mijnbouwbedrijf en de Hondurese overheid. Al meerdere activisten zijn aangevallen of onterecht vervolgd vanwege hun activisme.

Mr. Oscar Fernando Chinchilla
Procureur-generaal van Honduras
E-mail: fiscaliageneralhnd@gmail.com

Kopie aan:

H.E. Mr. Roberto Ochoa Madrid
Ambassade van Honduras
Kortenberglaan 89
1000 Brussel
België

Appingedam, 5 maart 2023

Edelhoogachtbare heer,

We schrijven u om onze zorgen te uiten over de dood van de twee mensenrechtenactivisten Aly Magdaleno Domínguez Ramos and Jairo Bonilla Ayala. Zij werden op 7 januari 2023 doodgeschoten, toen ze op hun bromfiets van het werk naar huis reden. Aly Domínguez en Jairo Bonilla woonden in Guapinol, dat hoort bij de gemeente Tocoa in het departement Colón. We maken ons ook zorgen over de veiligheidssituatie

- van de familie van beide doodgeschoten mannen
- die in Guapinol
- en die van het gemeentelijke comité voor de verdediging algemeen bezit, de CMDBCP

De reden van onze zorgen is dat de mensen in Guapinol en omstreken voortdurend hebben te maken met aanvallen als zij op vreedzame wijze demonstreren tegen de mijnbouwprojecten in het Nationale Park Carlos Escaleras.

Wij dringen erop aan dat er een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld om de moordenaars van Aly Domínguez en Jairo Bonilla op te sporen en te berechten.

We danken u voor uw aandacht. Vol hoop wachten wij op uw antwoord.

Hoogachtend,
Protestantse Gemeente Appingedam

Passage-Appingedam - Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Ontmoetingsavond

We hebben op 15 maart onze ontmoetingsavond om 19.45 uur in gebouw Cadanz (voorheen ASWA). Spreker van deze avond is Jaap Kloosterhuis met een lezing over Nationaal Park het Lauwersmeergebied. Iedereen van harte welkom op deze avond.

Namens het team van Passage – Appingedam

Regio

Musical : "Over de Brug"

Waar: M.F.C. Siddeburen, Oudeweg 70

Wanneer: 5 maart 2023

Tijd: 19.00uur

Na meerdere keren uitstel , gaat het er nu toch van komen. De Gospelgroep "Onze opdracht" uit Dwingeloo, onder leiding van: Centinus Lubberts, komt op 5 maart 2023 naar Siddeburen met de prachtige musical : "Over de Brug".

In de musical nemen de mensen van nu een inkijkje in het leven van David, de herdersjongen die Koning werd. David maakte veel mee in zijn leven en veel gevoelens van hem worden herkend door de mensen van nu.

Eerder konden we al genieten van de musicals: Jozef.....,Het Levende Water.....,en de Spiegel. De rol van David wordt vertolkt door Auke Mennega.

KOM OVER DE BRUG.....en laat je verrassen!!!!

IEDEREEN is WELKOM!!



Opwekking van Lazarus