

**Protestantse
Gemeente
Appingedam**



kerkblad

juni- 16 juli 2023

Kopij

Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn **op 07 juli 2023** om 17:00 uur (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen

Via de e-mail: kerkblad@pg-appingedam.nl

en als het niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk,
Wijkstraat 30
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

Bezorging:

Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: ledenadministratie@pg-appingedam.nl

of:

in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30

Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

Van de redactie

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is. De tijdelijke redactie bestaat uit

Didy de Vries
Jannie Bos
Johan Scholtanus & Joke Smid

Wij vragen alle schrijvers en aanleveraars van kopij uiterlijk om 17:00 uur op **7^{de} juli de kopij aan te leveren, graag zo mogelijk ruim voor de 7^{de}.**

De redactie gaat niet attenderen of er nog mededelingen zijn.

Abonnement Kerkblad 2023 - betaling

Kerkblad

U krijgt in het vervolg niet meer een aparte brief met daarin het verzoek om uw contributie voor het kerkblad te voldoen. Bij dezen wordt een ieder verzocht om zelf de contributie van €10,00 te voldoen door dit bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding "Kerkblad 2023".

U kunt ook gebruik maken van de QR-code



Meditatie

Een dansje wagen?

*Dans mee met Vader, Zoon en Geest
kom binnen in hun kring*

Deze editie van ons kerkblad komt uit rond het Pinksterweekend. Met de uitstorting van de Heilige Geest is Gods zelfopenbaring aan de mensen 'rond': Vader, Zoon en Heilige Geest – één enig God in drie 'gedaanten' die heel zijn kracht en wezen richt op de redding van ons mensen. Daarom viert de kerk op de eerste zondag na Pinksteren het feest van de Drie-eenheid: zondag Trinitatis.

Het bijzondere van deze zondag is dat ze balanceert tussen dogma en lofzang. In de geschiedenis van de kerk hebben heel wat mensen zich gestoten aan het dogma van de Drie-eenheid: "Hoe kan dat nou: één God, die tegelijk Vader, Zoon en Heilige Geest is – maar deze drie zijn tegelijk niet hetzelfde?" De verschillende visies op de Drie-eenheid hebben zelfs kerkscheuringen opgeleverd. Zo gelooft de Oosters Orthodoxe Kerk dat de Geest alleen uitgaat van de Vader, en niet van de Vader én de Zoon, zoals wij in de Westerse Kerk belijden.

Wat in het dogma niet lukt – de Drie-eenheid op één, heldere noemer brengen – blijkt in de lofzang wel te gaan. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is Lied 709: *Dans mee met Vader, Zoon en Geest*. Daar worden Vader, Zoon en Geest ons getoond in een wervelende kringdans die heel de eeuwigheid en de schepping omvat. Wij die dit lied horen en zingen, worden uitgenodigd om in de kring van deze Drie te komen en ons te laten leiden door de liefde en de hoop. Dat houdt onuitgesproken in dat die stap in de kring een daad van geloof is.

Wie in de kring van Vader, Zoon en Geest de dansvloer van het gelovige leven op stapt, ontkomt aan de wurggreep van de dood. Om je, naast je, in je werkt de kracht die hemel en aarde gemaakt heeft, die

trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wie zijn hand heeft gegrepen. God zelf kijkt je aan: *een kind in Bethlehem, een mens tot bloedens toe gekroond*. Hij is de 'Lord of the Dance', de Heer van de dans (Lied 839). Al dansend met Hem vallen de lasten van onze schouders en verdwijnt de vermoeidheid uit ons bestaan: Kom allen tot Mij!

Het mooie van dit beeld vind ik dat het geen beschrijving is, maar een uitnodiging. Meer nog: een blijde en opgewekte oproep om mee te doen. Hoe 'serieus' bepaalde dansen soms ook kunnen zijn, altijd zweeft er iets lichtvoetigs in mee; iets dat je dwingt om los te komen van de zwaarte van de grond. Zelfs wie op klompen danst, komt los van de zware klei en moet gaan huppelen. Het blok aan je been kan uiteindelijk niet anders dan een vrolijk klepperend instrument worden in onze levensdans met God. Het loopt in Bijbels perspectief dan ook niet voor niets uit op het Grote Bruiloftsfeest. Daar wordt niet alleen goed gegeten en gedronken, maar ook vrolijk gedanst!

Er wordt in de Bijbel heel wat meer gedanst dan bij ons in de kerk. In het Liedboek trouwens ook. Wij nuchtere Groningers staan blijkbaar liever nog even aan de kant om de kat uit de boom te kijken. Maar de muziek speelt en God zelf – Vader, Zoon en Heilige Geest – zingt je toe in alle toonaarden:

*De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood,
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.*

*Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.*

ds. Johan van den Berg

Agenda voor de maanden juni en juli

05 juni	09:00	Schoonmaak kerk. Doet u ook weer mee? U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
05 juni	19:45	Vergadering College van Kerkrentmeesters
05 juni	20:00	Afsluiting Pastoraat
05 juni	20:00	Vergadering College van Diakenen
06 juni	13.30	Moderamen
17 juni	15.00-17.00	Spellenmiddag (Activiteitencommissie Zondagse Lunch)
24 juni	19:30	Kerkenraadsvergadering

Jeugdagenda – geen agenda juni-jul



Kerkdiensten in juni/juli 2023

04 juni	09.30 uur	ds. Johan van den Berg
Trinitatis		Collecte
Schooldienst met de Citer Wit		Diaconie – Berkat Ambon - zie toelichting bij de diensten Kerk
11 juni	09.30 uur	ds. J. van Veen, Hoogezand
1 ^e zondag na Trinitatis		Collecte
Groen		Diaconie – bloemendienst - zie toelichting bij de diensten Kerk
18 juni	09.30 uur	ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan
1 ^e zondag van de zomer		Collecte
Groen		Diaconie – ZOA-hulporganisatie - zie toelichting bij de diensten Kerk
25 juni	09.30 uur	ds. Johan van den Berg
2 ^e zondag van de zomer		Collecte
Belijdenisdienst		Diaconie – KIA, Werelddiaconaat
Rood		- zie toelichting bij de diensten Kerk
Marsum - IKE		
25 juni	19.00 uur	ds. Ineke B. Wolters
2 ^e zondag van de zomer		Collecte
m.m.v. Mannenkwartet 't Zandt		IKE
Groen		Kerk
02 juli	09.30 uur	Mijna Hadders-Algra
3 ^e zondag van de zomer		Collecte
Groen		Diaconie – KIA, Werelddiaconaat - zie toelichting bij de diensten Kerk
09 juli	09.30 uur	ds. Rudolf P. Oosterdijk
4 ^e zondag van de zomer		Collecte
Viering Heilig Avondmaal		Diaconie – plaatselijk werk Appingedam
Groen		- zie toelichting bij de diensten Kerk
16 juli	09.30 uur	ds. Johan van den Berg
5 ^e zondag van de zomer		Collecte
Afscheid KND & leiding		Diaconie – UMCG Pastoraat
Groen		- zie toelichting bij de diensten Kerk
23 juli	09.30 uur	ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan
6 ^e zondag van de zomer		Collecte
Groen		Diaconie – Armenië Mensenkinderen - zie toelichting bij de diensten Kerk



Bij de diensten

Zondag 4 juni –

School-en Kerkdienst met CBS De Citer

Deze dienst is voorbereid en wordt gehouden samen met leerlingen van De Citer. Het thema van de dienst is: "Vrij als een vogel". Het verhaal van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte staat centraal. We gaan op zoek naar wat vrijheid is en naar wat God en die vogel daar eigenlijk mee te maken hebben. Na de dienst is er natuurlijk limonade, thee en koffie. En we hopen dat het is gelukt om veel mensen iets lekkers te laten bakken voor bij het drinken...

Dus voor jong en oud geldt: voel je van harte welkom in deze dienst en neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. Er geldt geen leeftijdsbeperking!

Collecte 4 juni : Berkat Ambon.

Dorpskerken willen van betekenis

zijn - Berkat Ambon is een stichting op Ambon (Indonesië) die zorg draagt en ondersteuning bieden voor hoofdzakelijk minderbedeelden op het eiland Ambon. Deze ondersteuning wordt door vrijwilligers van de kerken aldaar gegeven. Tevens worden er operaties mogelijk gemaakt bij kinderen met afwijkingen. Bij voorbaat dank voor uw spontane bijdrage.

Stichting Masohi Appingedam
Isaac & Ludia Souhuwat

Collecte 11 juni: Bloemendienst

In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij de mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Clubkamp-kerkdienst 11 juni

Het is een mooie gewoonte dat tegen het einde van het clubkamp, op zondagochtend, een kerkdienst gehouden wordt. Deze dienst passen we uiteraard aan, aan degenen die er zijn: kinderen en tieners, meer of minder bekend met geloof, God en kerk, en (niet onbelangrijk) behoorlijk vermoeid van een paar gezellige dagen en nachten met elkaar. Liedjes, een filmpje (als het allemaal lukt), een bijbelverhaal, gebed en iets interactiefs, dat zijn ingrediënten voor deze dienst. Ds. Gerlinde gaat deze dienst verzorgen, samen met twee clubleiders. Wij hebben er zin in!

Zondag 18 juni:

Op het leesrooster staan o.a. Jesaja 12: een loflied voor de Heer die het volk Israël, ondanks hun fouten, gered heeft, en Romeinen 5:6-11: dat wij door het lijden van Christus gered zijn en niet veroordeeld worden voor onze zonden. Klassieke woorden en gedachten. We gaan op zoek naar wat ze ons vandaag te zeggen hebben

Collecte 18 juni: ZOA-hulporganisatie.

SAMEN ZIJN WE ZOA – We zijn er

We werken waar mogelijk samen met

lokale partners en worden ondersteund door duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te werken met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn we er, voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp. ZOA biedt noodhulp. Concreet betekent dit dat we mensen ondersteunen met onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar we richten ons ook op zaken waar je misschien niet meteen aan denkt: sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld. Of onderwijs. Waar mogelijk geven we mensen zelf de keuze om aan te schaffen wat ze op dat moment het hardst nodig hebben, via cash of vouchers. Veel van de mensen die we ondersteunen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Daarom helpen we hen ook bij het verwerken van hun trauma's. Voor noodhulp bieden we hulp in o.a. Madagaskar: Door zijn ligging is Madagaskar gevoelig voor extreem weer. In de afgelopen jaren is de droogte een steeds groter probleem geworden. Rivieren drogen op, vruchtbare grond verdroogt en waait weg. Vee sterft. Mensen hebben geen schoon drinkwater en niet genoeg te eten. Ziekenhuizen nemen steeds meer acuut ondervoede patiënten op. De verwachting is dat Madagaskar de eerste is van vele - met name Oost-Afrikaanse - landen, die steeds meer zullen lijden onder droogte als gevolg van de opwarming van de aarde. De meest kwetsbare mensen worden door deze droogtes het hardst geraakt. ZOA richt zich daarom samen met Medair op het ondersteunen van mensen die het eerst hard getroffen worden: jonge kinderen die ondervoed zijn en niet in de buurt van een kliniek wonen. We bieden goede voeding en zorgen ervoor dat mensen weer toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Zondag 25 juni – Eerste zondag van de zomer – Belijdenisdienst

Een bijzondere dienst vandaag, want twee jonge gemeenteleden willen belijdenis doen van het geloof: Lars Voshart en

Maarten Durivou. De afgelopen maanden hebben ze nagedacht over wat dat inhoudt en wat er allemaal vastzit aan geloven en het navolgen van Christus. Met hun keuze om in deze dienst 'ja' te zeggen op hun doop, sluiten ze aan bij een lange rij van geloofsgetuigen: mensen die het aandurfden positief te reageren op Jezus' oproep "Volg Mij!". Op het moment dat dit wordt geschreven, hebben we nog niet besloten wat de schriftlezingen voor deze dienst zullen zijn, maar de teksten die het Evangelisch-Luthers Dienstboek aandraagt, zien er veelbelovend uit: 1 Timoteüs 6:11b-16; Psalm 84:12 en Matteüs 10:26-32. We hopen op een goede dienst waardoor Lars en Maarten zich gedragen weten door de gebeden van de gemeente, en waarin wij ons samen gedragen weten door Gods zegen. Schroom niet om met ons mee te vieren!

Collecte 25 juni: KIA, Werelddiaconaat – Colombia

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia. In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.

Zondag 2 juli 2023 – Tweede zondag van de zomer

Op deze tweede zondag van de zomer lezen we Matteüs 10: 34-42. Jezus zegt er: "Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard". Het is een tekst die ons op het eerste gehoor vreemd in de oren klinkt. Wat bedoelt Jezus met deze woorden?

Collecte 2 juli 2023: Werelddiaconaat, KIA – Indonesië

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals stille hulp, Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg komt.

Collecte 09 juli 2023: Lokaal diaconaat

De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals stille hulp, Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg komt

Collecte 16 juli 2023: UMCG Pastoraat

Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en als patiënt krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan verwarrend zijn en vragen oproepen zoals: waarom overkomt me dit? Wat betekent dit voor mij en voor mijn thuissituatie? Of misschien wordt u voor lastige keuzes gesteld. Een geestelijk verzorger is iemand die u daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle patiënten en hun familie, gelovig of niet-gelovig. Elke zondag vindt er een viering plaats die voor iedereen toegankelijk is. Als er behoefte is aan een plek om een moment tot rust te komen voor bezinning, meditatie of gebed, kan er gebruik gemaakt worden van het Stiltecentrum. Opname in het ziekenhuis kan ook betekenen geconfronteerd worden met afscheid nemen. De geestelijke verzorging organiseert tweemaal per jaar een herdenking van kinderen die in het UMCG zijn overleden. Voor o.a. dit pastorale werk is deze collecte bestemd, doet u mee?

Opbrengst collecten

Diaconie:

Zondag	9 april	Kerk in Actie, Paascollecte Werelddiaconaat	€	40,00
Zondag	16 april	Lukulu ziekenhuis, Zambia	€	216,00
Zondag	23 april	Diaconie PGA	€	98,00
Zondag	30 april	St. Gelukssteen Appingedam	€	139,25
Zondag	7 mei	Kerk in Actie, Oekraïne	€	126,50

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode 9 april 2023 t/m 7 mei 2023, € 397,50 ontvangen voor meerdere collectedoelen.

Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Kerk

zondag	16 april	€ 128,35
zondag	23 april	€ 86,00
zaterdag	30 april	€ 87,10
zondag	07 mei	€ 95,10



Digitaal ontvangen € 403,00
Meerdere giften uit dankbaarheid € 150,00
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam.

Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

NL93 RABO 0373701357

t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Of scan onderstaande diaconie QR-code voor de diaconie collecte van de zondag



Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening:

NL31 RABO 0373715374

t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam

Of scan kerk QR-code voor de kerk collecte van de zondag

Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!

Uit de gemeente

Na maanden van onzekerheid is er besloten dat er bij Sies Scheper, Takenslaan 23, een steunhart geplaatst moet worden. Het steunhart neemt het pompen van de linker hartkamer over. Sies heeft deze zware openhartoperatie op 19 mei moeten ondergaan en deze is goed verlopen. Revalidatie zal maanden duren. We bidden om Gods zegen en nabijheid voor Sies, zijn vrouw Rita, kinderen en ieder die in zorg en liefde rondom hen staat.

Mw. Adrie Perdok, Olingermeeden 56, is in de week na 21 mei gevallen en heeft daardoor erg veel pijn o.a. aan haar schouder. We wensen haar veel sterkte en beterschap.



In memoriam Leentje Dijkstra-de Jong

Op donderdag 4 mei is Leentje Dijkstra-de Jong van ons heengegaan. Zij werd 91 jaar. Zij was sinds 1987 weduwe van Luitjen Dijkstra. Ze was de moeder en schoonmoeder van Anne en Shanalis, Jan en Janneke, Gea en Bakary, en de oma van Tristan, Alex, Lotte, Eline, Nadine en Stefan. Ze woonde sinds ruim een jaar in de Woonhaven Opwierde.

Leentje werd in 1931 bij de kalkoven te Appingedam geboren, als de middelste in een gezin van vijf kinderen. Ze groeide op in een hartelijk gezin dat betrokken was bij de kerk in Tjamsweer. Daar was Leentje actief op de zondagschool (ze kon prachtig verhalen vertellen), bij het toneel en in het kerkkoor. Bij het koor leerde ze Luitjen kennen en in 1954 trouwde ze met hem. Hij werd bakker in Appingedam en zij zorgde voor het gezin. Nadat de twee jongens Anne en Jan waren geboren, waren zowel Leentje als Luitjen langdurig ziek. Toen ze weer beter waren, brak een periode aan, waarin het goed ging met het gezin: Luitjen werkte als postbode en het gezin kwam aan de Georg van Saksenlaan te wonen. Daar werd dochter Gea geboren. In het gezin was Leentje de bron van gezelligheid en creativiteit. Leentjes leven nam een drastische wending toen Luitjen in 1987 plotseling stierf. Leentje was 56 jaar en haar kinderen hadden net allemaal het

ouderlijke nest verlaten. Leentje werd op zichzelf terug geworpen. Maar ze hield zich staande, ook al werkte haar lichaam niet altijd mee. Ze bleef vol liefde omzien naar de kinderen en de kleinkinderen. Ook las ze stapels boeken en bracht ze uren door met borduren. Geleidelijk aan ging Leentjes conditie achteruit, zowel lichamelijk als geestelijk. Toen ze – ruim een jaar geleden - in het kader van de mijnbouwschadeversterkingsoperatie haar woning aan de Georg van Saksenlaan moest verlaten, was de tijd rijp om naar de Woonhaven te verhuizen.

Haar hele leven vond ze troost door te luisteren naar Psalmen.

Die Psalmen verwoordden het geloof waar ze mee opgegroeid was.

Bij de afscheidsdienst op Stilleweer lazen en zongen we Psalm 23. Leentje kon met Psalm 23 denken: "Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij, Heer. U beschermt me, U geeft mij moed." Dit was het geloof dat haar droeg. Ook in haar laatste levensfase, toen ze wist dat het einde van het aardse bestaan nabij was. Zo is ze vorige week donderdag rustig ingeslapen, in de aanwezigheid van de kinderen en erop vertrouwend dat ze nu overging naar de Gods vredige hemel. Ze wist zoals Psalm 23 zegt: "Bij de Heer ben ik veilig." Na de afscheidsdienst werd Leentje begraven op de Rusthof aan de Jukwerderweg. De wetenschap dat Leentje zich geborgen wist in Gods bescherming – ook op het graf staat *De Heer is mijn herder* - en de liefdevolle herinneringen aan moeder en oma schonken de kinderen en kleinkinderen troost. Dat die troost blijvend mag zijn wensen wij de familie toe.

Mijna Hadders-Algra

Van de Kerkenraad



Protestantse Gemeente Appingedam

Belijdenis

De kerkenraad is verheugd om mee te kunnen delen dat op zondag 25 juni a.s. onze gemeenteleden Maarten Durivou en Lars Voshart belijdenis van het geloof hopen te doen. Dat is beslist geen alledaagse gebeurtenis in onze gemeente. Laat iedereen zich daarom van harte uitgenodigd weten om deze bijzondere dienst bij te wonen; niet alleen om te laten zien dat we blij zijn met deze mooie stap van Lars en Maarten, maar ook om ons eigen geloof weer nieuwe voeding te geven. Wie al belijdenis heeft gedaan kan hierin een hernieuwde stimulans vinden om wat mogelijk versloft is, weer op te pakken. Wie nog geen belijdenis heeft gedaan, mag hierin een hartelijke oproep ervaren om ook op te staan en Jezus' naam in woord en daad te belijden. We wensen Maarten en Lars van harte Gods zegen toe bij deze stap en bidden God om een goede en gezegende belijdenisdienst.

Verslag Kerkenraadsvergadering 24 april 2023.

De interim-voorzitter Jan Kooi heet iedereen van harte welkom. Ds. Rudolf Oosterdijk opent de vergadering met het lezen van Joh.20:24-29. Hierna volgt een meditatie en gaat hij ons voor in gebed. De agenda wordt vastgesteld. Bij de diaconie hebben een zestal personen hun ambtstermijn er op zitten. Ze besluiten om niet allemaal tegelijk te stoppen, maar om de beurt. Sommigen gaan dus nog enkele jaren verder. Door het College van Kerkrentmeesters wordt gevraagd of de uitzendingen vanuit de kerk via Radio Eemsdelta nog door moeten blijven gaan nu er zoveel digitaal wordt gekeken. De reactie vanuit de kerkenraad is, dat er nog steeds een oudere generatie via de radio deze diensten meebeleeft. Het is dus nog steeds een zinvolle manier om als kerk aanwezig te zijn. Besloten wordt om de radio-uitzendingen te blijven aanhouden. Het pastoraat heeft gesproken over een hand geven of een hoofdknik aan het begin van de dienst. De dienstdoende ouderling en predikant zullen samen afstemmen wat te doen. Het ligt in de bedoeling om in het

najaar te starten met huiskamergesprekken in de gemeente.

Vanuit de predikanten komt het voorstel om met Pinksteren een avonddienst te houden: een cantatedienst. Het Bachcollectief had gevraagd om tijdens de dienst een Bachcantate te mogen uitvoeren. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Ds. Gerlinde van den Berg zal deze dienst voorgaan. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. Het moderamen is nog steeds op zoek naar een voorzitter voor de kerkenraad. Tot dusver zijn er alleen maar negatieve reacties. De interim-voorzitter is er in principe tot en met juni, dus de tijd dringt. Vanaf mei zal de kerkenraad zich buigen over een nieuw beleidsplan o.l.v. mw. Tineke Klei, adviseur. De kerkenraadsvergadering van mei zal hierdoor vervallen, zodat men zich kan concentreren op het beleidsplan. In juni is er dan nog een kerkenraadsvergadering. Na de rondvraag wordt de vergadering besloten met het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader".

Didy de Vries-Kuiper, scriba kerkenraad.

Van de Diaconie

Bloemendienst

Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van de gemeente gegaan

In juni wordt dit verzorgd door mw. Annemarie Pieterman,
E-mail: alpieterman67@gmail.com tel. 624 910

Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.



Activiteitencommissie Zondagse lunch

Op zaterdag 17 juni 2023 wordt er een spellenmiddag in de Franse School georganiseerd, van 15.00-17.00 uur. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Er ligt een intekenlijst in de kerk op de sta tafel waar u zich kunt opgeven.

Aanmelden kan ook telefonisch of via de mail bij:

Janneke Pennink: janneke@pennink.nl of tel.nr. : 06-19278675

Janneke Weidenaar: janneke@4pb.nl of tel.nr.: 06-21614587

U bent allen van harte welkom

Activiteitencommissie Zondagse Lunch.

Jaarrekening Diaconie

Op de volgende bladzijde is de jaarrekening 2022 van de diaconie afgedrukt.

Deze is goedgekeurd door de Kerkenraad.

De jaarrekening 2022 is opgemaakt in FRIS (Fin. Rapportage- en Informatie Systeem).

De jaarrekening van de diaconie is gecontroleerd in maart 2023 door onafhankelijke deskundigen. De volledige jaarrekening ligt bij de penningmeester van de diaconie ter inzage.

Deze kunt u inzien op afspraak, in de week van 12 juni t/m 16 juni a.s.

Na deze periode kunt u aansluitend nog 10 dagen uw opmerkingen en/of vragen kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad.

Jan Palsma, penningmeester diaconie – tel.: 682800

Verkort Overzicht

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	1.000	948	4.070
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.500	1.755	2.013
Opbrengsten levend geld	1.000	1.967	-
Door te zenden collecten en giften	10.200	17.299	20.781
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	125	240	-
Totaal baten A	13.825	22.209	26.864
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	330	268	285
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	300	224	17
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.800	964	1.113
Salarissen en vergoedingen	-	229	-
Kosten beheer, administratie en archief	400	455	432
Rentelasten/bankkosten	100	133	117
Diaconaal werk plaatselijk	2.300	3.145	2.510
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	36	-
Afdrachten door te zenden collecten en giften	10.200	17.568	19.390
Totaal lasten A	15.430	23.024	23.864
Operationeel resultaat (A)	-1.605	-814	3.000
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-100	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-100	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-1.705	-814	3.000
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	0
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.705	-814	3.000



Balans

	2022	2021
Activa		
Onroerende zaken	12.783	12.783
Installaties en inventarissen	100	100
Debiteuren	0	726
Geldmiddelen	132.112	130.357
Totaal	144.995	143.965
Passiva		
Algemene reserve	49.641	50.455
Bestemmingsreserves en -fondsen	90.000	90.000
Voorzieningen	3.160	3.160
Crediteuren	2.194	350
Totaal	144.995	143.965

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023

Tot en met maart mochten we € 68.256,15 ontvangen, hiervan is € 4.200,00 betaald zonder toezegging. We hopen daarom nog te mogen ontvangen: € 76.137,85. Alle gevers hartelijk dank!

Oproep voor vrijwilligers voor diverse taken

In voorafgaande kerkbladen deden we een oproep voor vrijwilligers voor diverse taken. Geleidelijk aan hebben zich al een aantal mensen gemeld. Dat is bemoedigend. Niettemin zou het fijn zijn als er zich nog een aantal mensen zou melden, m.n. voor het maken van de zondagsbrief, het kerkblad en de technische verzorging van liturgieën voor rouw- en trouwdiensten. Het kan toch niet zo zijn, dat een aantal mensen zich haast gedwongen voelt om vrijwilligerstaken te stapelen. Daarom nogmaals de oproep, of liever gezegd, de uitnodiging om mee te helpen. Vele handen maken immers licht werk! Voor informatie en opgave kunt u zich melden bij Mijna Hadders-Algra (tel: 628420 of secretariscvk@pg-appingedam.nl)

Collectemunten

Collectemunten kunnen niet meer contant worden betaald. Dit betekent dat u voor het bestellen van collectemunten nu de volgende stappen zet:

1. Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van de Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding van "collectemunten" en het aantal en het soort collectemunten dat u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen;
2. Een e-mail sturen aan collectemunten@pg-appingedam.nl, waarin u schrijft hoeveel en welk soort collectemunten u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen. U kunt i.p.v. een e-mail sturen ook bellen naar Mw. Z. Dik - Hund, 0596-625779.

U krijgt daarna bericht dat het geld is ontvangen en de munten klaarliggen op het gewenste afhaal punt' Er zijn natuurlijk ook andere manieren om geld aan de collectes te doneren:

- contanten in de collecteschaal
- Collectegaven overmaken via de website van de PGA.

Wellicht hebt u het al gezien: gebruik maken van QR-codes bij de uitgang van de kerk

Kerkblad

U krijgt in het vervolg niet meer een aparte brief met daarin het verzoek om uw contributie voor het kerkblad te voldoen. Bij dezen wordt een ieder verzocht om zelf de contributie van €10,00 te voldoen door dit bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding "Kerkblad 2023".

U kunt ook gebruik maken van de QR-code



Contact beheerteam Franse School en Nicolaïkerk

Graag willen we u informeren over de nieuwe contactgegevens voor Franse School en Nicolaïkerk.

Het telefoonnummer voor contact over de Franse School is: 06-49463766

Het telefoonnummer voor contact over de Nicolaïkerk is: 06-49640229

De telefoons worden naar elkaar doorgeschakeld als er niet opgenomen wordt.

Wanneer er niet wordt opgenomen kunt u een SMS- of Whatsapp-bericht sturen.

Ook hebben we een gezamenlijk e-mailadres: beheerteam.fs.nic@gmail.com

Beheerteam Franse School en Nicolaïkerk

Janneke Pennink

Janneke Weidenaar

Krista Vieveen

Activiteiten van VORMING & TOERUSTING

Op zaterdagochtend 24 juni hopen we eindelijk onze Inspiratiewandeling te gaan houden. We worden eerst bij 'De Gelukssteen' (Wierhuizerweg 3) door de familie Boekweg verwacht. Daar zal ds. Johan van den Berg een korte inleiding geven over een bijzondere bewerking van de Zaligsprekingen door de Palestijnse bisschop Elias Chacour. Met die Zaligsprekingen als denk- en gespreksstof wandelen we naar de kerk van Oosterwijtwerd. Daar worden we versterkt met een kop koffie/thee en iets lekkers voor we weer terugwandelen naar ons beginpunt. Het zit in de planning om daar af te sluiten met een broodjeslunch. Wie zin heeft om meditatief, geïnspireerd en gezellig mee te wandelen, wordt verzocht zich uiterlijk vrijdag 16 juni aan te melden en evt. dieetwensen op te geven.

Datum: zaterdag 24 juni - Tijd: 9.30 uur

Plaats: 'De Gelukssteen' (Wierhuizenweg 3)

Aanmelden: uiterlijk 16 juni bij ds. Johan van den Berg:

dsjvandenbergsolcon.nl of (0596) 788702.

Jeugd

Kampweekend 2023

Vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni

De locatie van Klein Finland is ons vorig jaar goed bevallen dus ook dit jaar zetten we daar onze tenten op!!

IKE en activiteitencommissie IKE



ZOMERAVONDDIENST MARSUM.

Op Zondag 25 Juni hopen wij weer onze 2e dienst te houden in het mooie Kerkje op Marsum.

Voorganger is dan Ds Ineke Wolters uit Tjamsweer m.m.v van Mannen Kwartet uit t Zandt. En als het weer het toelaat is er na de dienst gezamenlijk koffie of thee drinken. Wij willen U /jou dan ook weer graag uitnodigen om 19.00 uur op Marsum.

Namens de I.K.E en Activiteiten commissie

Amnesty International



Protestantse Gemeente Appingedam



Schrijfactie Saudi-Arabië:

Laat Salma al-Shehab onmiddellijk vrij

Nadat de Saudische student en moeder Salma al-Shehab Twitterberichten over vrouwenrechten deelde, werd ze op 1 januari 2021 gearresteerd. Ze zat maar liefst 285 dagen in eenzame opsluiting en werd verhoord zonder advocaat. Nu is ze veroordeeld tot 27 jaar cel plus een reisverbod van nog eens 27 jaar als ze weer vrijkomt.

Uit protest is ze sinds 23 maart 2023 in hongerstaking.

Gestraft voor online mening delen Al-Shehab kreeg de absurd lange straf nadat ze veroordeeld werd voor terrorisme. Met haar tweets zou Al-Shehab 'de openbare orde verstoren en de samenleving ontwrichten'. In Saudi-Arabië zitten tientallen vreedzame activisten, journalisten en dichters vast na valse aanklachten van 'terrorisme' vanwege het delen van hun mening op sociale media.

Protestantse Gemeente Appingedam

Waleed Mohammed Al Smani
Ministerie van Justitie
Riyadh, Saudi-Arabië
Postcode 11472
Postbus 7775

Kopie aan:
Zijn excellentie de Heer Ziad M. D. Al Atiyah
Ambassade van het Koninkrijk Saudi Arabië
Koninginnegracht 26
2514 AB Den Haag

Appingedam, 04-06-2023

Excellentie,

Wij zijn zeer verontrust over het bericht dat de Specialized Crimineel Court (de SCC, de gespecialiseerde strafrechtbank) in Riyad Salma al-Shehab, een academicus en moeder van 2 kinderen, op 25 januari heeft veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf, gevolgd door een reisverbod van 27 jaar, nadat het Hooggerechtshof haar zaak had terugverwezen naar de kamer van beroep van de SCC om er opnieuw naar te kijken. Het SCC veroordeelde Salma op grond van terrorisme. Deze beschuldiging was gebaseerd op Salma's vreedzame uitoefening van haar recht op vrijheid van meningsuiting. Salma uitsprak namelijk tweets ter ondersteuning van de rechten van vrouwen. Ze is sinds 23 maart in hongerstaking uit protest tegen haar willekeurige detentie en oneerlijk proces.

We dringen er bij u op aan om:

- Salma al-Shehab onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten
- Haar veroordeling te vernietigen, aangezien zij ten onrechte wordt vastgehouden wegens het vreedzaam uitoefenen van haar recht op meningsuiting
- het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting niet langer gelijk te stellen met "terrorisme"
- de antiterrorisme- en anti-cyber criminaliteitswetten die vreedzame afwijkende meningen strafbaar stellen in te trekken of substantieel te wijzigen
- nieuwe wetten te maken die volledig verenigbaar zijn met de internationale mensenrechten wetgeving

Hoogachtend,

Protestantse gemeente Appingedam

Regio - diversen

ORGELCONCERTEN IN DE NICOLAÏKERK

De Stichting Concerten Nicolaïkerk organiseert ook dit jaar weer een aantal orgelconcerten op het Hinsz-orgel in de Nicolaïkerk.

Het eerste concert vindt plaats op **zondag 11 juni 2023 om 15.30 uur** door Jochem Schuurman, organist van de Martinikerk in Franeker. Hij speelt Duitse muziek uit de 17e en 18e eeuw. Centraal staat de muziek van J.S. Bach, van wie onder andere de vierde Triosonate op het programma staat.

Verder klinkt muziek van componisten uit de generatie vóór Bach (Buxtehude, Lübeck en Böhm) en de generatie na Bach (Kittel en Homilius).

De toegangsprijs is € 10,--.

De overige concerten zijn de zogenaamde marktconcerten op 4 zaterdagen in de vakantieperiode, telkens van **11.30 - 12.00 uur**.

De volgende organisten uit de regio zijn uitgenodigd:

- zaterdag 22 juli: Ludolf Heikens, organist van de Dorpskerk in Midwolda;
- zaterdag 5 augustus: Ties Molenhuis, organist van de Mariakerk en het Anker in Uithuizermeeden;
- zaterdag 19 augustus: Lukas Jan Schoonbeek, organist van de Columnakerk in Groningen;
- zaterdag 2 september: Vincent Hensen-Oosterdijk, cantor-organist van de Nicolaïkerk.

De toegang voor deze concerten is gratis. Wel wordt bij de uitgang een vrije bijdrage gevraagd.

Bestuur Stichting Concerten Nicolaïkerk,
Wim Havinga, secretaris