

**Protestantse
Gemeente
Appingedam**



kerkblad
januari 2024

Van de redactie

Kopij

Wij vragen alle schrijvers en aanleveraars van kopij voor het kerkblad van februari 2024, om dit uiterlijk, maar liefst eerder, aan te leveren op **DONDERDAG 18 JANUARI voor 19:00 uur**. Kopij graag e-mailen naar het volgende e-mailadres:

kerkblad@pg-appingedam.nl

en als het echt niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 (Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

Bezorging:

Het kerkblad van de PG Appingedam wordt, zonder dat er een abonnement nodig is, bezorgd bij alle pastorale adressen van de PG Appingedam.

In de loop van het jaar zal er om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

=====

Er is een nieuw rooster gemaakt met inleverdata in 2024 voor de kopij van het kerkblad. In het rooster is iets meer ruimte ingebouwd voor de verwerking van de kopij.

Kerkblad van de maand	Sluitingsdatum inleveren van alle kopij kerkblad 19:00 uur	Kerkblad van de maand	Sluitingsdatum inleveren van alle kopij kerkblad 19:00 uur
Februari 2024	Donderdag 18 januari	16 Juli/ Augustus '24	Donderdag 04 juli
Maart 2024	Donderdag 15 februari	September 2024	Donderdag 15 augustus
April 2024	Vrijdag 15 maart	Oktober 2024	Donderdag 19 september
Mei 2024	Donderdag 18 april	November 2024	Donderdag 17 oktober
Juni t/m 15 juli 2024	Donderdag 16 mei	December 2024	Vrijdag 15 november
		Januari 2025	Vrijdag 13 december

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is.

De tijdelijke redactie bestaat uit:

Didy de Vries,

Jannie Bos,

Johan Scholtanus & Joke Smit

Meditatie

Van de vrede blijf je dromen.

Vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

*Hij zal rechtspreken tussen de volken,
Over machtige naties een oordeel vellen.*

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER. (Jes. 2: 4-5).



Tijdens de Adventsperiode hebben wij naast de Evangeliën, ook uit de profeet Jesaja mogen horen. En in deze overdenking laat ik hem nog even spreken. Hij zet ons op het spoor van een groots visioen. Vanuit Jeruzalem spreekt de HEER, vanuit de Godsstad, de stad van vrede, zoals de naam letterlijk betekent. Hoe ver zijn wij daar van verwijderd?

De stad is veeleer het voorbeeld van onvrede. Het is de plek waar de strijd steeds weer opblaait, waar je nooit veilig bent, maar altijd op je hoede moet zijn, waar het gevaar van geweld steeds weer op de loer ligt. En niet alleen in Jeruzalem, maar ook elders in Israël, ook elders in de wereld treffen we dit aan.

Overall in de wereld zijn brandhaarden van oorlog en geweld.

Overall in de wereld wordt de strijd aangegaan tegen het terrorisme en neemt het gevoel toe dat je nergens meer veilig bent. Ook in ons eigen land is er toename van onvrede en geweld. Geweld tegen je naasten, je burens, je hulpverleners.

“Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd”, zingen we in lied 1010 van ons liedboek. Laten we eens naar de tijd van de profeet Jesaja kijken. Waar haalt hij zijn grote visioen vandaan? Waren er tekenen zichtbaar van een vredesrijk? Was de profeet een dromer of een toekomstkijker? Wel, hij was geen waarzegger, maar eerder een ziener. Jesaja ziet een visioen over Juda en Jeruzalem, maar niet op een geheimzinnige wijze, vanwege bijzondere gaven of krachten of machten. Hij is een profeet in dienst van God. Jesaja kijkt op speciale wijze naar de wereld. Hij ziet wat er om hem heen gebeurt in het licht van Gods heil. En wat hij ziet staat in een schril contrast daarmee. Het is één grote onheil. Wat op aarde gebeurt, is ten hemel schreiend. Daar kun je de hemel niet voor aanklagen, dat is een zaak van de aarde. Wij zelf zijn verantwoordelijk voor het wel en wee. En Jesaja zegt het in niet mis te verstane woorden. De profeet trad op tussen 750 en 700 voor Chr. in de tijd van het Assyrische bewind. Assyrië grijpt alom naar de macht, maar Jesaja wijst Israël en Juda op de eigen verantwoordelijkheid. Kijk eens hoe je leeft!

Je vorsten zijn opstandig, ze heulen met dieven, ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Ze komen niet op voor wezen, geven aan weduwen geen gehoor. (Jes. 1:23) Dat zijn de feiten van het dagelijkse leven. Hier moet een einde aan komen. Zij moeten zich bekeren van hun kwade wegen.

Was je, reinig je, maak een einde aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij. (Jes. 1: 17-18)

Bekeer jullie toch! Dat kan altijd, je omkeren, je begeven op nieuwe wegen en paden, het onheil de rug toekeren en je toekeren naar Gods heil. Hij is op ons heil uit, maar wij moeten daar wel naar leven. Jesaja zegt dat we naar het recht moeten zoeken, zoals ook Jezus zegt: *Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.* (Math. 6: 33-34) Die zoektocht begint bij onszelf, in de praktijk van ons eigen leven. Wij moeten blijven streven naar recht en vree

en ons telkens weer laten inspireren om hierin te volharden. Jesaja spoort de nakomelingen van Jacob aan: *Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.* (Jes. 2: 5) Daartoe worden we ook in onze tijd aangespoord.

In de musical: "De man van La Mancha", van Dale Wasserman, welke is gebaseerd op de dwaze ridder Don Quichot, gaat het over onmogelijke dromen.

"Misschien is het waanzin om je aan dromen over te geven en schatten te zoeken waar slechts puin is. Maar misschien is het ook waanzin om normaal te zijn. Maar heel zeker is het de grootste waanzin het leven te zien zoals het is en niet zoals het zou moeten zijn". (Dante, lof der zotheid) Laten we het visioen van het vreedrijk van God voor ogen houden, van vrede blijven dromen en de vrede blijven zoeken.

Allen een gezegend nieuw jaar toegewenst.

HP.

Agenda voor de maand januari

8 jan		Schoonmaak Nicolaikerk
8 jan	20:00	Vergadering diaconie
8 jan	20:00	Vergadering pastoraat
15 jan	19:45	Vergadering kerkrentmeesters
10 jan	13:30	Vergadering moderamen
18 jan	19:00	Sluitingsdatum en tijd inleveren kopij kerkblad
19 jan	19:30	Kerkenraad

Jeugdagenda januari 2024

Club groep 5 t/m 8

Maandag 8 januari: Jongens groep 7, leiding Pia en Maarten

Dinsdag 9 januari: Meiden groep 8, leiding Jan-Willem en René

Donderdag 11 januari: Groep 5 mix, leiding Maartje, Maria, Tjitske en Nathalie

Vrijdag 12 januari: Jongens groep 8, leiding Kirsten en Lotte

Dinsdag 16 januari: Meiden groep 7, leiding Jantine en Martine

Woensdag 17 januari: groep 6 mix, leiding Christina en Gijs

T-café

Vrijdag 12 januari: klas 1 en 2

Vrijdag 26 januari: klas 3 en 4

Helaas hebben we op dit moment niet genoeg leiding om T-café voor de groep 7 en 8 te starten! Lijkt u het leuk om T-café te geven? Dan kunt u contact opnemen met Nathalie Knol, nathalieknol@outlook.com



Ook deze maand komt de Factorgroep voor jongeren van 12-17 jaar weer bij elkaar, en wel op **woensdagavond 24 januari om 19.30 uur in het Jeugdhonk in de Franse School.**

Schrijf hem in je agenda en neem gerust vriendinnen of vrienden mee!

Groetjes van de leiding: Janet, Esther en Johan

Kerkdiensten in 31 december en januari 2024

31 december 09.30 uur
Oudejaarsdag
Wit

dhr. Henk Perdok
Collecte
Diaconie – Voedselbank
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

TJAMSWEERSTERKERK

31 december 19.30 uur
Oudejaarsdag
Wit
Deze dienst is verplaatst
naar Tjamsweer

ds. G.M. van den Berg-de Haan
Collecte
Diaconie – Voedselbank
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

07 januari 09.30 uur
Epifanie
Wit

Mijna Hadders-Algra
Collecte
Diaconie – Noodhulp Israël en Gaza
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

14 januari 09:30 uur
1^e zondag na Epifanie
Groen

ds. Johan van den Berg,
Collecte
Diaconie – KIA, Nederland-Samen tegen
armoede
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

21 januari 09:30 uur
2^e zondag na Epifanie
Groen
Viering Heilig Avondmaal

ds. Rudolf Oosterdijk
Collecte
Diaconie - KIA (Missionair werk, Nederland)
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

21 januari 2024 19.00 uur
2^e zondag na Epifanie
Groen
IKE
m.m.v. operettekoor DOOK Delfzijl

ds. C.E. Lavooij
Collecte
Diaconie - IKE
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

28 januari 09:30 uur
3^e zondag na Epifanie
Groen

ds. Gerlinde M. van den Berg - de Haan
Collecte
Diaconie - Hospice 'De Schutse', Appingedam
- zie toelichting bij de diensten
Kerk



Bij de diensten

en toelichting diaconale collecten voor de maand januari 2024.

- Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen

Zondag 7 januari

Op deze zondag lezen we het begin van het Marcus Evangelie. Marcus begint zijn Evangelie niet bij de geboorte van Jezus. Marcus begint bij de vooraankondiging van Jezus door Johannes de Doper. Een opvallend woord in de tekst is het woord "woestijn". Woestijn betekent in de Bijbel altijd: een moeilijke tijd, een moeilijke levensfase. Op deze zondag staan we stil wat de woorden van Marcus zouden kunnen betekenen voor de huidige tijd. Een tijd, die velen ook ervaren als "woestijn".

Collecte : Kerk in Actie Noodhulp Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen.

Zondag 14 januari

Er zijn maar weinig zondagen waarop ieder jaar dezelfde bijbeltekst als Evangelielezing staat ingeroosterd. Deze zondag is er eentje van: de Kana-zondag. We lezen dan het verhaal van de bruiloft in Kana, waar de wijn opraakt en Jezus van water wijn maakt. Wat kan dit gebeuren ons leren als wij eens een keer niet Jezus, maar zijn moeder Maria in het middelpunt zetten? We gaan het zien.

Collecte 14 januari: KIA, Nederland-Samen tegen armoede.

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de

Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met Schuld-Hulp-Maatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.

Zondag 21 januari

De zondagen na Kerst vallen in een periode die we 'Epifanie' noemen. In de Oosterse Kerk wordt met die naam één feestdag aangeduid, namelijk die van de Doop van Jezus in de Jordaan. Deze feestdag, 6 januari, is in Rusland, Griekenland, Bulgarije en aangrenzende landen een belangrijker feest dan Kerst! De gedachte erachter is dat het niet zozeer belangrijk is dat Jezus geboren werd, maar wie er met de figuur van Jezus naar de aarde kwam. De vraag naar dat 'wie' wordt beantwoord door de stem die bij de Jordaan uit hemel spreekt: "Deze is Mijn geliefde Zoon. Hoort naar Hem!". In de Westerse Kerk groeide de gewoonte om op de vraag wie Jezus is, niet in één lezing antwoord te geven maar in een reeks. Op Zondag Epifanie III lezen we daarom uit Marcus 1, waar Jezus de eerste leerlingen roept. Roeping door een onbekende stem is ook het motief van de Oud Testamentische lezing: I Samuel 3: 1-10. Die lezing zal de tekst voor de prediking zijn. Op die morgen mogen we Christus' aanwezigheid vieren in de gaven van brood en wijn: Komt en proeft hoe goed de Heer is (Psalm 34:9)!

Collecte: Kerk in Actie (Missionair werk, Nederland)

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema's als 'Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?', 'Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?' en 'Hoe bouwen we een nieuwe

gemeenschap met mensen buiten de kerk?' stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die 'kerk naar buiten' willen zijn.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het Evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen.

Zondag 28 januari

Op deze zondag is het Bijbelzondag. We vieren dat we door de Bijbel God beter leren kennen, en dat we dat delen met mensen overal ter wereld! Het Bijbelgenootschap stelt voor om op deze zondag Psalm 113 te lezen. En dan staat vs. 3 centraal: 'Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat zij geloofd de naam van de HEER.' Het is goed om eens extra stil te staan bij onze opdracht Gods goede nieuws overal te vertellen, en bij hoe we dat kunnen doen.

Collecte: Hospice 'De Schutse', Appingedam

De Schutse voor vrijwillige palliatieve zorg in Noordoost-Groningen
Stichting De Schutse levert al jaren een waardevolle bijdrage aan vrijwillige palliatieve terminale zorg in Noordoost-Groningen. Dat doen wij met veel toewijding in ons hospice en in de thuissituatie. Naast subsidies die wij jaarlijks ontvangen, zijn wij sterk afhankelijk van donaties, giften en legaten. Elke gift draagt bij aan onze doelstelling en het in stand houden van onze vrijwilligerszorg.
Uw bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Opbrengst collecten

Opbrengst collecten diaconie:

Zondag 12 november	Werelddiaconaat	€	130,50
Zondag 19 november	KIA, Noodhulp Oekraïne	€	702,00
Zondag 26 november	Protestantse kerk	€	90,00
Zondag 3 december	Voedselbank	€	596,00
Zondag 11 december	Kinderen in de knel	€	149,00

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half oktober 2023 t/m half november 2023, € 747,50 ontvangen voor meerdere collectedoelen.

Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven.

Verantwoording van de collecten .

Opbrengst Collecten voor de Kerk en voor de IKE

Zondag 5 nov.	€	149,70
Zondag 12 nov.	€	124,94
Zondag 19 nov.	€	64,20
Zondag 26 nov.	€	90,50
Zondag 3 dec.	€	59,95
Zondag 10 dec.	€	56,80

11 nov. Zingen naar de zondag € 101,40

23 nov. IKE middag € 151,60

Digitaal Kerk € 434,50

Digitaal IKE € 160,00

Heel hartelijk dank aan allen.

Opmerking: er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de QR-codes.

Dat is heel fijn.

De giften kunt u, **bij voorkeur**, iedere week overmaken via **de site van de Protestantse Gemeente Appingedam** onder de kop: **Collecte PG Appingedam**. Eventueel kunt u uw giften **voor de diaconie** ook overmaken via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

NL93 RABO 0373701357 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Graag de collectegelden, die **bestemd zijn voor de kerk**, overmaken naar rekening:
NL31 RABO 0373715374 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam

Of met behulp van de QR-codes op het volgende blad



Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!

Uit de gemeente

Hannah Oosterdijk Student Theologie

Misschien hebt u in de afgelopen maanden af en toe de naam van Hannah Oosterdijk gehoord. U weet waarschijnlijk: zij is de echtgenote van onze cantor-organist Vincent Hensen-Oosterdijk en mijn dochter. Hannah is in de laatste fase van haar studie Theologie en doet de opleiding voor gemeentepredikant en geestelijk verzorger (in ziekenhuis of zorginstelling). In dat kader moest zij nog een paar opdrachten doen die met de praktijk van het 'domineesvak' te maken hebben. Zo heeft zij onder begeleiding en beoordeling van collega Johan van den Berg een inleiding gehouden in de Commissie Eredienst en heeft zij een avond met de 18+ kring verzorgd. Fijn dat zij in de PG Appingedam deze ervaringen kon opdoen. Nu kan zij opstomen naar de afronding van de studie.

Ds. Rudolf Oosterdijk

Uit de pastorie

Kerstverlof dominees Van den Berg

Van 23 december t/m 7 januari nemen ds. Johan van den Berg en ds. Gerlinde van den Berg-de Haan tijd om zich te concentreren op de kerkdiensten en studie. Ze zijn dan in principe niet beschikbaar voor andere werkzaamheden. In crisissituaties kunt u contact opnemen met ds. Rudolf Oosterdijk (tel. 0598-786001) of secretaris pastoraat Afien Kloosterhof-Tiesma (tel. 624890).



Van de Kerkenraad

Vacature voorzitter kerkenraad

De kerkenraad zoekt iemand uit onze gemeente die ambtsdrager wil worden en de taak van voorzitter kan en wil uitoefenen.

Dat is een uitdaging, maar ook een dankbare taak in de Kerk.

Want de voorzitter van de kerkenraad geeft samen met de andere ambtsdragers en de predikanten leiding aan onze kerkelijke gemeenschap. Zij zetten voor nu en voor de toekomst de lijnen van beleid en werken uit voor onze geloofsgemeenschap.

De voorzitter geeft daar samen met het moderamen leiding aan.



Spreekt deze uitdaging u aan en/maar zou u daarbij graag wat ondersteuning hebben? De Protestantse Kerk biedt dat op verschillende niveaus aan, bijvoorbeeld in de vorm van een

korte digitale training. Zou een oriënterend gesprek met de interim-voorzitter en scriba u kunnen helpen bij de oriëntatie op deze oproep? Neemt u dan contact op met onze scriba mevr. Didy de Vries (0596-623385). Zij zal u graag nader informeren.



De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Appingedam

Actie Kerkbalans 2024

We maken ons zorgen om de kerk. Niet alleen om onze eigen kerkelijke gemeente maar ook om de Kerk wereldwijd. We horen niets anders dan dat de aantallen gelovigen minder worden en dat er, met name in Nederland, kerken gesloten worden. We horen niet alleen, we zien het ook: in onze eigen gemeente loopt het ledenaantal langzaam maar zeker terug en op zondag zit de Nicolaikerk niet meer vol. We hadden gehoopt dat na corona velen weer de kerkgang zouden oppakken maar dat is niet gebeurd. Ouderen waren intussen ouder geworden en hadden niet allemaal meer de mobiliteit om de weg terug te gaan. Anderen waren intussen gewend geraakt aan de 'vrije zondagmorgen' en maken andere keuzes.

Met bovenstaande lijkt een trieste toon gezet voor dit stukje over Kerkbalans. Maar u moet even verder lezen. We maken ons vaak druk om de mensen die niet meer komen. Het is ook goed, misschien wel beter, om te kijken naar de mensen die wel komen. Die bezoeken nog steeds de kerkdiensten en/of doen mee aan gesprekskringen of andere activiteiten. Nog steeds of sinds korte tijd. De *Evangelische Omroep*, de *Christelijke Hogeschool Ede* en de *Theologische Universiteit Utrecht* hebben onlangs onderzoek gedaan naar jongere mensen die nog steeds of weer komen. Het zijn de zogenaamde 'millennials': net voor de eeuwwisseling geboren en nu dus twintigers en dertigers. Ze hebben meestal een druk leven vanwege hun werk (met grote prestatiedruk), relatie en gezin. Ze leven in een maatschappij die door de media veel beslag op hen legt. Sociologen lijken het erover eens dat deze generatie bloot staat aan prikkels zoals geen generatie daarvoor. Het onderzoek naar de kerkblijvers wees uit dat zij de kerk, met name de kerkdienst, ervaren als een rustpunt te midden van alle drukte en chaos van hun dagelijkse leven. Kerk is voor hen een omgeving waarin veel prikkels wegvallen, waarin ze de boodschap van de Bijbel kunnen beluisteren en overwegen. Het is ook de omgeving van de geloofsgemeenschap waarin ze troost en bemoediging ervaren en daarin juist een richting in hun leven ontdekken. De conclusie ligt voor de hand dat veel millennials die geen kerk van binnen zien, net zo overbelast zijn door de eisen van onze samenleving. Bewust of onbewust leeft er bij hen misschien eenzelfde behoefte aan een rustpunt, een rustmoment in hun leven.

Ik vind dat een boeiende uitkomst van het onderzoek. Soms denken we dat kerk-zijn niet meer van deze tijd is. Of dat we volledig het roer moeten omgooien om nog contact met de mensen van deze tijd te krijgen. Ik zeg niet dat we dingen niet anders moeten doen. We moeten het aandurven om kritisch naar onze gewoontes te kijken. Maar kerk-zijn heeft zin. En dan bedoel ik: een gemeenschap zijn van mensen die luisteren naar de Bijbel, zich geroepen weten om met God te leven, die bidden, zingen, vieren. Een gemeenschap van mensen die (regelmatig) in de kerk komen en van mensen die op afstand blijven maar op hun manier wel degelijk meeleven. Een gemeenschap waarin iedereen mag binnenwandelen om troost en bemoediging te ervaren en om perspectief te gaan zien in onze verwarrende tijd.

Zo'n geloofsgemeenschap ontstaat niet vanzelf. Daar zijn mensen voor nodig die die gemeenschap willen dragen: ambtsdragers die bezoeken afleggen en de maatschappelijke opdracht van de kerk gestalte geven, dominees die uitleggen en inspireren, een beroepsmusicus die in het zingen en spelen voorgaat, kosters die onzichtbaar en onschatbaar werk doen in het huis van de Heer. Wij zijn allemaal nodig, met of zonder één van de bovenstaande taken. Daarom vragen de kerkrentmeesters ook in deze januarimaand weer om onze geldelijke bijdrage. Een legertje vrijwilligers gaat straks op stap om de bekende enveloppen bij alle gemeenteleden aan te reiken. Heel veel werk is dat! Kijkt u in de begeleidende begroting voor 2024, dan ziet u dat met name een flink deel naar de traktementen van de dominees gaat. Daarnaast is er de forse uitgave van een nieuwe geluidsinstallatie: de oude voldoet niet meer en in een gebouw als de Nicolaikerker kunnen we niet zonder goede microfoons en luidsprekers. Dan willen de kerkrentmeesters ook geld steken in een verbeterde verwarming van de Nicolaikerker, niet alleen om lekker warm te kunnen zitten maar ook om energiekosten te besparen. U ziet: er wordt gezocht naar verantwoorde bezuinigingen. Toch hopen we dat we met elkaar weer iets meer zullen geven.

Kerkbalans 2024 heeft als motto 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Geef vandaag om ervoor te zorgen dat er morgen ook zo'n plaats van rust is in een hectische wereld, waarin mensen de Bijbelse boodschap kunnen beluisteren, troost en bemoediging kunnen ervaren en richting voor hun leven vinden. Voor onszelf en voor iedereen die bij ons eens binnen wil lopen.

Ds. Rudolf Oosterdijk

Van de Diaconie

Opbrengst Huis aan Huis collecte Kerk in Actie, voor de kinderen in Oekraïne.

In de week van 20 t/m 25 november 2023 zijn collectanten op pad geweest voor de huis aan huis collecte van Kerk in Actie.

Het doel van de collecte was: een hoopvolle toekomst voor de kinderen in Oekraïne.

Met het prachtige resultaat van € 1235,58 kan worden gebouwd aan die hoopvolle toekomst.

Via de bankrekening van de Diaconie is hiervoor ook nog eens € 702,-- binnen gekomen.

Het totaal voor de kinderen in Oekraïne is nu **€ 1937,58**

Alle gevers en geefsters en de collectanten: Hartelijke dank voor de medewerking

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023

Tot en met november mochten we € **130.821,84** ontvangen, hiervan is € **6.136,60** betaald zonder toezegging. We hopen daarom nog te mogen ontvangen: € **15.508,76**. Alle gevers hartelijk dank!

Actie Kerkbalans 2024 komt er aan: Geef vandaag voor de kerk van morgen

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is *Geef vandaag voor de kerk van morgen*. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend

zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we al onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Stand van zaken m.b.t. vrijwilligers voor diverse taken: help de gemeente!

- Beheer van de Nicolaïkerk en de Franse School: coördinator Janneke Pennink heeft haar taak per 1 december 2023 beëindigd i.v.m. verhuizing naar Groningen. Er is nog geen vervanger voor haar gevonden. De vraag is dan ook: wie gaat Krista Vieveen en Janneke Weidenaar in het beheer helpen? Voor informatie en opgave kunt u zich melden bij Johan Scholtanus (tel: 06-51115151 of voorzitter cvk@pg-appingedam.nl)
- Mijna Hadders-Algra (secretaris), Hans Veenhuis (penningmeester) en Peter Prins hebben met ingang van 1 januari 2024 ontheffing van hun taken binnen het College van Kerkrentmeesters gekregen. Met andere woorden: het college zoekt dringend versterking.

Kerkblad

Met ingang van 1 januari 2024 ontvangen alle pastorale eenheden van de gemeente het kerkblad. In het voorjaar komt er een oproep in het kerkblad voor een vrijwillige bijdrage voor het ontvangen van het blad.

Wegwerpbekertjes

Aanvankelijk leek het per 1 januari 2024 niet meer toegestaan om wegwerpbekertjes in openbare ruimtes te gebruiken. Inmiddels bestaat er veel onduidelijkheid over het ingaan van deze regel. Voorlopig blijven we de rood geruite bekertjes dan ook nog gebruiken. Maar natuurlijk: als u mee wilt werken aan de groene kerk, is het beter om je eigen beker van thuis mee te nemen.

Andere collectes

Collectemunten kunnen niet meer contant worden betaald. Dit betekent dat u voor het bestellen van collectemunten nu de volgende stappen zet:

1. Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van de Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding van "**collectemunten**" en het **aantal** en het **soort collectemunten** dat u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen
2. Een e-mail sturen aan collectemunten@pg-appingedam.nl, waarin u schrijft hoeveel en welk soort collectemunten u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen. U kunt i.p.v. een e-mail sturen ook bellen naar Mw. Z. Dik-Hund, 0596-625779. U krijgt daarna bericht dat het geld is ontvangen en de munten klaarliggen op het gewenste afhaal punt'

Er zijn natuurlijk ook **andere manieren** om geld aan de collectes te doneren:

- M.b.v. contanten in de collecteschaal
- Wellicht hebt u het al gezien: gebruik maken van QR-codes in de zondagsbrief of bij de uitgang van de kerk.
- Collectegaven overmaken via de website van de PGA

Eindejaarscollecte - Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, koren en bijbelkringen laten we ons inspireren door Gods woord, en zien we om naar elkaar.

De kerk van Christus is een kleurrijke kerk. In alle talen en in alle culturen klinkt Gods blijde boodschap van geloof, hoop en liefde. Die veelkleurigheid daagt ons uit om samen op te trekken, in onze eigen gemeente én wereldwijd met andere gelovigen. We zoeken elkaar als volgelingen van Jezus en reiken elkaar de hand. Samen zijn we krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde” daagt ons als gemeente uit om contact te leggen met andere christenen in onze eigen woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven. In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en trouw.

Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift.

U was gewend om voor deze collecte een acceptgiro te krijgen. Omdat de acceptgiro's tot het verleden behoren en ook omdat het ongeveer € 750,- kost om iedereen een aparte collectebrief te sturen, innen we de eindejaarscollecte nu via de hier afgedrukte QR code. U kunt uw bijdrage ook overmaken via een reguliere bankoverschrijving naar de bankrekening van het CvK:

NL31 RABO 0373 7153 74 onder vermelding
“Eindejaarscollecte”.



Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

VORMING & TOERUSTING

- **Gesprekskring “Uitverkoren volk?” –**

- **Bijbellezen met het oog op het Israëliisch-Palestijns conflict**

- Op **woensdagavond 10 januari** om 19.45 uur gaan we met deze kring van start in de Franse School. Het conflict van Israël met de Palestijnen levert onder christenen veel discussie op. Zeker nu sinds 7 oktober de spiraal van geweld over en weer opnieuw is opgelaaid. De bijbel spreekt over Israël als Gods uitverkoren volk. God zelf geeft het land aan Israël. Hoe lezen we dit vandaag, oog in oog met Israëls bezetting van de Westbank, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook? Geldt Gods belofte ook voor de Palestijnen? Is de belofte van het land niet onlosmakelijk verbonden met de opdracht om te werken aan vrede en gerechtigheid? Hoe beoordelen wij het zionisme in al zijn schakeringen? Spannende vragen, die de Amerikaanse oudtestamenticus Walter Brueggemann uitwerkt in vier thema's met gespreksvragen.

- Het boek “Uitverkoren volk?” van Walter Brueggemann kunt u voor € 10,00 aanschaffen via ds. Johan van den Berg (winkelprijs € 16,99) – zolang de voorraad strekt.

Wie mee wil doen wordt met klem verzocht zich uiterlijk 6 januari aan te melden, want het minimum van 5 deelnemers is nog niet bereikt.

Praktische informatie:

Leiding: Ds. Johan van den Berg

Plaats: Franse School

Dag & tijd: 4x: 10 januari, 14 februari, 14 maart (do), 10 april, 19.45 – 21.30 uur

Opgave: ds. Johan van den Berg, tel. 788702 of e-mail: dsjvandenbergsolcon.nl

- De **Bijbelgesprekskring** komt weer bij elkaar op **donderdagavond 11 januari** om 20.15 uur in de Franse School. We lezen dan uit de apocriefe boeken een paar gedeeltes uit het eerste boek van de Makkabeeën: 1 Makkabeeën 1:41-64 en 4:36-59. Het eerste stuk behandelt de ontwijding van de tempel door koning Antiochus IV Epifanes, die op het brandofferaltair “de gruwel der verwoesting” opricht (zie ook Mat. 24:15 en Daniël 9:27). Daarna lezen we hoe na de herovering van Jeruzalem door Judas de Makkabeeër de tempel opnieuw wordt ingewijd: de oorsprong van Chanoeke, het Joodse “feest van de lichtjes”. Wat herkennen we en wat zou de boodschap daarvan kunnen zijn? De deelnemers ontvangen de tekst en de leesvragen per e-mail. Wie graag wil aansluiten, kan dat aangeven bij ds. Johan van den Berg (dsjvandenbergsolcon.nl of 0596-788702) en krijgt dan de teksten ook toegestuurd.
- Op **maandagmiddag 15 januari** het vervolg van de gesprekskring die het boek “**De namiddag van het christendom**” van **Tomáš Halík** bespreekt. Dit boek beschrijft hoe we in de westerse samenleving, die steeds meer ontkerkelijkt, gestalte zouden kunnen geven aan ons geloof. Het boek is best pittig om te lezen, maar leidt tot een levendige uitwisseling van gedachten en ideeën. De deelnemers krijgen de teksten tevoren toegestuurd. Op de bijeenkomst lezen de deelnemers de teksten aan elkaar voor en vertellen zij wat hen in de tekst al of niet aanspreekt. Iedereen is van harte welkom! Plaats: Regentesselaan 17, aanvang 14.00 uur. I.v.m. met het opsturen van de teksten graag van te voren melden of je mee wilt doen bij Mijna Hadders-Algra (gespreksleider; mijna.hadders-algra@kpnmail.nl, tel: 0596-628420).
- **Het goede leven – zorg voor de schepping.** Op **maandagavond 15 januari** om 19.30 uur is de eerste bijeenkomst van deze gesprekskring in de Franse School. Er is veel te doen over het klimaat: extremer weer, protesten, voor- en tegenstanders van ingrijpende maatregelen. Het onderwerp roept allerlei emoties op. Daar zou je zomaar in kunnen verzanden. Maar dat is nu juist níet de bedoeling van deze gespreksavonden. We gaan in (waarschijnlijk) drie avonden met elkaar in gesprek over wat zorg voor de schepping voor ons als christenen betekent, en ook over ‘Wat je wél kunt doen’. Dit is de titel van een boek van Alfred Slomp. Aanschaffen mag (ISBN 978 90 5804 210 1) maar hoeft niet, omdat ik ook ander gespreksmateriaal zal gebruiken. De avonden zijn een vervolg op die van het vorige seizoen, maar ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgeven graag voor 10 januari bij ds. Gerlinde van den Berg-de Haan (tel. 0596-788702, dsgvandenbergsolcon.nl).
- **Bijbels koken.** Omdat het zo goed bevallen is gaan we dit seizoen weer een keer bijbels koken. Samen gaan we gerechten klaarmaken en opeten die in de Bijbel staan. Ben je nieuwsgierig hoe dat gaat, en wat voor gerechten je zoal in de Bijbel kunt vinden? Van harte welkom! Wie al eerder mee heeft gedaan is uiteraard ook weer welkom. De

recepten zijn niet al te ingewikkeld, dus iedereen kan meedoen. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan deze maand (januari), zodat we in februari of maart een datum kunnen prikken waarop we gaan koken. Opgeven kan bij ds. Gerlinde van den Berg (dsgvandenbergh@solcon.nl, tel. 0596-788702).

IKE en activiteitencommissie IKE

IKE zondagavonddienst

Op zondagavond 21 januari is er weer een IKE dienst in de Nicolaikerkerk.

Voorganger in deze dienst is ds. C.E. Lavooij uit Appingedam.

Als thema is gekozen "Het bruiloftsfeest met Jezus".

Medewerking is er van het koor D.O.O.K. uit Delfzijl.

D.O.O.K. staat voor „ Delfzijlster Opera en Operette Koor ”.

Het koor staat o.l.v. de Russische pianovirtuoos dirigent en pianist Oleg Morozov.

Het koor heeft vorig jaar haar honderdjarig bestaan gevierd, en ze zingen deze avond een selectie uit hun uitgebreide repertoire. Verder is er samenzang van mooie bekende liederen.

Organisten hierbij zijn Ludie Boels en Rob Brunekreeft.

Aanvang van deze dienst is 19:00 uur.

Na de dienst is er gezamenlijk koffie drinken

Allen van harte welkom.

I.K.E. Ontmoetingsmiddag.

Opnieuw willen wij U ook in 2024 weer uitnodigen tot het bijwonen van onze maandelijkse ontmoetingsmiddag in de Franse School. De eerste middag zal zijn op donderdag 25 januari vanaf 14:30 uur tot plm. 16:30 uur. Deze middag zal mevr. A. Perdok- Kamp de leiding weer op zich nemen. Verder met medewerking van ds. J. van den Berg voor de meditatie en de cantorij o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk en de organist Jaap Weima.

Wilt U gehaald worden neemt U dan even contact op met dhr. G. Middelkamp, tel. 06 31242124, graag tot 25 januari.

In het Kerkblad vindt u een QR-code waarmee u op een gemakkelijke wijze een bedrag kunt overmaken voor het werk van de IKE.

Maakt u liever geen gebruik van de QR-code dan kunt u ook op een andere wijze het werk van de IKE steunen door een bijdrage over te maken op rekening.

NL31RABO0373715374

t.n.v. de Protestantse Gemeente Appingedam

s.v.p. vermelden: voor de IKE

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

namens de IKE-Appingedam

Ineke Blokzijl-Jager, penningmeester



Mutaties gemeenteleden

Geen meldingen t.g.v. privacy wetgeving

Amnesty International



Protestantse Gemeente Appingedam



Op zondag 7 januari wordt er weer aandacht gevraagd voor de Amnesty brief.
Op dit moment is nog niet bekend welke brief het wordt, omdat de deadline om kopij in te leveren voor het kerkblad vervroegd is.
U kunt zelf ook actie ondernemen op de site van Amnesty.nl. Hierop wordt regelmatig gevraagd om petitie te ondertekenen en/of een kaart te sturen

De Amnesty groep

Activiteiten – diversen - regio

Passage Appingedam

Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan is woensdag 17 januari om 19.45 uur te gast op de maandelijkse ontmoetingsavond van Passagevrouwen in het ASWA-gebouw.
Gerlinde gaat met ons in gesprek over "Zorg voor de schepping".
Gasten zijn hartelijk welkom.

.

Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienenden.



*Hebben **Kerst** en de **CBB** wat met elkaar te maken?*

Op het eerste gezicht niet, maar toch wel!

Kerst is als een feest van **Licht** goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met het licht van kaarsen en kerstboom thuis en in de kerk.

De CBB is minder bekend. Dit is een unieke organisatie die zich al ruim honderd jaar inzet voor mensen met een visuele/cognitieve beperking. In Nederland zijn dat er ongeveer 350.000. Ontwikkelt van bibliotheek tot een innovatieve organisatie.

De missie van de CBB is om mensen met een visuele of cognitieve beperking weer volop te laten meedoen aan het maatschappelijk/kerkelijk leven. Dit doet zij door allerlei soorten lectuur aan te bieden in passende lees/luistervormen zoals braille, groot letter, digitaal, reliëf en audio. Voor meer informatie: zie de website www.cbb.nl

Licht in het leven van mensen met een visuele/ cognitieve beperking.

U kunt ons helpen onze missie te realiseren door:

- over de CBB te vertellen in uw omgeving en mensen met een visuele/ cognitieve beperking attent te maken op de CBB.
- Een gift of nog beter donateur te worden van de CBB (ANBI erkend), waardoor de kostprijs van de lectuur op het zelfde niveau van de gewone uitgave van bijvoorbeeld een boek kan worden gehouden. Dit kan makkelijk via de website.
Bankrekening: NL17 INGB 0000 5032 41
Een van uw **goede voornemens** in 2024?

Verder zijn wij graag bereid om middels een "10 minuten verhaal" of een PP presentatie op uw vergadering, gemeenteavond en dergelijke meer over de CBB te vertellen.

Pieter Kooistra wnd. consultant voor de CBB in de provincie Groningen tel. 058280038 of email p.kooistra31@upcmail.nl



Doop van Jezus