

**Protestantse
Gemeente
Appingedam**



kerkblad
februari 2023

Kopij

Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn **voor** de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen

Via de e-mail: kerkblad@pg-appingedam.nl

en als het niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk,
Wijkstraat 30
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

Bezorging:

Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: ledenadministratie@pg-appingedam.nl
of:

in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30

Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

=====

Van de redactie

Jarenlang verzorgde Gea Kolk het uitwerken van de kopij voor het Kerkblad.

Ze heeft er heel wat uurtjes aan gespendeerd.

We zagen al dat haar gezondheid langzamerhand achteruit ging, maar achter de computer kon ze nog heel wat werk verrichten.

Dat heeft ze tot het einde toe gedaan.

Zaterdag 14 januari is ze overleden.

Ze zal erg gemist worden binnen de Protestantse Gemeente Appingedam.

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is.

Wellicht kunt u in dit februari kerkblad een ingeleverd bericht (zoals bijv. een dankwoord) niet terug vinden, wij vragen u dit alsnog opnieuw aan te leveren bij bovengenoemde mogelijkheden.

Didy de Vries

Janny Bos

Johan Scholtanus

- Schoonmaak kerk - zie agenda

Meditatie

Veertig dagen – veertig nachten

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld.

(Lucas 4:1; NBV)

En zie, twee mannen spraken met Hem, en wel Mozes en Elia. Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen.

(Lucas 9:30-31; NBG '51)

Op 22 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd: tot aan Pasen volgen wij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. En dit is zijn weg: de weg van lijden, de weg van het kruis, de weg van de bittere dood. De weg naar Paasmorgen gaat niet over hoge, zonnige toppen, maar 'onderlangs' door diepe dalen, zoals de weg naar het Beloofde Land ging door de woestijn: 40 jaren, 40 dagen, 40 nachten...

Nadat Jezus zijn discipelen voor de eerste keer heeft verteld dat Hij zal moeten lijden, dat men Hem zal doden en dat Hij na drie dagen weer zal opstaan, heeft Hij op een berg een ontmoeting met Mozes en Elia. Mattheüs, Marcus en Lucas schrijven er alle drie over. Alleen Lucas vermeldt erbij waarover zij spraken: over Jezus' *uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen*. Zo staat het in de NBG-vertaling van 1951. In veel andere Bijbelvertalingen wordt het woord 'uitgang' weergegeven met 'levenseinde' en in de NBV van 2021 met 'heengaan'. In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament staat het woord *exodos*. Met hetzelfde woord – Exodus – duiden wij het tweede Bijbelboek aan, het boek van de 'uitgang', de uittocht uit Egypte.

Die uittocht was een uittocht weg uit de slavernij. Maar ook al waren de Israëlieten verlost van de onderdrukking, hun lijden was nog niet voorbij. Veertig lange jaren heeft de tocht geduurd, dwars door de woestijn. Veertig lange jaren van beproeving, strijd en lijden vóór Gods volk uiteindelijk het Beloofde Land mocht binnentrekken. Jezus' tocht is er ook een van beproeving en lijden. Meteen nadat Hij in de Jordaan is gedoopt, leidt de heilige Geest Hem de woestijn in. En ook daar speelt het getal 40 een opvallende rol; het getal van volheid en vervulling. Veertig dagen (en nachten – schrijft Mattheüs voor alle duidelijkheid) moet Jezus daar vasten.

In die veertig dagen krijgt de duivel alle gelegenheid om zijn giftige pijlen van twijfel, wanhoop, verwarring en onzekerheid op Jezus af te vuren. Met Gods Woord en Geest in zijn hart weet Jezus deze aanvallen af te slaan. Om mens onder mensen te zijn is Hij gekomen, om zijn leven met ons te delen. Hij laat zich niet verleiden om als godenzoon te leven en te heersen; Hij blijft ook in de grootste verdrukking naast ons staan.

Maar met die veertig dagen in de woestijn is Jezus' uittocht uit de slavernij van het kwaad nog niet volbracht. Drie jaar lang zal de tegenstander Hem belagen, tot aan het kruis toe. Mozes, die Gods volk uit Egypte leidde, en Elia die Gods volk wegvoerde uit de afgoden dienst, spreken Hem moed in. In Jeruzalem, daar wordt Jezus' uitgang volbracht, dáár zal Hij de doodsrivier doortrekken; net zoals het volk Israël door de Jordaan trok, het Beloofde Land in.

Als Kerk van Christus volgen wij onze Heer op die tocht, die uittocht, elk jaar weer. Niet omdat zijn offer opnieuw gebracht zou moeten worden, maar om ons weer te binnen te brengen dat zijn weg onze weg is. Meer dan dat: Hij is zelf onze Weg. En deze Weg gaat door de woestijn: niet over het lijden heen en niet langs het lijden heen, maar er dwars dóórheen. Dat – zo laat Jezus zien – is de enige manier om er aan dat lijden uiteindelijk niet ónderdoor te gaan. Heel wat keren staan wij midden in de woestijn, oog in oog met pijn, verdriet, twijfel en angst. Alleen de zekerheid dat ook onze Heiland als méns deze weg is gegaan, kan ons de kracht en de moed geven om onze weg te vervolgen: achter Jezus aan, dwars door lijden en dood naar de stralende morgen van de Opstanding. Omdat Hij ónze weg heeft gekozen, kunnen wij zijn weg gaan: onderlangs naar Gods Beloofde Koninkrijk.

ds. Johan van den Berg

Agenda voor de maand februari

05 feb	11:00	Zondagse Lunch
06 feb	09:00	Schoonmaak kerk. Doet u ook weer mee? U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
06 feb	15:00 - 17:00	Inleveren kerkbalans contactpersonen en ouderlingen Franse School
06 feb	19:00 - 20:00	Inleveren kerkbalans contactpersonen en ouderlingen Franse School
06 feb	20:00	Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School
06 feb	20:00	Vergadering Diaconaat, Franse School
06 feb	20:00	Vergadering Pastoraat, Franse School
07 feb	14:00	Commissie Eredienst
11 feb	19:00	Zingen naar de Zondag - Nicolaikerk
14 feb	13:30	Moderamenvergadering, Franse School
23 feb	14:30	IKE 2e ontmoetingsmiddag
27 feb	19:30	Kerkenraadsvergadering, Franse School

Jeugdagenda februari 2023

Club groep 5 t/m 8

Woensdag 1 februari: groep 5 meisjes/jongens: Maartje, Nathalie en Maria

Dinsdag 21 februari: Groep 6 meiden: Tjitske, Maartje, Nathalie en Maria

Dinsdag 7 februari: Groep 6 jongens: Jantine en Martine

Dinsdag 14 februari: Groep 7 jongens: Jan Willem en René

Maandag 6 februari: Groep 7 meisjes: Christina en Maarten

Woensdag 8 februari: Groep 8 meisjes/jongens: Henderika en Pia

T-café

Vrijdag 3 februari: groep 8

Vrijdag 10 februari: klas 1 en 2

Vrijdag 17 februari: klas 3 en 4

Vrijdag 24 februari: groep 7

Vrijdag 10 maart: groep 8

Factor 12+ en 15+

Dinsdag 21 februari

19.30 uur – 21.00 uur

12+ (tijdens de kerkdienst) Zondag 12 februari



Kerkdiensten in februari 2023

Zondag 05 februari – 09:30

Vijfde zondag na Epifanie

Kleur: groen

Collecte

Ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan

IKE Schooldienst

Diaconie – KIA zie toelichting bij de diensten

Kerk

Zaterdag 11 februari – 19:00

Nicolaikerk

Zingen naar de zondag - IKE

Zondag 12 februari – 09:30

Zesde zondag na Epifanie

Kleur: groen

Collecte

Mw. Mijna Hadders-Algra

Diaconie – KIA zie toelichting bij de diensten

Kerk

Er is kindernevendienst en 12+

PAASWEIDE - 4^e verdieping in het hoofdgebouw

Zondag 12 februari – 15:30

Zesde zondag na Epifanie

Kleur: groen

Collecte

Ds. Rudolf Oosterdijk

Diaconie – KIA zie toelichting bij de diensten

Kerk

Zondag 19 februari – 09:30

zevende zondag na Epifanie

Kleur: groen

m.m.v. Gospelkoor 'El Jakim'
uit Zuidwolde o.l.v. Harold Kooij

Collecte

ds. Johan van den Berg

Diaconie – Stichting Noaberschap

Appingedam, zie toelichting bij de diensten

Kerk

DAMSTERHEERD

Zondag 19 februari – 15:30

Kleur: groen

Collecte

Ds. Rudolf Oosterdijk

Diaconie

Zondag 26 februari – 09:30

1e Zondag Veertigdagentijd

Kleur: paars

Collecte

Ds. Rudolf Oosterdijk

Diaconie – zie toelichting bij de diensten

Kerk



Bij de diensten

Zondag 5 februari

Op het alternatieve leesrooster staat voor deze zondag 1 Korintiërs 2:1-5. Daarin schrijft Paulus over het verschil tussen wijsheid van mensen (vond men erg belangrijk in Korinte!) en de wijsheid van God.

Diaconie collecte toelichting - Pakistan – vaktrainingen voor jongeren (KIA)

Op 1 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!

Zondag 12 februari

Op deze zesde zondag van Epifanie lezen we Matteüs 5: 17-26. Dit is een gedeelte uit de Bergrede. Wat betekent het dat Jezus zegt: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen"?

Diaconie collecte toelichting - Kerk in Actie - Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië.

Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Zondagmiddag 12 februari - (De Paasweide)

Uitnodiging kerkdienst Wijk 8 - We zijn verheugd dat we dit jaar weer mogen starten met het organiseren van een aantal kerkdiensten op De Paasweide. Deze uitnodiging geldt voor de gehele wijk 8 dus ook voor de Jukwerderweg en Westersingel (Willem Lodewijkstate) U krijgt hiervoor ook nog een persoonlijke uitnodigingsbriefje. Op zondag 12 februari a.s. is er een dienst om 15.30 uur waarin voorgaat Ds. R. Oosterdijk. Deze vindt plaats in de grote zaal op de 4^e verdieping in het hoofgebouw van De Paasweide. Er is een lift aanwezig. U

bent van harte welkom, we hopen u te mogen begroeten en na afloop samen een kopje koffie of thee te drinken. Tot dan! Namens de contactpersonen en ouderling (Alie Bos) wijk 8.

Zondag 19 februari

Deze laatste zondag voor Aswoensdag (22 februari) draagt verschillende oude, Latijnse namen, waaronder de beginwoorden van Psalm 31:4 – *Esto mihi...* (Wees voor mij...). In Nederlandse vertaling: *U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam*. Vandaar dat we deze Psalm ook als beginpsalm zullen zingen. Tegelijk zitten we op deze zondag midden in de dagen van Carnaval, waarin volop muziek wordt gemaakt, gedanst en genoten van Gods goede gaven. Hoe toepasselijk is het dan dat we vandaag het Gospelkoor 'El Jakim' uit Zuidwolde o.l.v. Harold Kooij in ons midden hebben. *El jakim* betekent: God doet opstaan. Op het oecumenisch leesrooster staat voor vandaag de alternatieve lezing (ook gevolgd door mijn naaste collega's) uit de eerste Korinthenbrief: 1 Korintiërs 2:12-16. Dat gedeelte begint met: *Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken*. Gezien de opgewekte in- en opzet van de dienst lijkt het me goed om dat als brandpunt te kiezen: Wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. En 'El Jakim' zal daar zeker wat over kunnen zingen! Wees welkom!

Diaconie collecte toelichting - Stichting Noaberschap Appingedam

Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende hulp in momenten van nood. Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig hebt. Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als het Noaberschap onmisbaar geworden. **DOELSTELLINGEN:** De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is:

Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact en hulp te bieden zodat hun isolement doorbroken wordt. Overige doelstellingen zijn: Versterken van het sociaal netwerk; Ondersteuning van de mantelzorger en bieden van een luisterend oor

Zondag 26 februari 2023

Deze zondag is de eerste van de Veertigdagen- of Vastentijd. Zes weken bereiden we ons voor op het paasfeest. We doen dat door ons te bezinnen op wie wij zijn en hoe wij in het leven staan. De relaties waarin wij leven – met anderen en met de Ander, God – mogen we overdenken. In het evangelie van deze zondag, Matteus 4: 1-11, wordt verteld van de confrontatie van Jezus met de duivel. Ons woord 'duivel' komt uit het Grieks 'diabolos', dat letterlijk 'uit elkaar gooier' betekent. De duivel probeert een wig te drijven, tussen mensen en tussen God en mens. Jezus kiest des te nadrukkelijker voor de weg van de verzoening en de heilheid. Willem Barnard schreef daar de klassieker bij *Een mens te zijn op aarde*, Lied 538.

Diaconie collecte toelichting - Collecte voor kinderen zonder ouders in Zambia

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te

leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. In Zambia zijn zo'n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezinnen. Conwa's schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu hoe ze 'maatje' kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo'n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij onze steun kunnen meer kinderen gesteund worden en meer maatjes getraind. Laat geen kind er alleen voor staan!

Zingen naar de Zondag - IKE

11 februari - Zingen naar de Zondag in Appingedam

Op zaterdagavond 11 februari is er weer een Zingen naar de Zondag, dit keer in de Nicolaikerkerk aanvang 19.00 uur.

Voorganger is ds. Johan van den Berg.

Thema van deze avond is :

„Van Zaaier , zaad en goede grond ".

Naar aanleiding van Lucas 8 : 4 - 15.

Er is deze avond medewerking van het mannen ensemble,, Con - Forza " uit Winschoten o.l.v. Wiebe de Boer.

Het is een mannen ensemble van 15 mannen die deze avond graag voor ons zingen.

Verder is er weer ruim aandacht voor samenzang van de door u opgegeven verzoekliederen.

Ook kunt u weer nieuwe verzoeken opgeven na de dienst.

Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken .

Iedereen van harte welkom.

Opbrengst collecten

Collecten diaconie:

Zondag 11 december	Binnenlands diaconaat (KIA)	€.	169,50
Zondag 18 december	Bloemendienst	€.	93,50
Zondag 25 december	Kinderen in de knel (KIA)	€.	122,50
Zondag 31 december	Voedselbank	€.	452,50
Zondag 1 januari	Vluchtelingen Griekenland (KIA)	€.	118,50
Zondag 8 januari	Noodhulp Oekraïne (KIA)	€.	101,50

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half december 2022 t/m half januari 2023, €650,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen.

Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven.



Collecten voor de Kerk

Zondag 11 december	€ 77,10
Zondag 18 december	€ 61,75
Zaterdag 24 december	€ 732,89 (3/4 naar de Voedselbank)
Zondag 25 december	€ 189,00
Zondag 1 januari	€ 41,27
Zondag 8 januari	€ 121,85

Digitaal ontvangen	€ 178,00
Extra giften ontvangen totaal:	€ 190,00

De giften kunt u, **bij voorkeur**, iedere week overmaken via **de site van de Protestantse Gemeente Appingedam** onder de kop: **Collecte PG Appingedam**.

Eventueel kunt u uw giften **voor de diaconie** ook overmaken via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

NL93 RABO 0373701357

t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Graag de collectegelden, die **bestemd zijn voor de kerk**, overmaken naar rekening:

NL31 RABO 0373715374

t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam

Alle gevers en geefsters: **HARTELIJK DANK !!**

Appel- en perenactie 2022 – voor Armenië

Inmiddels kunnen wij u vertellen dat al onze appel- en perensap uitverkocht is!!

D.m.v. verkoop via de bestellijsten, een kraam op de Najaarsmarkt, donaties, deelname aan "Winterwarm Appingedam en de gastvrijheid om te mogen verkopen via "de Zandster zuivelboerderij" is het gelukt om €1290,48 te kunnen overmaken aan het bijenproject van "Mensenkinderen".

Graag willen we een ieder die heeft bijgedragen aan dit fantastische resultaat heel hartelijk bedanken!!

Hartelijke groet,

De Groene Nicolaikerkerk en de Werkgroep Armenië

**mensenkinderen**
voor mensen in nood

Uit de gemeente

Uit de pastorie

Het is wat aan de late kant, maar we willen nog graag onze dank uitspreken voor de vele kaarten die in de dagen rond kerst en de jaarwisseling in onze brievenbus vielen. Dat waarderen we erg, dat zovelen aan ons denken.

Inmiddels is het jaar 2023 alweer een paar weken oud. Op 3 januari 'vierde' ik een jubileum. Op die dag was het namelijk tien jaar geleden dat ik getroffen werd door een hartstilstand en hartinfarct. Na de eerste spanning toen of ik het überhaupt zou overleven begon een lange weg van ziekenhuis naar revalidatiecentrum naar huis. Een weg van herstel en van ontdekken wat onherstelbaar beschadigd was. Deze twee kanten zijn de dagelijkse realiteit van mijn leven. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik er nog ben, ook voor Johan en de kinderen en al die andere dierbaren, maar zou soms wel willen dat het allemaal wat meer 'vanzelf' ging. Ik ben heel blij dat ik het werk als predikant kan doen, maar loop met enige regelmaat tegen mijn grenzen aan. Ik ben dankbaar voor alles wat ik kan (ik heb om mij heen gezien dat velen het slechter treffen), maar ach, ik zou toch graag wat minder fysieke beperkingen hebben, en een wat beter geheugen, bijvoorbeeld...

Die dubbele gevoelens bij het 'tienjarig jubileum' worden weerspiegeld in wat ik op 3 januari 2023 ondernam. Ik ben nl. in mijn eentje met de auto naar familie in Zuid-Holland gereden, omdat kort daarvoor mijn neef (hun zoon en broer) volkomen onverwacht was overleden, 42 jaar oud. Enerzijds bepaalde zijn overlijden mij dat bij het feit dat ik er nog ben, en dat ik zoveel kan. Anderzijds moest ik wel genoeg rust inbouwen om het vol te houden, en was ik ontzettend moe toen ik weer thuiskwam.

Zomaar wat bespiegelingen bij mijn verleden en heden. Ik hoop dat ik in de toekomst op deze weg kan blijven voortgaan, met hulp van God en de mensen om mij heen.

Een hartelijke groet, ook namens ds. Johan,
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Uit de Kerkenraad



Protestantse Gemeente Appingedam

In december 2022 is er geen vergadering geweest van de kerkenraad.

De kerkenraad heeft 23 januari 2023 weer vergaderd. In deze vergadering is gesproken over de hoge energielasten per 1 februari. Welk besluit wordt genomen is bij de uitwerking van dit kerkblad nog niet bekend. Het gaat er om in welke ruimte en op welke wijze we kerkdiensten gaan houden. Het resultaat van het besluit wordt via een zondagsbrief en de website aan u bekend gemaakt.

Van de Diaconie

Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar:

In februari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Tiny Neumann
tel: 626406 e-mail: neumanntiny@gmail.com



Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.

De bloemendienst wordt verzorgd door:

mw. Boukje Veldman	e-mail: veldmang@hotmail.com	tel: 626791
mw. Anneke Weidenaar	e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl	tel: 624784
mw. Anja Breedijk	e-mail: wa@wabreedijk.nl	tel: 623474
mw. Annemarie Pieterman	e-mail: alpieterman67@gmail.com	tel: 624910
mw. Tiny Neumann	e-mail: neumanntiny@gmail.com	tel: 626406
mw. Greet Bulthuis	e-mail: hansgreetbulthuis@gmail.com	tel: 624433

Activiteitencommissie zondagse lunch

Zondagse lunch:

Op **zondag 5 februari 2023** wordt er een “Zondagse lunch” georganiseerd.

Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven.

Aanmelden kan ook telefonisch of via de mail bij:

Janneke Pennink: janneke@pennink.nl of tel.nr.: 06-19278675

of Janneke Weidenaar : janneke@pb.nl of tel.nr.: 06-21614587

U bent allen van harte welkom !!

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023 - Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het kan u haast niet ontgaan zijn: de stukjes in het kerkblad, de landelijke aandacht, de posters en de contactpersonen die bij u aan de deur kwamen. In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats! Meer dan 2000 kerken deden mee, zo ook onze eigen gemeente.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen wij u daarvoor hartelijk bedanken. Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen!

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. En u weet het: de tijden zijn financieel lastig. Denk alleen maar aan de kosten verbonden aan het verwarmen van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar voor het werk in de gemeente en om de kerk te laten voortbestaan. De kerk wil ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen

die verdieping en ontmoeting zoeken. Voor mensen van elke leeftijd. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Daarom vragen we iedereen die nog niet heeft gereageerd: wilt u dat deze maand alsnog doen? De inkomsten van Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Actie Kerkbalans doet een beroep op ieder gemeentelid. Maar de Actie zou geen kans van slagen hebben, als er niet zoveel vrijwilligers zouden helpen. Daarom, beste vrijwilligers, heel veel dank voor jullie inzet! Die inzet waarderen we zeer.

Nieuwe samenstelling van het college

Per 1 januari 2023 zijn Roelf Kok en Roelof Hadders om invoelbare redenen uit het college getreden. Het onderliggende probleem is helaas nog niet opgelost. We zijn de heren Kok en Hadders zeer erkentelijk voor de bergen werk die zij de afgelopen jaren voor onze gemeente hebben verzet. Roelof Hadders blijft het college adviseren m.b.t. het dossier mijnbouwschade.

De nieuwe samenstelling van het college is: Johan Scholtanus (voorzitter, ouderling-kerkrentmeester), Mijna Hadders-Algra (secretaris, ouderling met een bijzondere opdracht-kerkrentmeester), Hans Veenhuis (penningmeester, kerkrentmeester), Peter Prins (kerkrentmeester) en Henk Emmelkamp (kerkrentmeester). Klaas Brontsema assisteert het college als boekhouder.

Vertrouwenspersoon PG Appingedam

Wanneer u te maken hebt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de PGA kunt u met haar contact opnemen. Deze informatie staat ook op onze website en op de informatiepagina van het kerkblad.

Activiteiten van VORMING & TOERUSTING

- Onlangs hadden we de eerste bijeenkomst van de kring **Het goede leven – zorg voor de schepping**. Deze kring staat onder leiding van ds. Gerlinde van den Berg. Het was een interessante avond, met volop stof voor gesprek. De tweede avond is gepland op **30 januari** in de Franse School. Mocht u/je dit voor die tijd lezen en nieuwsgierig geworden zijn, schuif gerust aan. We beginnen om half acht.
- De **Bijbelgesprekskring** komt op donderdag **2 februari** weer bij elkaar, om **20.15 uur in de Franse School**. Deze keer bespreken we **Psalm 139** vanuit de Naardense Bijbelvertaling. Deze Psalm stond op Bijbelzondag 22 januari ook landelijk in de aandacht. Wij gaan o.a. kijken naar de beelden die in deze psalm worden gebruikt, zoals 'de vleugels van de dageraad' en naar de 'duistere' verzen 19-22. De al aangemelde deelnemers hebben de tekst en de leesvragen al per e-mail ontvangen. Wie graag wil aansluiten, kan dat aangeven bij ds. Johan van den Berg (dsivandenberg@solcon.nl) of (0596) 788702) en krijgt dan de teksten ook toegestuurd.
- Op donderdag **9 februari** om 20.15 is er een avond over **De liturgie: de gemeente komt samen**. Deze avond wordt geleid door ds. Rudolf Oosterdijk en zij vindt plaats in de Franse School en de Nicolaikerk. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij ds. Oosterdijk via rpoosterdijk@hetnet.nl of telefoonnummer 0598 786001.
- Op **maandag 13 februari** om 14.00 uur is de volgende bijeenkomst van de gespreksgroep **Van God spreken**. De afgelopen keer spraken we over de betekenis van genade. Op 13 februari is het thema de canon – welke boeken kwamen in de Bijbel

terecht en welke niet. Hebt u zin om aan te haken: weet u van harte welkom. Aanmelden kan bij Mijna Hadders (telefoonnummer 628420 of via mijna.hadders-algra@kpnmail.nl)

- In **februari** biedt ds. Gerlinde van den Berg een avond aan over **Bijbels koken**. Samen gerechten klaarmaken en opeten die in de Bijbel staan: dat is nog eens een leuke manier om de Bijbel beter te leren kennen! Omdat het bijbels koken in het begin van 2020 een succes was, gaan we opnieuw met een aantal mensen de keuken in om Bijbelse gerechten klaar te maken en op te eten. We zullen proberen zoveel mogelijk andere gerechten uit te zoeken. Dus als je er de vorige keer ook bij was: opnieuw van harte welkom! Ben je nieuwsgierig hoe dat is, samen gerechten met een Bijbelse oorsprong koken? Ook van harte welkom! Je hoeft geen culinair wonder te zijn om mee te kunnen doen. Interesse en plezier in koken is genoeg. Het bijbels koken is op 10, 17 of 24 februari. De definitieve datum leggen we vast als de aanmeldingen binnen zijn. We beginnen om 17:00 uur, en als het eten op is zijn we klaar :-). Deze avond vindt plaats in de pastorie, Farmsumerweg 1. De kosten die we maken zullen we met elkaar delen. Graag uiterlijk 3 februari opgeven, met datum/data van voorkeur bij ds. Gerlinde van den Berg (dsgvandenberg@solcon.nl of 0596-788702)
- **Paaskaars maken**: we zouden graag voor elk van de drie gemeentes van de cluster een paaskaars gaan maken. We komen hiertoe één of twee maal bij elkaar om een ontwerp te maken (welke afbeeldingen en waarom?).
- Dit zal zijn op **woensdag 22 februari** (en eventueel woensdag 1 maart) om 19.30 in de Tjamsweersterstee. Het kaarsen maken zelf zal plaatsvinden op **zaterdag 25 maart** in de kaarsenmakerij te Eenrum (vertrek Tjamsweer 8.45 uur). Leiding en opgave bij ds. Ineke Wolters (bbwolters@planet.nl of 0596-622663)
- **“Jullie doden zullen herleven, lijken zullen opstaan” (Jesaja 16:19)**. Op **donderdag 2 maart** leiden Dr. Michael van der Meer en cantor-organist Vincent Hensen-Oosterdijk samen een avond over dit thema. We staan op deze avond stil bij de niet eenduidige uitspraken in de Bijbel over opstanding uit de dood. Zo proberen we door te luisteren, met elkaar te spreken en te zingen, zicht te krijgen op het thema leven na de dood en vaak ook: leven voor de dood. De avond begint om 20.15 in de Franse School. Voor het muzikale deel verhuizen we naar de Nicolaikerkerk. Graag opgeven voor 20 februari bij Mijna Hadders-Algra (mijna.hadders-algra@kpnmail.nl of 0596-628420)

Mutaties

Door omstandigheden zijn er geen vermeldingen.

Verjaardagsfonds

Over de maand december mochten we € 272,90 ontvangen.
Hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdrage.

Namens het Verjaardagsfonds
Didy de Vries-Kuiper.

IKE - activiteiten

Ontmoetingsmiddag

Op donderdagmiddag 23 februari 2023 hopen we onze 2e ontmoetingsmiddag te houden in de Franse School. **AANVANG 14.30 uur**. De meditatie zal deze keer verzorgd worden door dhr. H. C. Perdok en er zal medewerking zijn door het Mannen Ensemble (Bekend van de Kerstmiddag)
De leiding is deze middag in handen van mevr. A. Perdok - Kamp.

We willen U allen dan ook graag weer ontmoeten. Mocht U opgehaald willen worden, neem dan gerust contact op met dhr. H. Perdok Tel 06-51053559.

Allemaal weer van Harte Welkom.
De I.K.E. en Activiteiten commissie.

Jeugd

Om alvast in de agenda te schrijven van de kindernevendienst

Om te noteren: Op de volgende zondagen zal er kindernevendienst zijn:

- Zondag 12 februari;
- Zondag 9 april (Pasen);
- Zondag 28 mei (Pinksteren);
- (Onder voorbehoud) zondag 25 juni.

Agenda februari zie op pagina 4

Amnesty International



Protestantse Gemeente Appingedam



Schrijfactie China: geef journalist Huang Qi medische hulp

Wij schrijven als PGA een brief over Huang Qi. De Chinese journalist Huang Qi zit een gevangenisstraf uit van 12 jaar, alleen omdat hij een website over mensenrechtenschendingen in China beheerde. Hij zit sinds 2016 vast. Huang is ernstig ziek en heeft dringend hulp nodig. Maar de gevangenisautoriteiten weigeren dit.

Al voor zijn detentie leed Huang aan nierfalen, een waterhoofd en aandoeningen aan zijn hart en longen. In de gevangenis kreeg hij ook een ernstige schildklier-aandoening. Dit maakt hem heel kwetsbaar. Medische zorg krijgt hij niet.

Onze brief:

Director Su Yuanliang
Sichuan Bazhong Prison
9, Xiangjiazhui, Bazhou,
Bazhong shi, Sichuan sheng, 636005
People's Republic of China

Kopie aan:

H. E. Mr. Tan Jian
Ambassade van de Volksrepubliek China
Willem Lodewijklaan 10
2517 JT Den Haag

Appingedam, 5 februari 2023

Geachte directeur Su,

We schrijven u om u deelgenoot te maken van onze ernstige zorgen over Huang Qi. Huang Qi komt op vreedzame wijze op voor mensenrechten. Vanwege deze activiteiten zit hij nu een gevangenisstraf van 12 jaar uit in uw gevangenis.

Voordat Huang Qi gevangen genomen werd, was hij al bekend met een chronische nierziekte, een waterhoofd en aandoeningen van hart en longen. Tijdens de gevangenschap werd zijn conditie steeds slechter. Dit slechter worden gaat nog steeds door. Zo heeft hij inmiddels ook een schildklierprobleem ontwikkeld. Het is daarom erg verontrustend, dat er gerapporteerd wordt dat Huang Qi geen adequate medische zorg ontvangt.

We dringen er daarom op aan dat

- Huang Qi onmiddellijk wordt vrijgelaten;
- hij direct regelmatige en adequate medische zorg ontvangt;
- hij in gevangenschap onbelemmerde toegang heeft tot zijn familie en advocaten van zijn keuze.

We danken u voor uw aandacht. Vol hoop wachten wij op uw antwoord.

Hoogachtend,

Protestantse Gemeente Appingedam
Wijkstraat 30
9901 AJ Appingedam, Nederland

Passage

Ontmoetingsavond Passage (Chr. Maatsch. vrouwenbeweging)

We hebben op 15 februari 2023 onze ontmoetingsavond om 19.45 in gebouw Cadanz (v. h. Aswa). Spreekster van deze avond is Ida Raske (wijkagent), ze spreekt over Babeltrucs en andere voorlichting. Iedereen van harte welkom op deze avond.

Namens het team van Passsage Appingedam

Veertigdagen-kalender

Veertigdagenkalender

De Protestantse Kerk geeft weer een Veertigdagenkalender uit. Elke dag een stukje uit deze kalender lezen helpt om bewust, met aandacht, op weg te gaan van Aswoensdag naar Pasen.

Deze kalender is voor 1 euro te bestellen op <https://protestantsekerk.nl/nieuws/de-veertigdagentijdkalender-uitdelen-bestel-nu/>.

Huispaaskaars 2023

Jaarlijks kon u huispaaskaarsen bestellen, ook dit jaar gaan we dit organiseren in de maand februari, de bestelling die we doen moet uiterlijk 1 maart plaatsvinden.

Tussen 1 februari en 28 februari 2023 kunt daarvoor intekenen achter in de kerk.

Huispaaskaarsen 2023 zijn leverbaar in maar liefst 19 uitvoeringen, variërend in thema en maatvoering. Huispaaskaarsen met wasreliëf en opdruk afbeelding (in lengtes van 30, 40 en 60 cm): **'ARK VAN NOACH' (A)**. Er zijn vier prachtige wasreliëf uitvoeringen beschikbaar (in lengtes van 25, 30, 40 en 60 cm): v.l.n.r. **'AGNUS DEI' (B)**, **'VREDE' (C)**, **'VREDESDUIF' (D)** en **'CHI-RHO KRUIS' (E)** (alleen PX-kruis).

					
Kaars lengte	HPK A Ark v. Noach HPK30A23	HPK B Lam Gods- Agnes Dei HPK25B23	HPK C PX Vrede HPK25C23	HPK D PX+PKN Duif HPK25D23	HPK E PX blauw HPK25E23
25 cm	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	€ 24,50 incl. BTW	€ 24,50 incl. BTW	€ 24,50 incl. BTW	€ 24,50 incl. BTW
30 cm	€ 40,00 incl. BTW	€ 32,00 incl. BTW	€ 32,00 incl. BTW	€ 32,00 incl. BTW	€ 32,00 incl. BTW
40 cm	€ 50,00 incl. BTW	€ 40,00 incl. BTW	€ 40,00 incl. BTW	€ 40,00 incl. BTW	€ 40,00 incl. BTW
60 cm	€ 85,00 incl. BTW	€ 70,00 incl. BTW	€ 70,00 incl. BTW	€ 70,00 incl. BTW	€ 70,00 incl. BTW

U kunt ook zelf rechtstreeks bestellen via de website van BOCA-kaarsen: www.bocashop.nl

Rooster diensten in Vliethoven 2023

Om te noteren

Datum	Voorganger
29 januari 2023	Theo Pattinasarany
26 februari	Huib de Groot
26 maart	Gerard Knol
30 april	Henk Perdok
28 mei	Pieter Jan Kruizinga
25 juni	Karliën Elzes
30 juli	Huib de Groot
27 augustus	Henk Perdok
24 september	Theo Pattinasarany
29 oktober	Eelkje de Vries
26 november	Henk Perdok
31 december	Huib de Groot