

**Protestantse
Gemeente
Appingedam**



kerkblad

februari 2024

Van de redactie

Kopij

Wij vragen alle schrijvers en aanleveraars van kopij voor het kerkblad van **maart 2024**, om dit uiterlijk, maar liefst eerder, aan te leveren op **DONDERDAG 15 februari voor 19:00 uur**. Kopij graag e-mailen naar het volgende e-mailadres:

kerkblad@pg-appingedam.nl

en als het echt niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 (Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

Bezorging:

Het kerkblad van de PG Appingedam wordt, zonder dat er een abonnement nodig is, bezorgd bij alle pastorale adressen van de PG Appingedam.

In de loop van het jaar zal er om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

=====

Er is een nieuw rooster gemaakt met inleverdata in 2024 voor kopij van het kerkblad. In het rooster is iets meer ruimte ingebouwd voor de verwerking van de kopij.

Kerkblad van de maand	Sluitingsdatum inleveren van alle kopij kerkblad 19:00 h	Kerkblad van de maand	Sluitingsdatum inleveren van alle kopij kerkblad 19:00 h
Maart 2024	Donderdag 15 febr.	September 2024	Donderdag 15 augustus
April 2024	Vrijdag 15 maart	Oktober 2024	Donderdag 19 september
Mei 2024	Donderdag 18 april	November 2024	Donderdag 17 oktober
Juni t/m 15 juli 2024	Donderdag 16 mei	December 2024	Vrijdag 15 november
16 Juli / Augustus 2024	Donderdag 04 juli	Januari 2025	Vrijdag 13 december

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is.

De tijdelijke redactie bestaat uit:

Didy de Vries,

Jannie Bos,

Johan Scholtanus & Joke Smit

Meditatie

Licht in het donker

'Vind je lichtpuntje en durf te hopen' Zo heet de campagne die SIRE (Stichting Ideële Reclame) begonnen is in de aanloop naar Blue Monday. Blue Monday, ook wel deprimandag genoemd, is de derde maandag van januari. Het zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn: feestdagen achter de rug, kerstverlichting opgeruimd, laat licht en vroeg weer donker. Of je echt een 'meest deprimerende dag' vast kunt stellen vraag ik mij trouwens af.

Maar de mensen van SIRE, of beter gezegd: de bedenkers van deze campagne, zien in ieder geval een noodzaak om ons aan te sporen om op zoek te gaan naar lichtpuntjes.

Lichtpuntjes geven hoop. En hoop houden is essentieel, aldus SIRE. 'Het helpt ons nadenken over wat belangrijk is, geeft moed en maakt weerbaar', schrijven ze. En ik denk dat ze er gelijk in hebben dat we er goed aan doen op zoek te gaan naar licht. Er is namelijk wel heel veel duisternis in de wereld. In het nieuws en in de gesprekken tussen mensen heeft het negatieve best vaak de overhand. De oorlogen in de wereld, de klimaatverandering, steeds meer armoede, de verharding in de maatschappij, eenzaamheid. Je zou er moedeloos van worden. Sommige mensen worden dat inderdaad. Steeds meer jongeren bijvoorbeeld, van wie je toch een zekere lichtvoetigheid zou verwachten, zien vooral donkere dingen. Het kost moeite om lichtpuntjes te ontwaren. Ik begrijp de zorg die aan deze campagne ten grondslag ligt. Maar: verder lezend en nadenkend kwamen er twee vragen bij mij op:

1) Als gelovige heb ik toch 'mijn lichtpuntje' allang gevonden? Jezus zegt immers: *Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.* (Joh. 8:6) En dit

is maar een van de vele, vele bijbelteksten en liederen die ons duidelijk maken wie ons licht geeft: God: Vader, Zoon en heilige Geest. Het kan heel goed zijn dat we het niet altijd zien door al het duister om ons heen, dat God Licht is. Ik denk dat het daarom telkens weer in de bijbel staat, dat we het daarom telkens weer lezen, zeggen en zingen. Hoeveel liederen zijn er niet over licht: *Mijn licht, mijn heil, is Hij mijn God en Here* (Ps. 27:1), of *Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht* (Lied 1005:1). Dit zijn maar twee voorbeelden. Er zijn er oneindig veel meer. We hebben een rijke schat aan woorden van hoop, in de bijbel, liedbundels, Nederland Zingt etc. etc. Daar moet voor iedereen toch wel een 'lichtpuntje' te vinden zijn, een hoopvol houvast in donkere tijden?

2) Dat brengt mij bij de tweede vraag: Hoe kan het dat de boodschap van hoop, die iedere zondag in de kerk verkondigd wordt, en die op talloze andere plekken klinkt, kennelijk niet resoneert? Zij vindt (te) weinig gehoor in de samenleving. In ieder geval niet genoeg om de opdrachtgevers van de SIRE-campagne gerust te stellen. Hoe kan dat? Zijn wij (gelovigen, bedoel ik) te zwijgzaam geworden? Uit angst anderen 'lastig te vallen' met het evangelie houden we ons maar stil? Of zijn we verlegen, durven we het er niet over te hebben, omdat nog maar zo weinig mensen gelovig zijn? Of zijn we er zelf ook wat minder van overtuigd, van die boodschap van hoop? Dit is volgens mij allemaal helemaal niet nodig. Want we hebben goud in handen! De bijbel die we lezen, de liederen die we zingen, de gebeden die we uitspreken, het is kostbaar, een schat om te koesteren. Denk niet dat het ouderwets is, over de datum of achterhaald. Dat bewijst zo'n campagne van SIRE wel. Dat 'lichtpuntje' dat we allemaal nodig

hebben, we kunnen het vinden bij God. Laten we niet schromen dat te vertellen aan de mensen om ons heen. Ze mogen het best weten, dat we in het rijke bezit zijn van een schat. En dat we daar met

alle liefde van uit willen delen aan ieder die op zoek is naar een lichtpuntje.

Ds. Gerlinde van den Berg- de Haan

Agenda voor de maand februari

5 febr.		Schoonmaak Nicolaikerkerk
8 febr.	20:00	Vergadering diaconie
5 febr.	20:00	Vergadering pastoraat
8 febr.	19.30	Vergadering kerkrentmeesters
12 febr.	13:30	Vergadering moderamen
15 febr.	19:00	Sluitingsdatum en tijd inleveren kopij kerkblad

Jeugdagenda februari 2024

Club groep 5 t/m 8

Maandag 5 februari; Jongens groep 7, leiding Pia en Maarten

Donderdag 8 februari; Groep 5 mix, leiding Maartje, Maria, Tjitske en Nathalie

Vrijdag 9 februari; Jongens groep 8; leiding Kirsten en Lotte

Dinsdag 13 februari; Meiden groep 8, leiding Jan-Willem en René

Woensdag 14 februari; groep 6 mix, leiding Christina en Gijs

Dinsdag 27 februari; Meiden groep 7, leiding Jantine en Martine

T-café

Vrijdag 2 februari: klas 1 en 2

Vrijdag 16 februari: klas 3 en 4

Helaas hebben we op dit moment niet genoeg leiding om T-café voor de groep 7 en 8 te starten! Lijkt u het leuk om T-café te geven? Dan kunt u contact opnemen met Nathalie Knol, nathalieknol@outlook.com

Factor 12+ en 15+

woensdag 28 februari. in het Jeugdhonk in de Franse School.

Schrijf hem in je agenda en neem gerust vriendinnen of vrienden mee!

Groetjes van de leiding: Janet, Esther en Johan

Volgende data horen jullie via de leiding!



Kerkdiensten in februari 2024

04 februari 09.30 uur
4^e zondag na Epifanie
Groen

ds. Johan van den Berg,
Collecte
Diaconie – Werelddiaconaat, Bangladesh
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

11 februari 09:30 uur
5^e zondag na Epifanie
Groen

ds. Rudolf P. Oosterdijk
Collecte
Diaconie – Kerk in Actie – Noodhulp
vluchtelingen in Griekenland
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

m.m.v. Cantare Fides

DAMSTERHEERD

11 februari 15.30 uur
Viering Heilig Avondmaal

ds. Rudolf P. Oosterdijk

18 februari 09:30 uur
1^e zondag 40-dagentijd
Paars

Mijna Hadders-Algra
Collecte
Diaconie - Noaberschap Appingedam
- zie toelichting bij de diensten
Kerk

PAASWEIDE

18 februari 15.30 uur
Viering Heilig Avondmaal

ds. Rudolf P. Oosterdijk

25 februari 09.30 uur
2^e zondag 40-dagentijd
Paars

ds. A. Wolters, Musselkanaal
Collecte
Diaconie - Protestantse kerk Missionair werk
- zie toelichting bij de diensten
Kerk



Bij de diensten

en toelichting diaconale collecten voor de maand maart 2024.

- Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen

Zondag 4 februari

We lezen verder in het Marcusevangelie: hoofdstuk 1:29-39. Jezus en de leerlingen gaan naar het huis van Petrus en Andreas. Daar ligt de schoonmoeder van Petrus ziek op bed. Jezus geneest haar en 's avonds komt er een menigte mensen daarnaartoe om hun zieken en bezetenen door Jezus te laten genezen. De volgende ochtend trekt Jezus zich terug, maar al snel gaan de mensen weer naar Hem op zoek. Dan besluit Jezus om het goede nieuws ook in de omliggende dorpen te gaan verkondigen. Ook de lezing uit het Oude Testament verhaalt van een wonderbaarlijke genezing, een herrijzenis uit de dood zelfs: 2 Koningen 4:18-37. Wat kunnen wij vandaag de dag (nog) met deze genezingsverhalen?

Collecte 4 februari: Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Steun dit werk via de collecte. Alvast hartelijk dank!

Zondag 11 februari

Op deze zondag – de laatste voor we aan de Veertigdagentijd beginnen – maken we nog steeds kennis met de figuur van Jezus van Nazareth. Het gaat er nog steeds om dat wij gaan begrijpen wat het betekent dat de Zoon van God in ons midden is gekomen. Maar het stralende van Zijn verschijning wordt al wat overschaduwd door wat Hem in Jeruzalem te wachten staat. Dat Hij mensen redt van kwaad betekent dat Hij hun kwaad op zich neemt. Hij draagt een last opdat anderen vrijuit mogen gaan. Daarvan lezen we in het Evangelie van deze zondag: Marcus 1: 39-45. In de dienst komt *Cantare Fides* onder leiding van Jan Beukema voor en met de gemeente zingen.

Damsterheerd:

Op zondag 11 februari is er een middagdienst in Damsterheerd. We lezen dan Marcus 7: 1-17, zingen en bidden en zullen het Heilig Avondmaal vieren.

[Zie ook zondag 18 februari.](#)

Collecte 11 februari: Kerk in Actie - Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland, noodhulp.

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran na een levensgevaarlijke reis in Griekenland. Daar wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten en blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die vluchtelingen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Jouw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen.

Zondag 18 februari

1^{ste} zondag van de 40-dagentijd

De 40-dagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een tijd waarin we worden uitgenodigd om na te denken over wat er goed gaat in ons leven en wat er minder goed gaat. Een tijd waarin we ons de vraag mogen stellen: wandelen we op de weg van het Gods koninkrijk? Of wordt het tijd voor gedragsverandering, voor bekering? We lezen deze zondag het roepingsverhaal van de profeet Jeremia en een klein stukje uit het Marcus Evangelie.

Paasweide

Op zondag 18 februari is er een middagdienst in de Paasweide. We lezen dan ook Marcus 7: 1-17, zingen en bidden en zullen het Heilig Avondmaal vieren. Het is kostbaar om op de middag bij elkaar te komen met mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen en met mensen die niet gewend zijn de kerk te bezoeken maar toch graag het evangelie willen horen. Zie ook zondag 11 februari.

Collecte 18 februari: Stichting Noaberschap Appingedam

Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende hulp in momenten van nood.

Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen.

Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig hebt.

Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging.

De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als het Noaberschap onmisbaar geworden.

DOELSTELLINGEN:

De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is:

Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact en hulp te bieden zodat hun isolement doorbroken wordt.

Overige doelstellingen zijn:

Versterken van het sociaal netwerk
Ondersteuning van de mantelzorger en bieden van een luisterend oor

Zondag 26 februari: Collecte Missionair werk, Kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen kunnen vieren en samen kunnen eten.

Opbrengst collecten

Opbrengst collecten diaconie:

Zondag 17 december	Bloemendienst	€	269,00
Zondag 24 december	Prot. Kerk, ontheemde kinderen	€	91,50
Zondag 25 december	KIA, Kinderen in de knel	€	300,00
Zondag 31 december	Voedselbank	€	409,00
Zondag 7 januari	KIA, Noodhulp Israël en Gaza	€	305,00
Zondag 14 januari	KIA, Nederland samen tegen armoede	€	98,00

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half december 2023 t/m half januari 2024, € 700,00 ontvangen voor meerdere collectedoelen.

Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven.

De giften kunt u, **bij voorkeur**, iedere week overmaken via **de site van de Protestantse Gemeente Appingedam** onder de kop: **Collecte PG Appingedam**.

Eventueel kunt u uw giften **voor de diaconie** ook overmaken door onderstaande **QR-code** te scannen of via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

NL93 RABO 0373701357

t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Verantwoording van de collecten .

Opbrengst Collecten voor de Kerk en IKE

Zondag 17 dec.	€	89,15
Zondag 24 dec.	€	61,20
Kerst 25 dec	€	78,40
Zondag 31 dec	€	72,50
Zondag 07 jan.	€	52,90
Zondag 14 jan.	€	95,40

Kerstnachtdiensten van	
Damster kerken	€ 1781,28
hiervan t.b.v. de voedselbank	€ 1336,00
21 december Kerstmiddag	€ 212,70 (diaconie)
Digitaal IKE	€ 215,00
Digitaal Kerk	€ 683,00

Heel hartelijk dank aan allen.

Ook dank aan hen die speciaal voor de geluidsinstallatie een gift hebben overgemaakt.

De oude en vertrouwde acceptgirokaart is NIET meer.

En dat is helaas te merken aan de collecteopbrengsten waarvoor die werd gebruikt, maar het zegt niets over uw loyaliteit m.b.t de collecten. **Misschien herkent u dit:** toen de acceptgirokaart nog in gebruik was werd deze meestal even aan de kant gelegd, maar je kwam de kaart steeds weer tegen, totdat je de kaart ingevuld op de post had gedaan. Nu lees je in het kerkblad het verzoek om een bijdrage voor een bepaald doel, je zegt, " O ja even op letten", je legt het kerkblad aan de kant en de vraag is of je het nog een keer weer zult lezen zodat je actie gaat ondernemen en een bijdrage gaat overmaken. Hoe het ook zij: **zonder de acceptgirokaart is het even wennen.** Het mooie is dat steeds meer gemeenteleden de QR weten te gebruiken of de moeite nemen zelf een bedrag over te schrijven. De informatie is gelukkig altijd terug te vinden in het kerkblad zolang deze niet in de bak met oud papier is beland.

NL93 RABO 0373701357 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Graag de collectegelden, die **bestemd zijn voor de kerk**, overmaken naar rekening:

NL31 RABO 0373715374 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam

Of met behulp van onderstaande QR-codes



Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!



Uit de gemeente

Uit de pastorie



Allereerst – al is het wat aan de late kant – nog onze grote dank voor de tientallen goede en mooie Kerst- en Nieuwjaarswensen die we uit de gemeente mochten ontvangen. Dat is zeer gewaardeerd en heeft zeker bijgedragen aan onze kerstvreugde. Zo zijn we met goede moed het nieuwe jaar ingegaan.

Met dat nieuwe jaar staan er ook weer nieuwe uitdagingen op de agenda:

Gerlinde gaat in februari weer een scholingscursus doen, dit keer over theologie en zorg voor de schepping. Zelf ga ik mij na een aantal rustige jaren op dat vlak, ook weer richten op het bovenplaatselijke kerkenwerk, o.a. als consulent van het samenwerkingsverband tussen de protestantse gemeenten 't Zandt-Godlinze, Spijk-Losdorp en Holwierde-Bierum-Krewerd. Binnen onze eigen gemeente is de kring 'Uitverkoren volk?' opgestart, over de vraag hoe we de Bijbel moeten/kunnen lezen met het oog op het Israëliisch-Palestijnse conflict.

Ook is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor Feest van de Geest 2024 van Hemelvaart tot en met Pinksteren.

De Nicolaïkerk is gekoppeld aan de kunstenaar Joke Schepers (jokeschepers.exto.nl) die dan in onze kerk zal exposeren. Het Coördinatieteam hiervoor bestaat uit Henk Mulder, Marianne Kuizenga, Vincent Hensen-Oosterdijk, Martien van Bostelen en mijzelf. Dit team, de naam zegt het al, gaat vooral aan de slag als denktank voor de coördinatie van het geheel. Voor de nodige helpende handen bij praktische zaken hopen we een beroep te kunnen doen op u als gemeenteleden. De komende maanden zult u hier in het Kerkblad en elders meer van ons horen!

Verder mag ik Gerlinde assisteren bij het bijbels koken in het kader van V&T. De eerste aanmeldingen zijn al binnen en er zijn wanneer u dit leest misschien nog een paar plekje open. Schroom niet, want bij 'te veel' aanmeldingen kijken we of we een tweede avond kunnen plannen.

Misschien heeft u elders al gelezen dat ik na bijna 14 jaar mijn werk als bestuurslid van de Stichting Kairos-Sabeel heb overgedragen aan een jongere garde, samen met alle andere 'oude' bestuursleden. De stichting geeft op grond van bijbelse inspiratie en internationaal recht stem aan Palestijnen die oproepen tot een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël. Het is een zaak die mij na aan het hart ligt, ook al probeer ik er binnen onze gemeente geen stokpaardje van te maken. In ben daarover geïnterviewd in de internetversie van het blad Volzin (tinyurl.com/jominee). Wie geen abonnement heeft en toch benieuwd is naar mijn antwoorden, kan van mij een uittreksel krijgen.

Het eerste 'project' waar we als dominees nu mee aan de slag zijn is het preekrooster voor 2025. Wij gaan eerst 'onze' diensten inplannen, zodat Geert Middelkamp aan de slag kan om de 'lege plekken' in te vullen. Al met al een hele puzzel, die uiterlijk deze maand gelegd moet zijn om de preekbeurten tot en met 31 december 2025 definitief vast te leggen.

Daarom nu een snelle doch hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens Gerlinde en het jonge volkje.ds. Johan van den Berg

Verhuizing

Beste mensen heel lang zijn wij lid geweest van deze kerkgemeenschap. We gaan verhuizen en daarmee gaan we ook de kerk in Appingedam verlaten. Wij hebben ervoor gekozen om in Groningen te gaan wonen

Vast en zeker zullen we elkaar wel tegenkomen want we blijven samen zingen in Appingedam bij het Toonkunstkoor en Janneke blijft lid van de Stichting orgelconcerten.

Met veel plezier hebben we elk ons eigen bijdrage geleverd aan de gemeente en bedanken u voor de fijne en goede samenwerking. We wensen u het allerbeste toe.

Zorg goed voor elkaar en het ga jullie goed.

Janneke en Bartjan Pennink



Van de activiteiten commissie.

Uitnodiging zondagse Lunch in de Franse school.

Op zondag 11 februari hopen we weer een zondagse lunch te organiseren. Iedereen is van harte welkom om mee te eten in een gezellige sfeer.

Graag wel even opgeven bij : Janneke Weidenaar.

Tel.nr. 0621614587

Of via de intekenlijst achter in de kerk.

Tot ziens op zondag 11 februari 2024



Bericht beheerteam Franse School en Nicolaïkerk

Zoals u allemaal al heeft begrepen is Janneke Pennink gestopt als coördinator van de Franse School in verband met haar verhuizing naar Groningen. We danken haar voor haar vele werk en voor de goede samenwerking en wensen haar veel plezier in Groningen!

We zijn heel blij dat Bert Bos heeft aangegeven haar taak te willen overnemen en wensen hem veel succes, plezier en een fijne samenwerking!

Graag willen we hierbij ook nog even de contactgegevens voor Franse School en Nicolaïkerk delen.

Het contactnummer van de Franse School is: **06-49463766** (Bert Bos), voor bijvoorbeeld voor het doorgeven van vergaderingen/activiteiten in de Franse School. Ook graag afmeldingen/wijzigingen doorgeven i.v.m. de planning van de vrijwilligers.

Het contactnummer van de Nicolaïkerk is: **06-49640229** (Krista Vieveen), voor bijvoorbeeld het plannen van rondleidingen, concerten, orgelbespelingen, evenementen, extra kerkdiensten enz.

De nummers worden naar elkaar doorgeschakeld als er niet opgenomen wordt.

Wanneer er niet wordt opgenomen kunt u natuurlijk ook een SMS- of Whatsapp-bericht sturen.

We zijn natuurlijk ook per mail bereikbaar. Hiervoor kunt u de volgende mailadressen gebruiken:

Franse School: franseschool@pg-appingedam.nl

Nicolaïkerk: nicolaïkerkverhuur@pg-appingedam.nl

Vriendelijke groeten,

Namens het beheerteam Franse School en Nicolaïkerk,

Janneke Weidenaar en Krista Vieveen

Van de Kerkenraad

Verslag kerkenraadsvergadering 27 november 2023.

De interim- voorzitter Jan Kooi heet iedereen van harte welkom op deze laatste vergadering van het kalenderjaar 2023. Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan opent de vergadering met het lezen van enkele verzen uit Jesaja 9; de adventstijd gaat in, daarom leest ze ook nog lied 448. Hierna gaat ze ons voor in gebed.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Vanuit de diaconie licht Jan Palsma de begroting toe. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Verder wordt er bekend gemaakt dat de tarieven voor het kopen van de bloemen wordt verhoogd. De 80-plussers in de gemeente krijgen weer een kalender.

In december wordt een actie voor de voedselbank gehouden waarbij er producten ingeleverd kunnen worden op de zondagmorgen.

Vanuit het college van kerkrentmeesters licht Hans Veenhuis de begroting toe. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Door Mijna Hadders-Algra, Hans Veenhuis en Peter Prins is ontheffing gevraagd. De kerkenraad betreurt het dat tot deze vraag is besloten. We kunnen niet anders dan

Vacature voorzitter kerkenraad

Zoals ook eerder vermeld is, zoekt de kerkenraad iemand uit onze gemeente, die voorzitter wil worden en dan dus ook ambtsdrager.

met pijn in ons hart dit toe te zeggen. Maar daarmee is het probleem niet uit de wereld. We zullen met hen in gesprek blijven en hopen dat ze de mediation, die wordt aangeboden, zullen accepteren. Ds. Rudolf Oosterdijk zal hierover met hen in gesprek gaan.

Naar het breed moderamen van de classis is een brief gegaan met het verzoek om Jan Kooi langer aan te mogen houden als interim-voorzitter. Aan dit verzoek is voldaan. De kerkenraad stemt ermee in. Door de kerkrentmeesters wordt gevraagd of er iemand vanuit het pastoraat bij hun vergaderingen aanwezig wil zijn zolang er geen nieuwe kerkrentmeesters zijn, zodat de dagelijkse gang van zaken door kan gaan. Het pastoraat neemt dit mee naar hun vergadering.

De predikanten doen verslag van hun voorbereidingen voor de diensten tijdens de kerstdagen.

Vanuit het moderamen wordt nog gemeld dat we het bestaande beleidsplan voorlopig verlengen.

Jan Kooi sluit deze vergadering met het lezen van een gedicht van Marius v.d. Berg; "Doe de lichten aan." Daarna wenst hij iedereen goede feestdagen en wel thuis.

Didy de Vries-Kuiper, scriba.

Dit is een dankbare en belangrijke taak, die tegelijk ook uitdagend is.

Onze aanstaande voorzitter zal samen met predikanten en andere ambtsdragers leiding mogen geven aan onze kerkelijke gemeenschap. Met elkaar zetten zij voor

nu en de toekomst de lijnen van beleid en werken uit voor onze geloofsgemeenschap. De voorzitter geeft daar samen met het moderamen leiding aan.

Als deze uitdaging u aanspreekt, maar wilt u graag ondersteuning hebben? Op verschillende niveaus biedt de Protestantse Kerk ondersteuning aan, bv. een digitale training.

Het kan zijn, dat een oriënterend gesprek met de interim-voorzitter en de scriba u kan helpen bij de inlichting over deze taak, u kunt dan contact opnemen met onze scriba mevr. Didy de Vries (0596- 623385). Zij zal u graag nader informeren.

De Kerkenraad van
de Protestantse
Gemeente
Appingedam



WELKOM NIEUW INGEKOMEN LEDEN IN ONZE GEMEENTE

Jaarlijks organiseren we een welkom/kennismakingsmiddag voor nieuw ingekomen leden. Dit welkom zal zijn op zaterdagmiddag 3 februari van 15.30 uur tot 17.30 uur. De nieuwe leden krijgen of hebben hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging gehad. We starten deze middag met koffie/thee met wat lekkers en geven u informatie over onze gemeente. Daarna zal Gerben van Dijk ons meenemen op een rondleiding door de kerk en ons iets vertellen over de historie van de Nicolaikerk. We sluiten af met een hapje en een drankje. We hopen zo samen op een fijne middag en zien u/jou graag tegemoet.

Namens het pastoraat, Gea Voshart en Alie Bos
en Diaconaat, Gerben van Dijk en Christien Durivou

Van de Diaconie

Bloemendienst

In de maand februari verzorgt Tiny Neumann neumanntiny@gmail.com de bloemendienst

December Actie Voedselbank Eemsdelta.

Middels de zondagsbrieven van de afgelopen maand december heeft de diaconie u opgeroepen deel te nemen aan de voedselbankactie Eemsdelta.

Dit om tijdens de vier adventsdiensten levensmiddelen mee te nemen naar de kerk. Menigeen heeft hier gehoor aan gegeven met zowaar een mooi resultaat.

Wij van de diaconie hebben ruim vier bananendozen weten te vullen met de door u meegebrachte producten en bananendozen zijn grote dozen.

Dit alles met liefde gegeven en de voedselbank Eemsdelta wil u hiervoor dan ook heel hartelijk bedanken .

Ook zijn er in deze december feestmaand tijdens de diensten een drietal collectes gehouden voor hetzelfde doel. Ook hier het mooie resultaat van in totaal ongeveer duizend euro. Hier kan de voedselbank weer producten voor kopen die minder vaak worden ingezameld. Dit om een evenwichtig voedselpakket voor hun cliënten samen te stellen. Het is voor ons als diaconie fijn te constateren dat wij als gemeente op deze wijze aan onze minder bedeelde medemens denken.

Nogmaals heel hartelijk dank.

Veertigdagentijd-kalender.

Ook dit jaar voor Pasen is er weer een veertigdagentijd-kalender verschenen bij het blad Petrus van de Protestantse Kerk.

De diaconie weet dat veel van onze gemeenteleden deze kalender graag lezen en deze graag in hun bezit willen hebben.

Een ieder van u kan gratis 1 exemplaar bestellen via internet.

Meerdere exemplaren kosten 1 euro per stuk.

U kunt deze bestellen via: petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023

Tot en met december mochten we € **139.908,21** ontvangen, hiervan is € **7.649,60** betaald zonder toezegging. We hopen daarom nog te mogen ontvangen: € **7.935,39**. Alle gevers hartelijk dank!

Actie Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Op het moment dat u dit leest is de actie Kerkbalans alweer in een eindfase, we hebben dan bij het uitwerken van dit kerkblad wat we mogen verwachten als opbrengst voor 2024. Zodra dit bekend is zullen we dat vermelden in de zondagsbrief.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen! Dit blijft gelden.

Stand van zaken m.b.t. vrijwilligers voor diverse taken: help de gemeente!

- Beheer van de Nicolaïkerk en de Franse School: het team is versterkt en is weer op sterkte. Dhr. Bert Bos heeft zich gemeld als nieuwe vrijwilliger voor de coördinatie van activiteiten in de Franse School. Dit levert blijheid op.
- **Voor de vacatures in het college van kerkrentmeesters zoeken we dringend versterking.**
We hopen op een snelle invulling van de taken secretaris en penningmeester.
- Mw. Afien Kloosterhof-Tiesma ondersteunt **tijdelijk** het CvK, namens de kerkenraad vanuit het pastoraat, in de functie van secretaris.
Ook vindt daarnaast de overdracht van de financiële administratie naar een extern financieel administratie kantoor plaats, dhr. Klaas Brontsema begeleidt dit.

Collectemunten kunnen niet meer contant worden betaald. Dit betekent dat u voor het bestellen van collectemunten nu de volgende stappen zet:

1. Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van de Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding van "**collectemunten**" en het **aantal** en het **soort collectemunten** dat u wilt ontvangen en **bij wie u deze wilt afhalen**
2. Een e-mail sturen aan collectemunten@pg-appingedam.nl, waarin u schrijft hoeveel en welk soort collectemunten u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen. U kunt i.p.v. een e-mail sturen ook bellen naar Mw. Z. Dik-Hund, 0596-625779. U krijgt daarna bericht dat het geld is ontvangen en de munten klaarliggen op het gewenste afhaal punt'
- 3.

Er zijn natuurlijk ook **andere manieren** om geld aan de collectes te doneren:

- M.b.v. contanten in de collecteschaal
- Wellicht hebt u het al gezien: gebruik maken van QR-codes in de zondagsbrief of bij de uitgang van de kerk.
- Collectegaven overmaken via de website van de PGA

Kerkblad

Met ingang van 1 januari 2024 ontvangen alle pastorale eenheden van de gemeente het kerkblad. In het voorjaar komt er een oproep in het kerkblad voor een vrijwillige bijdrage voor het ontvangen van het blad.

VORMING & TOERUSTING

- De **Bijbelgesprekskring** komt weer bij elkaar op **donderdagavond 1 februari** om 20.15 uur in de Franse School. We lezen dan uit de apocriefe boeken hoofdstuk 13 uit het boek Wijsheid. Dit hoofdstuk gaat over het aanbidden van de natuur en het aanbidden van beelden. Wat zien we daarvan terug in onze tijd? Hoe kijken we daar zelf tegenaan? Wie tijd en gelegenheid heeft, zou als extra voorbereiding ook Psalm 104 kunnen lezen, over de grootsheid van God in de natuur. De deelnemers ontvangen de tekst en de leesvragen per e-mail. Wie graag wil aansluiten, kan dat aangeven bij ds. Johan van den Berg (dsjvandenbergh@solcon.nl of 0596-788702) en krijgt dan de teksten ook toegestuurd.
- **Twee bijeenkomsten rond liturgie:** In het afgelopen seizoen hebben we in een kring gesproken over de orde van dienst zoals die in de loop van de eeuwen ontstaan is en die we nog altijd volgen, als wij op zondagmorgen in de Nicolaïkerk bij elkaar komen. In twee bijeenkomsten willen we het nu hebben over nieuwe vormen van eredienst. Op **donderdag 8 februari** zullen we het hebben over de zogenaamde Thomasviering. Deze vorm van vieren werd ontwikkeld in Helsinki, de hoofdstad van Finland, om met name jongeren die van de kerk vervreemd waren aan te trekken. Het resultaat is een liturgie waarin veel dingen voor de regelmatige kerkganger herkenbaar zijn maar waarin ook nieuwe elementen zijn opgenomen. In Helsinki en op vele andere plaatsen werd de Thomasviering een succes. Hoe ziet nu een Thomasviering eruit en waarom is die in veel gevallen zo succesvol? Op **donderdag 15 februari** willen we het hebben over de kerkdienst doordeweeks. We zijn allemaal gewend aan 'kerk' op zondagmorgen. Voor veel Nederlanders is juist die ochtend er één van uitslapen, misschien een rondje hardlopen en daarna rustig ontbijten. Liturgische bijeenkomsten op andere dagen en tijden kunnen een uitkomst zijn voor wie wel interesse hebben in de kerk maar niet zomaar hun levensritme (kunnen) veranderen. Dan kan er ook een viering worden gehouden die er anders uitziet dan die van de zondagmorgen. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Franse School en starten om 20.15 uur. Ds. Rudolf Oosterdijk is de gespreksleider (tel: 0598-786001 of rpoosterdijk@hetnet.nl).
- Op **maandagmiddag 12 februari** is de volgende bijeenkomst van de gesprekskring die het boek "**De namiddag van het christendom**" van **Tomáš Halík** bespreekt. Dit boek

beschrijft hoe we in de westerse samenleving, die steeds meer ontkerkelijk, gestalte zouden kunnen geven aan ons geloof. De deelnemers krijgen de teksten tevoren toegestuurd. Op de bijeenkomst lezen de deelnemers de teksten aan elkaar voor en vertellen zij wat hen in de tekst al of niet aanspreekt. Plaats: Regentesselaan 17, aanvang 14.00 uur. Contactpersoon: Mijna Hadders-Algra (mijna.hadders-algra@kpnmail.nl, tel: 0596-628420).

- **Gesprekskring “Uitverkoren volk?” – Bijbellezen met het oog op het Israëliisch-Palestijns conflict.** Op woensdagavond 14 februari komen we voor de tweede keer samen om 19.45 uur in de Franse School. De eerste keer bespraken we hoofdstuk 1 van het werkboekje “Uitverkoren volk?”. Daarin ging het over verantwoord bijbellezen midden in het conflict van Israël met de Palestijnen, zeker nu sinds ruim drie maanden de spiraal van geweld over en weer opnieuw oplaait. De Bijbel spreekt over Israël als Gods uitverkoren volk. Over die uitverkiezing gaat hoofdstuk 2, dat wij vanavond bespreken. Wat houdt uitverkiezing in? De schrijver, Walter Brueggemann, benoemt het als ‘claim en probleem’ van het Jodendom. We spreken met elkaar over vragen als: zitten er voorwaarden en/of grenzen aan uitverkiezing? Betekent uitverkiezing dat God er twee soorten kinderen op na houdt? Het boekje “Uitverkoren volk?” van Walter Brueggemann kunt u voor € 10,00 aanschaffen via ds. Johan van den Berg (winkelprijs € 16,99) – er zijn nog een paar exemplaren beschikbaar. Wie nog aan wil sluiten, is van harte welkom! Ook als je de eerste keer hebt gemist, kan je zonder problemen instappen in het gesprek. Informatie bij ds. Johan van den Berg (dsjvandenbergsolcon.nl of 0596-788702).
- **Bijbels koken.** Bij voldoende aanmeldingen gaan we weer een avond gezellig en lekker koken: gerechten klaarmaken en opeten die op de Bijbel geïnspireerd zijn. Aanmelden kan nog tot en met 7 februari. We zoeken dan met elkaar een geschikte datum (waarschijnlijk een vrijdagavond) in februari of maart om te gaan koken. Opgeven kan bij ds. Gerlinde van den Berg (dsgvandenbergsolcon.nl, 0596-788702).
- **Geschokt en versterkt:** over het vervolg (datum en invulling) is overleg gaande met de GVA en SKA.
- **Filmavond “The Last Temptation of Christ”** – In de veertigdagentijd kijken we op woensdagavond 20 maart om 19.00 uur in de Franse School naar de film “The Last Temptation of Christ” (De laatste verzoeking van Christus) van regisseur Martin Scorsese. Het is een verfilming uit 1988 van het gelijknamige boek uit 1955 van de Griekse schrijver Nikos Kazantakis. In de hoofdrollen zijn o.a. Willem Dafoe, Harvey Keitel en David Bowie te zien. Boek en film riepen in hun tijd (en nog) weerstand op, omdat er wordt getoond hoe anders de dingen hadden kunnen lopen als Jezus voor “de laatste verzoeking” zou zijn gezwicht: een huwelijk, kinderen, een rustig leven enz. Zo worden we onderweg naar Goede Vrijdag op een uitdagende en indringende manier aan het denken gezet over het leven, de keuzes en de boodschap van Jezus. De film duurt 165 minuten en dus beginnen we deze avond op tijd: om 19.00, met een korte en bondige inleiding door ds. Johan van den Berg.
- **Avond over Ubuntu:** waarschijnlijk vindt deze avond in de tweede helft van april plaats. Deze avond wordt geleid door Bartjan Pennink en ds Johan van den Berg, met mogelijk als extra spreker Mathilde Stam uit Meppel.
- Wegens gebrek aan belangstelling gaan de volgende activiteiten niet door: het maken van een paaskaars en de gespreksgroep over de zorg voor de schepping.

IKE en activiteitencommissie IKE

IKE Ontmoetingsmiddag

Wij mogen U en jullie weer uitnodigen voor de IKE middag in de Franse School , en wel op donderdagmiddag 22 februari om 14.30 uur.

De leiding is die middag weer in handen van mevr. Adri Perdok.

De meditatie word verzorgd door Pastor Henk Noordhuis van de Baptisten Gemeente.

Er is medewerking van een mannenensemble uit Appingedam.

Het orgel word bespeeld door Jaap Weima.

Mocht u gehaald willen worden, kunt u contact opnemen met Geert Middelkamp tel. 06 31242124.

Graag tot ziens op 22 februari.

In het Kerkblad vindt u een QR-code waarmee u op een gemakkelijke wijze een bedrag kunt overmaken voor het werk van de IKE.

Maakt u liever geen gebruik van de QR-code dan kunt u ook op een andere wijze het werk van de IKE steunen door een bijdrage over te maken op rekening.

NL31RABO0373715374

t.n.v. de Protestantse Gemeente Appingedam

s.v.p. vermelden: voor de IKE

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

namens de IKE-Appingedam

Ineke Blokzijl-Jager, penningmeester



Mutaties gemeenteleden

Geen meldingen t.g.v. privacywetgeving

Amnesty International

Schrijfactie Cuba

Op zondag 4 februari vragen we als PGA aandacht voor de Cubaanse kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara zette op 11 juli 2021 een video online. Daarin zei hij dat hij van plan was mee te doen aan demonstraties tegen de economische problemen in het land. Nog voordat de demonstratie begon, werd hij opgepakt. Hij kreeg 5 jaar gevangenisstraf. Luis Manuel ergerde zich aan een wet die kritische kunstenaars het zwijgen oplegt. Hij werd een van de leiders van de San Isidro-beweging: een groep kunstenaars, journalisten en activisten die opkomen voor vrije meningsuiting. Deze groep wordt door de Cubaanse overheid scherp in de gaten gehouden, geïntimideerd en gevangengezet.



Op www.amnesty.nl kunt u meer lezen over acties van Amnesty



Protestantse Gemeente Appingedam

Miguel Díaz Canel Bermúdez President van
de Republiek Cuba
Hidalgo, esquina 6. Plaza de la Revolución
La Habana, CP 10400
Cuba

Kopie aan:
Ambassade van de Republiek Cuba
H.E. Ms. Anet Pino Rivero
Koninginnegracht 37
2514 AD Den Haag

Appingedam, 4 februari 2024

Uwe Excellentie,

Wij schrijven u om onze zorgen te uiten over de gevangenschap van kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara. Deze kunstenaar is lid van de San Isidro Beweging. Hij werd op 11 juli 2021 gearresteerd, kort nadat hij een video op het internet had geplaatst, waarin hij verklaarde te zullen gaan deelnemen aan de nationale protesten tegen de economische problemen in het land. Daarom vragen we u het volgende:

- Luis Manuel Otero Alcántara onmiddellijk en zonder voorwaarden vrij te laten;
- er voor te zorgen dat alle aanklachten tegen hem komen te vervallen, omdat hij slechts gevangen genomen werd voor het vreedzaam uitoefenen van zijn recht op vrije meningsuiting en het recht om vreedzaam bijeen te komen. Zijn proces verliep oneerlijk en het vond achter gesloten deuren plaats. Onafhankelijke waarnemers en journalisten werden geweerd.
- zorg te dragen voor Alcántara's gezondheid en er voor te waken dat hij niet wordt mishandeld. Er zijn namelijk berichten dat zijn gezondheidstoestand achteruitgaat.
- zorg te dragen dat hij toegang heeft tot adequate zorg, en tot zijn familie en advocaten.

We zien uit naar uw reacties t.a.v. deze belangrijke zaak.

Hoogachtend,
Protestantse Gemeente Appingedam
Wijkstraat 30
9901 AJ Appingedam

Bijlage: lijst met handtekeningen

Huispaaskaars 2024

Jaarlijks kon u huispaaskaarsen bestellen, ook dit jaar gaan we dit organiseren in de maand januari en februari. Tot 18 februari kunt U daarvoor intekenen achter in de kerk. Huispaaskaarsen 2024 zijn leverbaar in maar liefst 23 uitvoeringen, variërend in thema en maatvoering.

Ook te bestellen bij Afien Kloosterhof
tel.nr. 0596 624890

Prijzen:

Lengte:

25 cm € 24.50

30 cm. € 30.00

40 cm. € 40.00

60 cm. € 70,00



Activiteiten – diversen – regio



De Christelijke Zanggroep CANTARE FIDES viert haar 1-ste Lustrum. Op 15 januari 1919 is het koor opgericht. Ze zijn begonnen met 30 koorleden en op dit moment bestaat het koor uit 46 koorleden. Ondanks de Coronatijd is het ledental steeds verder gegroeid. Toch is er nog steeds behoefte aan een aantal goed zingende Bassen en Tenoren. Het is een enthousiast en gezellig koor. Vorig jaar heeft het koor regelmatig meegewerkt aan Kerkdiensten o.a. met de Kerstdagen en rond Pasen. Het koor staat onder leiding van dirigent/pianist Jan Beukema uit Appingedam. Er wordt gerepeteerd op de dinsdagavond in de Franse School te Appingedam van 20.00 uur tot 22.00 uur. Lijkt het u leuk om een keer te komen kijken /luisteren/mee zingen??? U bent altijd Welkom! Neemt u eens een kijkje op de website www.cantarefides.nl of voor meer informatie kunt u, via het contactformulier, contact opnemen met de secretaris.



Concert Noordelijk Barokensemble in de Nicolaïkerk

Op zondagmiddag 25 februari 2024 om **15.30 uur** geeft het Noordelijk Barokensemble in het koor van de Nicolaïkerk een concert met werken uit de hoogtijdagen van de Franse barok. Dramatiek en speelse vrolijkheid wisselen elkaar af in een heerlijk uur barokmuziek. Het uitvoerend ensemble bestaat uit Eran Wajenblum, blokfluiten, Mathilde van Wijnen, viola da gamba en Jelte Hulzebos, klavecimbel. Jelte Hulzebos zal ook het Hinsz-orgel bespelen. De toegangsprijs is € 15,--(contant aan de kerk).

Organisatie:

Stichting Concerten Nicolaïkerk

Wim Havinga, secretaris

06-13987155

PASSAGE

Willemijn Ploeger, trajectbegeleider bij Limor in Appingedam met collega Kirsten van Wanrooij komen spreken bij Passage Appingedam op woensdag 26 februari om 19.45 uur in het ASWA-gebouw aan de Burg. Klauckelaan 16

Limor Groningen werkt ook in de Gemeente Eemsdelta, zij heeft een vangnetvoorziening en tijdelijke huisvesting in een vertrouwde omgeving. Gasten zijn hartelijk welkom

Passage Appingedam

DAMSTER KOMEDIE

voert op **“De sleutel ligt onder de mat”**

een vrolijk spel in drie bedrijven, geschreven door **Hans van Wijngaarden**

De familie Advokaat heeft een (vakantie)huis gehuurd en afgesproken dat de sleutel onder de mat zal liggen, maar.....die sleutel ligt daar niet en ergens anders ook niet! Wel staat de keukendeur open en is de radio aan. Nadat de familie binnen is, gebeuren er allerlei vreemde zaken: ze worden voor inbrekers aangezien, de politie wil ze opsluiten, er wordt een portefeuille gevonden op de oprit, er staat 's avonds opeens een Schot in de tuin (compleet met Schotse rok aan)..... Kortom: een spel boordevol misverstanden, vergissingen, conflicten en ontluikende liefdes!

Op: - **DINSDAG 5 MAART 2024** Aanvang: **19.30 uur**

- **VRIJDAG 15 MAART 2024** Aanvang: **19.30 uur**

In: de grote zaal van het **ASWA-gebouw**, Burg. Klauckelaan 16

Kaarten: **€ 8,--**

incl. koffie + koek

reserveren bij:

Geert Middelkamp, tel: **0596-629592 / 06-31242124**

Anneke v.Bostelen, tel: **0596-622754**

Puzzel

Onder iedere balk staan 7 stukjes die precies in de gaten passen. In ieder stukje staat een letter. Als je alle letters gevonden hebt, krijg je een zinnetje van 6 woorden. Schrijf dat zinnetje hieronder. (Bij Marcus 1:21-45)



Bijbelse woordzoeker

E	S	H	K	I	U	R	T	S	M	A	A	R	B	K	Z
E	L	Y	M	A	S	M	E	N	S	E	O	M	L	A	A
M	L	I	N	T	T	U	G	N	I	N	O	H	C	F	A
L	E	K	S	A	F	S	I	E	L	B	E	H	E	E	J
A	K	U	V	E	G	D	R	A	A	K	E	E	G	G	N
S	K	S	O	V	B	O	N	S	H	U	T	R	M	Y	A
P	A	P	M	A	L	A	G	E	S	C	A	T	E	P	F
W	F	N	Z	C	K	N	R	E	G	A	E	D	L	T	E
F	E	U	B	L	E	D	I	O	N	M	E	D	K	E	Z
O	I	K	E	A	E	D	U	T	P	A	L	M	R	I	T
N	K	U	R	R	L	D	E	E	S	U	H	O	P	O	A
T	E	E	D	A	A	L	L	R	R	E	R	P	A	L	M
E	V	N	I	J	L	O	T	A	R	W	E	O	P	R	I
I	A	I	T	O	E	A	F	T	N	R	G	W	E	F	O
N	T	A	G	E	N	T	G	O	A	E	I	I	L	R	E
P	A	L	E	E	U	W	R	Z	H	N	A	E	U	N	R
R	K	A	L	F	B	U	A	O	S	R	R	R	R	T	I
A	A	L	S	E	M	O	S	T	T	D	O	O	E	K	N
H	O	E	B	N	E	D	O	R	B	N	O	O	T	N	R
T	I	U	L	F	O	K	D	M	E	D	N	K	V	I	D

Streep de namen en door die hierna vermeld zijn. Ze zijn horizontaal, verticaal en diagonaal – in alle richtingen – in deze woordzoeker te vinden. Soms doen letters in de figuur meer dan één keer dienst, bijvoorbeeld een kruisend woord. Als alle vermelde namen en woorden uit de Bijbel in de puzzel zijn doorgestreept, blijven er nog 27 letters over. Die letters vormen – achter elkaar gelezen – de oplossing van de puzzel.

AALMOES – ALSEM – ALTAAR – AREND – ARK – ALOE – BAZUIN -
BRAAMSTRIJK – CEDER – DOORN – DRAAK – EED – EGYPTE – EIK – EL –
ELISEBA – ELKANA – ELYMAS – FAKKEL – FLUIT – FONTIJN – GOUD – GRAAN –
GRAS – HARP – HERDER – HERT – HONING – HOP – INKT – KAF – KALF – KUS -
LAMP – LEEUW – MELK – MORDECHAI – MUS – NIJL – OLIJF – PALM – PAREL -
PSALM – PURPER – SAMBALLAT – SYNAGOGE – TAMBOERIJN – TARWE -
TEMPEL – TERE Bint – TOLLENAAR – TOONBRODEN – TORTEL DUIF – VAT –
VIJGEBOOM – VOORHOF – VOS – WASVAT – WIEROOK – WIJNSTOK –
WOESTIJN – ZACHEUS – ZEFANJA - ZIPPORA