

**Protestantse  
Gemeente  
Appingedam**



**kerkblad**

**april 2023**

## Kopij

Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn **voor** de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen

Via de e-mail: [kerkblad@pg-appingedam.nl](mailto:kerkblad@pg-appingedam.nl)

**en als het niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk,**  
Wijkstraat 30  
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

### Bezorging:

Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: [ledenadministratie@pg-appingedam.nl](mailto:ledenadministratie@pg-appingedam.nl)

of:

**in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30**

**Advertenties:** dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

=====

## Van de redactie

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is. De tijdelijke redactie bestaat uit

Didy de Vries  
Jannie Bos  
Johan Scholtanus

Wij vragen alle schrijvers en aanleversers van kopij uiterlijk om 17:00 uur op de 20<sup>ste</sup> van de maand de kopij aan te leveren, graag zo mogelijk ruim voor de 20<sup>ste</sup>.  
De redactie gaat niet attenderen of er nog mededelingen zijn.

## Abonnement Kerkblad 2023 - betaling

### Kerkblad

U krijgt in het vervolg niet meer een aparte brief met daarin het verzoek om uw contributie voor het kerkblad te voldoen. Bij dezen wordt een ieder verzocht om zelf de contributie van €10,00 te voldoen door dit bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding "Kerkblad 2023".

**U kunt ook gebruik maken van de QR-code**



## Meditatie

Het is weekend, halverwege de 40-dagen-tijd. Een groepje van onze gemeente bezoekt het klooster de Bron in Nijmegen. De zusters nemen ons liefdevol op in hun gemeenschap. We mogen het leven van bidden, zingen, stil zijn, eten en drinken met hen delen.

We staan stil bij wat komen gaat. De stille week, het lijden van Jezus en zijn opstanding. Een ieder doet dat bezinnen op zijn of haar eigen manier. Zo was het ook in de tijd van Jezus. Zijn leerlingen en vrienden probeerden ieder op eigen wijze te verstaan wie Jezus is, en wat dat zou kunnen betekenen voor het leven van alledag. Jezus raakte hun leven. Dat was duidelijk. Maar hoe werkte dat uit? Martha legde zich toe op het regelen van de praktische zaken. Toen haar broer Lazarus was gestorven, ging zij Jezus ophalen. Zij was ook degene die ervoor zorgde dat er eten en drinken op tafel kwam. Op Martha kon je bouwen; bij haar kwam alles voor elkaar. Maar Martha hield er niet van om over het geloof te praten. Voor haar was geloof iets om te doen.

Petrus was zeer bevlogen. Met alle liefde wilde hij de Jezusbeweging snel en goed op de kaart zetten. Jezus was zijn held, zijn koning. Dat Jezus niet een gewone koning was, wilde maar slecht tot hem doordringen. En dat terwijl zijn gedachten meestal overuren maakten en hij er soms zo maar van alles uitflapte. Daardoor kwetste hij soms anderen en – zoals hij maar al te goed beseftte toen de haan kraaide – ook zichzelf.

Maria was gevoelig, meelevend. Soms zo meelevend dat ze in de put raakte en tot niets meer kwam. Maar zij was ook degene die aanvoelde dat Jezus ging sterven en dat Hij het moeilijk had. Om hem te troosten en te ondersteunen zalfde zij zijn voeten met kostbare en heerlijk geurende olie. Met een olie die volgens de traditie gebruikt werd om het lichaam van een

overledene te zalven. Door dit woordeloze gebaar toonde zij Jezus haar liefde, een liefde die over de grenzen van de dood heen reikte.

Tot slot noem ik Judas, de man die Jezus verraadt aan de hogepriesters van het Sanhedrin. Ook Judas was een leerling, iemand die bezielde was geraakt door Jezus. Hij hoorde bij de groep van geliefde leerlingen. Immers, hij was aanwezig bij het laatste Pesachmaal. Jezus laat bij die maaltijd blijken dat hij weet dat Judas een andere weg wil inslaan, dat Judas Hem zal verraden. Dat er zo een einde komt aan de vriendschap, maakt Jezus verdrietig. Wat drijft Judas? Daarover laat de Bijbel ons in het ongewisse. Ik kan me voorstellen dat Judas enorm teleurgesteld was in Jezus. Voor hem was Jezus de Messias. En dat betekende voor Judas: hij is onze koning, onze redder, hij zal ons bevrijden van de Romeinen. Maar geleidelijk aan werd duidelijk dat Jezus uit heel ander hout was gesneden. Want welke koning rijdt nu op een klein ezelsveulen de heilige stad binnen? Nee, daar wilde Judas niet bij horen. In zijn onvrede zoekt hij hulp bij de heren van de priesterlijke macht.

De hierboven genoemde mensen zijn heel verschillend. Tegelijkertijd geloofden ze alle vier in Jezus. De kerk en onze gemeente bestaan uit een soortgelijk bont gezelschap van mensen die bij Jezus willen horen. Iedere persoon brengt het geloven op zijn of haar eigen manier tot uitdrukking. Ieder doet dat met de toebedeelde goede en minder goede eigenschappen. Met de goede en minder goede daden en dagen. Bij alles wat mislukt of fout gaat mogen we echter weten, dat we elke dag vergeving mogen vragen. We hebben immers weet van Pasen. Het kwaad, het duister heeft niet het laatste woord. Gods goede krachten waren en zijn sterker dan de dood. Het licht, het leven en de liefde hebben gewonnen en blijven winnen.

Of in de woorden van lied 632:

Waren wij dood door de zonde,  
verminkt en verloren,  
doven van hart,  
verhard om zijn woord niet te horen,  
Hij is zo groot,  
Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus geboren.

Nu zend uw geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden.

Mijna Hadders-Algra

## Agenda voor de maand april

03 apr	09:00	<b>Schoonmaak kerk. Doet u ook weer mee?</b> U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
03 apr	19:45	Vergadering College van Kerkrentmeesters
11 apr	20:00	Vergadering College van Diakenen
16 apr	11:00	Zondagse lunch
17 apr	20:00	Vergadering pastoraat

**Jeugdagenda,**  
zie bij Jeugd



## Kerkdiensten in april 2023

### Zondag 02 april – 09:30

Palmpasen

Kleur: paars

Mijna Hadders-Algra

Collecte Diaconie – Collecte Kinderen en jongeren  
PaasChallenge  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### Maandag 03 april – 19:15

Stille week - Avondgebed

Kleur: paars

Mijna Hadders-Algra

Collecte Diaconie – collecte bestemd voor interactief  
project Syrië (KIA)  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### Dinsdag 04 april – 19:15

Stille week - Avondgebed

Kleur: paars

Didy de Vries-Kuiper

Collecte Diaconie – collecte bestemd voor interactief  
project Syrië (KIA)  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### Woensdag 05 april – 19:15

Stille week - Avondgebed

Kleur: paars

Geert Middelkamp

Collecte Diaconie – collecte bestemd voor interactief  
project Syrië (KIA)  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### Donderdag 06 april – 19:30

Witte donderdag

Kleur: wit

Avondmaal

m.m.v. Cantorij

ds. Rudolf P. Oosterdijk

Collecte Diaconie – collecte bestemd voor interactief  
project Syrië (KIA)  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

### Vrijdag 07 april – 19:30

Goede Vrijdag

Kleur: paars

ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan

Collecte Diaconie – collecte bestemd voor interactief  
project Syrië (KIA)  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

**Zaterdag 08 april – 22:00**

Stille zaterdag  
Kleur: paars/wit  
Tafelviering

ds. Rudolf P. Oosterdijk

Collecte geen

**Zondag 09 april – 09:30**

Pasen  
Kleur: wit  
Kindernevendienst

ds. J. van den Berg

Collecte Diaconie – KIA Libanon  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk

**Zondag 09 april – 09:30**

Pasen  
Kleur: wit

Paasavondzang

Collecte IKE  
Kerk

**Zondag 16 april – 09:30**

Quasi Modo Geniti  
Kleur: wit

ds. G.J. Gardenier, Beilen

Collecte Diaconie – Lukulu Ziekenhuis  
zie toelichting bij de diensten  
Kerk

**Zondag 23 april – 09:30**

Misericordia Domini  
Kleur: wit

ds. G.M. van den Berg-de Haan

Collecte Diaconie – lokaal Appingedam  
zie toelichting bij de diensten  
Kerk

**Zondag 30 april – 09:30**

Jubilate  
Kleur: wit

ds. M. den Dulk, Den Haag

Collecte Diaconie – De Geluksteen  
- zie toelichting bij de diensten  
Kerk



## Bij de diensten

### **Diaconale toelichting Collecten voor de maand april 2023.**

- Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen

**Zondag 2 april 2023: Collecte Kerk in Actie** - Collecte Kinderen en jongeren PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis.

De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Van harte aanbevolen!

### **Maandag 3 april t/m Goede Vrijdag**

**7 april:** collecte bestemd voor interactief project Syrië (KIA) Bouw de kerk in Syrië weer op. De jarenlange burgeroorlog, en kortgeleden de aardbeving, in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer

opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

### **Donderdag 6 april – Witte Donderdag –**

Volgens onze agenda valt het Paasfeest op zondag 9 april. Volgens de kerkelijke agenda die al eeuwen oud is, begint het feest van de Opstanding van Christus op de donderdag ervoor. Dat is de dag die wij kennen als 'Witte Donderdag'. Dan gedenken we hoe Jezus, die wij kennen als de Opgestane Heer, met de Zijnen de laatste maaltijd vierde. Die maaltijd had alles te maken met het Pesachmaal dat alle Joden op die avond vierden, maar het was ook het moment van bijzondere gemeenschap tussen de Meester en Zijn leerlingen. Het was een gemeenschap met het oog op het kruis en op de opstanding. Als wij op deze avond met elkaar het Heilig Avondmaal vieren, worden wij in die gemeenschap betrokken. Ook wij mogen, met de Opgestane, kijken naar het kruis en naar de Opstanding. Vandaar dat de kleur van deze dag traditioneel wit is; vandaar ook de naam van deze dag.

We vieren deze opmaat van Pasen met het lezen van Matteus 26: 17-30. Dat is Matteus' verslag van die laatste maaltijd. Daarna gaan we naar het koor van de Nicolaikerkerk om daar brood en wijn te ontvangen, de gaven van Jezus voor ons. "Gedenken wij dankbaar de daden des Heren" (Lied 377 uit Tussentijds) zingen wij op die dag.

### **Vrijdag 7 april**

In deze viering op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. De lezing van het lijdens-evangelie is, afgewisseld met bijpassende liederen, het belangrijkste in deze dienst.

We luisteren, bidden, zingen en worden stil. Zo proberen we wat Jezus voor ons mensen gedaan heeft, tot ons door te laten dringen. Het is een kostbaar geschenk van God aan ons.

#### **Zaterdag 8 april – de Paaswake –**

De kerk is schaars verlicht. Zo donker of nog donkerder was het toen de schepping begon en God het licht nog moest roepen. Zo donker was het ook op de morgen na de grote Sabbath, toen Jezus gekruisigd en in het graf was gelegd. Maar voor de vrouwen naar het graf gingen, had God Zijn Zoon al geroepen en was het graf leeg. De Opgestane was al aan Zijn weg begonnen, de nieuwe schepping tegemoet. Zo leren wij God kennen als de Heer, niet van de dood maar van het leven! Deze beweging van donker naar licht, van kwaad naar verzoening, van gebrokenheid naar heilheid, van dood naar leven loopt als een rode draad door de Bijbel. Daarom lezen we in de Paaswake verschillende lezingen die die beweging laten zien: Uit Genesis, uit Exodus, van Jesaja, uit de psalmen. Tot slot, als het nieuwe paaslicht de kerk is binnengebracht lezen we van Hem die het leven zelf is: Christus de Opgestane. Dit keer geen uitgebreide preek van de dominee maar puur de Bijbel die ons mee op weg neemt. Ten slotte gedenken we met elkaar onze Doop: in de dood en de opstanding van Christus zijn wij ooit door het water gegaan. We lopen langs de doopvont en even aan het water voelen en, Wie dat wil, onszelf een kruisje op het voorhoofd tekenen. In het koor – de ruimte van de kerk die helemaal op Pasen is gebouwd! - delen we het licht van de Paaskaars met elkaar. "U zij de glorie, opgestane Heer!".

#### **Zondag 9 april 2023 Paasmorgen**

Vanmorgen lezen we het Paasevangelie uit het Evangelie van Johannes: Johannes 20:1-18. In het leesrooster voor deze dag staat ook Psalm 118:15-24. Of deze psalmwoorden in de dienst gesproken of gezongen worden, is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend. Ze zullen in elk geval ook klinken in deze blijde Paasdienst:

'De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden.'

Zo belijden we samen op deze feestelijke dag:

**DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN !**

#### **Collecte Werelddiaconaat**

##### **Kerk helpt kwetsbare mensen in**

##### **Moldavië**

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

#### **Zondag 16 april 2023 Collecte KIA**

##### **Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijk**

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongeren centrum Manara in Beiroet vangt



ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.

### **Zondag 23 april 2023**

Van Pasen tot en met Pinksteren stelt het oecumenisch leesrooster een alternatieve lezing voor: de eerste brief van Petrus. Op deze zondag is dat 1 Petrus 2:1-10, een gedeelte vol beelden, waarvan sommigen ons ongetwijfeld bekend zijn: verlangen naar de zuivere melk van het woord, de levende steen, door mensen afgekeurd maar door God juist uitgekozen, de hoeksteen waarover mensen struikelen en 'een uitverkoren geslacht'. Wat wil Petrus ons met al deze beelden vertellen?

### **Collecte t.b.v project Lukulu ziekenhuis, Zambia**

Zoals u wellicht weet zijn mijn vrouw en ik nog steeds verbonden met Lukulu, Zambia. Wij blijven er iedere paar jaar heen gaan en blijven in contact met de mensen daar en overleggen over zaken die beter zouden kunnen en of wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dit jaar eind april/eerste week mei ga ik, Bart Arntzen, weer naar Lukulu voor het Solar Box project voor de Health Centres (gezondheidsposten) in het district. In samenwerking met Our Energy Foundation hebben we 24 Solar Boxes kunnen vershippen en deze worden in mei geïnstalleerd. Een fantastisch resultaat. In het ziekenhuis is ook een geïmproviseerd oogheelkundig centrum, maar door plaatsgebrek veel te klein behuisd. Een van de aandachtspunten is

kijken of het mogelijk zou kunnen zijn om een nieuw oogheelkundig centrum te bouwen met alle faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Of het haalbaar zal zijn, is nog niet te zeggen, maar het plan ligt er. Verder blijven we uiteraard ons inzetten voor het zo nodig aanschaffen van materialen voor het ziekenhuis. Giften blijven derhalve altijd welkom en mogen gestort worden op:

### **Steunpunt Inzake Lukulu**

t.n.v. BWGJ Arntzen

NL 42 INGB 0002 6622 05

### **Zondag 30 april 2023: Collecte diaconie t.b.v. Stichting 'De Gelukssteen'.**

Als logeergezin De Gelukssteen werken we met kinderen met (meervoudige) beperkingen. De kinderen verblijven voor een paar uur spelen/begeleiden in ons midden of komen voor enkele of meerdere dagen logeren. We vinden het erg belangrijk dat deze momenten voor de kinderen fijn moeten zijn, waar ze plezier hebben en kunnen genieten van wat zij leuk vinden. Dit moet passen binnen de mogelijkheden van ons logeergezin maar dat gebeurt altijd in overleg. Ook zijn het belangrijke leermomenten doordat de kinderen elders verblijven, wat altijd anders is dan thuis. Ook de ouders worden hierdoor ontlast zodat ze even niet hoeven zorgen en tijd aan de overige leden en zichzelf kunnen besteden. Ieder kind is voor ons uniek en per speel- of logeermoment kijken we, naast de dagelijkse levensbehoeften, wat het kind nodig heeft aan rust, activiteiten en hoe we de ontwikkeling zoveel mogelijk kunnen stimuleren. Hierbij valt te denken aan het buitenzijn om de boerderij en voor sommige kinderen kunnen dat ook activiteiten zijn zoals "spelen" in de tuin met veel groot en klein spelmateriaal, wandelen, fietsen op de duofiets, z.m. met water, zand of in de tuin bezig zijn, eet- en drinkmomenten creëren of alleen zittend de lucht, wind, zon en regen voelen enz. De binnen activiteiten bestaan uit vele momenten van praten, zingen, spelen met ontwikkelingsmateriaal, spelletjes doen

fysiek of op een tablet, (voor)lezen, muziek maken en luisteren, z.m. iets lekkers bakken of “helpen” met koken, de tafel dekken en helpen afruimen, snoezelen in de snoezelkamer, dvd of eigen filmpjes kijken, verkleden, kleuren, tekenen, soms woordjes benoemen of ook schrijven, met scheerschuim spelen enz. en dit alles in een zo rustig mogelijk en prikkelarme omgeving. Bij alle momenten van aanwezigheid worden de kinderen persoonlijk begeleid. Er komen max. 3 kinderen per opvangmoment en max. 2 te logeren en ze verblijven m.n. naast en soms met elkaar in de boerderij. In de speelkamer, de keuken, de woonkamer en de hallen verblijven ze het meest en voor de hygiëne maatregelen wordt gebruik gemaakt van de aangepaste badkamer. 's Zomers wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het buitenleven. Het logeren vindt plaats in de 2 logeerkamers welke eenvoudig en prikkelarm zijn ingericht, waar de kinderen 's nachts in veiligheidsbedden verblijven.

De kinderen die we momenteel mogen ontvangen, hebben vele beperkingen. Daardoor is rust en de natuur van groot belang, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van ieder individu.

Jan en Greet Boekweg  
Logergezin 'De Gelukssteen'

### **Liturgische schikkingen veertigdagen tijd.**

Op Aswoensdag (22 februari) is de Veertigdagentijd begonnen. De Veertigdagentijd is de periode van zes weken voorafgaand aan Pasen. Men rekent veertig dagen terug, maar telt de zondagen niet mee. Het is de tijd voor Pasen en Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Dit is een periode om stil te staan bij het lijden in de wereld, elders en in de eigen omgeving. De schikking voor deze veertig dagen zal sober zijn. De hoofdkleur is paars. Paars voor het koninklijke van Jezus, maar in deze tijd is het de kleur van soberheid, bezinning, inkeer, rouw en boete. Op de derde zondag van de veertigdagentijd wordt de kleur eventjes roze, die symboliseert de vreugde omdat Pasen bijna aanbreekt.

Zwart voor de donkere dagen.

Jute symboliseert de vergankelijkheid. Ook al zijn dit sombere dagen er zijn veertig lichtjes.

- Iedere zondag zullen er een olopende aantal kaarsjes branden symboliserend het aantal dagen, die we al hebben gehad van de veertig dagen. We zijn op weg naar het kruis.

## **Opbrengst collecten**

### **Collecten voor de Diaconie**

Zondag	12 februari	Kerk in Actie, Ethiopië noodhulp	€	113,50
Zondag	19 februari	Noaberschap	€	109,50
Zondag	19 februari	Extra collecte Noodhulp aardbeving	€	950,00
Zondag	26 februari	Kerk in Actie, Zending Zambia	€	134,00
Zondag	5 maart	Kerk in Actie, Zending Palestina	€	105,50
Woensdag	8 maart	Voedselbank	€	55,00

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half februari 2023 t/m half maart 2023, € 927,00 ontvangen voor meerdere collectedoelen.

### Collecten voor de Kerk

Zondag 12 februari	€ 122,75
Zondag 19 februari	€ 144,05
Zondag 26 februari	€ 74,05
Zondag 5 maart	€ 85,40
Zondag 12 maart	€ 92,70
Digitaal ontvangen	€ 314,00



De giften kunt u, **bij voorkeur**, iedere week overmaken via **de site van de Protestantse Gemeente Appingedam** onder de kop: **Collecte PG Appingedam**.

Eventueel kunt u uw giften **voor de diaconie** ook overmaken via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

**NL93 RABO 0373701357 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam**

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Graag de collectegelden, die **bestemd zijn voor de kerk**, overmaken naar rekening:

**NL31 RABO 0373715374 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam**

Alle gevers en geefsters: **HARTELIJK DANK !!**

## Uit de gemeente



### Zorg voor de schepping: wat kunnen wij doen?

Soms bekruipt je het gevoel: wij mensen maken een puinhoop van de prachtige schepping. Grootschalig afval dumpen op zee, overal plastic in de natuur, dieren die dreigen uit te sterven, voedselverspilling. Het kan je zomaar overvallen, de frustrerende gedachte dat het toch allemaal geen zin heeft:

- zo min mogelijk vliegen, want iedere vakantie puilt Schiphol weer uit met vakantiegangers die het vliegtuig pakken,
- afval in de afvalbak gooien, want overal waar je kijkt ligt zwerfafval,
- zo min mogelijk nieuwe spullen kopen, want de reclames om van alles te kopen vliegen je om de oren,
- je restjes bewaren en opeten, want eerder

in de voedselketen wordt enorm veel eten verspild,

- de verwarming een graadje lager zodat er minder gas nodig is, want de energie verspilling op sommige plekken, daar word je stil van.

Maar als we de moedeloosheid laten overheersen, hebben we geen motivatie om iets te veranderen. Daarom bedachten we tijdens de gesprekskring over zorg voor de schepping dat het goed zou zijn om elkaar aan te moedigen om datgene te doen wat we kunnen. En wat we kunnen is enerzijds overheid en bedrijfsleven aansporen te doen wat zij kunnen, en anderzijds ook zelf doen wat je kunt. Die twee horen bij elkaar, en brengen ons het verst. Overheid en bedrijfsleven aansporen, dat is het lastigste deel, vind ik zelf. Soms kun je een petitie tekenen, of een bericht sturen aan een bedrijf dat behoorlijke milieuschade veroorzaakt, waarin je er op aandringt dat ze hun werkwijze aanpassen. De overheid vragen om met zorg met de aarde om te gaan kan door te stemmen (ik schrijf dit een dag na de verkiezingen), maar ook door bij de

gemeente een vraag, klacht of suggestie neer te leggen. Velen delen de zorgen om de toekomst van de aarde, en zullen dus mee willen denken.

En dan nu een paar concrete voorbeelden van wat we zelf kunnen doen:

- maak gebruik van de ruilkast in de kerk (direct rechts naast de hoofdingang): stop er iets in waar een ander nog plezier van kan hebben, en haal er, als je dat wilt, iets uit dat jou van pas komt
  - neem je eigen fruit- en groentetasjes mee naar de markt
  - probeer een tijdje geen nieuwe spullen of kleren te kopen (ik heb het bijna een jaar volgehouden om geen nieuwe kleren te kopen: het was ook nog 's een leuke uitdaging!)
  - kies voor eten dat zo min mogelijk kilometers heeft afgelegd
  - zo min mogelijk uitprinten, en als je print, eerst het lettertype veranderen in Ecofont Vera Sans (hier te downloaden: <https://www.wfonts.com/font/ecofont-vera-sans>)
  - neem op zondag je eigen beker mee naar de kerk voor koffie of thee.
- Van deze laatste suggestie denken vast veel lezers: 'Dat is wel wat overdreven, er

zijn grenzen'. Zo'n reactie kan ik me voorstellen, maar als we bedenken hoeveel bekertjes we iedere zondag weggooien, en we tellen dat op, dan schrikken we hoeveel bekertjes we jaarlijks toevoegen aan de afvalberg. Dat weet ik zeker. En als we die afvalhoop nu kunnen verminderen door een kleine moeite te doen, nl. een glas of beker mee te nemen naar de kerk, waarom zouden we dat dan niet doen?

Stof tot nadenken voor ons allemaal, en de vraag: wat kunnen en willen wij doen om de prachtige schepping te behouden? Ik nodig iedereen uit om mee te denken en mee te doen.

ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

### **Terugblik: bijbels koken**

Op 17 maart hebben we met zes mensen een maaltijd klaargemaakt die geïnspireerd was op bijbelse verhalen. Het was gezellig om zo met elkaar aan het werk te zijn, leerzaam om wat meer kennis op te doen van de bijbel, en goed om samen te eten. En o ja, het smaakte ook nog 's heerlijk! Het was een mooie avond in de keuken en aan de eettafel in de pastorie. Deze activiteit komt volgend jaar zeker terug!

ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

### **Wijkmiddag wijk 2 en 3**

Zaterdag 22 april 2023 is het dan zover.

We nodigen u/ jullie van harte uit voor eindelijk weer een wijkmiddag. We kunnen weer bij elkaar komen om onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers gezellig bij te praten, maar natuurlijk gaan we ook iets doen. Wat we gaan doen is te lezen in de uitnodiging die u/ jullie inmiddels hebben ontvangen. Vergeet niet om U op te geven, wij hopen weer op een volle zaal. We beginnen de middag om 16:00 uur en sluiten om plusminus 18.30/19.00 uur de middag weer af.

De sectieteams van wijk 2 en 3

## Uit de Kerkenraad



### Protestantse Gemeente Appingedam

#### **Verslag kerkenraadsvergadering 27 februari 2023.**

Nadat interim-voorzitter Jan Kooi iedereen heeft verwelkomd, opent ds. Rudolf Oosterdijk de vergadering met het lezen van Ps.24 en geeft een korte meditatie. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en de notulen van januari worden goedgekeurd.

Vanuit de diaconie wordt gemeld dat de extra deurcollecte voor hulp aan Turkije/Syrië ongeveer € 1800,- heeft opgebracht. Het college van kerkrentmeesters vermeldt dat de actie Kerkbalans ruim € 140.000,- heeft opgebracht; dit is bijna evenveel als vorig jaar. Het pastoraat meldt dat er voor het eerst weer diensten in Damsterheerd en Paasweide zijn gehouden, na de coronatijd. Deze werden goed bezocht. Het moderamen meldt dat er nog naarstig gezocht wordt naar een nieuwe voorzitter. Iedereen wordt gevraagd om een naam op een briefje te schrijven; het moderamen gaat kijken of er een kandidaat tussen zit. Er is overleg met de Hervormde Gemeente Tjamsweer geweest onder leiding van regiopredikant ds. Heleen Maat. Zij kijkt met kleinere gemeentes hoe ze hun vieringen door kunnen laten gaan en op welke wijze er bestaansmogelijkheden zijn. Het voorstel voor Tjamsweer is om een

bestuurlijke samenwerking met de Protestantse Gemeente Appingedam aan te gaan. Op welke wijze dit invulling zou kunnen krijgen is nog niet duidelijk. Daar zijn een aantal varianten mogelijk van bestuurlijke ondersteuning tot het vormen van een volledige nieuwe protestantse gemeente Appingedam-Tjamsweer. Binnen de Hervormde Gemeente Tjamsweer wordt daar met ds. Maat overlegd. Vertegenwoordigers van onze kerkenraad zijn bij dit proces betrokken. Uitgangspunt is dat er vieringen blijven op Tjamsweer. In maart vindt het volgende overleg plaats.

Er moet een nieuw beleidsplan komen. We gaan hier met de kerkenraad mee aan de slag en niet per geleiding. We zullen ons laten adviseren door gemeenteadviseur mw. Tineke Klei.

Vanuit de I.K.E. werd gevraagd of de avonddiensten ook digitaal uitgezonden kunnen worden. Als er vrijwilligers beschikbaar zijn van het beamteam die op dat moment kunnen en het willen doen, dan zal dit gebeuren. De diensten zijn in ieder geval te beluisteren (audio) via de bekende kanalen.

Ds. Oosterdijk sluit de vergadering met gebed..

Didy de Vries-Kuiper, scriba.

#### **Startzondag**

Het duurt nog even, maar zet het alvast in de agenda: zondag 17 september is het weer startzondag! Het thema van die zondag zal zijn: "Ga mee!"

We zijn als commissie ondertussen begonnen met de voorbereidingen. We hopen er net als afgelopen jaar weer een fijne dag van te maken.

#### **Zing mee!**

Gezocht voor startzondag:

Enthousiaste gemeenteleden die mee willen zingen in het "startzondagkoor"!

Wat gaan we doen? We willen een drietal liederen instuderen en deze tijdens de dienst ten gehore brengen. Belangstelling?

Neem voor meer informatie contact op met:

Janneke Pennink (janneke@pennink.nl of 06-19278675)

Krista Vieveen (kristahouwerzijl@hotmail.com of 0596-567998)

### **Meivakantie dominees Van den Berg**

Ds. Johan van den Berg heeft vakantie van 21 april t/m 7 mei en ds. Gerlinde van den Berg-de Haan van 28 april t/m 7 mei. Ds. Rudolf Oosterdijk zal waar nodig waarnemen.

## **Van de Diaconie**

### **Thuis viering Heilig Avondmaal op Witte donderdag**

Op Witte Donderdag 6 april a.s. hopen we het heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Voor degene die hierbij niet aanwezig kunnen zijn en deze viering thuis via internet meebeleven, kan de diaconie bij u een pakketje met brood en druivensap thuis bezorgen. Dit zodat een ieder zich met elkaar verbonden weet. Schroom niet als u dit graag wilt en wij als diaconie doen het met liefde. Dit wordt dan door een diaken dezelfde dag aan het eind van de middag gebracht. Zo kunt u, weliswaar op enige afstand, het Heilig Avondmaal en de gemeenschap in ons geloof met elkaar meebeleven.

U kunt zich hiervoor opgeven via mijn e-mailadres: [h\\_j\\_pijper@hotmail.com](mailto:h_j_pijper@hotmail.com) (achter de h en de j een onderliggend streepje \_ ) of een telefoontje mag ook, tel. 0596 628301

Harm Jan Pijper, secr. Diaconie

### **Schuldhulpmaatje.**

Enige kerkbladen geleden heeft de diaconie uw aandacht gevraagd over het onderwerp schulden en armoede. Een probleem wat in Nederland ernstiger is wat menigeen vermoedt.

Mogelijke organisaties en instellingen die daar hulp in kunnen bieden zijn de Voedselbank en Cadanz.

Heb je geldzorgen of je vermoed het bij

een van je naasten?

Te herkennen aan de rekeningen die zich opstapelen. Men ziet er tegenop om de post open te maken. De huur, boodschappen, de verwarming of de ziektekostenverzekering kan men nauwelijks meer opbrengen. Men weet niet meer hoe nog rond te komen en dreigt in de financiële problemen te geraken. Of nog erger: men heeft al meer schulden, dat men aankan.

Is dit herkenbaar, dan kan "Schuldhulpmaatje Eemsdelta" mogelijk helpen.

Ook als men nog geen schulden heeft en dat graag zo wil houden, kan deze helpen om problemen op te lossen. Deze organisatie geeft geen geld, maar de hulp is gratis.

Een maatje helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Samen wordt een lijst gemaakt van alle onbetaalde rekeningen en een plan te maken om die te betalen. Als er weer overzicht ontstaat is er veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe men overzicht moet houden, zodat men uit de schulden blijft.

Een maatje is een vrijwilliger die een speciale training hiervoor heeft gevolgd. Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer

genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.

Wil je hulp of heb je vragen ga dan naar:  
[www.uitdeschulden.nu](http://www.uitdeschulden.nu)

Wil je ook een maatje worden om mensen te helpen, meld je dan aan en stuur een mail naar:  
[info@eemsdelta.schuldhulpmaatje.nl](mailto:info@eemsdelta.schuldhulpmaatje.nl).

### **Bloemendienst**

Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar:

fam.J. Grashuis-Wierenga, Jonkerslaan 115  
fam. F.P. Groendijk, Tagalayahof 26  
mw. L. Kuiper-Kruizinga, Heerdlaan 2/409  
mw. A. Oolders-Arents, Klaas de Vriesstraat 4.  
mw. T. Blokzijl-Brondsema, De Barrage 13.



In april wordt dit verzorgd door mw. Greet Bulthuis,  
E-mail: [hansgreetbulthuis@gmail.com](mailto:hansgreetbulthuis@gmail.com) tel: 624433

Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.

### **Activiteitencommissie Zondagse lunch**

Op **zondag 16 april 2023** wordt er een "Zondagse Lunch" georganiseerd.  
Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven.

#### **Op Zondag 16 april 2023**

**Locatie:** Franse School

Kosten bedraagt € 10,00 p/p voor volwassenen ;

Kinderen € 6,00 p/p

Er is hiervoor grote belangstelling.

#### **Aanmelden kan uiterlijk tot 09 april 2023.**

Er is ruimte voor ca. 40 personen

De opbrengst is bestemd als **Goede Doel** voor Berkat Ambon.

# Zondaglunch op 16 april 2023



Ramai makan sama sama

Aanmelden kan ook telefonisch of via de mail bij:  
Opgave kunt u doen bij Ludia Souhuwat  
Tel. 0596-626913

Janneke Pennink: [janneke@pennink.nl](mailto:janneke@pennink.nl) of tel.nr.: 06-19278675  
Janneke Weidenaar: [janneke@4pb.nl](mailto:janneke@4pb.nl) of tel.nr.: 06-21614587

U bent allen van harte welkom ! Activiteitencommissie Zondagse Lunch



## Van de Kerkrentmeesters

### Actie Kerkbalans 2023

Het totaal toegezegde bedrag van Actie Kerkbalans is sinds de eerste melding nog iets toegenomen. Het totaal toegezegde bedrag voor 2023 is € 140.319,-. Dit betekent dat we met elkaar ongeveer evenveel geld toezegden als vorig jaar. Dat is geweldig!

Tot en met februari mochten we € 44.495,91 ontvangen, waarvan € 3.405,- is betaald zonder toezegging. We hopen daarom nog te mogen ontvangen: € 99.228,09. Alle gevers hartelijk dank!

### Oproep voor vrijwilligers voor diverse taken

In het vorige kerkblad deden we een oproep voor vrijwilligers voor diverse taken. Een aantal mensen heeft zich inmiddels gemeld, dat is heel fijn. Maar het zou nog fijner en beter zijn als er zich nog een paar mensen zouden opgeven. Immers: vele handen maken licht werk. Of anders geformuleerd: kerk zijn doe je niet alleen, dat doe je met elkaar!

We zijn nog wel op zoek naar mensen die deel uit willen maken van:

Een extra coördinator voor de verhuur van de Nicolaïkerk en Franse School

Het team dat zorg gaat dragen voor het kerkblad

1 of 2 mensen die in Word liturgieën in elkaar kunnen knutselen

Voor informatie en opgave kunt u zich melden bij Mijna Hadders-Algra (tel: 628420 of [secretariscvk@pg-appingedam.nl](mailto:secretariscvk@pg-appingedam.nl))

### Collectemunten

Collectemunten kunnen niet meer contant worden betaald. Dit betekent dat u voor het bestellen van collectemunten nu de volgende stappen zet:

Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van de Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding van "collectemunten" en het aantal en het soort collectemunten dat u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen;

Een e-mail sturen aan [collectemunten@pg-appingedam.nl](mailto:collectemunten@pg-appingedam.nl), waarin u schrijft hoeveel en welk soort collectemunten u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen. U kunt i.p.v. een e-mail sturen ook bellen naar Mw. Z. Dik-Hund, 0596-625779. U krijgt daarna bericht dat het geld is ontvangen en de munten klaarliggen op het gewenste afhaal punt' Wat natuurlijk ook te overwegen valt: niet doneren m.b.v. collectemunten maar uw collectegaven digitaal over te maken.

#### Kerkblad

U krijgt in het vervolg niet meer een aparte brief met daarin het verzoek om uw contributie voor het kerkblad te voldoen. Bij dezen wordt een ieder verzocht om zelf de contributie van €10,00 te voldoen door dit bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding "Kerkblad 2023".

**U kunt ook gebruik maken van de QR-code**



## Bezichtiging Nicolaïkerk

### OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Vanaf mei tot en met september 2023 is de Nicolaïkerk weer open voor bezichtiging.

De openingsdagen zijn donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gedurende 2 dagdelen zitten de vrijwilligers in de kerk, van 11:00-13:30 **of** van 13:30-16:00.

Hiervoor zoeken wij nog vrijwilligers!!! Wilt u/ wil jij ons daarbij helpen?

Meld je dan aan bij Didy de Vries-Kuiper; e-mail: [dvries@home.nl](mailto:dvries@home.nl)

Tel.623385.

## Activiteiten van VORMING & TOERUSTING

### Wat geweest is

In het weekend van 10-12 maart bezocht een groepje dames in het kader van Vorming & Toerusting het klooster de Bron in Nijmegen. Marleen Samplonius, een van de deelnemers, verwoordde haar ervaringen op deze manier:

Nog maar net ben ik over je drempel  
of je hebt me gevangen,  
je geur, die ik alleen bij jou tref,  
je licht, warm en getint,  
je stilte, je soms oorverdovende stilte.

Ik adem je in,  
sfeer van deze kapel  
en je neemt me mee,  
aan de hand van acht zusters.  
Je neemt me mee in gebed,  
in gesproken gezangen  
en in je stilte, je soms oorverdovende stilte.

Hier mag ik even zijn,  
hier wil ik even zijn.  
Letterlijk en figuurlijk op adem komen.  
Hele diepe teugen neem ik,  
en plots hoor ik het, boven alle gedachten  
uit: je stilte

### Wat komen gaat

- Op maandag 3 april om 14.00 uur is de volgende bijeenkomst van de gespreksgroep Van God spreken. De afgelopen keer spraken we over de incarnatie, de vleeswording van God in Christus. Op 3 april is het thema "Het laatste Oordeel". Hebt u / heb jij zin om aan

te haken: weet u/je van harte welkom.

Aanmelden kan bij Mijna Hadders  
(telefoonnummer 628420 of via  
[mijna.hadders-algra@kpnmail.nl](mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl))

- De Bijbelgesprekskring komt op donderdag 13 april weer bij elkaar, om 20.15 uur in de Franse School. Deze keer bespreken we Psalm 87 vanuit de Naardense Bijbelvertaling. Deze psalm van de Korachieten geeft een heel bijzondere kijk op de volken rondom het oude Israël: God noemt Rahab (Egypte) en Babel in de NBV21 zijn "getrouwen". De Naardense Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal benoemen dat anders. We kijken deze keer ook naar een paar psalmberijmingen om een nog beter beeld te krijgen. De al aangemelde deelnemers ontvangen de teksten met de leesvragen per e-mail. Wie graag wil aansluiten, kan dat aangeven bij ds. Johan van den Berg ([dsjvandenbergh@solcon.nl](mailto:dsjvandenbergh@solcon.nl) of (0596) 788702) en krijgt dan de teksten ook toegestuurd.

- In de kring 'Het goede leven – zorg voor de schepping' hebben we gebrainstormd hoe we meer gemeenteleden bij dit ontzettend belangrijke thema kunnen betrekken. Het zou dus zomaar kunnen dat u/jij de komende tijd hier meer over hoort. Volgend seizoen zal deze kring weer bij elkaar komen.

- De avond over het levenseinde gaat niet door; er waren te weinig aanmeldingen.

- In het 'Groene Boekje' staat voor het voorjaar een Inspiratiewandeling aangekondigd met als startpunt

'De Gelukssteen' (Wierhuizerweg 3). Door de beschikbare mogelijkheden wordt dit nét over het randje van de zomerzonnende getild, naar het eerste weekend van de zomer: zaterdag 24 juni. Of het een ochtend- of middagwandeling wordt, hangt nog even af van de mogelijkheden van

start- en eindpunt en de organisatie. Maar wie zin heeft om meditatief, geïnspireerd en gezellig mee te wandelen kan zich alvast opgeven, evt. met voorkeur voor de middag of de ochtend: ds. Johan van den Berg, dsjvandenbergsolcon.nl of (0596) 788702.

## Jeugd

### Jeugdagenda april 2023

#### Club groep 5 t/m 8

Woensdag 12 april: groep 5 meisjes/jongens: Maartje, Nathalie en Maria

Dinsdag 18 april: Groep 6 meiden: Tjitske, Maartje, Nathalie en Maria

Datum volgt: Groep 6 jongens: Jantine en Martine

Dinsdag 11 april: Groep 7 jongens: Jan Willem en René

Datum volgt: groep 7 meisjes: Christina en Maarten

Woensdag 12 april: Groep 8 meisjes/jongens: Henderika en Pia

#### T-café

Vrijdag 14 april: groep 8

Vrijdag 21 april: klas 1+2

Vrijdag 12 mei: klas 3+4

#### Factor 12+ en 15+

Woensdag 19 april

19.30 uur – 21.00 uur

#### 12+

6 april

14 mei

#### Kindernevendienst:

Zondag 28 mei (Pinksteren);

(Onder voorbehoud) zondag 25 juni.

#### Kampweekend 2023

Noteer het in je agenda:

Vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni

De locatie van Klein Finland is ons vorig jaar goed bevallen dus ook dit jaar zetten we daar onze tenten op!!



## Uitnodiging Jongerevent

# Jongerevent presents:

# HET JACHTSEIZOEN

## 14 april 2023: 17:30-20:30

Jongeren van verschillende kerken binnen Eemsdelta  
Middelbare school leeftijd ( $\pm 12$  t/m 18 jaar)  
3 euro (je krijgt avondeten!)  
Opgeven voor 7 april bij je jeugdleiding of via: [jongereventeemsmund@hotmail.com](mailto:jongereventeemsmund@hotmail.com)  
App jachtseizoen graag installeren voor de speelavond!

**Start-en eindpunt is bij de Hoeksteenkerk (Tichelwerk 15 Delizijl)**

Opgeven kan bij:

Maartje van Ramshorst: 06 37476260

Nathalie Knol: 06 37163368

### Groene kerk PGA

#### Landelijke opschoondag

Zaterdag 18 maart organiseerden we met de clubs Nederland schoon. Een groot succes dankzij de ca. 40 kinderen en volwassenen die samen 10 zakken afval verzamelden in het winkelcentrum, bij supermarkten, het Eendracht terrein en de parkeerplaats van DVC. Per rommeltje konden punten gescoord worden, de winnaars haalden 1.723 punten! Samen ruimden we ca. 1000 sigarettenpeuken, 400 stuks plastic, ruim



100 glasscherven en honderden andere rommeltjes op. Tot bijzondere vondsten hoorden: een brilmontuur, een tasje van Peppa Big, een ruitenwisser en veger. Leuk om onderweg regelmatig een compliment te krijgen, ook via deze weg: super gedaan, bedankt allemaal!! Heeft u ideeën en/of wilt u een keer meedoen? Benader ons dan even op [groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl](mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl) of 0620583398 (Maarten Vieveen).



## IKE en activiteitencommissie IKE

### Zingen naar de zondag

Op zaterdagavond 1 april organiseren de gezamenlijke kerken in Appingedam en Tjamsweer weer een Zingen naar de Zondag, deze keer in het gebouw van de Baptistengemeente, het Open Venster, Scharreweesterweg 80. Het begint om 19 uur.

De avond wordt geleid door Henk Noordhuis, voorganger van de Baptistengemeente Appingedam. Het thema van deze avond is : 'Elkaar de voeten wassen', dit in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het combo van de Baptistengemeente Appingedam. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Graag tot ziens!

### Paasavondzang in de Nicolaikerkerk

Op zondagavond 9 april Eerste Paasdag is er om 19.00 uur uitgaande van de evangelisatiecommissie een Paasavondzang uur in de Nicolaikerkerk.

Samenzang vanaf 18:50 uur

Er is weer veel samenzang van mooie bekende Paasliederen. Daarnaast is er medewerking van het Groot Christelijk Gemengd Koor "Polyphony" uit Stadskanaal.

Zij staan onder leiding van dirigent Ronald IJmker en worden begeleid door Gerwin van der Plaats op piano en orgel. Ook de samenzang wordt begeleid door Gerwin van der Plaats op het kerkorgel. Het belooft weer een mooie avond te worden. Er zijn collectes voor onkosten en kerk. Iedereen van harte welkom, na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.

### ONTMOETINGSMIDDAG

Op Donderdag 20 April a.s. hopen wij weer onze ontmoetingsmiddag te houden in de Franse School, aanvang 14.30 uur en de Meditatie zal deze keer worden verzorgd door dhr. H. Noordhuis van de Baptisten Gemeente hier in Appingedam en de medewerking zal worden verzorgd door het Chr. Dameskoor uit Meedhuizen o.l.v. mevr. Schep.

De leiding zal deze middag verzorgd worden door dhr. H.C. Perdok

We willen U allen dan ook graag weer ontmoeten . Mocht U graag opgehaald willen worden neem dan even contact op met dhr. H.C. Perdok Tel 0651 0535 59.

De I.K.E. en Activiteitencommissie .

## Amnesty International



Protestantse Gemeente Appingedam



Schrijfactie Burundi

Op 2 april vragen we als PGA aandacht voor journalist Floriane Irangabiye. Ze woont al meer dan 10 jaar in buurland Rwanda en was in augustus 2022 op bezoek bij haar familie in Burundi toen ze werd opgepakt. Ze noemde tijdens een online radio-uitzending de Burundese overheid 'wreed' en ze zei dat burgers zich niet uitspreken uit angst om vermoord te worden. Dit audiofragment werd als



bewijsmateriaal tegen haar gebruikt in de rechtszaal. Irangabiye opsluiten is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting in Burundi.

Sinds 2015 protesteren Burundezen tegen onderdrukking en het sluiten van maatschappelijke organisaties en media. Tegen veel activisten die het land zijn ontvlucht, loopt een arrestatiebevel. Meer dan tien van hen werden bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen.

Op [www.amnesty.nl](http://www.amnesty.nl) kunt u meer lezen over acties van Amnesty

## Regio - diversen



### Ontmoetingsavond Passage-Appingedam

(Chr. Maatschappelijke. Vrouwenbeweging)

We hebben op woensdag 19 april onze ontmoetingsavond, om 19:45 uur in het gebouw Cadanz (v.h. ASWA) aan de Burg. Klauckelaan 16. De spreker van deze avond is: Burgemeester dhr. B. Visser van Eemsdelta. Hij spreekt over actuele zaken.

Iedereen van harte welkom op deze avond.

Namens het team van Passage-Appingedam



Voor senioren van  
Vandaag en morgen

### Uitnodiging ledenbijeenkomst Protestants Christelijke Ouderbond

Wij nodigen u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op donderdagmiddag 13 april 2023, aanvang 14.30 uur. Die middag komt ds J. van den Berg spreken over de situatie van de Palestijnse christenen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden (Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem). Bent u nog geen lid van de PCOB, dan heten wij u als gast welkom en u kunt kennismaken met de leden en het bestuur. Besluit u om voor 1 mei 2023 het lidmaatschap aan te gaan, dan ontvangt u een fraaie wandelrugzak.

Voor nadere informatie kunt u bellen: dhr. R. van der Ploeg, tel. 0596-681896



## Woef



Hallo, er is weer nieuws over de doppen voor onze vriendjes in opleiding. De opbrengst van de doppen van vorig jaar was € 15.000,00. Ze worden ingezameld in de drie noordelijke provincies en de kop van Overijssel.

Het inzamelpunt is Donderen, in Drenthe. Met de opbrengst kunnen dus weer 3 honden worden opgeleid. Het aantal kilo's was vorig jaar 87160. Als u weet dat 1 kilo ongeveer 400 dopjes telt, dan weet u wel wat voor een gigantische berg doppen er was.

Alle dopenspaarders en inzamelpunten: **HARTELIJK DANK.**

Het is ook maar een kleine moeite om een bekertje op het aanrecht te hebben, is die vol...hup in een tasje en naar de bekende inzamelpunten hier in Appingedam.

Zij weten er wel raad mee. De bekende adressen zijn nog steeds bereid om u en de doppen te ontvangen.

Ook als u flessen inlevert bij de super...dop eraf. De laatste zending die van het depot in Hellum naar de opvang in Donderen ging, was een lading van 600 kg. Wij zijn er blij mee. Dus wensen wij u en alle hulphonden een goed en een spaarzame lentetijd toe.

De bekende adressen: Bij de fam. Palsma, Farmsumerweg 42 in Appingedam, en fam. Kampinga, ook aan de Farmsumerweg 103 in Appingedam, kunnen de doppen worden ingeleverd. En natuurlijk ook bij de fam.

Perdok aan de Olingermeeden 56.

Daar staat bij het huis een grijze afvalcontainer waar u de zakken met doppen in kunt doen.

Voor andere adressen geldt: bij niet thuis, zet ze maar in de portiek bij de voordeur, ze redden zich er wel mee.

Maar... u kunt de doppen ook kwijt in een kist in de Nicolaikerk. Deze kist is geplaatst in de garderobe tussen de kerk en de Franse school, onder de trap naar het orgel.

Ook in de kerk van Tjamsweer staat een inzamel box. Regelmatig zullen deze worden geledigd. Wij hopen dat u door blijft sparen voor het goede doel van de hulphonden.

O ja, kijkt u eens op onze website:

[www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl](http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl)

Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. Namens al mijn vriendjes, **Woef.**



### **Gevraagd: een eindredacteur voor de Groninger Kerkbode (van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen)**

In verband met het aanstaande afscheid van de heer R. Tuitman zoekt de redactie een eindredacteur voor de Groninger Kerkbode.

Functie omschrijving: de eindredacteur is de verbindende factor tussen redactie en uitgever.

Wat de eindredacteur doet:

. Hij/zij ontvangt en ordent tweewekelijks de kopij voor het volgende nummer en zorgt voor tijdige aanlevering bij de uitgever/drukker (Dekker Media, Leeuwarden'

. Hij/zij corrigeert de kopij naar stijl en spelling  
. Hij/zij overlegt, indien nodig, met de uitgever over de lay out

- . Hij/zij maakt voor de redactie een rooster m.b.t. de bijdrage voor de voorpagina (het kerkelijk jaar is daarvoor het uitgangspunt)
  - . Hij/zij attendeert, zo nodig, redactieleden op verwachte bijdragen
  - . Hij/zij wordt bijgestaan door een adjunct-eindredacteur
- Waaraan de eindredacteur moet voldoen:
- . Hij/zij moet goed kunnen omgaan met computer en internet
  - . Hij/zij heeft een goed gevoel voor correct taalgebruik
  - . Hij/zij heeft enige kennis van en inzicht in kerkelijke en theologische zaken
- 
- . Hij/zij heeft wekelijks 8 uur beschikbaar
  - . Hij/zij moet accuraat en gedisciplineerd kunnen werken
  - . Hij/zij is bereid samen met de redactie te vergaderen (4 á 5 keer per jaar), daarnaast is er regelmatig contact via telefoon en e-mail
  - . Hij/zij weet wanneer het gewenst is terug te koppelen naar hoofdredacteur of redactie

Wat geboden wordt:

- . De functie van eindredacteur is een vrijwilligersfunctie, net als die van de overige redactieleden.
  - Gemaakte reiskosten kunnen worden gedeclareerd.
  - Het abonnement op de Groninger Kerkbode is gratis.
- . De eindredacteur (m/v) gaat deel uitmaken van een collegiaal en enthousiast redactieteam.

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd? U kunt daarvoor contact opnemen met:

Ds. H. Pol te Zuidhorn, tel.: 0594 507108  
h.pol@xs4all.nl

Ds. H. Schuur te Bedum, tel.: 06 22486073  
h.m.schuur@kpnmail.nl



