

Van de redactie

Kopij

Wij vragen alle schrijvers en aanleveraars van kopij voor het kerkblad van **april 2024**, om dit uiterlijk, maar liefst eerder, aan te leveren op **VRIJDAG 15 MAART voor 19:00 uur**. Kopij graag e-mailen naar het volgende e-mailadres:

kerkblad@pg-appingedam.nl

en als het echt niet anders kan dan in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 (Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD)

Bezorging kerkblad:

Het kerkblad van de PG Appingedam wordt, **zonder dat er een abonnement nodig is**, bezorgd bij alle pastorale adressen van de PG Appingedam.

Kerkblad - gift

Uiteraard kunt u een éénmalige gift overmaken voor de verspreiding van ons kerkblad in de PG Appingedam. U kunt daarvoor uw bijdrage naar bankrekeningnummer **NL74 INGB 0000 0776 46** ten name van Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding "Gift Kerkblad 2024".

Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620.

=====

Rooster met inleverdata in 2024 voor kopij van het kerkblad.

Kerkblad van de maand	Sluitingsdatum inleveren van alle kopij kerkblad 19:00 uur	Kerkblad van de maand	Sluitingsdatum inleveren van alle kopij kerkblad 19:00 uur
April 2024	Vrijdag 15 maart	Oktober 2024	Donderdag 19 september
Mei 2024	Donderdag 18 april	November 2024	Donderdag 17 oktober
Juni tm 15 juli 2024	Donderdag 16 mei	December 2024	Vrijdag 15 november
16 Juli / Aug 2024	Donderdag 04 juli	Januari 2025	Vrijdag 13 december
September 2024	Donderdag 15 aug		

Tijdelijk is er een redactie gevormd totdat er een nieuwe redactie is.

De tijdelijke redactie bestaat uit:

Didy de Vries, Jannie Bos,

Joke Smit & Johan Scholtanus

Meditatie

Tegen de regels

Zodra Jacob Rachel zag, ... wentelde hij de steen van de opening van de put.

Genesis 29:10

Als jongens in de puberteit een meisje zien aankomen, beginnen zij meteen stoer te doen. Toen Jacob Rachel zag, was hij allang geen puber meer. Toch zal hij het wel prettig hebben gevonden, dat hij haar onmiddellijk kon tonen hoe sterk hij was. Hij kon een steen wegwentelen, waarvoor meestal twee of drie mannen nodig waren. De herders hadden hem gezegd dat zij het vee niet konden laten drinken, voordat alle kudden bij elkaar waren. Dat betekent niet dat zij niet in staat waren de zware steen op te tillen, maar dat zij zich aan de gemaakte *afpraak* moesten houden. Als *vreemdeling* stond Jacob buiten die afspraak, en dáárom kon hij de put wèl open maken.

De herders moesten zich aan de regels houden: zij konden de steen niet verplaatsen. Jacob mocht op de geldende regels inbreuk maken: hij kon de steen wèl verplaatsen.

Nu moet ik aan het paasverhaal denken. De vrouwen konden de steen niet wegwentelen van het graf. Niet alleen omdat dit fysiek onmogelijk was, maar ook omdat het een vaste regel is dat grafstenen op hun plaats dienen te blijven. Ook de discipelen hadden die steen niet voorgoed kunnen verwijderen. Al hadden

de vrouwen gewacht totdat heel de kudde bijeen was, niemand had het graf kunnen openen.

Dat was nu eenmaal afspraak: stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Alleen een vreemdeling in Jeruzalem, iemand die buiten die afspraak stond, kon de grafsteen opzij schuiven. Alleen de Heer zelf kon het doen. Hij hééft het dan ook gedaan. 'Zodra Jacob Rachel zag, wentelde hij de steen van de opening van de put.' Zodra Jezus de vrouwen zag, wentelde Hij de steen van de opening van het graf. Daar kwam zijn bruid!

Hij maakte inbreuk op de regels van de dood. Hij mocht het doen, want Hij kwam *van buiten*. Er zat dan ook geen mens op de steen, maar een engel. Iemand uit een andere wereld. Maar daarna? 'Daarop vertelde Jacob Rachel, dat hij een *bloedverwant* was.' De vreemdeling is een familielid!

'Betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat Ik heb.'

Nu denkt niemand meer aan die engel. Die moest alleen maar onderstrepen dat de Heer buiten de regels van de mensen stond. Nu staat Hij niet meer buiten: Hij komt ondanks de gesloten deur naar binnen.

'Toen zei Laban tot hem: Waarlijk, gij zijt mijn eigen vlees en bloed!'

Okke Jager
uit: Daglicht

Ds. J.vd Berg

Kampen1970



Agenda voor de maand maart

4 mrt		Schoonmaak Nicolaikerkerk
4 mrt	20:00	Vergadering pastoraat
7 mrt	19.30	Vergadering kerkrentmeesters
10 mrt	13.30	Zondagse Lunch, Indonesische maaltijd t.b.v. Berkat Ambon Opgave was tot uiterlijk 29 februari 2024
11 mrt	13:30	Vergadering moderamen
14 mrt	19:00	Vergadering diaconie
15 mrt	19.00	Sluitingsdatum en tijd inleveren kopij kerkblad

Jeugdagenda maart 2024

Club groep 5 t/m 8

Vrijdag 8 maart; Jongens groep 8; leiding Kirsten en Lotte

Dinsdag 12 maart; Meiden groep 8, leiding Jan-Willem en René

Donderdag 14 maart; Groep 5 mix, leiding Maartje, Maria, Tjitske en Nathalie

Dinsdag 19 maart; Meiden groep 7, leiding Jantine en Martine

Woensdag 20 maart; groep 6 mix, leiding Christina en Gijs

Zaterdag 23 maart: NL schoon actie; leiding Pia en Maarten

T-café

Vrijdag 1 maart: klas 1 en 2

Vrijdag 15 maart: klas 3 en 4

Helaas hebben we op dit moment niet genoeg leiding om T-café voor de groep 7 en 8 te starten! Lijkt u het leuk om T-café te geven? Dan kunt u contact opnemen met Nathalie Knol, nathalieknol@outlook.com

Factor 12+ en 15+

19.30 uur in de Franse School

Donderdag 21 maart



Kerkdiensten in maart 2024

03 maart	09.30 uur	ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan
3 ^e zondag 40 dagentijd		Collecte
Paars		Diaconie – Lukulu ziekenhuis Zambia - zie toelichting bij de diensten
		Kerk
10 maart	09:30 uur	ds. Johan van den Berg
4 ^e zondag 40 dagentijd		Collecte
Paars		Diaconie – Kerk in Actie, Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk - zie toelichting bij de diensten
		Kerk
10 maart	19:00 uur	ds. T. Oldenhuis uit Coevorden
4 ^e zondag 40 dagentijd		Collecte
Paars		- IKE
Groninger dienst		Kerk
m.m.v. de Toalschatten		
Tjamsweersterkerk		
13 maart	19:30 uur	ds. C. Minnaard uit Zuidhorn
Biddag		Collecte Voedselbank
Paars		Diaconie
		Kerk
17 maart	09.30 uur	ds. Ron C.E. Lafeber, Gorredijk
5 ^e zondag 40-dagentijd		Collecte
Paars		Diaconie - Kerk in Actie, - Zending Rwanda - zie toelichting bij de diensten
		Kerk
24 maart	09:30 uur	ds. Johan van den Berg
Palmzondag		Collecte
Paars		Diaconie – Kerk in Actie – Missionair werk - zie toelichting bij de diensten
		Kerk
25 maart	19:15	mw. Mijna Hadders-Algra
Stille week		Collectes interactief project Syrië en kerk
Avondgebed		
26 maart	19:15	mw. Didy de Vries-Kuiper
Stille week		Collectes interactief project Syrië en kerk
Avondgebed		
27 maart	19:15	dhr. Geert Middelkamp
Stille week		Collectes interactief project Syrië en kerk
Avondgebed		

28 maart Witte Donderdag Wit Viering Heilig Avondmaal m.m.v. Cantorij	19:30 uur	ds. Johan van den Berg Collecte Diaconie – Kerk in Actie – interactief project Syrië - zie toelichting bij de diensten Kerk
29 maart Goede Vrijdag Paars	19:30 uur	ds. Gerrit Gardenier uit Beilen Collecte Diaconie – Kerk in Actie – interactief project Syrië - zie toelichting bij de diensten Kerk
30 maart Stille Zaterdag	22:00 uur	mw. Mijna Hadders – Algra Geen collecte
31 maart Pasen Wit	19:30 uur	ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan Collecte Diaconie – Kerk in Actie – Colombia - zie toelichting bij de diensten Kerk
31 maart Pasen Wit IKE - Paasavondzang m.m.v. Vocalo Ensemble Zoutkamp o.l.v. Wim Bos	19:00 uur	werkgroep IKE Collecte IKE Kerk



Bij de diensten

en toelichting diaconale collecten voor de maand maart 2024.

- Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen

Zondag 3 maart

Op deze derde zondag in de Veertigdagentijd lezen we Johannes 2:13-22. Dit gedeelte gaat over Jezus die het tempelplein 'leeg veegt'. In deze dienst nemen we afscheid van Jan Palsma als diaken, en wordt Marianne Kuizenga bevestigd in het ambt van diaken. Het is mooi dat we er getuige van mogen zijn dat Marianne het stokje van Jan overneemt en dat wij haar onze hulp en ondersteuning toezeggen.

Collecte 3 maart: Lukulu ziekenhuis (project fam. Arntzen)

In februari zijn wij, mijn zoon Lucas en ik, Bart Arntzen, opnieuw naar Lukulu, Zambia geweest.

Er waren twee redenen om weer te gaan: Ten eerste om de voortgang van de bouw van een accommodatie, voor artsen en ander zorgpersoneel uit Nederland, te inspecteren.

Het idee is om Nederlandse artsen voor een periode in Lukulu te laten werken. Dit om personeel te trainen en wellicht operaties te doen die de plaatselijke artsen niet kunnen uitvoeren. Het bouwproject wordt gefinancierd met privé geld aangezien het niet zeker is of dit plan gaat slagen.

Ten tweede zijn we in een buurtdistrict van Lukulu bij verschillende gezondheidscentra langsgegaan om te zien of ook daar Solar Boxes geplaatst kunnen worden, net als die het vorig jaar geplaatst zijn bij alle gezondheidsposten in het Lukulu District. Dit lijkt wel te gaan lukken en is ook absoluut noodzakelijk. Hetgeen verder nog een prioriteit is, is het vervangen of aanvullen van bedden en

matrassen in de gezondheidsposten: de staat van de bedden en matrassen is van een onacceptabel niveau. Daarom is dat een belangrijk speerpunt. Dit laatstgenoemde lijkt mij een heel goede besteding van de collectegelden

Zondag 10 maart

Laetare – vierde van de Veertigdagentijd

Vandaag is het zondag Laetare. Laetare is Latijn voor "verheugen" en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: "Verheug u, o Jeruzalem".

We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken. In sommige kerken is de liturgische kleur paars daarom al 'opgehelderd' met het wit van Pasen en hangt er een roze antependium.

Collecte 10 maart: Kerk in Actie, Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. Met je gift in de

collecte steun je via het programma zending van Kerk in Actie de toerusting van vrouwen op Papoea voor hun sociale en pastorale taken. Van harte aanbevolen.

Woensdag 13 maart: Biddag
Collecte voor gewas en arbeid t.b.v. de Voedselbank

De Voedselbank Eemsdelta gaat uit van de Stichting Voedselbank Eemsdelta. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.

Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Eemsdelta te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan.

Hieronder verstaan we:

- Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan
- Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving
- Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd.

De Voedselbank Eemsdelta zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel heeft in sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de richtlijnen als opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit. De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen

Collecte 17 maart: KIA (40dagentijd, Zending Rwanda)

Leerzame stripverhalen voor kinderen

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden.

Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken. De stripverhalen gaan over Bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's vanuit het oogpunt van kinderen. Er zijn al boeken gemaakt over hun gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden, kinderrechten, familielevens en goed omgaan met de aarde. Via hun school maken kinderen kennis met deze stripverhalen. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen, want 'een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt', menen de oprichters.

Met je gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie de verspreiding van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Van harte aanbevolen.

Zondag 24 maart
Palmpasen – zesde zondag van de Veertigdagentijd

Op Palmzondag gedenkt de kerk de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de zesde en laatste zondag van de Veertigdagentijd, volgende week vieren we het Paasfeest. De stille week begint, de week waarin wij intens betrokken worden bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. Voor het laatst hangt er nu een paars antependium over de tafel en voor het laatst houden we het

Gloria in. Vanaf volgende week zal het weer voluit klinken.

Collecte 24 maart: KIA, Missionair werk. Het Paasverhaal voor heel Nedeland.

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.

Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online. Van harte aanbevolen.

Collecte Maandag 25 maart t/m Goede vrijdag 29 maart: interactief project Syrië (KIA)

Bouw de kerk in Syrië weer op

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Donderdag 28 maart – 19.30 uur Witte Donderdag – Viering Heilig Avondmaal

Op Witte Donderdag gedenken wij de laatste keer dat Jezus met zijn discipelen de paasmaaltijd hield. Ook wij vieren vanavond deze maaltijd, in gemeenschap met Hem. Omdat deze viering een feestelijk karakter draagt, is het paarse antependium dat in deze tijd gewoonlijk

over de tafel hangt, vervangen door het witte kleed - vandaar dat wij spreken van Witte Donderdag.

Zondag 31 maart

“Waar ben je?” Dat vraagt Maria zich af als ze bij het lege graf komt. Waar is de Heer? Die vraag klinkt ook vandaag, bij de kleine en grote nood in de wereld. Waar ben je, Jezus? God, waar bent U? Met Pasen vieren we het ‘en toch’: hoe donker en uitzichtloos het leven soms ook lijkt, toch breekt er licht door. Toch is de dood overwonnen. Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt: Jezus leeft!

Collecte 31 maart: KIA, Colombia Kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken. Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Met je gift in de collecte steun je het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en help je kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte aanbevolen

Opbrengst collecten

Opbrengst collecten diaconie:

Zondag 14 januari:	Kerk in actie, samen tegen armoede	€ 108,00
Zondag 21 januari:	Missionair werk, kennis over pionieren	€ 156,00
Zondag 28 januari:	Hospice Appingedam	€ 269,75
Zondag 4 februari:	Kerk in Actie, Bangladesh	€ 157,00

In de periode half januari t/m half februari kregen we € 1.276,50 per bank binnen voor de diverse diaconale doelen.

Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven.

De giften kunt u, **bij voorkeur**, iedere week overmaken via **de site van de Protestantse Gemeente Appingedam** onder de kop: **Collecte PG Appingedam**.

Eventueel kunt u uw giften **voor de diaconie** ook overmaken door onderstaande **QR-code** te scannen of via een overschrijving op de bankrekening van de diaconie:

NL93 RABO 0373701357

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam

Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd.

Opbrengst Collecten voor de Kerk en IKE

Zondag 21 jan	€	67,80
IKE	€	62,80
Zondag 28 jan	€	68,35
Zondag 04 feb	€	84,10
Zaterdag 10 feb Zingen naar de zondag	€	82,80
Zondag 11 feb	€	112,01
Digitaal Kerk	€	867,50
Digitaal IKE	€	49,00
Boekenverkoop op Marsum	€	225,80



Heel hartelijk dank aan allen.

Ook dank aan hen die speciaal voor de geluidsinstallatie een gift hebben overgemaakt.

Geweldig dat ook de boekenverkoop in de winter periode uw belangstelling heeft.

Veel dank aan de fam. Dijkema voor hun inzet.

(in het boekjaar 2023 is ruim € 1800,00 ontvangen t.b.v. het orgelfonds)

Graag de collectegelden, die **bestemd zijn voor de kerk**, overmaken naar rekening:

NL31 RABO 0373715374 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam

Of met behulp van de QR-codes op de volgende bladzijden



Uit de gemeente

Wij gedenken Catrien Wolt (1940-2024)

Op dinsdagavond 6 februari is in Christus ontslapen ons gemeentelid Catharina Martha Wolt, op de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde in De Zijlen aan de Solwerderweg 5-015.

Catrien groeide op aan de Hoofdstraat in Meedhuizen. Haar ouders hadden daar een schoenmakerij en een oom en tante een bakkerij. Samen met haar buurmeisjes ging ze er naar de dorpsschool. Later verhuisde Catrien naar Groot Bronswijk in Wagenborgen, waar de familie vaak op bezoek kwam. Op haar beurt bezocht zij regelmatig familieleden.

Catrien hield van gezelligheid: verjaardagen, familiebezoekjes, uitjes en vakanties. Ze genoot er, samen met familie en bekenden, ontzettend van. Lekker eten hoorde daar vanzelfsprekend bij. Toen Groot Bronswijk ophield te bestaan, werd De Zijlen in Appingedam haar nieuwe thuis. Daar kreeg ze een eigen appartement, dat ze zelf inrichtte, geassisteerd door haar schoonzus en nichtje Ineke en Ineke: een soort 3 musketiers - één voor allen en allen voor één. Catrien hield van winkelen; ze hield van mooie kleding, make-up, nagellakjes, sieraden, er verzorgd uitzien; dat vond ze belangrijk. Ook dat was voor de 3 musketiers geen probleem. En aan het eind van de shopmiddag een heerlijke uitsmijter. Wat genoot ze daarvan. Met hen beiden en met anderen had Catrien altijd vreselijk veel plezier bij dit soort uitjes.

Tot aan de coronatijd was Catrien een trouwe bezoeker in onze kerkdiensten. Daarna werd het diensten volgen op de tablet. Toen corona voorbij was, bleek op tijd in de kerkdienst komen een onoverkomelijk probleem te zijn geworden. Als alternatief bedacht Mieke, de geestelijk verzorger van De Zijlen, dat het leuk zou zijn met dominee Johan en zijn accordeon doordeweeks af en toe in de Nicolaïkerk af te spreken om samen te zingen. 'Veilig in Jezus' armen' was een van Catriens favorieten.

Catrien is 83 jaar geworden maar kon zich gedragen als een jonge blom van 16 die van grappen en grollen hield, veel humor had en in was voor een feestje. Ze luisterde graag naar muziek en hield zelf erg van zingen. Daarom is de dankdienst voor haar leven op maandag 12 februari in de Dorpskerk in Meedhuizen ook een zangdienst geworden. Ze had zelf al de meeste liederen uitgezocht, ook 'Veilig in Jezus' armen' – we zongen het toen haar kist werd uitgedragen naar de begraafplaats in Meedhuizen. In de dienst lazen we het verhaal van de storm op het meer. Door het geraas van de storm en de woeste golven sliep Jezus rustig heen, maar van het roepen van zijn vrienden werd Hij wakker.

Veel mensen zullen Catrien missen, in de familiekring, bij De Zijlen en in de gemeente. We hebben met en voor elkaar gebeden dat we net zoveel vertrouwen mogen hebben als Catrien dat Jezus ook óns roepen altijd hoort en ons veilig naar de overkant zal brengen. Zoals Mieke het voorlas:

*Als je een voet op de andere oever zet,
en het blijkt de hemel te zijn,
als je door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn,
als je dan muziek hoort,
en het blijken engelen te zijn,*

*dan ben je niet
heengegaan,
maar Thuis
gekomen.*



JvdB

Uit de pastorie



Begin februari heb ik (Gerlinde) een tweedaagse nascholingscursus gevolgd op Hydepark (conferentiecentrum van de Protestantse Kerk) in Doorn. Het onderwerp: wat is er vanuit de bijbel/de theologie te zeggen over zorg voor de schepping. Het waren twee intensieve, leerzame dagen. Het was interessant om hier eens uitgebreid bij stil te staan. We hebben ook een excursie gemaakt naar een tuinderij in de buurt. Zo zagen en ervaarden

we een stukje van de schepping in de praktijk: de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Het was ook goed om van elkaar als voorgangers te horen wat ieders achtergrond is (bijv. een voormalig melkveehouder, iemand die in Indonesië gewoond heeft, iemand uit hartje Den Haag, en van het Noord-Hollandse platteland) en wat zorg voor de schepping voor ieder betekent. Volop stof tot nadenken.

Als u dit leest zit onze voorjaarsvakantie er alweer op, maar nu ik dit schrijf ligt het nog voor ons: een weekendje naar Duitsland en verder: vooral ontspannen en bijtanken. Dat komt vast goed.

Een hartelijke groet, ook namens Johan,
Gerlinde

Bericht beheerteam Franse School en Nicolaïkerk

Graag willen we hierbij nog even de contactgegevens voor Franse School en Nicolaïkerk delen. Het contactnummer van de Franse School is: **06-49463766** (Bert Bos), voor bijvoorbeeld voor het doorgeven van vergaderingen/activiteiten in de Franse School. Ook graag afmeldingen/wijzigingen doorgeven i.v.m. de planning van de vrijwilligers. Het contactnummer van de Nicolaïkerk is: **06-49640229** (Krista Vieveen), voor bijvoorbeeld het plannen van rondleidingen, concerten, orgelbespelingen, evenementen, extra kerkdiensten enz. De nummers worden naar elkaar doorgeschakeld als er niet opgenomen wordt. Wanneer er niet wordt opgenomen kunt u natuurlijk ook een SMS- of Whatsapp-bericht sturen. We zijn natuurlijk ook per mail bereikbaar. Hiervoor kunt u de volgende mailadressen gebruiken: Franse School: franseschool@pg-appingedam.nl
Nicolaïkerk: nicolaïkerkverhuur@pg-appingedam.nl

Vriendelijke groeten,
Namens het beheerteam Franse School en Nicolaïkerk,
Janneke Weidenaar en Bert Bos, Krista Vieveen

Van de Kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Appingedam
nodigt u/jou uit voor de



Gemeentevergadering

op **dinsdag 12 maart 2024** om **20.00 uur** in de **Franse School**.

- Agenda:**
1. Opening
 2. Tjamsweer
 3. Pastoraat
 4. Pauze
 5. Situatie PGA
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Namens de kerkenraad,
Didy de Vries-Kuiper, scriba.

Verslag kerkenraadsvergadering 29 januari 2024.

De interim-voorzitter, dhr. Jan Kooi, heet iedereen van harte welkom bij de eerste vergadering in het nieuwe jaar. Ds. Johan van den Berg opent deze vergadering met het lezen van het gedicht 'Hoop' en Ps.85 door Huub Oosterhuis, waarna hij ons voorgaat in gebed.

De agenda wordt vastgesteld.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Over de samenvoeging met Tjamsweer valt het volgende te zeggen: de voorgesprekken tussen alle geledingen van beide kerken zijn geweest. De volgende stap is om het afgesprokene in praktijk te brengen, nl. samen vergaderen. Dit zal vanaf 1 maart 2024 gebeuren.

Mw. Marianne Kuizenga-Bos heeft toegezegd de nieuwe voorzitter van de diaconie te worden. Ook zal ze dan zitting in het moderamen nemen. Indien er geen bezwaren komen, zal ze in de dienst van

zondag 3 maart bevestigd worden. In die dienst nemen we dan afscheid van dhr. Jan Palsma. Dhr. Bert Blok zal het penningmeesterschap van de diaconie overnemen.

Het College van Kerkrentmeesters vraagt of de kerkenraad ermee in kan stemmen dat mw. Afien Kloosterhof-Tiesma het CvK komt ondersteunen als ouderling-kerkrentmeester zolang er nog geen nieuwe kerkrentmeesters zijn. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Binnen het Pastoraat is men bezig met een andere opzet. Binnenkort zal het plan aan de kerkenraad gepresenteerd worden. Ds. Johan van den Berg is gevraagd als consulent voor het samenwerkingsverband 't Zandt-Godlinze, Spijk-Losdorp en Bierum-Holwierde-Krewerd. Dit betreft in principe enkel begeleiding van het beroepingswerk en hoort kerkordelijk bij de bovenplaatselijke taken van een gemeentepredikant.

Door de PG Bierum-Holwierde-Krewerd is hij gevraagd om structureel hulpdiensten op pastoraal vlak te verrichten. Deze uren vallen binnen zijn werktijd voor de PGA.

Op beide verzoeken heeft hij positief gereageerd.

In Uithuizermeeden begeleidt hij een groep 18+ 1x per 8 weken.

Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan is momenteel bezig met nascholing.

Ds. Rudolf Oosterdijk meldt dat er een aantal mensen bijeen is geweest voor het Coventrygebed. Het ligt in de bedoeling om hiermee te starten op de vrijdag na Pasen; iedere vrijdag om 12.00 uur wordt dit gebed in de Nicolaïkerk gehouden.

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden om vrede. Het duurt elke keer ongeveer 5 minuten.

De kosters hebben de commissie erediensten gevraagd of de Avondmaalstafel ook anders ingedeeld kan worden. Vanaf 11 februari ligt er nu in het centrum van de tafel een opengeslagen Bijbel, aan de ene zijkant komt het Avondmaalsstel en aan de andere kant de bloemen. De kerkenraad ging hiermee akkoord.

Het moderamen laat weten dat op 12 maart een gemeentevergadering gehouden gaat worden.

Een uitnodiging verschijnt in het Kerkblad en komt in de zondagsbrief.

Dhr. Jan Kooi sluit de vergadering met gebed.

Namens de kerkenraad,
Didy de Vries-Kuiper, scriba

Vrijstelling ds. R.P. Oosterdijk

Na overleg met de kerkenraad en ds. R.P. Oosterdijk heeft het Breed Moderamen van de Classis besloten om ds. Oosterdijk vrijstelling van zijn werkzaamheden in Appingedam te geven vanaf 19 februari, vanwege hoge werkdruk, voor een periode van 2 maanden.

Vacature voorzitter kerkenraad

Zoals ook eerder vermeld is, zoekt de kerkenraad iemand uit onze gemeente, die voorzitter wil worden en dan dus ook ambtsdrager.

Dit is een dankbare en belangrijke taak, die tegelijk ook uitdagend is.

Onze aanstaande voorzitter zal samen met predikanten en andere ambtsdragers leiding mogen geven aan onze kerkelijke gemeenschap. Met elkaar zetten zij voor nu en de toekomst de lijnen van beleid en werken uit voor onze geloofsgemeenschap.

De voorzitter geeft daar samen met het moderamen leiding aan.

Als deze uitdaging u aanspreekt, maar wilt u graag ondersteuning hebben? Op verschillende niveaus biedt de Protestantse Kerk ondersteuning aan, bv. een digitale training.

Het kan zijn, dat een oriënterend gesprek met de interim-voorzitter en de scriba u kan helpen bij de inlichting over deze taak, u kunt dan contact opnemen met onze scriba mevr. Didy de Vries (0596- 623385). Zij zal u graag nader informeren.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Appingedam



Van de Diaconie

Bloemendienst

In de maand maart verzorgt Mevr. Annemarie Pieterman de bloemendienst.
Emailadres: alpieterman67@gmail.com tel.nr. 624910

Jeugd

KAMPNIEUWS!!!

YEAH! Ook dit jaar gaan we weer op kamp!
Noteer het alvast in je agenda:
Vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni 2024
Jullie krijgen zo snel mogelijk meer informatie!

Wil je misschien mee als (jeugd)leiding of daar meer informatie over? Stuur dan een mailtje naar pgclubkamp@gmail.com, dan nemen wij contact met je op!!!



Groetjes van de hoofdleiding,

Marieke, René, Kirsten, Emma en José

Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2024

Met het thema van de actie “**Geef vandaag voor de kerk van morgen**” bent u opgeroepen om als lid van onze gemeente uw bijdrage te doen voor de instandhouding van onze gemeente. We zijn dan ook dankbaar voor uw toezegging en uw bijdrage van totaal € 133.641,-- en hopen dat de bijdragen uiteindelijk hoger zullen uitkomen, op dit moment zijn helaas de toezeggingen totaal 5% lager dan vorig jaar. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!** Dit blijft gelden.

Vacatures College van Kerkrentmeesters

Voor de vacatures in het College van Kerkrentmeesters zoeken we dringend versterking. We zoeken gemeenteleden voor de functie van:

- **Secretaris** (ouderling-kerkrentmeester)
- **Penningmeester** ((ouderling-)kerkrentmeester)
- **(Ouderling-)kerkrentmeester** (o.a. contact CvK t.b.v. vrijwilligers)

De tijdelijke invulling van deze taken door mw. Afien Kloosterhof-Tiesma (secretaris) en dhr. Klaas Brontsema (financiën) is niet blijvend.

We hopen dat er snel een definitieve invulling komt van de genoemde functies.

Collectemunten (€ 0,50 – € 1 – € 1,50)

Collectemunten kunt u bestellen door:

1. Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening NL74 INGB 0000 0776 46 ten name van de Protestantse Gemeente Appingedam, onder vermelding van **“collectemunten”** en het **aantal** en het **soort collectemunten** dat u wilt ontvangen en **bij wie u deze wilt afhalen**
2. Een e-mail sturen aan collectemunten@pg-appingedam.nl, waarin u schrijft hoeveel en welk soort collectemunten u wilt ontvangen en bij wie u deze wilt afhalen. U kunt i.p.v. een e-mail sturen ook bellen naar Mw. Z. Dik-Hund, 0596-625779. U krijgt daarna bericht dat het geld is ontvangen en de munten klaarliggen op het gewenste afhaalpunt.

Er zijn natuurlijk ook **andere manieren** om geld aan de collectes te doneren:

- M.b.v. contanten in de collecteschaal
- Wellicht hebt u het al gezien: gebruik maken van QR-codes in de zondagsbrief of bij de uitgang van de kerk, ook in het kerkblad staan de QR-codes bij de collecteopbrengsten.
- Collectegaven overmaken via de website van de PGA

Kerkblad

Met ingang van 1 januari 2024 ontvangen alle pastorale eenheden van de gemeente het kerkblad zonder daarvoor een abonnement te hoeven hebben. De kerkenraad vindt het belangrijk dat ALLE leden van onze gemeente het kerkblad ontvangen.

In dit kerkblad op de pagina redactie (blad 2) wordt u gevraagd een gift/ bijdrage te doen, de advertentie inkomsten dekken niet alle kosten.

VORMING & TOERUSTING

- **Gesprekskring “Uitverkoren volk?” – Bijbellezen met het oog op het Israëliisch-Palestijns conflict.** Op **woensdagavond 6 maart** komen we voor de derde keer samen om 19.45 uur in de Franse School. Deze keer bespreken we hoofdstuk 3, dat handelt over het ‘heilige land’. God riep Abram op zijn land te verlaten en te gaan ‘naar het land dat Ik je zal wijzen’ (Gen. 12:1) en beloofde dat land aan Abrams nakomelingen (Gen. 15:18-21). Die nakomelingen ontvangen het land onder de voorwaarde dat ze daar Gods geboden zorgvuldig moeten naleven (o.a. Deut. 6:17-18 en Deut. 28). We spreken over de stelling van de schrijver Walter Brueggemann “dat het land onvoorwaardelijk gegeven is aan Israël, maar dat het voorwaardelijk in bezit gehouden wordt door Israël”. Het boekje “Uitverkoren volk?” van Walter Brueggemann kunt u voor € 10,00 aanschaffen via ds. Johan van den Berg (winkelprijs € 16,99) – er zijn nog een paar exemplaren beschikbaar. Wie nog aan wil sluiten, is van harte welkom! Ook als je de eerste twee keer hebt gemist, kan je zonder problemen instappen in het gesprek. Informatie bij ds. Johan van den Berg (dsjvandenbergsolcon.nl of 0596-788702).
- De **Bijbelgesprekskring** komt weer bij elkaar op **donderdagavond 7 maart** om 20.15 uur in de Franse School. We lezen deze keer uit de Griekstalige aanvullingen op het Bijbelboek Ester: Aanvulling A:1-11 (voorafgaand aan Ester 1:1) en Aanvulling G:1-10 (volgend op Ester 10:3). Deze aanvullingen gaan over een voorspellende droom die Mordechai kreeg over de gebeurtenissen rond de moorddadige plannen van Haman. De deelnemers ontvangen de tekst en de leesvragen per e-mail. Wie graag wil aansluiten, kan dat aangeven bij ds. Johan van den Berg (dsjvandenbergsolcon.nl of 0596-788702) en krijgt dan de teksten ook toegestuurd.
- Op **maandagmiddag 18 maart** is de laatste bijeenkomst van de gesprekskring die het

boek “**De namiddag van het christendom**” van **Tomáš Halík** bespreekt. Dit boek beschrijft hoe we in de westerse samenleving, die steeds meer ontkerkelijk, gestalte zouden kunnen geven aan ons geloof. De deelnemers krijgen de teksten tevoren toegestuurd. Op de bijeenkomst lezen de deelnemers de teksten aan elkaar voor en vertellen zij wat hen in de tekst al of niet aanspreekt. Plaats: Regentesselaan 17, aanvang 14.00 uur. Contactpersoon: Mijna Hadders-Algra (mijna.hadders-algra@kpnmail.nl, tel: 0596-628420).

- **Filmavond “The Last Temptation of Christ”** – In de veertigdagentijd kijken we op **woensdagavond 20 maart om 19.00 uur** in de Franse School naar de film “The Last Temptation of Christ” (De laatste verzoeking van Christus) van regisseur Martin Scorsese. Het is een verfilming uit 1988 van het gelijknamige boek uit 1955 van de Griekse schrijver Nikos Kazantakis. In de hoofdrollen zijn o.a. Willem Dafoe, Harvey Keitel en David Bowie te zien. Boek en film riepen in hun tijd (en nog) weerstand op, omdat er wordt getoond hoe anders de dingen hadden kunnen lopen als Jezus voor “de laatste verzoeking” zou zijn gezwicht: een huwelijk, kinderen, een rustig leven enz. Zo worden we onderweg naar Goede Vrijdag op een uitdagende en indringende manier aan het denken gezet over het leven, de keuzes en de boodschap van Jezus. De film duurt 165 minuten en dus beginnen we deze avond op tijd: om 19.00, met een korte en bondige inleiding door ds. Johan van den Berg.

IKE en activiteitencommissie IKE

Grunneger Kerkdinst in de Nicolaikerkerk.

Op **zondagavond 10 maart** is er weer een Grunneger Kerkdinst in de Nicolaikerkerk te Appingedam om 19.00 uur.

Domi is ds. Tammo Oldenhuis uit Coevorden.

Als thema is gekozen voor : „ Wat veur,n God hebben "ie ".

Er is medewerking van het duo „ Toalschatten " uit Bedum. Organist is Jan Beukema

Na de dienst is er gezamenlijk koffie en thee drinken..

Namens de IKE werkgroep allen hartelijk welkom.

Ontmoetingsmiddag in de Franse School

Bij deze willen wij U ook graag weer uitnodigen tot het bijwonen van onze maandelijkse ontmoetingsmiddag in de Franse School en wel op **donderdagmiddag 21 maart** om 14.30 tot plm 16.30 uur. De leiding zal dan zijn bij dhr Geert Middelkamp en de meditatie zal dan worden verzorgd door Ds. N. Dijksterhuis van de Ned. Geref. Kerk uit Delfzijl.

Medewerking is van het Dameskoor uit Siddeburen-Meedhuizen o.l.v. Mevr. C Schep en de organist is Jaap Weima

Mocht U weer opgehaald willen worden neemt U dan even contact op met Dhr

Geert Middelkamp, Tel 06-31242124

Dan tot 21 maart

Namens de IKE

Paasavond Zang in de Nicolaikerkerk.

Zondagavond 31 maart, eerste Paasdag , zal er weer een Paasavond zanguur zijn in de Nicolaikerkerk.

Aanvang 19.00 uur, vanaf 18,55 is er samenzang.

We gaan samen weer mooie bekende liederen zingen en mogen luisteren naar het **Vocalo Ensemble** uit Zoutkamp. Zij zullen hun medewerking verlenen onder leiding van dirigent Wim Bos. Organist voor de samenzang is ook Wim Bos.

Thema van deze avond is : „U zij de Glorie”.

Allen hartelijk welkom namens de IKE werkgroep P.G. Appingedam.

Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken.

Maakt u liever geen gebruik van de QR-code dan kunt u ook op een andere wijze het werk van de IKE steunen door een bijdrage over te maken op rekening.

NL31RABO0373715374

t.n.v. de Protestantse Gemeente Appingedam

s.v.p. vermelden: voor de IKE

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

namens de IKE-Appingedam

Ineke Blokzijl-Jager, penningmeester



Mutaties gemeenteleden

AVG verwijdering

Amnesty International

Nieuw massaproces tegen activisten



In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is een nieuw massaproces gestart tegen critici van de regering. Ook mensenrechtenactivisten Ahmed Mansoor (foto), Mohammad al-Roken en Nasser bin Gaith, voor wie Amnesty al heel lang actie voert, moeten opnieuw voor de rechter verschijnen voor verzonden aanklachten van terrorisme. De drie mannen zitten al een onterechte gevangenisstraf van tien jaar uit.



Onder de vermeende 'terrorismeverdachten' zijn ruim 87 activisten, advocaten en docenten die in 2013 al zijn veroordeeld omdat ze democratische hervormingen eisen. De activisten moeten nu opnieuw voor de rechter verschijnen in dezelfde zaak.

Door bijgaande brief te medeondertekenen na de Eredienst van 3 maart 2024, roept ook u de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten op om iedereen die vastzit vanwege kritiek op de regering vrij te laten.

Verklaring bij 'incommunicado-detentie': de gevangenen mogen geen contact mogen hebben met familie, een advocaat, arts of wie dan ook. Tijdens deze detentie zijn ze extra kwetsbaar. Wanneer zij worden gemarteld, is er niemand die hiertegen kan protesteren.



Protestantse Gemeente Appingedam

Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al
Nahyan
President of the United Arab Emirates
Presidential Court
F836+2GJ - Al Khubeirah
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Kopie aan::
Ambassade van de Verenigde Arabische
Emiraten
Z.E. Jamal Jama Al Musharakh
Churchillplein 6c
2517 JW Den Haag

Appingedam, 3 maart 2024

Uwe Hoogheid,

Wij zijn bezorgd dat gewetensgevangenen Ahmed Mansoor, Nasser bin Ghaith en Mohammed al-Roken tot de 87 mannen uit de Emiraten behoren die vervolgd worden op basis van nieuwe verzonden aanklachten.

De rechtbank beschuldigde hen ervan een 'terroristische organisatie' op te richten of een dergelijke organisatie te steunen en goed te keuren. De 'terroristische organisatie' waarnaar wordt verwezen is het Justice and Dignity Committee, opgericht door verdachten in de VAE94-zaak in 2010-2011 om op te roepen tot respect voor de mensenrechten in de VAE. Gedaagden uit het eerdere massaproces in de VAE94 werden in 2013 al veroordeeld tot gevangenisstraffen. Dit is in strijd met artikel 19(1) van het Arabische Handvest voor de Mensenrechten, dat ook in de VAE geldt. Hierin staat: "Niemand mag twee keer worden berecht voor hetzelfde feit." Sinds juli 2023 hebben de autoriteiten de meerderheid van de beklaagden uit de VAE94 in incommunicado-detentie en langdurige eenzame opsluiting vastgehouden.

Wij doen een beroep op uwe Hoogheid om gewetensgevangenen Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken, Nasser bin Ghaith en alle anderen die willekeurig zijn vastgehouden en vervolgd in het lopende massaproces, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Immers, zij zitten vast voor het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging. Ook verzoeken wij u om alle aanklachten tegen hen die voortkomen uit de uitoefening van hun mensenrechten te laten vallen.

Hoogachtend,

Protestantse Gemeente Appingedam
Wijkstraat 30
9901 AJ Appingedam

Bijlage: lijst met handtekeningen

Activiteiten – diversen – regio

Feest van de Geest

Groningen - Noord Drenthe

9 mei t/m 20 mei 2024

Hemelvaart - Pinksteren

Thema: TROOST

Eens in de twee jaar vindt in de periode vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag het landelijke evenement Feest van de Geest plaats.

In het cluster Groningen - Noord Drenthe doen 20 kerken en 22 kunstenaars mee.

De kunstenaars hebben voor iedere kerk een kunstwerk gemaakt naar aanleiding van het thema van dit jaar. In meerdere disciplines, zoals schilderen, beeldhouwen, keramiek, monumentale kunst, textiel, fotografie e.a. is het thema 'Troost' te beleven.

Het thema wordt breed omarmt, de kunstenaars hebben er zin in.

Er zal veel moois te zien zijn en wij hebben de kunstenaar gevraagd zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

In de Nicolaikerkerk exposeert Joke Schepers:

"Ik ga met een zeer intens gevoel de uitdaging aan om de troost te laten voelen, ruiken en zien in de Nicolaikerkerk in Appingedam. Ik ben al een hele tijd bezig met het thema 'engelen'. Er zullen veel engeltjes de kerk verlichten. Er zal in het midden van de kerk een plek zijn om u te laten vertroosten en beschermen. Muziek zal er klinken en geuren zullen u terugbrengen naar een staat van ultieme troost".

Joke Schepers

jokeschepers@live.nl

www.jokeschepers.exto.nl

Andere locaties om te verkennen:

- 1 Dorpskerk Zuidhorn - Gosse Koopmans
- 2 Gastkerk Zuidhorn - Claartje van der Linden
- 3 Centrumkerk Winsum - Elise Klinkert
- 4 Hoeksteenkerk Middelstum - Wia van Dijk
- 5 Hyppolytuskerk Middelstum - Evelyne van Duyl
- 6 GKV kerk "De Wijngaard" Uithuizermeeden - Edwin Grissen
- 7 "Het Anker" Uithuizermeeden - Marjan Ketting
- 8 "De Ontmoeting" Roodeschool - Kitty Blüm
- 9 Nicolaikerkerk Appingedam - Joke Schepers
- 10 Kandelaarkerk Schildwolde – MW Goldjebloom
- 11 Piccardtkerk Harkstede - Roelof Hoving
- 12 Kloosterkerk Ten Boer - Peter Dijk
- 13 Sebastianuskerk Noordwolde - Rolina Nell
- 14 Dorpskerk Eelde - Hedy Abeling
- 15 Bonifatiuskerk Vries - collectief Cammenga/Kindt/Bos
- 16 Bartolomeuskerk Noordlaren - Bert Hemsteede

Bachnachtconcert op 21 maart - bij kaarslicht!

Een van de bekendste jongere organisten van dit moment, Bob van der Linde (tevens stadsbeiaardier van de Martinatoren Groningen), speelt op 21 maart een Bachnachtprogramma bij kaarslicht en zal daarbij de beide barok-orgels van de Pelstergasthuis- en de Lutherse kerk van Groningen laten horen. Daarbij zit het publiek (in de Lutherse kerk) in 'intieme setting' rondom het orgel. Het Bachnachtconcert start dit jaar in de Pelstergasthuiskerk met haar beroemde twee klavieren Arp Schnitgerorgel (1693/1712). Op de eenentwintigste maart vieren we de geboortedag van Johann Sebastian Bach (*21 maart 1685). Op het programma deze avond kortom werken met deze beroemde organist & componist in middelpunt. Het programma komt binnenkort op www.binnenstadskerken.nl onder agenda.

Na afloop bieden de Vrienden van de Lutherse kerk u een glas wijn aan.

Van harte welkom !

Donderdag 21 maart aanvang 21:30 uur in de Pelstergasthuiskerk Groningen (Pelsterstraat 43) toegang 10 euro (donateur/vriend SVLK 8 euro) | kaarten aan de deur en digitaal <https://binnenstadskerken.nl/wp/event/lutherse-kerk/bachnachtconcert-op-21-maart-bij-kaarslicht>

PASSAGE APPINGEDAM

Erik Hulsegge uit Winschoten bekend van RTV-Noord, de "Noordmannen" en bedenker van Kennisquiz "Klouk" komt bij ons spreken over zijn tweelingbroer waarvan hij gescheiden op groeide, de broers wisten de eerste 17 jaar van hun leven niet van elkaars bestaan. De ontmoetingsavond is woensdag 20 maart om 19.45 uur in het Cadanz/ASWA-gebouw aan de Burg. Klauckelaan 16. Gasten zijn hartelijk welkom op deze avond.

Passagevrouwen Appingedam.

DAMSTER KOMEDIE.....Extra uitvoering

Omdat de eerste twee avonden voor opvoering van het toneelstuk „ De sleutel ligt onder de mat" geschreven door Hans van Wijngaarden, van de Damster Komедie heel gauw waren volgeboekt, is besloten om een **extra avond** te plannen.

Deze is gepland op woensdagavond 3 april wederom in de grote zaal van Cadanz Welzijn (ASWA) Burg. Klauckelaan 16.

Aanvang van deze avond is **20.00 uur**.

(De avonden van 5 maart en 15 maart beginnen om 19.30 uur)

Kaarten : € 8,- incl. koffie en koek reserveren bij :

Geert Middelkamp tel. 0596 629592 / 06 3124 2124

Anneke v. Bostelen tel. 0596 622754

De groene tuin.

Ondanks de natte herfst en winter heeft de groene tuin achter de Opwierderkerk nog steeds de aandacht.

Op dit moment wordt er druk opgeruimd, gespit en bemest en worden afspraken gemaakt

voor het nieuwe bouwplan.

Inmiddels hebben we na 1 jaar werken op en aan de tuin ontdekt dat dit perceel grond niet alleen aardig is voor de voedselbank en als bezigheidstherapie voor enkele gemeenteleden, maar ook binding geeft in de gemeenschap.

Goede gesprekken met elkaar over het milieu, duurzaamheid en omgaan met de natuur (en ja ook napraten over de kerkdienst/preek!!) in een vredige omgeving met een mooie kerk, een geweldig uitzicht en met respect voor de begraafplaats.

De beschutting van de kerk tegen de soms gure wind uit het noorden, maar met de zon uit het zuiden als behaaglijke opwarming maakt het soms een paradijs.

Ook voorbijgangers die geen binding met de PGA hebben zien en horen hoe wij proberen vorm te geven aan nabijheid, vrede, barmhartigheid, goedheid, vreugde en zorg voor de schepping.

De promotie in het najaar 2023 van deze groene tuin bij de middagen ter bestrijding van de eenzaamheid en de IKE, waarbij op de tuin verbouwde kalebassen en courgettes werden uitgedeeld bevestigden de plaats van de KERK in de gemeenschap van Appingedam. Het toont verder aan hoe een klein idee van de diaconie van de PGA grote gevolgen kan hebben.

Niet alleen vanwege de mooie opbrengst van aardappels, prei, courgettes, de verkoop van kalebassen en courgettes voor de voedselbank, de bloeiende vogel- en insectenbloemen, maar ook de gulheid van PGA gemeenteleden met geld, tuingereedschap en tuinmeubilair en hulp.

Dat heeft de tuin zeker ook tot een succes gemaakt.

In 2024 gaan we dus door met de tuin en nemen de ervaringen die we hebben opgedaan in 2023 daarin mee.

Dat betekent in ieder geval op tijd in het voorjaar beginnen en misschien nog wat meer "handjes" om ook de zomer goed door te komen met de werkzaamheden die zo nu en dan moeten gebeuren. Iedereen is welkom.

Ineke Emmelkamp, Gerben van Dijk, Wiebe en Harm Jan Pijper en Erik Ritzema.

Bericht van de werkgroep Armenië

Na zo'n 10 jaar verschillende acties gevoerd te hebben voor Armenië, hebben wij met elkaar besloten de werkgroep op te heffen. Ieder van ons had hiervoor zijn eigen reden. Met veel plezier hebben we op deze manier verschillende projecten kunnen steunen maar aan alles komt een eind.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele keren dat u ons steunde!!

Wilt u meer weten over de nog steeds lopende projecten bezoekt u dan eens de site van "Stichting Mensenkinderen"

Hartelijke groeten van de leden van de werkgroep:

Eric Neumann, Lies de Boer, Nynke Wildeman, Janneke Weidenaar en Anja Kampinga.

Hoe loopt Maria naar het graf? Teken een lijn op de goede weg.



Langs welke weg loopt Maria naar het graf van Jezus?
Schrijf de letters op die je tegen komt op de goede weg. Welke woorden en zinnen lees je?
Zoek 10 woorden die horen bij het Paasverhaal.
De letters staan op de doodlopende weggetjes.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Schrijf hier de zinnen die je hebt gevonden:

.....